

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg

32^e jaargang no. 4
15 april 2016



In dit nummer o.a.:

- 4 mei herdenking
- Kerkfestival
- Oude Kerk Open
- orgelconcert Oude kerk
- vakantie voor senioren

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
20 mei moet uiterlijk donderdag
12 mei vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 17 april

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. A.M. Verbaan-
v.d. Heuvel, Ermelo
19.00 uur ds. C.H. Wesdorp,
Zoetermeer

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
14.30 uur ds. J.T. van der Wolf
en ds. E. van der Wolf-Kox,
viering 50 jaar Koningkerk

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
14.30 uur ds. J.T. van der Wolf
en ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 24 april

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. B.F. van Verschuer,
Rotterdam

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 1 mei

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur prop. M.L.C. Oldhoff,
Rotterdam
19.00 uur ds. L. den Breejen,
Delft

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. K.H. Wigboldus,
Den Haag

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Hoeksteenlezing,
L.R.A. de Jong o.p.

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. K.H. Wigboldus

Donderdag 5 mei, Hemelvaart

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 8 mei

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J.C. van Westenbrugge,
Hoek van Holland
19.00 uur ds. T. Koelewijn

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur ds. J. van de Meent

Zondag 15 mei, Pinksteren

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur kand. H.G.W. Groot Karsijn,
Leiden

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox



Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel. 3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06 20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail: t.koelewijn@gmx.de.

Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail: jtvanderwolf@gmail.com.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685, judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115, chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272 BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerkvoorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Martinigemeente. Rek.nr. wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerkgemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v. Wijkdiaconie Opstandingskerk-Oude Kerk Voorburg. Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail: judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de kerkdiensten

Zondag 17 april

4^e zondag van Pasen – Jubilate

Kleur: wit

Voorganger is ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ermelo. Het leesrooster geeft: Numeri 27: 12-23, Openbaring 7: 9-17 en Johannes 10: 22-30.

Zondag 24 april

5^e zondag van Pasen – Cantate

Kleur: wit

Voorganger is ds. J. van de Meent. Het is Zondag Cantate, dus de cantorij zingt in deze dienst. Op het rooster: Deuteronomium 6: 1-9, Openbaring 19: 1-9 en Johannes 13: 31-35.

Zondag 1 mei

6^e zondag van Pasen – Rogate

Kleur: wit

Proponent Martine L.C. Oldhoff uit Rotterdam kennen we van de avonddiensten, maar nu zal zij op zondagmorgen onze voorganger zijn. Op het leesrooster staan: Joël 2: 21-27, Openbaring 21: 10-12, 22-27 en Joh. 14: 23-29.

Donderdag 5 mei

Hemelvaart van de Heer

Kleur: wit

Een gezamenlijke dienst in de Oude Kerk, waarin hoopt voor te gaan ds. E. van der Wolf-Kox. De lezingen zijn 2 Koningen 2: 1-15, Hebreëen 9: 24-28 en Lucas 24: 49-53.

Collectetoelichtingen

Op 17 april is de eerste collecte bestemd voor Stichting Buren. Deze stichting, beter bekend als de voedselbank, bezorgt al weer heel wat jaren welijks voedselpakketten bij mensen die met zeer weinig rond moeten zien te komen. De stichting Buren komt bij meer adressen langs dan voorheen en de diaconie vraagt daarom aan u een extra bijdrage. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 24 april is de eerste collecte bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Steeds vaker wordt er in deze tijd een beroep op de diaconie gedaan om deze mensen te ondersteunen. De diaconie doet een beroep op u solidair te zijn met de in problemen gekomen medemens. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 1 mei is de eerste collecte bestemd voor Amcha. Dit is een nationaal centrum in Jeruzalem voor therapeutische hulp aan de overlevenden en kinderen van de Holocaust. Zo'n 70 jaar na dato heeft het verleden velen 'ingehaald'. Op grote schaal, vooral bij kinderen van de Holocaust, is er sprake van herbeleving van de meest afschuwelijke periode in de menselijke geschiedenis. Therapeutische hulp is voor deze mensen een bittere noodzaak. Deze hulp wordt vanuit diverse centra in Israël gegeven en gebleken is dat vele overlevenden en nabestaanden baat hebben bij de behandeling en begeleiding die professionele hulverleners bieden. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op Hemelvaartsdag 5 mei is de eerste collecte bestemd voor het diaconale werk in Voorburg zoals bijvoorbeeld de financiële hulp, bloemengroeten, koffieochtenden en busreizen. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden

Op 8 mei is de eerste collecte bestemd voor de wijkdiaconieën. In de wijken vinden diverse activiteiten plaats, zoals ontmoetingsdagen, excursies, gezamenlijke maaltijden en koffieochtenden. Deze activiteiten geven de mensen de kans om hun dagelijkse zorgen even aan de kant te zetten, of de eenzaamheid te onderbreken. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 1e Pinksterdag 15 mei is de eerste collecte traditioneel bestemd voor de zending. In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda zijn jongeren volop actief. Ze delen hun geloof op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Ook biedt de kerk hen kansen. Via solidariteitsgroepen krijgen ze ondersteuning om een beroepsopleiding te volgen of om een eigen onderneming te starten. Doel van al deze activiteiten is om de jongeren betrokken te houden. Want net als in Nederland verlaten steeds meer jongeren hun eigen kerk, bijvoorbeeld als zij verhuizen voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. Door activiteiten voor de jongeren te organiseren die zij zelf moeten dragen, krijgen de jongeren nu een eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst in hun eigen woonplaats. Zo leren ze de kerk beter kennen en neemt hun betrokkenheid toe. De collecteopbrengst is bestemd voor het trainen van jeugdleiders en predikanten van 600 (huis)gemeenten en het ontwikkelen en produceren van liturgieboekjes voor zondagsschool en kinderdiensten van deze gemeenten. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

Zondag 8 mei

7^e zondag van Pasen – Exaudi

Kleur: wit

Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland leidt deze dienst. Op het leesrooster staan: 1 Sam. 12: 19b-24, Openbaring 22: 12-21 en Johannes 14: 15-21. In de avonddienst kunnen we onze bijstand in het pastoraat ds. T. Koelewijn weer horen.

Zondag 15 mei

1^e pinksterdag

Kleur: rood

Een feestelijke dienst waarin ds. J. van de Meent voorgeeft met medewerking van de Marianne Cantorij. Op het rooster: Joël 3: 1-5, Handelingen 2: 1-11 en Johannes 20: 19-23.

Manteldienst

Op zondag 8 mei gaat ds. J. van de Meent voor. Mensen van buiten De Mantel zijn ook welkom in deze dienst.

Bevestiging en inzegening huwelijk

Op vrijdag 15 april zullen Erik Schuitemaker, die tot voor kort woonde in Amersfoort, en Jeannette Smit, Den Burghstraat 2, elkaar het jawoord geven op het Raadhuis in Leidschendam om 12.30 uur. Hun huwelijk wordt 's avonds kerkelijk bevestigd en ingezegend in de Oude Kerk. De trouwdienst vangt aan om 19.00 uur. Dit tijdstip is door het bruidspaar bewust gekozen om met name ook de leden van de gemeente in de gelegenheid te stellen de dienst bij te wonen. De familie Smit is in onze gemeente al jarenlang zo meelevend en actief en voor Jeannette is de Oude Kerk zo de kerk van haar jeugd geweest, dat er weinigen zullen zijn die de bruid niet kennen. Jeannette neemt met dit huwelijk ook afscheid van de haar zo vertrouwde Oude- of Martinikerkerk. Ze volgde er de catechisatie, deed er belijdenis en is er actief geweest als leidster van de kindernevendienst en deelneemster aan de kring geloofsverdieping. Erik komt ook uit een 'kerkelijk nest' en is een betrokken gemeentelid. Bruid en bruidegom gaan wonen in Reeuwijk (Veldzoom 12, 2811 BL). We hopen dat jullie snel een geestelijk thuis zullen vinden in de kerk in jullie nieuwe woonomgeving en wensen jullie, samen met de wederzijdse familie en vrienden, een onvergetelijke blijde dag toe met een fijne dienst in de kerk. Wij hopen dat jullie samen heel gelukkig zullen zijn en jullie geluk als een geschenk van God zullen mogen blijven beleven.

Wij gedenken

Op 11 maart overleed mevrouw *Johanna Margaretha van Hattum*. In de volgende KerkWijzer zal ds. T. Koele-wijn haar gedenken.

Op zaterdagavond 5 maart is in Huize Landscheiding in alle rust overleden mevrouw *Joyce Vodegel*, in de leeftijd van bijna 90 jaar. Mevrouw Vodegel is in Bandoeng geboren en heeft haar jeugd doorgebracht in het voormalig Nederlands-Indië. In de periode '40-'45 was zij met haar moeder en tante geïnterneerd in een Jappenkamp. In 1946 is het gezin Vodegel gerepatriëerd naar Nederland, waar Joyce de verkorte HBS deed. Na haar studie farmacie in Leiden heeft ze het grootste deel van haar arbeidzame leven,

als smakenexpert, bij Unilever gewerkt. Thuiswonend bij haar ouders en broer, heeft zij de zorg voor hen op zich genomen toen dit nodig was. Hetzelfde deed zij later voor haar blinde tante. Mevrouw Vodegel was een trouwe kerkganger, aanvankelijk in de Opstandingskerk en later in de Oude Kerk. De laatste vijftien jaar van haar leven was een moeilijke tijd voor haar. Door een neuropatische aandoening kon zij steeds moeilijker horen en zien. Desondanks kon zij terugkijkend op haar leven zeggen dat ze een goed leven had gehad. In de kleine aula van het crematorium Ockenburg hebben we op 12 maart afscheid van haar genomen. We hebben gelezen en overdacht Psalm 91 en Filippenzen 4: 13: "Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft". Bij hen die achterblijven overheerst de dankbaarheid. Moge zij zich getroost weten door de geloofszekerheid waarmee hun nicht en tante is heengegaan: "Mijn God, op u vertrouw ik" (Ps. 91: 2c).

ds. J. van de Meent

Gesprekskringen ds. Venemans

De laatste bijeenkomst van de *Kring Geloofsverdieping* in dit seizoen is maandag 18 april van 20.00-21.30 uur in de Opkamer; onderwerp van gesprek: M. Borg: Het hart van het christendom.

Het *Bijbels Leerhuis* voor de dinsdagavondgroep van 19.30-21.00 uur in De Voorhof vindt plaats op 19 april; voor de woensdagochtendgroep van 10.00-11.30 uur in De Voorhof op 20 april. De laatste bijeenkomsten zijn 3 en 4 mei. Onderwerp van gesprek is Genesis 1-4.

Lunchgesprekken jonge gezinnen

Inmiddels zijn er een tweetal lunchbijeenkomsten geweest voor jonge gezinnen. De ontmoetingen, die plaatsvinden na een zondagochtenddienst, worden zeer gewaardeerd en het aantal gespreksdeelnemers groeit gestaag. Na de lunch is er voor de kinderen een eigen (knutsel)programma en/of oppas. Uiteraard kan iedereen die tot de doelgroep behoort zich (nog) aansluiten. Tijdens de samenkomst op 10 april spreken we weer een volgende datum af. De frequentie is ongeveer 1 keer per 4 à 6 weken.

20+ Jongeren

Ook vanuit de "twintigers" in de gemeente is een gespreksgroep ontstaan. En ook zij komen op zondagmorgen na kerktijd, we gebruiken dan ook een eenvoudige lunch, bij elkaar.

Op zondag 24 april gaan ze o.l.v. ds. Jaap v.d. Meent aan de slag met o.a. de voorbereiding van een jongeren- v i e r i n g . En ook hier geldt dat nog niet alle twintigers meedoen, uiteraard van harte welkom.

Vanuit de beroepingscommissie

Vanuit de wijkgemeente zijn namen van kandidaten genoemd en van het mobiliteitsbureau van de PKN zijn namen ontvangen. Verder hebben we advertenties geplaatst op de website van de PKN en in Woord en Dienst. We wachten op de reacties en zijn met elkaar in gesprek over het vervolg.

Komt u ook?

Samen eten in De Voorhof op 26 april en 10 en 24 mei. Inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. Voor € 7,50 krijgt u een driegangen verrassingsmenu. U kunt zich opgeven tot en met de zaterdag voordat de maaltijd plaatsvindt bij Lenne Versteeg tel.3998393, e-mail: lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide tel. 3861534, e-mail: jannyvanderheide@versatel.nl, of bij Gerda van der Hoeven na de kerkdienst.

En ook op de koffie?

Maandag 2 mei van 10.00-12.00 uur bent u weer welkom in De Voorhof voor koffie/thee met iets lekkers.

Gemeente-uitje

Het lijkt de kerkenraad leuk om ook dit jaar weer een leuke activiteit te organiseren voor jong en oud. Wie willen mij helpen om dit te organiseren?

Gerda van der Hoeven
tel. 3872066

email: gerdavdhoeven@hotmail.com

Van de diaconie: 40-dagenproject

Op paasmorgen mochten we Hester Sanderman een cheque van € 1.300,- overhandigen voor de organisatie Medair in Nepal. Mensen die nog geld willen geven kunnen dit overmaken naar de bankrekening van de wijkdiaconie: NL49 INGB 0000547091. In een komende nieuwsbrief vermelden we het definitieve resultaat van de actie.

Giften

Via Henk Nauta € 15,- (NN) voor het bloemenfonds (wijkdiaconie) en via Bep van Sloten € 40,- (NN) voor de wijkkas.

Ten slotte

Inmiddels is Nieuwsbrief nr. 10 verschenen en ook in het Pinksternummer van Rond de Oude Kerk (ver-

"Meneer Maar"

In een verzamelbundel van oud-radiopastor Alje Klamer kwam ik hem tegen: "meneer Maar". Dominee Klamer, zelf een bevlogen en solidair mens, heeft een hartgrondige hekel aan hem. Ik ook. "Meneer Maar" is een beeldnaam. Als Klamer enthousiast om iets wordt of zich met passie ergens solidair mee verklaart, is daar altijd weer die ene verlamdende tegenwerping: "Ja, maar", waarmee dynamiek verdwijnt.



Dempende kracht

"Meneer Maar" is -herkenbaar- van alle tijden:

- The Passion' trok ook dit jaar weer heel veel jonge mensen, maar...
- Kerken in Voorburg doen hun best, maar...
- Vergevingspolitiek maakt op indrukwekkende wijze de vrede waar, maar...
- "De steen weggerold", "Jezus deed de dood te niet", "Alles komt goed". Het zou waar kunnen zijn, maar...

Ds. Klamer ervaart "meneer Maar" als een dempende kracht. In mijn woorden: een type 'slag om de arm', zelfgenoegzaam soms, kritisch, eigenwijs, niet al te empathisch en altijd bezig met tornen aan stoelpoten en het ontrafelen van een droom.

Natuurlijk valt op de allergie wat af te dingen. Dromen vragen om realisme, grote uitspraken om genuanceerdheid, impulsen om zicht op de haalbaarheid. Maar een waarschuwing voor die remmende "meneer Maar" lijkt mij terecht en enig zelfonderzoek waard.

Licht van Pasen

In de kerk ligt Pasen achter ons. Pasen, de doorbraak van leven en licht. Van je mooiste tafellaken toont licht het stralend wit, maar ook de vlekken. Nee, de vlek van de dood is niet weggenomen, al vieren we duizend keer Pasen. Die fysieke dood is deel van de schepping. Ze is vaak niet te begrijpen, slaat onverdiend of onverwacht toe, ontwricht en brengt rouw. Dat alles is nooit goedkoop-gelovig weg te praten, al weten we van een God die er zal zijn voorbij de grens van die letterlijke dood.

Bij Pasen hoort ook de symbolische dood: datgene wat in het leven leeg, doelloos, dood, verkeerd of onrechtvaardig is. Die dood heeft in Jezus een tegenstem gekregen. Jezus ging de weg van vrede en gerechtigheid. Hij is ervoor door het vuur gegaan. Mijn geloof zegt mij: Zijn leven wekt leven in ons op: levenskunst, Godsvertrouwen, strijdbaarheid, engagement.

Op naar Pinksteren

Het was Pasen en het wordt Pinksteren. Dan komt er weer licht tevoorschijn. "Een lichtend vuur dat nooit meer dooft", niet afkomstig van mensen. Het is goed om dit te beseffen: inspiratie komt altijd van buiten. Geen mens kan zichzelf inspireren! We spreken van Gods doorbraak met Pinkstervuur, dat vernieuwt en in beweging zet. Geestkracht is de bron voor enthousiasme, bevlogenheid, initiatieven, passie, een nieuwe begin, lef of omkeer. Het is geweldig om dat mee te maken, die opleving of de 'vurigheid van Geest'. Het is er, gratis en voor niks! Alhoewel...

Leefruimte

... je moet er wel ontvankelijk voor zijn, ook in de kerk.

Mijn pleidooi: Geef en gun er elkaar de ruimte voor, onder dat ene dak van een huis met zoveel zinnen. Ruimte voor het enthousiasme, ook als 'iets' je smaak niet is. Want het is misschien wel ruimte voor God. Denk eens na over de bronnen van tegenwerkingen die "meneer Maar" je ingeeft. Deel je gevoelens over behoeften en eigen gaven, niet als een "Ja, maar", wel vanuit een verlangen naar een kerk die leeft. Dan is het prima als er in openheid harde noten gekraakt worden, maar altijd met de bedoeling er in het hier-en-nu een fijn huis van te maken waar iedereen in zijn eigenheid erkend wordt. Vanwege de kerk? Nee, vanwege de rol die de kerk kan vervullen als dienst aan mensen en om bij een eerlijke leefbare mooie wereld uit te komen.

Want uiteindelijk is het toch de bedoeling dat voor de wereld Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen?

Ria Keijzer-Meeuwse,
kerkelijk opbouwwerker in de Kruiskerk
van Amstelveen en lid van de Koningkerk

schijnt in de week van 25 april) valt weer veel te lezen. Zo houden we elkaar op de hoogte.

Judy van Engeldorp Gastelaars
ouderling

Bericht van Tiny Gercama

Nu ik alweer een paar maanden thuis ben, wil ik u laten weten hoe overweldigd ik was door de blijken van medeleven na mijn val, die mij een gebroken heup opleverde, en daarna opname in het ziekenhuis en in Mariahoeve. De warmte die daaruit sprak deed mij beseffen dat ik bij het grote gezin van Christus behoort, waar men zich om elkaar bekommert. Nu ben ik nog steeds driftig aan het revalideren, wat naar mijn idee nog erg langzaam gaat, maar ik heb geen reden tot klagen.

Tiny Gercama

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorprstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 17 april

Vandaag begint de kerkdienst om 14.30 uur. Deze viering staat het in het teken van het jubileum van 50 jaar Koningkerk. Het treft dat deze 3^e zondag na Pasen als bijnaam 'Jubilate' heeft. Het thema is dan ook: We hebben wat te vieren! Maar de vraag is dan: wat vieren we eigenlijk? In de verkondiging staan we stil bij de drie pijlers van kerk-zijn. Daarbij laten we ons leiden door Lucas 6: 12-19. De cantorij, deze keer geleid door Marijke van Klaveren, wordt voor deze feestelijke gelegenheid uitgebreid. Andrew Wright zorgt voor de begeleiding.

De voorgangers zijn ds. Els en Jan van der Wolf. Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (dus ook bovenbouwers die dat willen) is er nevendienst en voor kinderen tot 4 jaar kinderopas. Voor de dienst is er een reünie. De kerk is vanaf 13.00 uur open. Na de dienst is er een gezellig samenzijn in de vorm van een receptie.



Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.
van 1892
BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING
diverse rouwcentra – telefoon 3451676
FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:
Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag

WIJ MAKEN GEWOON GRAAG INDRUK.



www.damendrukkers.nl

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)

J. Looije

schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
- Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking

Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg **070 - 399 57 87**
Fax 070 - 399 57 87

Zondag 24 april

Ds. B. F. van Verschuer uit Rotterdam is onze gastvoorganger. Ds. Bernard van Verschuer is sinds 2012 parttime verbonden aan de Laurenskerk. Op de website 'Kerken in de Laurens' schrijft hij dat hij verbindingen wil maken tussen de kerk en de mensen in de stad en duidelijk wil maken wat al lang niet meer vanzelfsprekend is: dat de Bijbel en de christelijke traditie niet alleen 'hard core' christenen iets te bieden hebben, maar aan iedereen die niet altijd genoeg neemt met 'zo is het nu eenmaal.'

Zondag 1 mei

Fijn dat op deze zondag één van onze oud-predikanten, ds. Klaas Wigboldus, bij ons voorgaat.

Donderdag 5 mei

Hemelvaartsdag

Een bijzondere dag: Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag in één. Dat zal op één of andere manier gaan doorwerken in de dienst. We vieren deze dag zoals gewoonlijk samen met de Martinigemeente, om 10.00 uur in de Oude Kerk. We lezen het evangelie van Hemelvaart uit het slot van het Lucasevangelie, Lucas 24: 44-53. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Zondag 8 mei

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heeft als bijnaam "wezen-zondag". Dit naar de uitspraak van Jezus aan zijn leerlingen: "Ik laat jullie niet als wezen achter." Het gedeelte waarin deze woorden te vinden zijn vormt het uitgangspunt voor de preek, namelijk Johannes 14: 15-21. Het gaat daarin om de opdracht tot liefhebben en de 'andere pleitbezorger' die Jezus zal sturen. Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Zondag 15 mei Pinksteren

Pinksterzondag belooft een feestelijke dienst te worden. We vieren dat de heilige Geest aan ons gegeven is, een Geest van beweging en enthousiasme lezen we in Handelingen 2: 1-13. Maar de Geest doet meer. In Romeinen 8: 15 staat dat het de Geest is die maakt dat wij kinderen van God zijn en Hem 'abba' vader noemen. Bijzonder is het dat in deze dienst Reina wordt gedoopt. Zij is dan bijna een half jaar oud, het dochttertje van Floriaan en Anne-Ruth Huson-Schuurmans, Westenburgstraat 17. De dienst krijgt een oecumenisch tintje. Zo zal de vader van Anne-Ruth, pastor P.A.A. Schuurmans, verbonden aan de parochie Sint Jan de Doper te Gouda, een actieve rol hebben in de liturgie. En

ter verhoging van de feestvreugde zingt ook een pinkstergelegenhedenkoor o.l.v. Wim Keijzer met en voor ons. Elders leest u hoe u mee kan doen in dat koor. Een aanrader! Ds. Els zal voorgaan, ds. Jan is als 'back-up' beschikbaar.

Ochtendbijbelkring

De ochtendbijbelkring komt dit seizoen nog twee keer bij elkaar. De data zijn 20 april en 18 mei. Deze kring wordt gehouden in de Koningkerk en begint om 10.15 uur. We zijn als gemeente blij met ds. Pé Wape naar die deze Bijbelkring dit seizoen heeft willen leiden.

Vakantie

Van 22 t/m 29 april hebben wij een week vakantie. Ons huis is gewoon bewoond. Mocht u dringend een predikant nodig hebben, neem dan contact met Roelie Dröge, tel. 3861611.

Update ds. Els

Mijn herstel vordert gestaag. Ik ben al een tijdje in staat om ongeveer 10 uur verspreid over de hele week te werken. De bedrijfsarts heeft me dan ook voor dat gedeelte van mijn werktijd 'beter' verklaard. Daar ben ik blij mee: bevestiging dat we op de goede weg zitten. Ik ga een paar keer per maand voor, doe een bezoekje en woon activiteiten bij. Ik ben er echter nog niet. Als u me tegenkomt, ziet u niets aan me en ben ik gewoon actief. Keerzijde daarvan is dat ik geregeld 'op de bank zit en niets doe' om weer bij te tanken. Ik had verwacht -na de gunstige berichten in het najaar- dat ik sneller hersteld zou zijn. Gelukkig hebben de mensen om me heen meer geduld....

Ten slotte

We hebben een mooi nieuw boek: "Woestijnvaders; inspiratie voor nu." Op een collage-achtige manier laten Mattias Rouw en zijn team de lezer kennismaken met een aantal zogenaamde woestijnvaders. Dat zijn jonge mensen die vanaf 300 n.Chr. de Egyptische woestijn in trokken op zoek naar spirituele ontwikkeling, wijsheid en inspiratie. Veel van hun gedachten zijn bewaard gebleven. Vaak zijn ze verrassend praktisch van aard. Zo vindt monnik Dorotheos dat oordelen niet voor mensen is weggelegd, maar alleen in het takenpakket van God zit: "... alleen God kent de diepte van ons leven. Hij weet hoe sterk we zijn en wat ons beïnvloedt, wat ons temperament is en waar onze individuele kwaliteiten liggen, hoe beperkt onze mogelijkheden zijn en

wat onze zwakke plekken zijn. Daarom is het alleen aan Hem om te rechtvaardigen of te oordelen."

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

Vergaderingen

De kerkenraad vergadert op 17 mei in een van de zalen van de Koningkerk.

Zingen op een mooie Pinksterdag

Het is een goede traditie in de Koningkerk om een paar keer per jaar iedereen, die daar plezier in heeft, uit te nodigen mee te doen met een gelegenhedenkoor. Op 1e pinksterdag 15 mei is het weer zo ver: het grote Koningkerkelijke Pinksterkoor 2016 zal haar medewerking verlenen aan de viering, waarin ds. Els van der Wolf voorgaat.

Wie mogen meedoen?

Iedereen! Er worden geen muzikale eisen gesteld. Je hoeft geen koorervaring te hebben. Er zijn altijd geoefende zangers en zangeressen in je buurt die je op sleeptouw nemen. Leeftijdsgrenzen kennen we niet.

Wanneer is de repetitie?

Op zaterdag 14 mei van 16.30 tot ruim voor 20.00 uur, onderbroken door een eenvoudige maaltijd aangeboden door de Koningkerk. De generale is de volgende ochtend om 9.00 uur.

Kun je je van tevoren opgeven?

Jazeker: Achter in de kerk ligt een intekenlijst, maar je kunt ook een mailtje sturen naar adhockoor@deopenhofvoorburch.nl of bellen naar de dirigent.

Het is een feest om met elkaar te zingen. Taalbarrières en generatiekloven vallen weg, een mooie Pinkstergedachte..... Dus, om je met een oude zondagsschoolleuze over de streep te trekken: Kun je nog zingen, zing dan mee!

Wim Keijzer, dirigent
tel. 3191938

Vrijzinnig Centrum ■ De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Kerkdienst

Zondag 24 april

10.30 uur ds. K. Bezemer
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor
o.l.v. Anne Sprunger

Het koor zingt tijdens de dienst:
Nous t'adorons, nous aimons
lied 833: Neem mij zo als ik ben
Tjebe Pajom
Vater unser

Zondag 1 mei

10.30 uur Hoeksteenlezing
*De Rijnlandse mystiek op
'straatniveau'.*

Spreker: Leo Raph. A. de Jong o.p.
Leo de Jong zal de aanwezigen kennis laten maken met -zoals hij dat noemt- "een grootse spirituele rivier in ons Vierstromenland van Rijn, Maas, IJssel en Schelde. En met ons eigen plaatsje erin, want het zit ook in onze genen." Al tientallen jaren is hij geboeid door wat wij spiritualiteit en mystiek noemen. Hij wilde die moeilijke begrippen en wat ermee bedoeld wordt, toegankelijk maken voor 'gewone mensen'- wat die laatste term dan ook mag betekenen. Hij noemde dat: het werken aan *Mystiek-op-straatniveau*. Leo de Jong is geprofest als Domini-caan (1953) en in 1959 tot priester gewijd. Vanaf 1960 was hij lector in de theologie. In 1966 haalde hij zijn doctoraal in geschiedenis (Nijmegen) met als specialisatie: kerkgeschiedenis. Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.

Zondag 15 mei

10.30 uur ds. K. Bezemer,
Pinksterdienst
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor
o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Komt Seele dieser Tag
Lead me Lord
Otsje Nash
A toi la Gloire

Kringen

Dinsdag 3 mei

14.00 uur Griekse leeskring
Inl.: T. Spruijt, tel. 3472807

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie

Vakantie voor senioren - Gaat u mee naar Doorn in augustus?

Naar aanleiding van eerdere publicaties hebben zich tot nu toe 11 personen aangemeld. We hebben voorlopig 20 plaatsen gereserveerd. Er is dus nog steeds gelegenheid om u aan te melden of informatie in te winnen voor de vakantie week in het vakantiehuis *Nieuw Hydepark in Doorn* voor de week van 6 t/m 13 augustus.

Er zijn één- en tweepersoonskamers te boeken voor de prijs van resp. € 815,- en € 660,- per persoon. Daarvoor heeft u een geheel verzorgde week, inclusief maaltijden, allerlei uitstapjes en begeleiding. Ook als u lichte zorg nodig heeft, is dit een goede kans om gezellig een weekje weg te kunnen. De prijzen zijn wel € 100,- hoger dan u gewend was, maar daar staat tegenover dat het mogelijk is om bij een minimum inkomen een korting te krijgen van € 215,- (i.p.v. € 80,-) vanuit het Vakantiefonds PKN. Bij financiële beperkingen is natuurlijk ook de eigen diaconie aan te spreken! Als u wilt inschrijven voor de week van 6 t/m 13 augustus in Nieuw Hydepark in Doorn, neemt u dan contact op met Cor Hoek, tel. 4151115 of chhoek@ziggo.nl De diaconie wil namelijk, net als vorig jaar, voor u bemiddelen en het vervoer gezamenlijk regelen en financieren. U kunt ook zelf een vakantie week al of niet met een andere bestemming boeken. Daar moet u dan verder zelf voor zorgen. Er zijn ook vakantie weken met een speciaal thema (muziek of creatief) of voor speciale doelgroepen: mantelzorgers en hun thuiswonende partners, visueel beperkten, mensen jonger dan 65 jaar met zorg en licht verstandelijk beperkten.

U kunt de vakantiegids van de PKN aanvragen bij: het vakantie bureau, tel. 0318-486610 of per mail: info@hetvakantiebureau.nl. In de kerken liggen ook enkele vakantiegidsen met aanmeldingsformulieren.

SIV (Stichting Invaliden Vakantieweken)

De stichting SIV (in de wandeling "het sif" genoemd) is ontstaan uit een initiatief van de Hervormde en Gereformeerde Diaconieën van Den Haag en omstreken. De vakantie weeken zijn dan ook vooral bedoeld voor gasten uit deze regio. Inwoners met een (ernstige) functionele beperking, wonende in Den Haag en omstreken, worden in staat gesteld om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie in aangepaste vakantiehuizen op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart hebben voor de medemens. Tijdens de vakantie worden drie gasten verzorgd door twee vrijwilligers. Hierdoor kan zeer snel op bijna alle wensen van de gasten worden ingespeeld. Voor meer informatie, of als u zich wilt aanmelden om mee te gaan met SIV, kunt u contact opnemen met mevr. A.C.M. Walraven-van Ham tel. 3874950.

Zending

Van zendingsbazaar naar Kerkfestival

welkom op 21 april 20.00 uur

De zendingsbazaar krijgt na jaren een opfrisbeurt en gaat verder als Kerkfestival. Alles wat de bazaar altijd zo aantrekkelijk maakte blijft, maar er is met ideeën uit een enquête onder (oud)medewerkers aan frisse vernieuwing gewerkt.

Het Kerkfestival MMM (= Mix, Match en Music) wordt gehouden op 17 september, in aansluiting op de Vlietdagen, van 10.00-15.00 uur.

Spullen en aanbod

Vanaf nu tot na de zomer kunt u boeken en spullen verzamelen voor het festival. De spullen moeten schoon, toonbaar, heel en verkoopbaar zijn. Kleding, meubels en technische apparatuur worden niet meer aangenomen. Heeft u een hobby waarmee u op die dag 'aan het werk' wilt zijn? Maakt u producten die u op die dag best met winst voor de goede doelen wilt verkopen? Heeft u suggesties voor markt, muziekbijdragen, het programma of de organisatie? De projectgroep hoort ze graag.

U kunt spullen afleveren vanaf 8 augustus op elke donderdag tussen 10.30 en 12.00 uur in De Voorhof bij de Oude Kerk. Contactadres voor spullen is Joop Carton, tel. 3875904, j.carton@casema.nl.

Uitnodiging: praat, luister of werk mee op 21 april

(Oud)medewerkers en nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 21 april, om 20.00 uur in De Voorhof (Oude Kerk). Dan geven we als projectgroep een totaalplaatje van het festival en kunnen aanwezigen meedenken en eventueel een taak op zich nemen. Ook als u er niet kunt zijn op 17 september bent u welkom, want er is een plan om vooraf dingen te organiseren of te maken ten behoeve van de markt. Dank voor uw medewerking, namens de projectgroep (Joop Carton, Heleen Hiltman, Houw The en Ulrick 't Zand),

Ria Keijzer-Meeuwse,
projectcoördinator (3191938,
06 50228250, ria.keijzer@asema.nl)

*Tij die ontzag hebt voor de Heer,
vertrouw op hem. Hoop op het
goede, op ontferming en een wigge
vriende. Sirach 2: 9*

Kerkelijke berichten

Viering 4 mei

18.30 uur: viering, stille tocht, officiële herdenking en concert "Vrijheid omarmd!?" Dat is het thema van een oecumenische herdenking, onderdeel van het officiële 4-mei-programma van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Niet in de Opstandingskerk maar dit keer in de Martinusparochie aan het Oosteinde, staan we stil bij hen die in de tweede wereldoorlog en daarna voor vrijheid het leven lieten of de sporen van de oorlog meedragen.

In de viering openen we, met tekst en beeld, luiken naar mensen die vrijheid omarmen door anderen veiligheid en bescherming te bieden. De commissie (Rita Bakker, Bep van Sloten, Wim Keijzer, ds. Theo Haitjema, Jacques Merx en Ria Keijzer) heeft een eigentijdse liturgie samengesteld met liederen, gebeden, een drieluik en symboliek die verbindt. Muzikale medewerking verleent het 4 mei ensemble o.l.v. Wim Keijzer.

Vanwege de loopafstand van de Martinuskerk naar het monument is het programma een *kwartier vervoegd*:

- 18.30 uur: een kwartier verstillende muziek (zang van het ensemble)
- 18.45 uur: aanvang van de viering
- 19.25 uur: stille tocht van kerk naar monument (park Sijtwende)
- 20.00 uur: nationale herdenking met twee minuten stilte, een toespraak van de burgemeester en kranslegging
- 21.00 uur: herdenkingsconcert in de Oude Kerk te Voorburg, geïnitieerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg

De viering, in aanwezigheid van Burgemeester en Wethouders, richt zich op jongeren en ouderen van binnen en buiten de kerken.

Informatie: Ria Keijzer, 3191938

Oude Kerk Open met exposities en workshop

Op zaterdag 16 april worden in Voorburg en Leidschendam diverse activiteiten aangeboden door 14 organisaties die op enigerlei wijze te maken hebben met het culturele erfgoed in onze gemeente. Het thema van deze eerste bijzondere dag is "Schatten aan de Vliet". Het zal duidelijk zijn dat de werkgroep die zich bezig houdt met de openstelling van de Oude Kerk in het zomerseizoen zich hier ook van harte bij heeft aangesloten. Dat geldt ook voor de Stichting Vrienden van het Carillon.

De Oude Kerk is open van 11.00-16.00 uur. In die tijd is een bijzondere expositie te zien van het werk van Frans Kokshoorn en Loes Wiersma-Deijl, beiden lid van onze wijkgemeente. We maken voor hen beiden graag (letterlijk en figuurlijk) plaats. Het werk van Frans wordt begeleid met een klank- en lichtspel. Loes zal om 12.00 uur en 14.00 uur ook nog een tekenworkshop verzorgen, waarvoor u zich ter plekke kunt aanmelden.

Tussen 11.00 uur en 11.30 uur kunt u de toren beklimmen tot aan de speeltafel van beiaardierster Gerda Peters. U kunt haar verrichtingen ook via een cameraverbinding op een scherm in de hal van de kerk volgen en daarbij haar spel beluisteren. Daarna is er nog een muziekquiz waarmee u een half uur carillonles van Gerda kunt winnen.

In diverse gesprekken in de wijkgemeente is o.a. genoemd dat de kerk zich meer wil verbinden met de activiteiten die buiten de kerk plaatsvinden. Deze dag is daarvan een prima voorbeeld. U bent van harte welkom op deze dag met een extra accent op de verbinding tussen kerkelijke en de burgerlijke gemeente.

Vanaf 14 mei zal de Oude Kerk weer op de zaterdagen open zijn voor bezichtiging, kennismaking, gesprek of een moment van bezinning. Daarmee willen we niet alleen de aandacht vestigen op de historische aspecten van het gebouw, maar zeker ook de kerk presenteren als organisatie en levendige geloofsgemeenschap. Het uitgangspunt daarbij is dat we ons richten op de gehele Voorburgse kerkgemeenschap. We zijn dan ook nog op zoek naar "gidsen" die ons team willen aanvullen.

Info: Irene Feenstra, tel. 3861118 / i.e.feenstra@hetnet.nl

Zomerkamp GHZV

De tweede mailing komt eraan! Dat houdt in dat als je vorig jaar mee bent geweest maar je je nog niet hebt ingeschreven, je post kan verwachten!

Voor degenen die nog niet bekend zijn met zomerkamp GHZV, het is een week vol gezelligheid en activiteiten voor kinderen van 8 - 12 jaar (junior) en 13 - 17 jaar (senioren).

Kun je niet wachten op de post? Of wil je meer informatie? Kijk snel op <http://www.ghzv.nl/informatie/> Tot bij de bus, de leiding.

P.S. Dit jaar gaan we naar Oosterhout! Van 6 t/m 13 augustus.

P.P.S. Het wordt weer super gaaf! Dus schrijf je snel in en maak het kamp nog leuker.

Plaatselijke berichten

Prot. Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 19 april in de Koningkerk te Voorburg, Br. Ingenhoeslaan 2, aanvang 14.00 uur.

De heer B. Verweij geeft een presentatie over "Wat een kunst".

De volgende contactbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 mei in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang 14.00 uur. Er is dan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, daarna zal dhr. A. Andriessen een presentatie geven over "Verdienstelijke en minder verdienstelijke Vrouwen van Oranje in onze geschiedenis".

U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Vrouw en Geloof groep

De eerstvolgende bijeenkomst van de Vrouw en Geloof groep is op woensdag 20 april in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam. Dit seizoen houdt men zich bezig met de zeven deugden. Het onderwerp op 20 april is Caritas, oftewel naastenliefde. De inleidster is die ochtend Eta Woudenberg, zij is sinds vorig jaar de nieuwe sociale diaken van de PGLeidschendam.

Voor alle deelnemers aan het vrouwenwerk, ook zij die nooit op de Vrouw en Geloof ochtenden kunnen komen, volgt binnenkort de uitnodiging voor de slotochtend op woensdag 11 mei in de Binnenhof achter de Dorpskerk. Dat wordt niet alleen de laatste Vrouw en Geloof ochtend van dit seizoen, maar alle kringen die dit seizoen gedraaid hebben worden afgesloten op deze gezamenlijke ochtend met de laatste deugd uit de cyclus, Prudentia oftewel wijsheid. Ieder is dan ook van harte welkom. De kerngroep heeft al een programma gemaakt voor die ochtend en hoopt een groot aantal dames te kunnen verwelkomen.

Maar eerst woensdag 20 april, dan staat vanaf 9.45 uur de koffie klaar in de Kruisheuvelkerk, evenals woensdag 11 mei in de Dorpskerk voor een ieder die belangstelling heeft.

Voor informatie tel. 3203172.

Aglow

Maandagavond 9 mei is er weer een gezellige bijeenkomst in de Groene Loper, van Royenstraat 2 te Voorburg.

Spreekster op deze avond is Elian van Ingen. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: <http://www.aglow.nl/activiteiten/afdeling/voorborg>

Muzikale berichten

Orgelconcert Oude Kerk



Op 7 mei om 16.00 uur is er weer een mooi orgelconcert in de Oude Kerk te Voorburg.

Voor u speelt Ben van Oosten

op het Marianneorgel. Het concert bevat o.a. werken van J.S. Bach, D. Buxtehude, M. Reger, A. Guilmant. Iets over deze organist:

Ben van Oosten werd in 1955 te Den Haag geboren. Hij studeerde orgel (bij Albert de Klerk) en piano (bij Brethe Davelaar) aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam (waar hij cum laude afstudeerde) en vervolgens in Parijs (bij André Isoir en Daniel Roth). Op 11-jarige leeftijd kreeg Ben van Oosten zijn eerste aanstelling als kerkorganist en vier jaar later debuteerde hij als concertorganist in zijn geboorteplaats. Sindsdien treedt hij met groot succes op in de belangrijkste orgelcentra over de gehele wereld en vestigde hij zijn reputatie als een van de meest prominente internationale concertorganisten.

Naast zijn uitgebreide concertpraktijk is Ben van Oosten als hoofdvakleraar orgel verbonden aan het Rotterdams Conservatorium en een veelgevraagd docent bij masterclasses en internationale academies (o.a. Zomeracademie in Haarlem, Mc Gill University Organ Academy in Montréal, Torch International Organ Academy in Korea). Bovendien treedt hij veelvuldig op als jurylid bij de belangrijke internationale orgelconcoursen (o.a. Parijs, Chartres, Nürnberg, Weimar, Landsberg, St. Albans, Birmingham, Genève, Dublin). Na het concert bent u van harte welkom om een drankje te blijven drinken en kennis te maken met de organist. De toegang bedraagt € 7,-.

De Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Jesaja 50: 4

Overige berichten

Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

Van dinsdag 19 juli tot vrijdag 22 juli, 14.00 uur

Voor wie

Kerkmusici, cantorij- en koorzangers, gemeenteleden, lectoren, predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers.

De plek

De werkweek vindt plaats in Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congreshotel.

Thema "Waarom dan toch?"

Waarom dan toch? Waarom dan toch? Tijdens de studiedagen voor liturgie en kerkmuziek in Hoeven staat de waarom-vraag centraal. De vraag wordt verder toegespitst op het avondmaal: hoe vieren wij het avondmaal? Waarom vieren we het avondmaal en waarom doen we dat op de manier waarop we dat doen? Onder leiding van de staf gaan we zingend en vierend, dirigerend en verdiepend, lezend en spelend, in op allerlei aspecten van de vraag: 'waarom dan toch?' Er wordt gewerkt met een hoofdvakbijkak-structuur in een vaste groep en met één of twee stafleden.

De staf

Een team van musici en theologen, ondersteund door de staf van Bovendonk, zorgt voor een gevarieerd en gevuld programma. De stafleden zijn Elske te Lindert (algehele en muzikale leiding), Monique Schendelaar, Rienk Bakker (dirigent), Jos Vogel (organist), Theo Menting (podiumpresentatie en theoloog) en Maarten Diepenbroek (theoloog).

Praktische informatie

Van dinsdag 19 juli, 9.30-11.00 uur aankomst tot vrijdag 22 juli, 14.00 uur vertrek. Centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven ligt dicht bij Bergen op Zoom en Roosendaal. Het is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, tel. 030-8801560 of een e-mail sturen naar pcte@protestantsekerk.nl

Pelgrimstocht Navolging

Wie van de natuur houdt kan rond Hemelvaartsdag meedoen aan de pelgrimstocht 'Navolging van Christus'. Bezinnen met het gelijknamige boek van Thomas à Kempis. En wandelen door de IJsselvallei, net als de natuur

in haar mooiste lentekleed staat. Retraitecentrum De Spil organiseert de tocht voor de derde keer, van woensdag 4 t/m zondag 8 mei. De start is in Nieuw Sion, de voormalige Cisterciënzerafdij Sion in Diepenveen. Hier heeft nieuwe oecumenische initiatiefgroep de abdij in december 2015 overgenomen van de broeders die naar Schiermonnikoog zijn vertrokken. Onder de naam Nieuw Sion zal de abdij een plaats van stilte en gebed blijven. De pelgrimsroute rond Hemelvaart loopt in drie dagetappes van 20 à 25 kilometer via Olst en Windesheim naar Zwolle. De afsluiting vindt plaats met een viering op zondagmiddag 8 mei in het Dominicaanenklooster in Zwolle.

Moderne devotie

De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen, die zich richtte op innerlijke vernieuwing en verandering van de samenleving. Een hecht gemeenschapsleven stond centraal. Tegenwoordig spreken aspecten van de Moderne Devotie opnieuw velen aan. In Deventer wordt het Geert Grootefestival gehouden, onderdeel van het Devotiefestival, dat plaatsvindt in plaatsen van de Moderne Devotie van Doesburg tot Kampen. Tijdens deze pelgrimage bezinnen deelnemers zich op de betekenis van de Moderne Devotie voor hen zelf en de maatschappij.

Praktische zaken

De pelgrimstochten worden begeleid door vrijwillige medewerkers van De Spil (www.retraitecentrum.nl). Dageelijks is er een ochtend- en avondgebed. Onderweg is er veel ruimte voor stilte en bezinning, maar ook tijd voor ontmoeting en gesprek. Kerken, kloosters en gastgezinnen bieden een gastvrije ruimte voor de maaltijden en de overnachting. Er is bagagevervoer tussen de locaties. Kosten: € 195,- op basis van volpension. Informatie en inschrijving: www.pelgrimstochten.org

Opbrengst inzamelingsactie in 2015

Dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten werden door vrijwilligers ingezameld en gesorteerd. Het materiaal wordt uiteindelijk verkocht op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2015 is totaal € 23.996,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie en de GZB. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.

De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Wat geen waarde heeft zijn brillen én de dubbele kaarten die in een envelop verzonden zijn. Uitzondering hierop zijn dubbele kaarten van Anton Pieck, Kinderpostzegels, Voor het kind en zelfgemaakte kaarten. Verzamelaars letten overal op: Laat u altijd de postzegel op de ansichtkaart zitten. Onderwerpen zijn ook favoriet: bruggen, kerken, koninklijk huis, een bepaalde afbeelding, oude ansichtkaarten van dorpsgezichten. Dus als u zoiets tegenkomt in bijvoorbeeld een nalatenschap...! Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht.

Kerk in Actie zamelt ook oude mobieltjes en cartridges in. Deze worden verkocht aan een bedrijf die ze recycleert of opnieuw vult. In 2015 was de opbrengst € 2085,85. U kunt natuurlijk ook aan uw collega's en familie vragen om hun cartridges, mobieltjes, postzegels en ansicht- en geboortekaartjes aan u mee te geven. Er is een groene 'Eeko'-inzamelbox voor mobieltjes en cartridges voor op uw werk of op uw bedrijf aan te vragen. Hiermee genereert u extra aandacht en voorkomt u dat de postzegels en ansichtkaarten vervuild raken door lekkend inkt. Neemt u daarvoor contact op met de landelijk coördinator inzamelingsacties Marjan Lolkema van Vuuren, inzamelingsacties@kerkinactie.nl telefoon 0113 603273.

Dag van de Communicatie in Zwolle

Op 18 juni wordt in hogeschool Windesheim in Zwolle de Dag van de communicatie gehouden. Het belooft een leerzame dag te worden voor iedereen die zich actief met communicatie in of namens de gemeente bezighoudt. Nieuw dit jaar is de work-

shop 'Heldere taal in uw tekst'.

De Dag van de communicatie blijkt al jaren tegemoet te komen aan de behoefte aan meer kennis over communicatie in lokale gemeenten. De opkomst is altijd hoog en de evaluaties zijn vaak positief. Zo lieten deelnemers vorig jaar weten: 'Ik vond het een bijzonder goede dag, heb er meer uit kunnen halen dan wat ik van te voren had bedacht' en 'hele goede workshops met goede inleiders. Prima. Houden zo!'. Aan het programma is dit jaar een nieuwe workshop toegevoegd: 'Heldere taal in uw tekst'. Marina Kapteyn laat voorbeelden zien van teksten die niet werken en gaat met de groep zelf aan de slag. Kapteyn: "Ik wil deelnemers laten ontdekken dat het niet moeilijk is om effectief te schrijven en te redigeren. Als je de regels en trucs maar kent!"

Workshops

- Zo komt uw gemeente in de krant! – Marloes Nouwens-Keller
- Een communicatieplan voor mijn gemeente – Marieke Riedeman
- Uw kerkblad is voor iedereen – Laetitia van der Lans
- App Protestant – dé app voor uw gemeente – Krist Ensing
- Social media (beginners) – Bram Dijkstra
- Social media (gevorderden) – Nog onbekend
- Een wervende website (beginners) – Eric van den Berg
- Een wervende website (gevorderden) – Eric van den Berg
- Heldere taal in uw tekst – Marina Kapteyn

Kosten: € 25,- per persoon (inclusief koffie/thee, lunch en de samenvattingen van alle workshops). Meer informatie over het programma en aanmel-

Collecten maart

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden 2.494,39

Diaconie

St. Exodus	612,06
Wijkdiaconieën	424,32
Paasgroeten	657,60
Bestrijding financiële nood	231,15
Jeugdwerk protestantse kerk	1.021,44
40-dagenproject	697,30
Wereldgebedsdag	278,91
Zendingsbussen	50,26

den: www.protestantsekerk.nl/dvdc
In het najaar wordt een dag van de communicatie gehouden in Dordrecht.

De jeugd vloog uit: Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten

Dit boek geeft een geschiedenis weer van een gelovig gezin; een geschiedenis die exemplarisch is voor de ontzuiling in Nederland vanaf de jaren vijftig. De auteurs schetsen aan de hand van hun eigen familie en hun levensbeschouwelijke ontwikkeling een beeld van de gereformeerde cultuur, waarbij hun geloofsbeleving centraal staat. Uiteindelijk hebben de leden van het van oorsprong calvinistische gezin een andere overtuiging gevonden: van orthodox gereformeerd naar vrijzinnig, katholiek, agnostisch, boeddhistisch en seculier. De jeugd vloog uit geeft een doorkijkje in de naoorlogse gereformeerde geloofstraditie. Daarbij betrekken de auteurs ook hoe Nederland de voorbije decennia maatschappelijk en godsdienstig veranderde. Veel van oorsprong gereformeerde lezers, of zij die een vergelijkbare geloofsweg hebben afgelegd, zullen zich herkennen in dit vlot geschreven boek en wellicht hun eigen levensgeschiedenis beter kunnen duiden.

Paula en Jan van Cuilenburg, *De jeugd vloog uit: Hoe babyboomers het gereformeerde nest verlieten*, 176 p.

KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Iedereen missionair?

Nynke Dijkstra over de veelgestelde vraag: "Moet iedereen missionair zijn? Ik ben niet zo'n prater!"

"Ik ben niet zo'n prater, laat mij maar wat doen." Gemeenteleden die liever niet bezig zijn met missionair werk zeggen dat regelmatig. Kennelijk vermoeden ze dat je daarvoor een 'prater' moet zijn. "We hoeven toch niet allemaal te evangeliseren?" Weer anderen vermoeden dat 'missionair- zijn' betekent dat je mensen van alles gaat opdringen. "Wees maar gewoon present, je hoeft God niet ter sprake te brengen."

Al deze gedachten en bezwaren hebben te maken met een bepaalde visie op missionair-zijn. Alsof 'missionair' betekent dat je altijd praat. Daden zijn volgens die visie meer diaconaal.

Ik hoop dat we dit soort discussies en tegenstellingen te boven komen. De kerk als gemeenschap kan een plek zijn waar mensen met verschillende talenten tot hun recht komen en elk op haar of zijn eigen manier missionair is. Pastoraal betrokken, diaconaal present, met woorden die ertoe doen, met daden die getuigen van liefde. De praktijk van pionierende, missionair-diaconale kerkgemeenschappen laat zien dat je niet kunt verkokeren in pastoraat, diaconaat en missionair werk. De missionaire roeping geldt niet voor enkele individuen met de gave van het woord die worden 'uitgezonden' door de gemeente en er verder alleen voor staan. De missionaire roeping is een roeping voor de hele gemeente en geldt dus voor ieder gemeentelid, prater of niet.

Eerst luisteren

In Matteüs 28 worden alle leerlingen eropuit gestuurd om alle volken tot leerlingen van Jezus te maken. We lezen ook dat er leerlingen bij stonden die 'twijfelden'. Het gaat dus niet om zelfverzekerde, gedreven types die altijd hun woordje klaar hebben. Het gaat om ons allemaal, mét onze beperkingen, vragen en twijfels. De missionaire roeping begint niet met praten maar juist met luisteren. Met oprechte interesse in uw omgeving en in wat mensen bezighoudt. Waar halen zij hun kracht vandaan? Al luisterend ontdek je dat Gods Geest allang bezig is met mensen: God gaat voor ons uit.

Eén woord

Zijn woorden dan overbodig? Zeker niet. Missionair zijn betekent wel degelijk dat u ook iets kunt zeggen over wat u raakt, wat en waarom u gelooft. Dat hoeven geen mooie volzinnen te zijn. We worden in de Bijbel 'getuigen' genoemd. Getuigen vertellen wat ze hebben gezien en gehoord. Meer niet. U hoeft natuurlijk niet iets te zeggen wat u zelf niet gelooft! U hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. De vragen zitten in iedereen. Als het zo uitkomt kunt u wel iets zeggen over de antwoorden die u gevonden hebt. Over de momenten dat u iets van God op het spoor bent gekomen. Over verhalen uit de Bijbel die u raken.

In de bijeenkomsten van de tweede missionaire ronde door Nederland vroegen we mensen: vertel elkaar eens iets over wat u gelooft. Doe dat aan de hand van één woord dat voor u veel zegt over uw geloof. Praters en niet-praters, iedereen ging aan de praat en er ontstonden mooie gesprekken over woorden als liefde, hoop, genade, Jezus, inspiratie, moed en vertrouwen. Intussen blijven mensen verschillend. De één praat makkelijker dan de ander. Maar binnen de gemeente van Jezus Christus kunnen we elkaar aanvullen en verrijken. Zo bemoedigen we elkaar om onze talenten in te zetten en te groeien in een missionaire beweging. Missionair-zijn doen we samen: in woorden en daden, in heel ons leven, en niet alleen op zondag. Niet opdringerig. Niet als gelijkhebbers maar als liefhebbers.

*Nynke Dijkstra-Algra
Stafffunctionaris Missionair Werk*