

# Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

## Voorburg



34<sup>e</sup> jaargang no. 1  
12 januari 2018

### In dit nummer o.a.:

- oecumenische vesper in de Petrus en Pauluskerk
- Open Huisdienst Oude kerk
- High Tea
- orgelconcert
- terugblikken op Kerst

## Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  
2273 KR VOORBURG  
Tel. 386.35.02  
E-mail: kerkelijkbureau@  
protestantsegemeentevoorburg.nl  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:  
Maandag en donderdag  
van 9.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:  
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:  
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:  
(€ 16,- per kaart)  
NL07 RABO 0365900516 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens  
de portokosten voldoen?  
De portokosten bedragen € 0,78  
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor  
5 t/m 12 collectekaarten € 1,56.  
Ook is het mogelijk de collectekaarten  
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:  
NL27 INGB 0000261919 Protestantse  
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:  
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep  
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:  
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.  
Gem. Voorburg

## Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:  
Zie bovenstaande gegevens bij het  
Kerkelijk Bureau.

Redactie:  
A.C. Bronsveld-Voerman  
H. Nauta  
P. Vink

E-mail:  
kwbronsveld@kpnmail.nl  
kwnauta2@outlook.com  
kerkwijzer@  
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen  
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.  
**Kopij voor het nummer van vrijdag  
9 februari moet uiterlijk donderdag  
1 februari vóór 17.00 uur worden  
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

## Kerk Wijzer

Nieuwe abonneemen-  
ten kunnen worden aangemeld bij  
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar  
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-  
geld te voldoen op rek.  
NL84 FVLB 0699741858,  
Administratie Voorburgs Kerkblad.  
Aan hen die buiten Voorburg wonen  
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-  
tokosten in rekening gebracht.



# Kerkdiensten Rooster

## Zondag 14 januari

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand  
19.00 uur ds. C.H. Wesdorp,  
Zoetermeer

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**De Mantel**  
11.15 uur ds. A.J.G. Dronkert

## Zondag 21 januari, Eenheid van de kerken

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. W.F. Schormans  
19.00 uur ds. A. Sterrenburg

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Koningkerk**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand

## Woensdag 24 januari

**De Mantel**  
*Oecumenische viering,  
Eenheid der kerken*  
10.30 uur ds. W.F. Schormans  
en pastor P. Sas

## Zondag 28 januari

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand  
19.00 uur ds. A. van der Hoek en  
ds. W.F. Schormans, dienst in de Petrus  
en Pauluskerk in Leidschendam

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J. Bakker, Voorburg

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur ds. K. Bezemer

*Jakobus schreef: De boodschap  
alleen horen is niet genoeg, u  
moet wat u gehoord hebt ook  
doen. Jakobus 1: 22-25*

## Zondag 4 februari, Werelddiaconaat

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. W.F. Schormans, H.A.  
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf, H.A.

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur Hoeksteenlezing,  
Jarek Kubacki

**Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Koningkerk**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

## Wijkgemeente Martini

**Oude Kerk** Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg,  
tel. 3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362,  
2271 BK Voorburg, tel: 070-7520363, e-mail:  
wfschormans@hotmail.com en ds. H.M. Marchand,  
Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 070-7520363,  
e-mail: hmmarchand@hotmail.com

Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg,  
Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, e-mail:  
scriba.wijkgemeente.martini@outlook.com,  
tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijk-  
kas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91  
t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

## Bij de diensten

### Zondag 14 januari

#### Bevestiging ambtsdragers

In deze dienst worden in het ambt  
bevestigd Thilly Walvoort als pasto-  
raal ouderling en Arjan van Mourik  
als missionair ouderling. We nemen  
afscheid van de dames Beimers-Jür-  
gens, Van Varik- van den Berg en  
Walraven-van Ham en de heer Cos-  
man. Herbevestigd worden mevrouw  
J. van Engeldorp Gastelaars als ouder-  
ling en de heer Cor Hoek als diaken.  
Dat er mensen klaar staan en klaar  
stonden om de gemeente te helpen  
om haar Heer trouw te dienen, dat is  
een reden tot feest! We horen in deze  
dienst de klassieke lezingen van de  
zondag (Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2:  
1-11), over het eerste teken dat Jezus  
doet, op de bruiloft in Kana. Dagelijks  
water verandert in vreugdevolle wijn,  
waar Hij aanwezig is en mensen doen  
wat Hij vraagt. Voorganger is ds. Le-  
neke Marchand.

## Zondag 21 januari

### Open Huisdienst

Hebt u naar de Kerkproeverij op 10 september een gast meegenomen die de dienst naar meer vond smaken? Heb je iemand uitgenodigd, die wel mee wilde maar verhinderd was? Hebt u niemand durven vragen of wist u niemand en bent u inmiddels wel zo ver, misschien aangestoken door het succes op 10 september? Zag u met Kerst iemand in de kerk waarvan u dacht: die wil misschien nog wel eens een keer komen? Is er iemand die u al een tijd lang mist in de diensten? Op 21 januari is er een Open Huis dienst. Qua pr niet zo groot opgezet als de Kerkproeverij maar evengoed een geschikte, laagdrempelige dienst om iemand (nogmaals) voor uit te nodigen. Wie zit er op uw/jouw uitnodiging te wachten? We lezen Marcus 1: 14-20, Jezus roept Simon en Andreas om zijn leerling te worden. Ds. Giel Schormans is de voorganger.

## Zondag 28 januari

### Het is de tijd van Epifanie

We vieren in de zondagse diensten hoe de Vader in zijn Zoon verschijnt in deze wereld en zijn heerlijkheid toont. Dit jaar zijn de evangelielecturen uit het evangelie naar Marcus. Deze zondag horen we Deuteronomium 18: 15-20 en Marcus 1: 21-28. Ds. Leneke Marchand is onze voorganger.

## Zondagavond 28 januari

### Oecumenische vesper in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam

Deze zondag geen vesper in de Oude Kerk, maar een oecumenische vesper in Leidschendam. De jaarlijkse oecumenische dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in verband met de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Christenen over de hele wereld zullen in deze week bidden om eenheid. De liturgie komt dit jaar uit de Caraïben en het thema is: 'Recht door Zee'. In deze vesper gaan voor ds. Antje van der Hoek en ds. Giel Schormans. Graag nodigen we u uit voor deze oecumenische vesper op zondag 28 januari om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 in Leidschendam. Zie ook elders in dit blad.

## Zondag 4 februari

### Viering Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal, en brengen ons bij wijn en brood te binnen hoe Hij van God verlaten is geweest opdat wij nooit meer van Hem verlaten zouden zijn. We lezen Marcus 1: 29-39. Jezus ge-

## Collectetoelichtingen



De 1<sup>e</sup> collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2<sup>e</sup> collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

### 14 januari Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt en ook in het bestuur zit, verleent financiële hulp aan inwoners van de gemeente die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt. Voorwaarde is dat er geen andere bestaande voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en een bijdrage uit het Sociaal Fonds moet een structurele oplossing bieden ([www.lv.nl](http://www.lv.nl)).

### 21 januari Havenproject Rotterdam

Het Diaconaal Havenproject Rotterdam verleent diaconale hulp vanuit de (PKN-)kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder goedkope vlaggen varen en op schepen die vanwege bepaalde gebreken aan de ketting liggen. De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat vaak uit mensen van diverse nationaliteiten, waardoor er nogal eens communicatieproblemen zijn. Andere doelgroepen voor de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen bezocht worden, of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. Ook wordt er hulp verleend bij problemen rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden. Voor meer info: [www.diaconaalhavenproject.nl/37/cms-Welkom.aspx](http://www.diaconaalhavenproject.nl/37/cms-Welkom.aspx)

### 28 januari De Hoop

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en eetstoornissen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen ([www.dehoop.org](http://www.dehoop.org)).

### 4 februari Ouderenwerk

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten. Hierdoor blijven ouderen betrokken bij de samenleving, ontmoeten ze andere mensen en wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van eenzaamheid.

neest en heelt, maar zoekt ook de stilte en het gebed. Voorganger is ds. Giel Schormans.

### Diensten in de Mantel

Zondag 14 januari om 11.15 uur gaat ds. A.J.G. Dronkert voor in de Manteldienst. Voorafgaande aan deze dienst kunt u elkaar vanaf 10.30 uur Nieuwjaar wensen in het restaurant.

Woensdag 24 januari om 10.30 uur houden we in De Mantel een oecumenische gebedsdienst voor de eenheid

van de kerken. Ds. W.F. Schormans en pastor P. Sas zijn de voorgangers. Iedereen is welkom in de Maartenzaal.

### In memoriam Christiaan de Jong

Op vrijdag 29 december is op 89-jarige leeftijd ons gemeentelid Christiaan de Jong overleden, echtgenoot van Gré de Jong-Douma. Hij woonde aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 51. Chris de Jong werd geboren in Leeuwarden en verhuisde vanwege zijn werk bij Shell naar Voorburg. Zijn

hart lag bij de kerk waar hij zeer actief is geweest. Hij heeft veel functies bekleed op plaatselijk niveau - in de Vaste Burchtkerk en later in de Oude Kerk - maar ook op provinciaal niveau. Hij was vanaf het begin, bijna 20 jaar geleden, betrokken bij de start van Oude Kerk Open en heeft vele jaren de contacten met organisaties geregeld. Hij deed dat vanuit een diepe innerlijke overtuiging. De laatste jaren was zijn gezondheid erg zwak, hij heeft een lang ziekbed gehad waarbij zijn vrouw hem op een bewonderenswaardige wijze heeft verzorgd. Dat hij en zijn vrouw afgelopen zomer hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten vieren heeft hij als een bijzondere genade ervaren. Vertrouwend op de genade van zijn Heer en Heiland is Chris de Jong ook gestorven. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op donderdag 4 januari in de Oude Kerk en werd geleid door ds. Stoutjesdijk, een vriend van de familie. Tekst voor de meditatie was de belijdenistekst van de heer de Jong: 2 Timoteüs 1: 12b "Want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag". Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. Wij bidden zijn vrouw Greet Gods nabijheid toe.

ds. Schormans

### Agenda Kringwerk

*Kring geloofsverdieping*

(ds. Marchand, Voorhof)

Maandagavond 15 januari 20.00 uur  
Dinsdagmorgen 16 januari 10.00 uur

*Kring Bijbellezen*

(ds. Schormans, Voorhof)

Dinsdagavond 23 januari 20.00 uur  
Woensdagmorgen 17 januari 10.00 uur

*ABC-cursus (ds. Schormans, Voorhof)*

Woensdagavond 24 januari 20.00 uur  
Woensdagavond 7 februari 20.00 uur

*Lunchgroep Jonge ouders*

(ds. Marchand, Voorhof)

Zondagmiddag 14 januari 12.00 uur

*Lunchgroep 20+ (ds. Schormans,*

*Dirma Redelijkheid, Voorhof)*

Zondagmorgen 21 januari 11.30 uur  
Zondagmorgen 7 februari 11.30 uur

*Catechese (ds. Marchand, zie hierna)*

Maandagavond 22 januari

19.00-20.15 uur

Maandagavond 5 februari

19.00-20.15 uur

*Ontmoetingsmomenten*

(ds. Schormans, Voorhof)

Donderdagavond 11 januari  
20.00-21.30 uur

Woensdagmiddag 24 januari  
15.00-16.30 uur

### Catechese 12-15 jarigen

Op de catechese gaan tieners onder leiding van de predikant in gesprek over Bijbel, God, geloof en kerk. Hierbij gaat het om 3 dingen: belonging, believing, behaving. Oftewel: een plaats hebben waar je erbij hoort, plezier hebt en jezelf kunt zijn, groeien in geloof, en ontdekken wat het voor jou zou kunnen betekenen je leven met Jezus Christus te leven. In het nieuwe kalenderjaar starten we met een serie van 8 catecheseavonden. De eerste avond is bij de fam. Van Mourik, Arentsburchlaan 12 van 19.00-20.15 uur. Opgave en informatie bij ds. Leneke Marchand, hmmarchand@hotmail.com. (Data: maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, woensdag 4 april (vanwege Paasmaandag), maandag 16 april, maandag 30 april).

### Lunch ouders en kinderen

Op 14 januari is er vanaf 12.00 een lunch voor ouders en kinderen met als thema: Bijbellezen thuis. Voor ieder gezin de vraag: neem je favoriete (kinder-)bijbel, bijbels dagboek o.i.d. mee, en beschrijf op een witte correspondentiekaart waarom je dit boek aanbeveelt. We richten daarmee een kleine tentoonstelling in waardoor we elkaar willen inspireren. Opgave bij Adrienne van Mourik, adrienne@avanmourik.nl. Namens de stuurgroep, ds. Leneke Marchand, Adrienne van Mourik, Eefje van Sloten, Janneke Bannink.

### Ontmoetingsmoment

Er zijn inmiddels een middag en een avond geweest rond het thema Open Huis. Er waren steeds zo'n 8-10 deelnemers, een mooi aantal. Mooie en verrassende gesprekken ontstonden. Je ontmoet elkaar, leert nieuwe mensen kennen, of bekende mensen op een andere manier kennen. Goed is het ook om niet in het wilde weg, maar rondom een thema met elkaar te spreken. Daardoor kwamen de verhalen los, over gastvrijheid ontvangen, een open huis zijn en geven, persoonlijk en als kerkelijke gemeente. Er staan nog twee ontmoetingsmomenten op stapel. *Donderdagavond 11 januari 20.00-21.30 uur en woensdagmiddag 24 januari 15.00-16.30 uur*, beiden in De Voorhof en o.l.v. ds. Giel Schormans. Voor wie laagdremp-

pelig en eenmalig eens in gesprek wil gaan, mensen wil leren kennen of voor wie aangesproken is door het thema 'Open huis'. Van harte welkom! Opgave bij ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars (judy.van.e.g@gmail.com).

ds. L. Marchand,

ds. G. Schormans

### Terugblik op Kerst

Het was bijzonder om de eerste keer Kerst in Voorburg te vieren. Volle kerken, volle inzet van heel veel mensen, prachtige muziek en een sfeervol versierde Oude kerk. Een van de dingen die me bijblijven was de actie van onze tieners rond de jongerenkerstnachtsdienst. Hoe kunnen we het goede nieuws van Kerst verspreiden, vroegen zij zich af. Heel wat uren zijn ze bezig geweest om gele post-it briefjes te versieren met bijbelteksten die ze zelf uitzochten. Iedere aanwezige in de dienst kreeg er bij de uitgang een mee, met de opdracht Voorburg te bedelven onder het goede nieuws. Op de Facebookpagina van de Martiniwijkgemeente zijn de foto's te zien. Bedankt ook voor alle goede Kerst- en Nieuwjaarswensen die vanuit de gemeente naar ons als gezin toe kwamen!

ds. Giel Schormans,

ds. Leneke Marchand

### Samen eten in De Voorhof

De eerstvolgende maaltijden zijn op dinsdagavond 23 januari en 13 februari. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Nieuwe gasten worden van harte uitgenodigd. U krijgt voor € 7,50 een driegangsmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Lenne Versteeg, tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com.

### Koffieochtend

Op 5 februari bent u weer welkom voor koffie, thee, lekkers en gesprek in De Voorhof.

### Giften

De wijkdiaconie heeft ontvangen € 100,- (S) t.b.v. statushouders, en € 5,- voor de kerstplantjes.

### Sanseveria

Allereerst wil ik iedereen veel Heil en Zegen toewensen voor 2018 en een goede gezondheid. Ik hoop op vele



## Vasthouden aan de droom

*Het was tijdens een Kerstconcert, dat er iets gezegd werd, dat me bij bleef. Het ging over een vrouw die op een morgen constateerde dat de ruiten van haar auto waren ingeslagen. Ze had er geen nieuwe ruiten in hoeven laten zetten, want de volgende morgen was het weer raak. En een volgende keer wéér. Toen besloot ze tot het volgende: ze plakte een briefje achter de voorruit met de woorden: "Als je hulp zoekt, ik wil je helpen. Als je een vriend zoekt, ik wil je vriend zijn." En meer zinnen van deze strekking. Het resultaat was niet, dat de vandaal zich meldde, maar wel, dat het afgelopen was met het inslaan van de ruiten.*



*Ik vind het een voorbeeld van wat Jezus bedoelde met de woorden in de Bergrede: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand." En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.*

*Dat is voor ons de omgekeerde wereld. En we hadden het van deze Jezus kunnen verwachten, want ook de geboorte van de Koning der koningen verwacht je niet in een stal, laat staan dat hij een vluchteling wordt. Ja, de geboorteverhalen van Jezus zetten ons al op het spoor:*

*Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen,  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,  
dat dorst en honger zijn verdwenen –  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,  
die geen vader was, zal vader zijn;  
mensen zullen andere mensen zijn,  
de bierkaai wordt een stad van vrede.*

*Oosterhuis dicht dan verder (Lied 1001):*

*Wie denken durft dat deze droom het houdt,  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,  
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, ...  
.....  
die zal zijn ogen niet geloven.*

*Wat die vrouw deed, was wel het laatste wat de vandaal verwacht had. Geen uiting van boosheid, maar één van liefde. Het deed wat met hem en hij hield op met zijn gewelddadige agressie. Succes verzekerd? Nee! De vandaal had het ook anders kunnen oppakken en had dan misschien wel de spot met haar gedreven. Zo kwetsbaar is het. Jezus kan er als geen ander over meepraten. En toch ging Hij en wees Hij déze weg. Wie, o wie durft in de wereld van Trump te denken dat deze droom het houdt? Dat is een gewetensvraag aan u, jou en mij.*

*Als we dat durven denken, ons aan deze dwaasheid toevertrouwen, zal dat blijken uit ons spreken en handelen, uit onze bijdrage aan de wereld waarin wij leven. We zullen dan opvallen, omdat we van een andere geest zijn en tegen de stroom in roeien. Als 'lichtende sterren'? (vergelijk Efeziërs 5: 8, 9). Ik weet niet welke wensen en welke voornemens u en jij gedeeld hebben bij de ingang van dit nieuwe jaar 2018. Maar ik ken een evangelisch lied met de regel: "Ik wens te zijn als Jezus." Dat kan dus zo concreet vorm krijgen als bij die vrouw. Want waar anders dan in ons gewone leven van alledag!*

ds. Adrie Sterrenburg

gezellige en interessante middagen. Over de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari kan ik niet veel schrijven. De PCOB heeft op deze dag ook een middagbijeenkomst. Degenen die daar ook lid van zijn moeten kiezen. Dat is erg jammer, daar moeten we in de toekomst meer rekening mee houden. Toch hoop ik dat velen de weg naar die heerlijke bowl van Jo weten te vinden! Wat wij de 9<sup>e</sup> wel hebben is dat de eters van 'Restaurant De Voorhof' kunnen blijven en niet voor een half uurtje naar huis moeten. Misschien een frisse neus op het plein halen?

Op 6 februari komt dhr. V.d. Burg met een presentatie getiteld:

*"Zeeland heeft van alles wat".*

We maken een rondreis dwars door de provincie en bezoeken prachtige groene polders, historische steden met romantische doorkijkjes. Ook zoeken we naar pittoreske vergezichten in natuurgebieden met soms uitgestrekte bossen en stranden die de moeite waard zijn.

Ik hoop jullie dan allen te mogen ontmoeten.

Ans Verschoor

## Lichtjesavond 2017

De Lichtjesavond viel dit jaar op zaterdag 23 december. Tussen 17.00 en 20.00 uur trokken er ongeveer 2900 mensen door de Oude Kerk, zo'n 200 meer dan vorig jaar. Het was niet al te koud, zo'n 5-7° C., maar het waai-de behoorlijk en de 'tochtsluis' deed weer goede dienst. Veel aandacht was er voor de uitvoeringen van een groot koor, bestaande uit ouders en leerlingen van het Montessori Lyceum en de Marianne Cantorij. Onze organisten Hans Houtman en Jan Droogers bespeelden tussen de uitvoeringen het orgel en de beiaardier Gerda Peters strooide mooie kerstklanken via het carillon uit over het oude centrum van Voorburg.

Voor De Voorhof stond een marktkraam, waar Glühwein, chocolademelk, erwtensoep, torenwijn, kaarsen en oude leien van de toren verkocht werden. Naast de kraam hing een grote banner (80 x 240 cm<sup>2</sup>) met de foto's van de Oude Kerk en de tekst: 'Steun de restauratie van de toren'. De verkoop verliep wat anders dan verwacht. Van Glühwein en chocolademelk werd zo'n 20% minder verkocht, terwijl de verkoop van erwtensoep met 70% omhoog schoot. De netto opbrengst voor de restauratie van de toren was een kleine € 1.850,-. Alle vele medewerkers heel hartelijk dank!!

Cor Hoek en  
Alewijn Schouten

# DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL / 070 347 36 31



**AGTERDENBOSCH**  
NVM MAKELAARS



NVM • WONEN

telefoon: 070 386 42 45  
www.agterdenbosch.nl

## FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

**BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING**

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



**DAMENDRUKKERS**

www.damendrukkers.nl

## Wijkgemeente De Open Hof

**Koningkerk** Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

### Bij de kerkdiensten Zondag 14 januari

Deze zondagmorgen staat vooral in het teken van het gemeentegesprek over kerk-zijn. Dit gesprek - dat we op een speelse nochtans serieuze manier gaan voeren- is onderdeel van onze weg naar een nieuw beleidsplan/kompas voor De Open Hof. We zijn nu zo'n vijf jaar onderweg met elkaar: waar staan we? Maar voor we gaan praten, gaan we luisteren naar woorden van God. We zingen Hem lof toe en bidden, in een korte kerkdienst. We lezen 1 Petrus 2: 1-10 en ontdekken dat daarin interessante

bouwstenen te vinden zijn voor kerk-zijn in 2018. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

### Zondag 21 januari

Versillende mensen vroegen ons de afgelopen tijd: 'Wanneer komen die nieuwe predikanten (uit de Martiniwijkgemeente) eens een keer bij ons?' Op deze zondag is het zover: ds. Leneke Marchand is onze voorganger. Wie ook graag haar collega en echtgenoot ds. Giel Schormans een keer wil meemaken, moet nog even geduld hebben. Hij staat in april bij ons op het rooster. U kunt natuurlijk ook een keer naar de Oude Kerk gaan. Overigens zijn wij als predikanten blij met onze collega's, ook voor het geheel van het werk in de Protestantse Gemeente Voorburg!

### Zondag 28 januari

Op deze zondag is de dienst in de vertrouwde handen van ons gemeentelid Jacqueline Bakker. Zij is werkzaam als geestelijk verzorger in Het Westershonk in Monster.

### Zondag 4 februari

Vandaag zijn we gast aan tafel. We vieren de maaltijd van de Heer. Daarom lezen we Lucas 5: 27-32. Daarin

zien we dat Levi de tollenaar, nadat hij geroepen is door Jezus, een feestmaal voor Jezus en zijn collega tollenaars aanricht. Dat levert Jezus veel kritiek op. De cantorij o.l.v. van onze Andrew Wright zal ons helpen met zingen en ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

### Gemeentekringen 'Het leven waar je naar verlangt'

Deze maand gaat het in de gemeentekringen over verlangen om van betekenis te zijn. Je wilt graag iets betekenen voor de wereld, voor de mensen om je heen. Daar zijn we ook toe geroepen. Maar moeten we echt altijd wat doen? Kunnen we ook ontvangen, de ander de gelegenheid geven om er voor ons te zijn? Over dat soort vragen gaat het.

### Ochtendbijbelkring

Op woensdagochtend 14 februari is er weer Bijbelkring. We lezen uit de brief van Jakobus o.l.v. ds. Els. Van 10.00-11.30 uur met een kopje koffie/thee en ruimte voor ontmoeting.

### Groep 20-30 jaar

Deze groep, o.l.v. ds. Els van der Wolf, komt op zondagavond 11 februari weer bij elkaar.

## Leeskring Halik

Woensdag 17 januari (Koningkerk; 20.00 uur) komt de leeskring over het boek "Ik wil dat jij bent" van Halik weer bij elkaar. Deze kring wordt geleid door ds. Jan van der Wolf.

## Christelijke meditatie

Op donderdagavond 1 februari is er weer de maandelijkse bijeenkomst christelijke meditatie. Een uur van stilte en gebed, meestal rond een Bijbeltekst. We komen bij elkaar van 19.30-20.30 uur o.l.v. ds. Els. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn of ervaring te hebben om mee te doen. We komen steeds de eerste donderdag van de maand samen. Welkom!

## Terugblik op Kerst

Wij kijken terug op een goede kersttijd in de kerk. Er waren onder andere mooie vieringen met schoolkinderen en met ouderen, een kerstconcert, een kerstdiner voor 140 mensen en natuurlijk de kerkdiensten op kerstavond en kerstmorgen. Veel mensen hebben meegewerkt. Iedere bijeenkomst had zijn eigen kracht. En steeds weer hoorden we het goede nieuws van de geboorte van Christus in onze wereld. Daar kun je mee verder!

## Wij gedenken

### Jannetje Rouwenhorst-Overgaauw

Op woensdag 6 december overleed Jannetje Rouwenhorst-Overgaauw, 91 jaar oud. Het vertrouwen op God was sterk aanwezig in het leven van Janny Rouwenhorst. Ze leefde vanuit het besef dat een mens er niet alleen voor staat. Ze was al heel jong toen ze de zorg moest dragen voor het gezin waar ze zelf de oudste was. En in het gezin dat ze samen met haar man mocht stichten was ze gelukkig, maar ook niet zonder zorgen. Ze gaf heel veel liefde, maar ze maakte zich ook heel veel zorgen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En daarom had ze de steun van haar geloof nodig. Maar ze was bovenal gelukkig met haar man Evert en met de kinderen die ze samen mochten krijgen. Na een korte ziekteperiode is ze in het Bronovo ziekenhuis in alle rust overleden, omringd door haar kinderen. Op 14 december was er in Aula van de Oosterbegraafplaats een dankdienst voor haar leven. In deze dienst, die geleid werd door ds. Carel van der Meij, is stilgestaan bij de woorden van Mozes uit Exodus 33: 15: "Als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken." We wensen kinderen en kleinkinderen toe dat God met hen meegaat in het gemis van hun moeder en grootmoeder.

## Lip Nio The

Op 26 december, op tweede kerstdag, is rustig ingeslapen Lip Nio The. Tante Liep, zoals zij ook in de kerk genoemd werd, is 94 jaar geworden. Zij woonde samen met haar goede vriendin Er Dharmawan, tante Er, aan de Gouverneurkade 84. Tante Liep en tante Er waren in Indonesië nanny's in het gezin waar Houw The uit kwam. In 1968 kwamen zij naar Nederland. Er volgden heel fijne jaren, met grote en kleine reizen, line-dance en gezellige etentjes met de Indische groep. Tante Liep deed mee aan Bijbelgespreksgroepen hier in de Koningkerk. Ook bezocht zij de kerst- en paasvieringen voor ouderen en tot enkele jaren geleden ook de zondagse kerkdiensten. Tante Liep was een hartelijke en lieve vrouw, zij bleef zorgzaam, ook toen Houw en Carla al volwassen waren. De kinderen van Houws zussen, die in het buitenland wonen, kwamen altijd even bij tante Liep op bezoek als ze in Nederland waren. Voor Houw en Carla was zij een soort tweede moeder. Op de rouwkaart staat "Veilig geborgen bij God". We leven mee met Carla en Houw, die zoveel voor haar gedaan hebben, en met iedereen die haar zal missen. Op 3 januari was er een bijeenkomst in de aula van de begraafplaats aan de Rodelaan. Daarna is zij begraven op diezelfde begraafplaats.

## Vakantie

Van 20 t/m 28 januari zijn wij met vakantie. Onze jongens zijn gewoon thuis, dus de pastorie is bewoond. Maar als u dringend een predikant nodig heeft, neem dan contact met één van de voorzitters van de kerkenraad: Bruun Feijen, tel. 3875444, of Ria de Graaf, tel. 3863109. Zij weten wie beschikbaar zijn.

## Bedankt

Hartelijk bedankt voor alle kerstwensen en goede woorden die we van u ontvingen de afgelopen tijd. We zijn er blij mee.

## Ten slotte

Een lied van Huub Oosterhuis wat in ons nieuwe liedboek is opgenomen, lied 925:

*Wek mijn zachtheid weer.*

*Geef mij terug de ogen van een kind.*

*Dat ik zie wat is.*

*En mij toevertrouw.*

*En het licht niet haat.*

Een hartelijke groet,

*Jan en Els van der Wolf*

## Running Dinner

Velen hebben goede herinneringen aan de "Running Dinners" van de afgelopen jaren. Het is een leuke manier om elkaar thuis, op een ongedwongen manier, te ontmoeten. Dit voorjaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Running dinner" en wel op: *vrijdag 26 januari en zaterdag 3 februari.*

Het komt er op neer dat leden van onze gemeente bij andere leden kunnen komen eten. Per avond kan je tot drie adressen bezoeken om een voorgerecht, een hoofdgerecht en/of een nagerecht te gebruiken.

In de kerk liggen inschrijfformulieren. Je kunt ook contact opnemen met:

Theo Nijenhuis Watertorenlaan 52, Vbg, tel. 3864177, e-mail: t.nijenhuis@ziggo.nl  
Greet Dussel Pr. Irenelaan 9, Vbg, tel. 3857513, e-mail: duseer@gmail.com  
Kees de Groot Virulylaan 10B, Ldm, tel. 3193927, e-mail: kenjdegroot@mac.com

## Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

## Zondag 28 januari

10.30 uur Voorganger ds. K. Bezemer

Thema: *Vertrouwen*

Organist Albert van der Haven

m.m.v. het Hoeksteenkoor

o.l.v. Anne Sprunger

Het koor zingt tijdens de dienst:

*Zum Sanctus*

Deutsche Messe Schubert

*Holy spirit light divine*

L. M. Gottschalk

*Notre Père*

M. Duruflé

## Zondag 4 februari

10.30 uur Hoeksteenlezing

'Iconen, vensters op het eeuwige'

Spreker Jarek Kubacki

Iconen zijn 'in'. Je komt ze overal tegen. Ze worden bewonderd, geschilderd, verzameld. Steeds vaker komen we ze ook in onze kerken tegen. De aantrekkingskracht die ze op ons uitoefenen is soms verbazingwekkend. Maar realiseren we ons eigenlijk dat

achter die mysterieuze afbeeldingen een niet minder mysterieuze wereld schuilgaat?

Entree € 7,- aan de zaal; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.

### **Dinsdag 6 februari**

15.00-17.00 uur *Filmmiddag*

Op dinsdag 6 februari en donderdag 15 februari bekijken we de film *Eline Vere* die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Louis Couperus.

De film speelt eind 19<sup>e</sup> eeuw in de kring van de gegoede burgers van Den Haag met haar regels en conventies. De hoofdpersoon in de film, Eline Vere, is een jonge en knappe vrouw die probeert in deze omgeving haar geluk te vinden. Maar haar wereld is te beperkend voor haar dromen en voor een vrijgevochten leven. (Regisseur Harry Kùmel met Monique van de Ven, Marianne Basler, Thom Hoffman). Toegang vrij.

### **Kringen**

**Donderdag 1 februari 10.30 uur**  
OntMoeting

Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.

**Donderdag 8 februari 19.45-21.30 uur**

Avondkring

*Overdenkingen van meester Eckhart*  
Meester Eckhart is een middeleeuws mysticus die weer zeer in de belangstelling staat. Diverse geschriften en preken van hem zijn opnieuw uitgegeven. Daarin komen vraagstukken naar voren over religie in het dagelijks leven, de eigen zoektocht naar het Zelf en de verbinding met God. Eckhart schrijft heel sprankelend en direct en sluit aan bij het moderne levensgevoel waarin mensen een individuele zoektocht willen maken.

Leiding drs. Katrijne Bezemer

Donderdagen: 18 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april

Tijd: 19.45-21.30 uur

Kosten: Voor leden en vrienden van De Hoeksteen: geen; voor anderen € 15,- voor vier bijeenkomsten.

Opgave op de lijst in de kerk of bij Katrijne Bezemer, 071-5320438, kbezemer@iroka.nl

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

*Simon van Proosdij*

## **Raad van Kerken**

### **Oecumenische vesper op zondag 28 januari om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk**

De jaarlijkse oecumenische dienst georganiseerd door de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg in verband met de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen vindt plaats op 28 januari.

In deze vesper gaan voor ds. Antje van der Hoek en ds. Giel Schormans. De liturgie komt dit jaar uit de Caraïben en het thema is: 'Recht door Zee'. Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15 vers 1-21) is een zeer voor de hand liggende keus voor deze Week van Gebed: het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Christenen over de hele wereld zullen in deze week bidden om eenheid.

Graag nodigen we u uit voor deze oecumenische vesper op zondag 28 januari om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 in Leidschendam.

Voor meer informatie: *Hans Kruijssen*, secretaris van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, [hkruijssen@kpnmail.nl](mailto:hkruijssen@kpnmail.nl), 0652430867.

## **Kerkelijke berichten**

### **High Tea met dialezing over het Indonesische eiland Celebes**

Op zondag 4 februari organiseert de Werkgroep Kerk en Buurt weer een High Tea in de Koningkerk. De dialezing begint om 15.00 uur. De thee staat klaar om 14.00 uur. Voor info: Atte Roskam (0611923478) of Houw The (3861135). De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor bestrijding van de kosten.



Jacintha van Berven verzorgt een dialezing over het Indonesische eiland Sulawesi dat vroeger bekend stond als Celebes. Zij bezocht het eiland in november 2017 samen met de

organisatie Mensen met een Missie die ooit ontstaan is vanuit het missionarissenwerk. Zij ondersteunen nog steeds projecten die vanuit mensen zelf worden opgestart. Op Sulawesi bezocht Jacintha het gebied Poso. In dit district liepen de spanningen tussen moslims en christenen in 1999 zo hoog op dat er een oorlog volgde die drie jaar duurde. Ruim 3000 mensen (christenen en moslims) lieten het leven. De sporen van het conflict zijn nog altijd zichtbaar. Maar er is veel hoop door regionale projecten waarbij moslims en christenen leren om weer samen te leven en samen te werken. Tijdens de High Tea vertelt Jacintha aan de hand van door haar gemaakte dia's over deze hoopvolle projecten met mensen die proberen een verschil te maken en de verschillende geloofsgemeenschappen weer bij elkaar te brengen, maar ze laat ook prachtige beelden zien van de wonderschone natuur.

## **Plaatselijke berichten**

### **Confessionele Vereniging**

*Lezing door ds. Giel Schormans*

Op donderdag 18 januari van 20.00 tot 22.00 uur spreekt ds. Giel Schormans over het interessante onderwerp '*Mens tussen God en duivel*': de actualiteit van *Luthers omgang met twijfel en aanvechting*. Locatie is de grote zaal in 'De Voorhof' naast de Oude Kerk, Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg. Rond 21.00 uur is er koffie/thee pauze.

### **Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg**

Na een mooie adventviering voor alle belangstellenden van het oecumenisch vrouwenwerk starten de Vrouw en Geloofochtenden in 2018 weer op woensdag 17 januari in de Haard, Molenpad 2a, achter de Petrus en Pauluskerk. De inleidster die ochtend is Bep van Sloten, voorzitter van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Zij zal vanuit haar invalshoek het onderwerp "Vertrouwen" bespreken. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar, de inleidster begint om 10.00 uur en de ochtend wordt om 11.30 uur afgesloten. Ook deze ochtend is iedereen van harte welkom. Informatie bij Marianne Pompert, [pompertmarianne@gmail.com](mailto:pompertmarianne@gmail.com) of Plony Korving, [p.korving@outlook.com](mailto:p.korving@outlook.com)



## Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers

De Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, gestart in 2005, stelt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen financieel in staat om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen uit deze doelgroep lid worden van een sportvereniging, zwembles nemen, muziekles nemen of een fiets krijgen. Het motto van Leergeld is "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!"

In onze gemeente leven 1337 kinderen in minimegezinnen.

De Stichting Leergeld begon in 2006 6 kinderen te helpen. In 2016 waren dat er 351 en in 2017 waren dat er zo'n 400. Daarnaast heeft Leergeld in 2017 samen met de gemeente aan 1186 kinderen de schoolspullenpas verstrekt.

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat al het werk door vrijwilligers gedaan wordt. Er zijn bestuursleden, een coördinator, enige hulpcoördinatoren, administratieve medewerkers en intermediairs.

Gezien de groei van de aanvragen kan Leergeld op dit moment zeer goed nieuwe vrijwilligers gebruiken.

- Allereerst zoeken we *-zeer dringend!* een penningmeester. Deze verzorgt de gehele financiële administratie. Kennis en ervaring met Excel is vereist.

Verder zoekt Leergeld:

- enige administratieve krachten, die wekelijks op een ochtend administratieve werkzaamheden verrichten, zoals telefoon beantwoorden, correspondentie over de aanvragen enz. Computerervaring is gewenst.
- enige intermediairs. Deze brengen een bezoek aan de gezinnen die een aanvraag hebben ingediend en geven daarover advies. Nodig is het om contact met mensen plezierig te vinden. Aan hen wordt training en begeleiding gegeven.

Wie voor één van deze functies belangstelling heeft, kan een mailbericht zenden naar: [info@leergeldleidschendam-voorburg.nl](mailto:info@leergeldleidschendam-voorburg.nl)

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op de website [www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/](http://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/) is nadere informatie te vinden over de activiteiten van de Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg.

## Amnesty International: het resultaat telt!

Elke maand schrijven kerkgangers in de Koningkerk, de Oude Kerk en de Verrezen Christuskerk brieven voor 3 verschillende mensen, soms doet u ook mee aan petitie's in de kerk en schrijft u mee tijdens de Schrijfmarathon rond 10 december in De Voorhof van de Oude Kerk. Er werden vanuit Voorburg 104 brieven en 104 kaarten verstuurd, twee keer zoveel als vorig jaar! Vanuit Nederland waren dat er met alle schrijfmarathonacties samen meer dan 165.000.

### Wat levert dat eigenlijk allemaal op?

Wereldwijd werden er in 2016 maar liefst 650 mensen vrijgelaten dankzij het werk van Amnesty International. De cijfers voor 2017 zijn nog niet binnen, maar in Voorburg alleen al hebben wij meegeholpen aan de vrijlating in 2017 (of ander soort resultaat) van 8 mensen! Afgelopen jaar is er in Voorburg actiegevoerd voor de vrijlating van 37 mensen en ook tegen wetten die mensenrechtenschendingen steunen (zoals de doodstraf).

Een voorbeeld van iemand die recent is vrijgelaten is dominee Evan Mawarire uit Zimbabwe.

Hij werd beschuldigd van het 'omverwerpen van de wettelijk gekozen regering'. Als hij schuldig bevonden zou worden, had hij 20 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De aanklacht tegen dominee Evan Mawarire is op 29 november 2017 ingetrokken.

Hij bedankte Amnesty: 'Jullie inzet voor mensen zoals ik, al die internationale campagnes... jullie hebben het misschien niet in de gaten, maar het beschermt mensen zoals ik. Dankjewel.'

### Waar Amnesty in Voorburg aan werkt

Behalve het organiseren van de activiteiten die hierboven genoemd staan, organiseren wij ook stands op het Julianaplein met petitie's of andere acties en voor meer bekendheid van het werk van Amnesty.

Als groep hebben wij ook nog onze eigen dossiers op het Caraïbisch gebied en Centraal Afrika. Wij zijn net begonnen met schrijven voor prof. Maurice Fangnon uit Nigeria die werkt voor de mensenrechten in Nigeria en al diverse keren is opgepakt omdat zijn acties niet altijd in goede aarde vallen bij de machthebbers. Ook nu is hij weer gearresteerd.

In december hebben we op dit dossier voor een urgent action geschreven

voor de Burundese Nestor Nibitanga die werkte voor een mensenrechtenorganisatie in Burundi (APRODH) en eind november is opgepakt.

## Muzikale berichten

### Lunchconcert 28 januari

Op zondag 28 januari openen we de serie lunchconcerten in 2018 met het Ottorino Quartet. Zij spelen voor u o.a. een strijkkwartet van Mozart en samen met Andrew Wright het indrukwekkende, romantische pianokwintet van Schumann.

#### Pianokwintet

Robert Schumann was één van de eerste componisten die een piano toevoegde aan het klassieke strijkkwartet en zo een nieuwe dimensie gaf aan de kamermuziek. Hij componeerde het pianokwintet in Es opus 44 in enkele weken tijd, in september en oktober 1842. Het stuk is geschreven voor twee violen, een altviool, een cello en een piano. Tijdens de première van het stuk op 8 januari 1843 bespeelde Clara Schumann, de vrouw van Robert Schumann, de piano. Het pianokwintet kan gezien worden als één van de meest waardevolle muziekstukken uit de kamermuziek-literatuur. Een criticus uit de dagen van Schumann schreef over het pianokwintet dat dit stuk tot de muzikale meesterwerken zou gaan behoren. Een prima opening voor de serie lunchconcerten 2018!

#### Welkom

Het lunchconcert op zondag 28 januari begint zoals gebruikelijk om 12.00 uur. De toegang is gratis. Wie iets eerder komt kan een boterham mee eten. Na het concert is er een hapje en een drankje en wordt ter dekking van de gemaakte kosten een vrijwillige inzameling gehouden. We hopen u te ontmoeten en als u iemand wilt laten kennismaken met de lunchconcerten: op de website [www.deopenhofvoorburg.nl/lunchconcerten](http://www.deopenhofvoorburg.nl/lunchconcerten) kunt u het jaarprogramma vinden. De jaarbrochures liggen ook in de kerk. Handige informatie in zakformaat, maar een persoonlijke uitnodiging werkt natuurlijk nog veel beter: nodig iemand uit en neem hem of haar gezellig mee. Welkom!

Werkgroep lunchconcerten  
Wijkgemeente De Open Hof  
Rita Bakker

## Orgelconcert Oude Kerk

Op zaterdag 3 februari zal Jan Droogers het orgelconcert verzorgen. Het begint om 20.00 uur en de toegang is € 8,-.

Na het concert bent u welkom om met Jan na te praten over het gespeelde werk onder het genot van een glaasje.

Allen hartelijk welkom!



Jan Droogers is geen onbekende in Voorburg. Hij is vaste 2<sup>e</sup> organist in de Oude Kerk en is een graag geziene gast. Al

heel jong speelde hij orgel en hoewel zijn beroep bouwkundige is, is hij zeer serieus met het orgelspel en de orgelstudie bezit - momenteel bij Herman van Vliet.

Jan Droogers werd geboren in 1969 te Gouda. Zijn eerste orgellessen ontving hij op 8-jarige leeftijd van de heer Muilwijk. In 1983 vervolgde hij zijn studie bij Wim van der Panne, destijds cantororganist van de Oude Kerk te Voorburg en vanaf 1989 bij Herman van Vliet, organist van de Joriskerk te Amersfoort. Vanaf zijn 14<sup>e</sup> jaar is hij organist van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk en sinds 1989 is hij tevens tweede organist van de Oude Kerk te Voorburg.

In 1993 werd zijn studie voor bouwkundig ingenieur met goed gevolg afgesloten aan de HTS te Rotterdam. Op dit moment is hij in de voetsporen van zijn vader getreden en is nu een zeer bekende aannemer in Bleiswijk en de omgeving.

## Overige

## berichten

### Aartsbisschop Antje Jackelén, Oecumenelezing 2018

Ze is de eerste vrouwelijke aartsbisschop ter wereld. En ze is de eerste buitenlander sinds de middeleeuwen die in Zweden tot het bisschopsambt werd geroepen: Antje Jackelén, in 2013 verkozen tot 70ste aartsbisschop van Uppsala. Ze is geboren en getogen in Duitsland, maar vond daar na haar afstuderen in Tübingen geen plek; ze vertrok naar de stad Lund in Zweden waar ze aan de universiteit haar man ontmoette. Ze publiceerde er over de relatie tussen geloof en exacte wetenschappen. Ze werd pries-

ter, en nog weer later tot bisschop van Lund gekozen.

De Kerk van Zweden ondertekende in 1530 de Augsburgse Confessie, en werd daarmee luthers. De Kerk brak echter niet met het historische bisschopsambt (de zetel van Uppsala dateert van 1164) en de wekelijkse eucharistie, al werd zij in later eeuwen wel wat protestantser.

Sinds begin twintigste eeuw is de Kerk een oecumenische pionier, en nog altijd zet ze nieuwe stappen. Zo werd aartsbisschop Jackelén kort na haar installatie in privé-audiëntie ontvangen door de bisschop van Rome, paus Franciscus. En op Hervormingsdag 2016 ging zij samen met hem voor in de viering in Lund, die het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie inluidde.

In juni 2017 was bisschop Antje één van de veertien prominente religieuze leiders uit de hele wereld die in een uniek filmpje kinderen en volwassenen uitdagen vrienden te maken met mensen die in iets anders geloven dan jijzelf. En nu gaat zij naar Utrecht om weer een nieuwe stap te zetten: op uitnodiging van de oud-katholieke Unie van Utrecht komt ze vieren dat vijfhonderd jaar na de Reformatie deze kerken en de Kerk van Zweden elkaar kunnen herkennen als kerken die met elkaar in gemeenschap staan. Dat wordt gevierd. Op zaterdag 20 januari om 15.30 uur zal aartsbisschop Antje Jackelén samen met de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen, voorgaan in de Gertrudiskathedraal. Haar komst naar Utrecht is voor Antje ook een goede gelegenheid om de dag ervoor, op 19 januari, in de Oecumenelezing te spreken over een thema dat haar vanuit haar biografie en in geloof zo na aan het hart ligt: toekomst voor Europa.

De Oecumenelezing vindt plaats op 19 januari in de Geertekerk, Geertekerkhof 23 te Utrecht. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden: [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl). Toegang: € 10,-; studenten gratis.

*Bernd Wallet,  
Oecumenelezing 2018.  
Oecumenisch Bulletin*

### Mediteren met kinderen zaterdag 20 januari

Inspiratiedag voor predikanten, kerkelijk werkers, begeleiders van kindernevendienst en kinderactiviteiten en anderen die met kinderen werken. Meditatie is een ervaring van rust en stilte. Deze ervaring staat haaks op ons moderne levensgevoel die gekenmerkt wordt door prestatie- en productiegerichtheid. Dit betreft niet alleen volwassenen maar ook

kinderen. Kinderen worden eerder opgeroepen 'hun best te doen' dan dat 'het beste' in hen te voorschijn geroepen wordt. Het beste in kinderen heeft te maken met ervaring. Kinderen leven over het algemeen dicht bij hun ervaring. Ze hebben het vermogen in het hier en nu te zijn en te leven in het moment. Dan kunnen ze zich overgeven aan het 'leven zoals het is'.

### *Sprankje van eeuwigheid*

In de spirituele traditie van het christendom beoogt meditatie dat het religieuze – het 'sprankje van eeuwigheid' – tot ontwaken en diepere bloei in ons komt. Hoe komen kinderen met dit 'sprankje' in contact? Dat er een 'sprankje' in hun ziel is, laten ze soms horen in hun diepzinnige vragen en uitspraken. Daarin toont zich hun spiritualiteit.

### *Inwijding in het geheim*

Op deze inspiratiedag verkennen we meditatie met kinderen als een mystagogische weg. Mystagogie heeft van oudsher te maken met vorming en opvoeding. De hedendaagse opvoeding heeft nauwelijks meer verbinding met het geheim van goddelijk leven. Daarover gaat het juist wel in mystagogie: inwijding in het geheim. Dit geheim hoeft niet verborgen gehouden te worden, maar wil aan het licht brengen wat in onze ziel leeft en beweegt.

Mystagogie heeft betrekking op verschillende lagen in ons leven: het geheim van de schepping, het geheim van God en het geheim van de kerk als gemeenschap. Aan de hand van deze lagen verkennen we samen een weg waarop wij, volwassenen, met kinderen kunnen mediteren vanuit de christelijke traditie.

### *Inhoud van de dag*

Deze inspiratiedag heeft een afwisseling van inleiding en uitwisseling, meditatie en stilte, verbeelding en creativiteit, spel en stilte. Het geeft inspiratie, verdieping en reikt concrete oefeningen aan waar je zelf mee aan de slag kunt.

### *Voor wie?*

De dag is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers, begeleiders van kindernevendienst en kinderactiviteiten en anderen die met kinderen werken. Ervaring met christelijke meditatie is niet per se nodig, wel interesse daarin en een open en onderzoekende houding.

### *Praktische informatie*

De inspiratiedag wordt gehouden in de Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29 in Amersfoort. Ontvangst tussen 10.00 en 10.30 uur. De dag duurt tot ongeveer 16.30 uur. Zelf graag uw

lunch mee brengen (voor drinken wordt gezorgd).

Kosten: € 35,-.

U kunt zich online inschrijven en betalen.

Voor evt. vragen kunt u mailen naar [vacare@protestantsekerk.nl](mailto:vacare@protestantsekerk.nl) of bellen met Machteld Hoekzema: 030 2893689

### Begeleiding:

De inspiratiedag wordt begeleid door Kitty Bouwman en Machteld Hoekzema.

Dr. Kitty Bouwman is docente in de studie spiritualiteit en geestelijk begeleider. Daarbij is zij hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Machteld Hoekzema is geestelijk verzorger, meditatiebegeleider en bestuurslid van Vacare.

## Wat een hobbelig paadje en geloofsoverdracht gemeen hebben

Een hobbelig paadje kan moeilijk begaanbaar zijn. Toch kan het langs een prachtig uitzicht leiden. Hoe kan je geloof overdragen? Door samen over de hobbelige weg te lopen.

Astrid Damstra, Verbindend Specialist Geloofsoverdracht bij JOP schrijft over geloofsoverdracht en helpt je om samen met kinderen en jongeren over geloof te praten.

Geloofsoverdracht, een gek woord eigenlijk. Het wekt bij mij gevoelsmatig iets op van 'uit handen geven'. Een huis draag je over, als je het verkocht hebt. Je werk draag je over als je op vakantie gaat of naar een andere werkgever vertrekt. Maar geloof...? Het woord klinkt ook als iets heel lineairs: van A naar B. Bijna als een formule: als ik dit doe, is dat het effect. Nou, als er iets is wat niet zo lineair over te dragen is, dan is het wel geloof. Kan je geloof dan eigenlijk wel 'overdragen'? Ja. Maar als het van A naar B is en niet lineair, hoe dan wel? Zo ongeveer zit het ook met geloofs-

overdracht. Het pad van geloofsoverdracht is geen rechte lijn. Jij voelt je als kindernevendienstleider, catecheet, jeugdkerkleider of in andere rol misschien verantwoordelijk voor een 'goede geloofsoverdracht'. En dan blijkt dat de praktijk weerbarstig is.

Vaak is de praktijk als een mud trail: een slingerend, hobbelig pad, soms nauwelijks zichtbaar waar het loopt, met soms een flinke plens water of modderpoel, met zijpaden en afleidingen onderweg. Een pad van dagelijkse beslommeringen, actualiteiten, ervaringen, twijfels, meningen en contexten. Iedereen heeft zo zijn eigen pad. Jij en ook de kinderen en jongeren uit je groep. Maar nu komt het. Die paden leiden ons niet van doel af, dat pad is het pad van geloofsoverdracht. Het dagelijks leven leent zich namelijk uitstekend voor geloofsoverdracht.

### Een hobbelig pad is waardevol

Mensen zijn bedoeld om in de wereld te leven. Als christen zijn we geroepen om in de wereld iets van het heil van God te leren kennen, te zien in de ander, te ervaren, door te geven en zelf uit te dragen. En dat dat pad slingerend, hobbelig en af en toe modderig is, is geen foutje of gebrek.

Zie dit persoonlijke pad als gegeven, in plaats van als probleem, en kijk hoe je op dat pad van waarde kan zijn. Want als we kinderen en jongeren kunnen vertellen, laten zien en ervaren dat geloof van waarde is op ons pad, juist dan dragen we iets van geloof over.

*Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

*Matteüs 5:1-12*

### Zo kan je samen op pad

Wat jij daarvoor moet doen? Stem af op het kind/de jongere, ken hem of haar pad, laat jezelf ook kennen en durf jouw verhaal te delen. En zie datgene wat je op hun pad aantreft niet als afleiders, maar als aanhakers voor geloofskennis, geloofservaringen en geloofsbetekenis.

### In Jezus' naam

Vraag: *Vaak maak ik mee dat predikanten hun gebed eindigen met de woorden: 'Dat bidden we in de naam van Jezus' of kortweg, 'In Jezus' naam'. Waarom is het nodig om in een gebed tot God, Jezus erbij te halen? Luistert Hij anders niet?*

Antwoord: Het luisteren van God naar de gebeden van mensen is niet afhankelijk van het wel of niet gebruiken van bepaalde formules. God luistert altijd. Een gebed kan ook woordeloos zijn. En ook dan luistert God: Hij verstaat zelfs wat onzegbaar is. De woorden 'In Jezus' naam' gaan terug op een passage uit het Evangelie volgens Johannes (16: 23vv.), waar Jezus met zijn leerlingen praat over de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn. Hij spreekt ook over bidden: 'Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen.' Je kunt je dus direct tot God de Vader richten. Elders in het Nieuwe Testament worden we aangemoedigd om alles tegen God uit te spreken wat we op ons hart hebben. Bijvoorbeeld in Filippenzen 4: 6: 'Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.' Of lees Lucas 11, waar Jezus zijn leerlingen leert bidden. Wanneer de predikant een gebed in de dienst besluit met 'Dat bidden we in de naam van Jezus' sluit deze zich aan in de lange bonte stoet van mensen die met deze woorden laten blijken dat ze volgelingen van Jezus willen zijn.

*Dirk van Keulen,  
lid van de werkgroep Eredienst*

## KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website [deopenhofvoorburg.nl](http://deopenhofvoorburg.nl) staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

## ***‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’***

*Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. “Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.”*

### **God staat aan het begin**

‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven ‘Nieuwjaarslied’.

De regel ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde’ vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het leven door God omvallen is. Het is van God ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods schepping zijn.

Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden ‘schepping’ en ‘evolutie’.

### **Oeroude vragen**

Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek van Dan Brown, ‘Oorsprong.’ ‘Mam, dit is misschien niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend en het gaat ook over theologie.’ En zo dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de oeroude vragen ‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ weet te behandelen in een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse leven met smartphones, Uber taxi’s, bouwwerken van Gaudí, reacties op de huidige paus.

*‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’* Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk en gees-

telijk leiders wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig onderwerp van gesprek.

### **Wetenschap en geloof**

Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan de basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan bouwen.

Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

### **Oorsprong en doel en zin**

Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit weer graag zingen. ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de betekenis van die woorden voort te zetten.

De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.

Ik wens u een inspirerend 2018 toe.

Ds. Karin van den Broeke  
preses van de synode van de  
Protestantse Kerk in Nederland