

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg

34^e jaargang no. 4
13 april 2018



In dit nummer o.a.:

- 4 mei herdenking
- Koningsconcert Open Hof
- Mazzel Kids Praise
- bezoek uit Halle
- orgel Fonteinkerk verkocht

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 20,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,83
voor 1 t/m 3 collectekaarten en voor
4 of meer collectekaarten € 1,66.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
18 mei moet uiterlijk donderdag
10 mei vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer

Nieuwe abonneemen-
ten kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-
geld te voldoen op rek.
NL84 FVLB 0699741858,
Administratie Voorburgs Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-
tokosten in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 15 april

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. A. Sterrenburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. W.F. Schormans

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. W.F. Schormans

Zondag 22 april

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. W.F. Schormans

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. P. Wapenaar

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur M. Hofman

Zondag 29 april

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf,
oec. dienst met de Verrezen
Christusparochie

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Zondag 6 mei

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur prop. D. de Roest,
Leiden

*Jesus zegt: Heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het
grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk:
heb uw naaste lief als uzelf.
Matteüs 22: 34-40*

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
14.30 uur Hoeksteenlezing,
Ruud Bartlema

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Donderdag 10 mei, Hemelvaart

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
zie Oude Kerk

Zondag 13 mei

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. A.M. Verbaan-
v.d. Heuvel, Ermelo
19.00 uur ds. C.W. van der Meij

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer, Taizéviering

De Mantel
11.15 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220. Predikanten: ds. W.F. Schormans, Park-
weg 362, 2271 BK Voorburg, tel: 7520363, e-mail:
wfschormans@hotmail.com. Werkdagen ma/di/wo/
do en

ds. H.M. Marchand, Parkweg 362, 2271 BK Voorburg,
tel. 7520363, e-mail: hmmarchand@hotmail.com.
Werkdagen ma/di/do.

Contact: mw. D.M. Redelijkheid-Gerritse (voorzitter
kerkenraad), e-mail: dirmaredelijkheid@xs4all.nl, tel.
06 1704 2180.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijk-
kas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl

Bij de diensten Zondag 15 april

Deze derde zondag in de Paastijd
heeft de prachtige naam Misericor-
dia Domini, ontferming van de Heer.

We kennen allemaal de proloog van Johannes (In den beginne was het Woord....), maar Johannes heeft ook een epiloog, een nawoord, en dat is hoofdstuk 21. Daarin gaat het om de vraag: hoe zal Jezus zich na zijn opname bij de Vader blijven openbaren aan zijn leerlingen? In vers 1-14 lezen we: door zijn Woord en de Maaltijd. In vers 15-19: door zijn gemeente trouwe herders te geven. We horen uit Johannes 21: 15-24, waar de Heer Petrus opnieuw tot zich roept, en hem tegelijkertijd tot herder maakt voor de gemeente. Met daarin de intrigerende woorden: 'als je oud wordt.... zal een ander je brengen, waar je niet wilt.' Ds. Leneke Marchand.

Zondag 22 april

Pasen vieren we in de kerk niet alleen op Paaszondag, maar ook in de zeven weken daarna mag de paasjubel klinken. Op deze vierde zondag in de Paastijd lezen we Johannes 10: 11-16. Een bekend gedeelte dat vaak verbeeld is in de kunst. Jezus noemt zichzelf de goede herder. Hij zal schapen uit diverse stallen samenbrengen en het zal een grote kudde worden. Ds. Giel Schormans.

Zondagavond 22 april, zangdienst

Deze avond geen vesper, maar een zangdienst. In deze dienst zullen we liederen zingen uit diverse liedbundels. Hebt u een (bekend) lied dat u graag weer een keer wilt zingen geef dit dan per e-mail of telefonisch door aan ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com, tel. 7520363). We zullen dan proberen uw lied een plaats te geven. Doorgeven kan tot woensdagavond 18 april 20.00 uur. Ds. Giel Schormans.

Zondag 29 april

Zondag Cantate, zingt! Op het oecumenisch leesrooster staat als evangelielezing Johannes 15: 1-17. Jezus' leerlingen zullen vrucht dragen in de wereld, door in Hem, de wijnstok, te blijven. Hoe ben je als mens Thuis bij Jezus? Wat betekent het een vruchtbaar leven te leven? Ds. Leneke Marchand.

Zondag 6 mei

C.S. Lewis, schrijver van o.a. de Narniakronieken, gaf aan zijn autobiografie de titel mee *Surprised by Joy* (overvallen door vreugde). Zijn bekering tot het christelijk geloof leidde bij hem tot diepe vreugde en blijdschap. We lezen deze zesde zondag in de Paastijd Johannes 15: 9-17. Een prachtig gedeelte over vreugde en overvloed.

Collectetoelichtingen



De 1e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2e collecte is altijd voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

15 april Voedselbank Stichting Buren

De in 2004 opgerichte Voedselbank Stichting Buren zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen uit Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, toch voldoende te eten hebben. Info: www.stichtingburen.nl

22 april Pauluskerk Rotterdam

De Pauluskerk is een laagdrempelig diaconaal missionair centrum midden in hartje Rotterdam. Het is een geloofsgemeenschap die ook praktische hulp biedt door open huis, nachtopvang, maatschappelijke en medische hulp, een juridisch spreekuur, een cultureel programma voor en door bezoekers, een kledingwinkel ('kleine prijsjes'), een fietsenwerkplaats en een lunchroom met keuken waar mensen een vak kunnen leren. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkundiging en actie waardoor de levenskracht van mensen versterkt wordt. Je geeft de mensen niet alleen vis maar je leert hun tegelijkertijd zelf vissen. Info: www.pauluskerkrotterdam.nl

29 april Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg

Het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt en ook in het bestuur zit, verleent financiële hulp aan inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij zijn door bijzondere oorzaken in financiële problemen geraakt waarin bestaande voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand geen uitkomst bieden. (www.lv.nl)

6 mei Pioniersplek Deventer (Missionair Werk PKN)

Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerk zijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden maar richt de blik op de toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie.

10 mei Algemene doeleinden

De meeste collecten hebben een nauwkeurig omschreven doel. Maar er zijn natuurlijk ook algemene kosten waarvoor niet speciaal gecollecteerd wordt maar die de Diaconie wel maakt om haar werk te kunnen doen. Voorbeelden zijn de bijdrage voor gebruik diensten Kerkelijk Bureau, kosten avondmaal, kosten KerkRadio/KerkTV, bijdrage milieudiaconaat (tuin Koningkerk), bijdrage jaarlijkse Kaagweek voor allochtone vrouwen en overige kosten.

13 mei Samenwerking Invalide Vakantieweken

De Stichting SIV verzorgt al meer dan 50 jaar betaalbare vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking die wonen in Den Haag en omstreken. De vakantiehuizen staan op mooie plekken in Nederland zoals Waalre, Rheden, Ommen en Doorn (Nieuw Hydepark) en zijn aangepast voor mensen met een lichamelijke beperking. De algemene leiding van de week is in handen van een ervaren vrijwilliger die verantwoordelijk is voor het verloop van de vakantie. Daarnaast gaat er een hoofdverpleegkundige mee. De gasten kunnen deelnemen aan uitstapjes en op zondag is er de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen. Info: www.stichting-siv.nl

Hoe kunnen we in ons dagelijks leven die bron van vreugde aanboren?

Ds. Giel Schormans.

Hemelvaartsdag 10 mei

Hemelvaartsdag is de dag waarop we stilstaan bij het afscheid van Jezus. We hebben een gezamenlijke kerkdienst met de Open Hofgemeente in de Oude Kerk. We lezen Lucas 24: 36-53 en bekijken een icoon, om zo iets op het spoor te komen van de betekenis van Hemelvaart voor ons. Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Zondag 13 mei

Voorganger deze zondag is ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel. Voor de kinderen is er Godly Play over het geheimenis van Pinksteren.

Dienst in De Mantel

Zondag 13 mei om 11.15 uur is de voorganger ds. E. van der Wolf-Kox. Ook mensen van buiten De Mantel zijn van harte welkom in deze diensten.

Gemeentevergadering 15 april

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeentevergadering in de Oude Kerk op zondag 15 april van 11.30-12.30 uur, na afloop van de dienst. Tijdens deze bijeenkomst zullen kerkinterieurarchitect dhr. Pim van Dijk en de leden van de commissie Inventarisatie en Vernieuwing Interieur het voorstel voor de interieurvernieuwing van de Oude Kerk presenteren en toelichten.

Welkom allemaal!

*Dirma Redelijkheid-Gerritse
Voorzitter wijkkerkenraad*

Wij gedenken

Maria Margrietha Pranger, die op 19 maart is overleden in de leeftijd van 80 jaar in haar huis aan het Van Wassenaer Hoffmanplein. Riet groeide op als oudste van twee zussen in een warm gereformeerd gezin in Delft. Riet hield van mensen om haar heen en legde gemakkelijk contact. Met heel veel plezier en liefde werkte zij als kinderverzorger in kindertehuizen en later 27 jaar lang bij Effatha. Daar zorgde ze als een moeder voor vele dove kinderen die vaak op jonge leeftijd in het instituut kwamen wonen. Riet was een trouw bezoeker van de kerkdiensten en vespers in de Oude Kerk. Ze deed mee bij Sanseveria en was lid van de bezoekgroep. Vorig jaar kwam ze te vallen en werd ze afhankelijk van zorg. Tot haar verdriet lukte het haar haast niet meer om in de kerk te komen, maar ze bleef vol

belangstelling en meeleven voor de mensen om haar heen. Riet had een vast geloof: ik ben een kind van God, mijn leven is in zijn hand, Hij leidt mij. In dat geloof is ze zo onverwacht van ons heengegaan. In de dankdienst voor haar leven, waarin bleek met hoeveel mensen Riet verbonden was, klonk Johannes 11. Jezus zegt daar tot Martha: 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven.' Daarna is Riet te ruste gelegd bij haar ouders op begraafplaats Jaffa in Delft. We bidden om troost en moed voor Riets zus Toos.

ds. Leneke Marchand

Op donderdag 22 maart is op 86 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid *Cornelis Johannes van Spronsen*. Hij woonde aan de Prinses Mariannelaan 21 in Voorburg. De heer Van Spronsen werd geboren in Loosduinen en verhuisde met zijn ouders naar Voorburg. Na zijn diensttijd werkte hij een tijd als boerenhulp in Gelderland. Later zou hij het werken op het land met de dieren de mooiste tijd van zijn leven noemen. Door een ongeluk waarbij hij zijn hand verwondde moest hij noodgedwongen de droom van het boer zijn opgeven. Terug in Voorburg trok hij weer bij zijn ouders in. Hij ging voor de gemeente Voorburg werken in de buitendienst. Cees van Spronsen bleef zijn leven lang vrijgezel. Sinds lange tijd kwam hij niet meer in de kerk, toch liet het geloof uit zijn jeugd hem nooit helemaal los. Op woensdag 28 maart hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan, waar het mag rusten tot de dag van Jezus Christus. Voorafgaand hebben we zijn leven herdacht in het licht van psalm 23. We wensen zijn familie, burens en allen die Cornelis Johannes van Spronsen zullen missen troost en Gods nabijheid toe.

ds. W.F. Schormans

Op vrijdag 9 maart is op 88 jarige leeftijd *Rie Baptiste* overleden. De laatste jaren van haar leven woonde zij in zorgcentrum De Mantel. Mevrouw Baptiste werd geboren in Loosduinen waar zij ook opgroeide. Ze ging naar de Mulo en daarna ging ze op kantoor werken. Ze trouwde met Peter Baptiste en toen de kinderen Trudy en Peter kwamen moest ze – zoals dat in die tijd ging – haar betaalde baan opgeven. Dat heeft ze altijd jammer gevonden want ze genoot van haar werk. Ze probeerde in haar huishouden iets terug te vinden van haar baan en pakte dat daarom even

secur en projectmatig aan als haar kantoorbaan. Het overlijden van haar man Peter in 1999 heeft mevrouw Baptiste als een ramp ervaren. De vreugde verdween uit haar leven. De laatste jaren leefde ze een teruggetrokken leven. Ze was graag alleen. Op vrijdag 16 maart is zij begraven op de begraafplaats Abdijkerkhof in Den Haag. Voorafgaand hebben wij haar leven herdacht in het licht van psalm 139. Dat er Een is die ons kent, beter dan wij onszelf kennen, was het geloof en het houvast van Rie Baptiste. Aan die God hebben wij haar toevertrouwd. Wij wensen haar kinderen Peter en Trudy en hun gezinnen Gods troostrijke nabijheid toe.

ds. W.F. Schormans

Gemeentecontact

Voorburg – Halle

Het weekend van 25-28 mei komt een groep van de Marktkirche Gemeinde uit Halle bij ons op bezoek. Wil je hieraan meedoen, neem dan contact op met Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957. Voor meer info zie Kerkelijke Berichten verderop in deze KerkWijzer.

Samen eten in De Voorhof

De eerstvolgende maaltijden zijn op dinsdagavond 24 april en 8 mei. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Nieuwe gasten worden van harte uitgenodigd. U krijgt voor € 7,50 een driegangsmenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden tot de zaterdag vóór de maaltijd bij Lenne Versteeg tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@ziggo.nl of Janny van der Heide tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com.

Koffieochtend

De koffieochtend is maandag 7 mei 10.00-12.00 uur. U bent van harte welkom voor koffie, thee, lekkers en gesprek in De Voorhof.

Giften

Na de dienst in De Mantel ontving ds. Schormans 2 giften: € 50,- voor de centrale diaconie en € 50,- voor de oecumene.

Belijdenis doen

Vier gemeenteleden die deel hebben genomen aan de ABC-cursus hebben aangegeven met Pinksteren belijdenis te willen doen van het geloof. Ver-

Hemelvaart: 'Vanuit de hemel zal Jezus blijven gadeslaan hoe zijn werk wordt voortgezet.'

Bij het vieren van Hemelvaart passen een paar Bijbelteksten. Mooi vind ik het slot van het evangelie van Lucas. Daar vertelt Lucas hoe Jezus met zijn leerlingen op pad gaat. Hij neemt hen mee, de stad uit, tot bij Betanië. De naam Betanië betekent 'huis van de armen'. Daar zet Jezus zijn leerlingen neer en zegent hen. En op dat moment wordt hij opgenomen in de hemel.

Van de evangelist Lucas wordt wel gezegd dat hij de sociale evangelist is. Lucas toont hoezeer Jezus met de arme kant van de samenleving begaan is. In tal van verhalen in het Lucasevangelie spelen de vragen van arm en rijk een rol. Aan het eind van het evangelie schildert Lucas hoe Jezus zijn leerlingen nog een keer naar het huis van de armen toebrengt, terwijl ze de stad van de vrede in de rug hebben. Daar zegent Jezus zijn leerlingen, opdat zij tot zegen kunnen zijn. Vanaf dat moment is hij niet meer als tastbaar voorbeeld in hun midden, maar opgenomen in de hemel. Vanuit de hemel zal Jezus blijven gadeslaan hoe zijn werk wordt voortgezet.

God plaatst Jezus in de hemel. De meest dienende macht op aarde wordt voor nu en voor de toekomst als hóógste macht neergezet. Die macht is het hoofd van de kerk. In de kerk laten wij ons met elkaar gezeggen door de weg die Christus is gegaan.

Het gebed tegen honger en voor vrede vind ik passend voor de Hemelvaartsdag. Met de blik gericht op Betanië laten we ons gezeggen door de weg van Christus.

U die ons opriep
goede rentmeesters te zijn
wij erkennen
hoeveel wij verspillen.

U die ons opriep
rechtvaardig te zijn
wij erkennen
dat wij ons vaak door eigenbelang laten leiden.

U die ons de ogen opent
voor wie hongeren en dorsten
leer ons telkens opnieuw te delen.

Leer ons ook te erkennen en te openbaren dat wij zelf kwetsbaar zijn.
Leer ons een weg van vrede en gerechtigheid te gaan.
Leer ons U te volgen op de weg van de vrede.
Help ons te vertrouwen op Uw nabijheid en Uw macht ten goede.
Amen.

ds. Karin van den Broeke

heugend! Deze weken tussen Pasen en Pinksteren zijn daar de praktische voorbereiding op. In de volgende KerkWijzer meer daarover. Volgend jaar september start een nieuwe cursus.

Uit de pastorie

We kijken terug op een intensieve maar mooie Veertigdagen- en paastijd. Mooi de grote opkomst bij de diensten in de Stille Week en met Pasen! Goede Vrijdag zaten we noodgedwongen in het koor van de kerk, omdat het grote orgel was ingepakt vanwege de restauratie van de toren. Tegelijk heel mooi, met elkaar in die hoge en intieme ruimte. Het geluid was helaas niet optimaal met Goede Vrijdag. Mocht u delen van de dienst niet hebben gehoord: de dienst is nog terug te kijken via kerkomroep.nl, de preek is per mail bij mij op te vragen. Op naar Pinksteren, het feest van de Geest!

*ds. Leneke Marchand,
ds. Giel Schormans*

Wijkdiaconie wijkgemeente Martini

De wijkdiaconie heeft via ds. S. de volgende giften mogen ontvangen: € 20,- van mw. J: 2 x € 20,- van mw. CM, incl. Kids in Kenia. Op de bankrekening is € 50,- voor dit project ontvangen van fam.H.

Aan onze gemeenteleden Anja en Dick Hagedooren, bestuursleden van de Stichting Kids in Kenia, waarvoor in de 40-dagentijd extra is gecollec-teerd, hebben we een cheque van ruim € 2.250,- mogen overhandigen. De organisatie is aangesloten bij Wilde Ganzen die vervolgens 50% aanvullend bijdraagt, zodat de actie voor de Stichting € 3.375,- heeft opgebracht. Voor € 1.500,- kunnen de twee nieuwe lokalen van de Mkuduruschool worden voorzien van leerlingenmeubilair voor 80 à 100 leerlingen! De rest zal besteed worden aan de aanschaf van kasten en bibliotheekboeken voor deze lokalen. De diaconie en de Stichting bedanken iedereen bijzonder hartelijk voor uw bijdragen in de afgelopen tijd. Wilt u op de hoogte blijven van de Stichting, of alsnog doneren, dan vindt u informatie op de site www.kidsinkenkenia.nl

Het is de senioren in onze wijk vast al opgevallen dat er nog geen bericht is gekomen over een ontmoetingsmiddag, zoals gebruikelijk in het voorjaar. Dat heeft te maken met de restauratie van de toren, waardoor een muzikaal programma dat we in gedachten hadden niet goed uitvoerbaar is. Bo-

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL / 070 347 36 31



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



NVM • WONEN

telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



DAMEN DRUKKERS

www.damendrukkers.nl

6

vendien is overdag de parkeerplaats afgesloten wat de bereikbaarheid bemoeilijkt. We overwegen nu een externe locatie (zoals vroeger de koffiemorgen o.i.d.). We hopen er in de volgende KerkWijzer meer over te kunnen schrijven.

Sanseveria

Op 19 maart zijn de Sanseveria-vriendinnen opgeschrikt door het plotselinge overlijden van hun lieve en hartelijke vriendin Riet Pranger. Zij was 24 februari 80 jaar geworden en een paar vriendinnen hebben haar toen verrast met een feestje bij één van hen thuis. Wat heeft ze daarvan genoten! Fijn dat jullie dat voor haar gedaan hebben.

Zaterdag 24 maart hebben we in de Oude Kerk afscheid van haar genomen. Woorden van gedachtenis werden uitgesproken door haar zus Toos en ons lid Anneke van Aken. Ook hebben we ademloos naar de overdenking van ds. Marchand over de twee zusters Maria en Martha geluisterd. Natuurlijk kon Riet's lievelingslied "Ga met God en Hij zal met je zijn" niet ontbreken.

Wij wensen haar zus Toos Pranger en de Sanseveria-vriendinnen Gods onmisbare nabijheid toe.

Tijdens onze bijeenkomst op 1 mei zal er een presentatie gegeven worden over de bootevangelisatie in Siberië door Geert Jan Noorman van St. Friedenstimme. D.m.v. een extra collecte willen we graag dit werk steunen. Van harte bij jullie aanbevolen.

De bijeenkomst van 5 juni is van een geheel andere aard. Deze gaat over "Het leven van een vrouw" door Lia Verheul-van Winssen. We zijn benieuwd wat zij daarover heeft te vertellen!

Met hartelijke groet,

Germa Nauta

Wijkgemeente [] [] De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 15 april

Vanmorgen is onze voorganger ds. W.F. Schormans van onze zustergemeente, de Martiniwijkgemeente. Fijn dat hij bij ons voorgaat! Het is belangrijk dat we elkaar goed leren kennen binnen de Protestantse Gemeente Voorburg. We hebben dan ook in de Algemene Kerkenraad afgesproken dat de predikanten van de Martiniwijk een paar keer per jaar in de Koningkerk voorgaan en omgekeerd.

Zondag 22 april

Ook vandaag hebben we een voorganger uit Voorburg, die we zelfs geen 'gast' noemen: ons gemeentelid ds. Pé Wapenaar. Fijn dat hij deze kerkdienst leidt!

Zondagavond 22 april, zangdienst Oude kerk

Deze avond geen vesper, maar een zangdienst. In deze dienst zullen we liederen zingen uit diverse liedbundels. Hebt u een (bekend) lied dat u graag weer een keer wilt zingen geef dit dan per e-mail of telefonisch door aan ds. Giel Schormans (wfschormans@hotmail.com, tel. 7520363). We zullen dan proberen uw lied een plaats te geven. Doorgeven kan tot woens-

dagavond 18 april 20.00 uur. Ds. Giel Schormans gaat voor.

Zondag 29 april

Deze dienst is een oecumenische dienst samen met de parochie van de Verrezen Christus. Omdat deze zondag de zondag is van de Oosterse kerken willen we graag stil staan bij vraag wat heeft de geloofsbeleving en liturgie van deze Christenen ons te vertellen? Welke vragen stellen zij aan ons? Op dit moment is de voorbereidingsgroep, bestaande uit Jacques Merx, Claartje v.d. Grinten, Bart Dijkstra, Ria Stoop en ds. Jan, aan het nadenken over de invulling van deze viering, die in meerdere opzichten oecumenisch wordt. In ieder geval lezen we Efeze 3: 14-12. De dienst wordt gehouden in de Koningkerk.

Zondag 6 mei

Vandaag lezen we Johannes 15: 9-17. Jezus zegt: "Vrienden noem ik jullie." Wat betekent het om vriend te zijn van Jezus? Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Hemelvaartsdag 10 mei Oude Kerk

Hemelvaartsdag is de dag waarop we stilstaan bij het afscheid van Jezus. We hebben een gezamenlijke kerkdienst met de Martiniwijkgemeente in de Oude Kerk. We lezen Lucas 24: 36-53 en bekijken een icoon, om zo iets op het spoor te komen van de betekenis van Hemelvaart voor ons. Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Zondag 13 mei

Het rooster geeft als mogelijke lezing Johannes 17: 14-26 aan. Dat is een gedeelte uit het zogenoemde 'hogepriesterlijke gebed.' Jezus bidt daar voor zijn volgelingen en spreekt daarbij ook de bekende woorden "Laat hen allen één zijn." (vers 21). Wat betekent het gebed om eenheid van Christus voor ons? De voorganger is ds. Jan van der Wolf.

Leeskring Halik

Op woensdag 25 april (Koningkerk; 20.00 uur) komt de Leeskring over het boek "Ik wil dat jij bent" van Halik weer bij elkaar. We bespreken de laatste drie hoofdstukken. Deze kring wordt geleid door ds. Jan van der Wolf.

Zondagavond 29 april 20-30-groep

Op zondagavond 29 april komt de 20-30-groep weer bij elkaar voor een maaltijd en een goed gesprek. Meer info: ds. Els.

Christelijke meditatie

Donderdagavond 3 mei van 19.30-20.30 uur is er weer een bijeenkomst christelijke meditatie. Een uur van stilte, bezinning en gebed, onder leiding van ds. Els. Deze bijeenkomsten zijn 'los' bij te wonen. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn en je hoeft je ook niet van tevoren aan te melden. Welkom!

Ochtendbijbelkring

Op woensdagochtend 16 mei is de laatste bijeenkomst van de ochtendbijbelkring van dit seizoen. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, om 10.15 uur beginnen we, tot ongeveer 11.30 uur. Vandaag lezen we de Jakobusbrief uit, Jakobus 5: 13-20.

Pinksterplannen

Er worden op dit moment plannen gesmeed voor een bijzondere dienst op Pinkstermorgen, 20 mei. We werken aan een vrolijke viering waar je ook je buur (m/v) die niet zo thuis is in geloof en kerk graag voor uitnodigt. Kerst en Pasen kennen de meeste mensen, Pinksteren niet. We willen graag dat minder bekende pinksterfeest een gezicht te geven. Houd de berichten in de gaten de komende tijd.

Wij gedenken

Engelina van Baardwijk-van Loon
Op 6 maart overleed Engelina van Baardwijk-van Loon. Mw. Van Baardwijk is 88 jaar oud geworden. De laatste jaren werd zij verzorgd in Rustoord. Daarvoor woonde zij op de Bruinings Ingenhoeslaan. Engelen stond bekend als het "kleine vrouwtje op de veel te grote fiets". Zij was een zorgzame vrouw die voor iedereen klaar stond. Ze had oog voor waar zorg nodig was. Na haar scheiding voedde zij haar drie kleine kinderen alleen op. Toen de jongste naar school ging werkte zij in de bejaarden- en gezinszorg. Ze was behoudend, ingetogen en hield niet van opsmuk. Op 16 maart is zij begraven op de begraafplaats aan de Rodelaan. In de dankdienst voor haar leven lezen we uit Lucas 10 het verhaal van Marta en Maria. Er zat in Engelen een zorgzame Marta, maar ook een Maria die vaak prevelde: Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. We leven mee met de kinderen, die veel voor haar gezorgd hebben in de laatste jaren, en ook de kleinkinderen en iedereen die haar zal missen.

ds. Jan van der Wolf

Nora Agatha Meijer-de Bruin

Op 11 maart overleed Nora Meijer-de Bruin. Zij was 93 jaar oud en woonde aan de Distelweide in Voorburg. Nora de Bruin werd geboren in Arnhem. Zij deed een opleiding tot verpleegkundige, werkte als wijkverpleegkundige en werd hoofd van een meisjeshuis. In 1959 trouwde zij met Marco Meijer. Nora werkte inmiddels als maatschappelijk werker en heeft daarnaast een universitaire studie Psychologie voltooid. In 1972 verhuisden Marco en zij naar Voorburg. Zij werkte uiteindelijk - tot 1986 - als Hoofd bedrijfsmaatschappelijk werker bij een ministerie. In 1992 overleed haar man. Nora was een gelovige vrouw. In de tijd van ds. Klaas Wigboldus raakte zij betrokken bij de Koningkerk. Zij werd ouderling en is kerkelijk meelevend gebleven. Zij was dankbaar voor al het goede in haar leven, ook voor de zorg en aandacht die de kinderen van haar broer voor haar hadden. Nora was nuchter en eerlijk over wat niet ging zoals zij dat zou willen. Begin maart werd zij opgenomen in Zorgcentrum Nolenshaghe in Den Haag en daar is zij gestorven. 'Thuisgekomen bij haar hemelse Vader' staat op de kaart. Op 19 maart is zij begraven op de Oosterbegraafplaats, na een dankdienst in de aula die op haar verzoek geleid werd door ds. Wigboldus. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar ieder die Nora mist. Correspondentie-adres: familie Van Maanen, Eleoliedijk 56, 4706 JD Roosendaal.

ds. Els van der Wolf

Jan Hillebrand

Op Goede Vrijdag 30 maart overleed Jan Hillebrand. Jan woonde met zijn vrouw Doetie aan de Agrippinastraat 45 in Voorburg. Hij was 85 jaar oud. Jan werd geboren in Voorburg. Hij was een man van de cijfers en is altijd boekhouder geweest. Op vakantie op Texel leerde hij de Friese Doetie Jelsma kennen die daar vakantiewerk deed. In de zomer van 1962 trouwden ze. Ze kregen drie dochters en later ook schoonzons en kleinkinderen. Veel verdriet was er om de ziekte en het overlijden van schoonzoon Edwin vorig jaar, hij was pas 49 jaar oud. Jan was een gelovig mens. De overtuiging dat Jezus Gods Zoon is en voor onze zonden gestorven is, was voor hem heilig en niet iets om over in gesprek te gaan. Dat maakte hem soms ook eenzaam. Diep geraakt was hij door de kerkdienst op Goede Vrijdag vorig jaar. Jan kreeg steeds meer last van nierfalen en is thuis in zijn eigen bed gestorven. Op 6 april is hij begraven

op de Oosterbegraafplaats in Voorburg, na een kerkdienst in de Koningkerk. We zongen paasliederen en hebben gelezen in 1 Korintiërs 2 dat Paulus zegt "Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de Gekruisigde." Wij leven mee met ieder die Jan zal missen, in het bijzonder met zijn vrouw Doetie en hun gezin.

ds. *Els van der Wolf*

Vakantieweek

Van vrijdag 13 april tot en met zondag 22 april zijn wij met vakantie. Ons huis is wel bewoond in die periode. Als u dringend een predikant nodig heeft, neem dan contact op met de kerkenraadsleden Roelie Dröge (tel. 3861611) of Bruun Feijen (tel. 3875444). Zij weten wie er beschikbaar zijn.

Ten slotte

Een gedachte van Leo Fijen over Hemelvaart, uit het boekje 'Met zonder Jezus':

Het ultieme van Hemelvaart is voor mij dat je alleen wordt gelaten maar ontdekt dat je niet aan je lot wordt overgelaten.

Een hartelijke groet

Jan en Els van der Wolf-Kox

Gezocht: zangers (m/v) voor het Pinksterkoor

Het is een goede traditie in de Koningkerk om een paar keer per jaar iedereen, die daar plezier in heeft, uit te nodigen mee te doen met een gelegenheidskoor.

Op Eerste Pinksterdag, 20 mei, is het weer zo ver.

Wie mogen meedoen?

Iedereen! Er worden geen muzikale eisen gesteld. Je hoeft geen koorervaring te hebben. Er zijn altijd geofende zangers en zangeressen in de buurt, die je op sleeptouw nemen.

Wanneer is de repetitie?

Op zaterdag, 19 mei, van 17.00 tot ruim voor 20.00 uur, onderbroken door een eenvoudige maaltijd, aangeboden door de Koningkerk.

De generale repetitie is de volgende ochtend om 9.00 uur. De viering begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Els van der Wolf. De muzikale leiding is in handen van Wim Keijzer, dirigent, en Andrew Wright, pianist en organist.

Kun je je van tevoren opgeven?

Jazeker: Achter in de kerk ligt een in-tekenlijst maar, je kunt ook een mailtje sturen naar adhokoor@deopenhofvoorburg.nl of bellen naar tel. 3191938.

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 15 april

12.00 uur Twee kwartetten concert
Het Huygens strijkkwartet en Homus zangkwartet geven een gevarieerd programma.



Het Huygens strijkkwartet speelt van Beethoven opus 18 nr. 5.

Het Homus zangkwartet zingt o.a. werken van Sibilius, Saint-Saëns en Fauré.

Takashi Mizumoto en Julia Bronkhorst coachen dit kwartet.

Ook Julia Bronkhorst zal nog een korte bijdrage leveren.

Entree: € 7,-. (leden/vrienden € 5,-) incl. koffie/thee na afloop.

Zondag 22 april

10.30 uur Menno Hofman
Organist Albert van der Haven
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Liederen van het koor
Kyrie

E.R. Turner

Psalm 111

P. Hellendaal

Otsje Nash

Anoniem

Zondag 6 mei

10.30 uur Hoeksteenlezing

Spreker Ruud Bartlema

Echo's van licht, over de poëzie van Hans Andreus



Hans Andreus wordt wel de dichter van het licht genoemd. En hoewel misschien een cliché, toch kun je, wanneer je z'n verzamelde ge-

dichten op elke willekeurige bladzijde openslaat, niet ontkennen dat daar het woord licht voorkomt. Licht als levensprincipe, als verlangen naar heelheid of als metafoor voor de zingeving van het leven. Licht. Altijd weer licht. Waarom? Misschien wel omdat het in zijn kinderjaren verre van licht geweest is.

Hans Andreus werd als Johan Wilhelm van der Zant in februari 1926 in Amsterdam geboren.

Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek uit Soest, gaat in op zijn leven en dichtkunst en zal in een performance van voordracht en muziek een vertolking geven van een aantal van Hans Andreus' gedichten.

Entree: € 7,-; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.

Zondag 13 mei

10.30 uur Taizéviering

o.l.v. Katrijne Bezemer m.m.v. Henriek Dijkstra.

Zaterdag 5 mei

10.30 uur viering Bevrijdingsdag

Een feestelijke bijeenkomst in De Hoeksteen om Bevrijdingsdag gezamenlijk te gedenken met koffie + toebehoren en een kort programma van muziek en poëzie.

Leiding: Katrijne Bezemer, opgave is niet nodig, iedereen is welkom.

Donderdag 3 mei

10.30 uur OntMoeting

Gastheer Jan Jager.

Kringen

Dinsdag 8 mei

14.00 uur Griekse leeskring

Marcus 12 ev. vanaf vers 31

Locatie: Scheltuslaan 27 Voorbrug

Inl. T. Spruijt tel. 3472807.

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Diaconie

Vakantieweken

Hierbij een korte herhaling van een oproep uit de vorige KerkWijzer. U kunt nog inschrijven voor een vakantieweek voor senioren in Nieuw Hydepark in Doorn voor de week van 4 t/m 11 augustus. Er zijn tot nu toe 7 aanmeldingen binnengekomen (5 kamers), van de voorlopig 15 kamers die zijn gereserveerd. We willen u vragen om toch wat eerder te laten weten of u mee wilt gaan, want Het Vakantie-bureau gaat anders kamers uitgeven aan anderen. Als u wilt inschrijven voor deze vakantieweek neemt u dan (spoedig) contact op met Cor Hoek, tel. 4151115 of chhoek@ziggo.nl Er is een goede gelegenheid om eventueel uw aanmelding te annuleren.

De diaconie zorgt weer voor het vervoer. Er zijn één- en tweepersoonskamers te boeken voor de prijs van resp. € 875,- en € 695,- per persoon. Daarvoor heeft u een geheel verzorgde week, inclusief maaltijden, allerlei uitstapjes en begeleiding. Ook als u lichte zorg nodig heeft, is dit dus een prima kans om gezellig een weekje weg te kunnen. Het is mogelijk om bij een minimum inkomen een korting te krijgen van € 230,- vanuit het Vakantiefonds PKN. Bij financiële beperkingen is natuurlijk ook de eigen diaconie bereid om u te helpen!

SIV (Stichting Invaliden Vakantieweken)

De gezamenlijke diaconieën van Den Haag en omstreken bieden met een forse financiële bijdrage 3 vakantieweken aan. Als u vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig op vakantie kunt, dan kunt u gebruik maken van het aanbod van SIV. Er is zorg van bijna één op één. Echt een goede gelegenheid om er toch een weekje tussenuit te gaan! Inwoners met een (ernstige) functionele beperking, wonende in Den Haag en omstreken, worden in staat gesteld om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie in aangepaste vakantiehuizen op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart hebben voor de medemens.

Er zijn 3 vakantieweken beschikbaar: 28/4-4/5 in Mechelen; 23/6-30/6 in Doorn en 13/8-18/8 in Waalre. Voor meer informatie, of als u zich wilt aanmelden om mee te gaan met SIV, kunt u contact opnemen met mev. A.C.M. Walraven-van Ham tel. 3874950. U kunt ook kijken op de website www.stichting-siv.nl

Voor alle vakantieweken geldt dat u mensen in uw omgeving ook kunt attenderen op deze bijzondere weken. Ze hoeven echt niet thuis te blijven want er is een bijzonder aanbod met veel zorg, waar vakantiegasten op de eerste plaats staan!

Raad van Kerken

4 mei-herdenking

Op de avond van de dodenherdenking op vrijdag 4 mei is er traditiegetrouw een oecumenische viering met aansluitend een stille tocht naar het monument in park Sijtwende. De viering vindt plaats in de Martinuskerk aan het Oosteinde. Om 18.30 uur is daar verstillende koormuziek te beluisteren. Om 18.45 uur start de viering. Om 19.30 uur vertrekt de stoet, onder begeleiding, vanaf het kerkplein naar het park. Daar volgen om 20.00 uur de twee minuten stilte, een toespraak van de burgemeester en de kranslegging, omgeven door muziek. Dit jaar staat "verzet" centraal. In de viering komen flitsen voorbij uit de oorlogstijd, het nieuws-van-vandaag en de Bijbel. Symbolen, liederen, teksten, beelden en actualiteit maken de opzet aansprekend voor jong en oud, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid. Muzikale medewerking wordt verleend door het 4 mei ensemble o.l.v. Wim Keijzer en Nadia Askarova, piano.

Voor informatie kunt u terecht bij Ria Keijzer-Meeuwse, tel. 3191938, ria.keijzer@casema.nl, coördinator namens de Raad van Kerken te Leidschendam-Voorburg.

Kerkelijke berichten

Mazzel Kids Praise

De eerste keer Kids Praise is geweest: 18 februari was een feest! Ca. 70 bezoekers, waarvan zeker de helft kinderen, deden enthousiast mee met de liedjes. We hebben nagedacht over wat Kids Praise nou eigenlijk is: We mogen God altijd danken en prijzen! Niet alleen als je blij bent en alles goed gaat, maar overal en altijd. Net als Paulus en Silas in de gevangenis, zelfs als het tegen zit! Er werd fel gestreden tussen de meiden en de jongens, we hebben nagedacht over een kind ver weg en de ideeënbus zat vol. Bij de Kids Praise brengen we kinderen bij elkaar uit verschillende ker-

ken. We ervaren zo samen blijdschap in het zingen voor God en het samen geloven. De Mazzelband begeleidt alle liedjes waarbij iedereen mee mag zingen en dansen! Kids Praise is ook voor kinderen die nog niet zoveel weten over God en Jezus. Het is voor alle kinderen uit de regio Den Haag van 3 tot 12 jaar. Papa's, mama's, opa's, oma's, burens zijn ook van harte welkom. Maar de kinderen staan centraal. Mazzel Kids Praise is maandelijks behalve in de grote schoolvakanties. Eerstvolgende keren zijn:

Zondag 15 april: Thema:

'Hallo God wie bent U?'

Zondag 13 mei: Thema:

'Zo is Jezus!'

Tijd 16.00-17.00 uur.

Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam. Vlakbij winkelcentrum Leidsenhage (goed bereikbaar met tram 6, tram 2 en bus 46).

Voor meer informatie kunt u bellen: Rianke Verschoor, tel. 3200686 of mailen: mazzelkids@outlook.com

Het Flentrop orgel uit de Fonteinkerk verkocht

Nu de Fonteinkerk in de toekomst geen behoefte meer heeft aan een kerkorgel zijn wij aan de slag gegaan om te kijken of wij voor het orgel nog een passende bestemming konden vinden.

Hoewel de markt op dit moment voor het verkopen van gebruikte kerkorgels uitgesproken negatief is, is het ons toch gelukt om op zeer korte termijn het orgel uit de Fonteinkerk te verkopen.

Wij hebben daartoe eerst de Fa. Flentrop de kans gegeven het orgel te verkopen, maar die liet al snel weten dat de mogelijkheden zeer gering waren. Een alternatief is dan om het orgel op te slaan, maar dit zou ons alleen maar geld kosten. Ook een andere firma zag geen kans om op korte termijn iets voor ons te kunnen betekenen.

We hebben toen de bekende orgelfirma Van den Heuvel uit Dordrecht gevraagd of zij mogelijkheden zagen ons orgel te verkopen. Deze firma is hier zeer voortvarend mee aan de slag gegaan en binnen enkele dagen toonde men al uit vele landen interesse.

Omdat een kerk uit Polen wel heel erg geïnteresseerd was in dit orgel, hebben zij gelijk een afspraak gemaakt en zijn naar Voorburg gekomen om het orgel te horen en te zien. Het resultaat is dat diezelfde middag het orgel verkocht is voor de vraagprijs, te weten € 27.500,- en is overeenge-

komen dat binnen een paar weken het orgel wordt overgebracht naar de parochiekerk van Czestochowskiej te Polen. Er zullen een paar dagen Poolse arbeiders in de kerk aanwezig zijn om het orgel te ontmantelen en in te pakken voor de verhuizing.

U zult begrijpen dat wij als Projectteam Verkoop Kerken verheugd zijn u dit te kunnen mededelen.

*Louis Cosman,
namens het Projectteam*

Oude Kerk Open

Op zaterdag 24 april is de Oude Kerk open als deelnemer aan de Culturele Erfgoeddag Leidschendam-Voorburg. Er zijn heel wat "Schatten aan de Vliet", waarvan onze kerk zonder twijfel als bestaand gebouw het oudste is! "Trots op heden en verleden" is dit jaar het thema. Met de toren in de restauratie laten we bovendien praktisch zien dat we ons ook op de toekomst voorbereiden!

Op deze dag zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van (historische) pendelbussen en de Ooievaart over de Vliet om in de buurt van één van de zes halteplaatsen een aantal van de 17 deelnemende organisaties te bezoeken. Welkom in de Oude Kerk. Via www.swaensteyn.nl kunt u het speciale programma en de folder bekijken.

Van half mei tot en met Open Monumentendag 8 september gaat de Oude Kerk ook weer op zaterdag open tussen 11.00 en 16.00 uur. We zijn bezig met de voorbereidingen en nodigen u bij voorbaat vast uit om eens even binnen te lopen, zo mogelijk met gasten natuurlijk! Als u wilt meedoen in het team van gidzen dan kunt u zich laten informeren door Cor Hoek, chhoek@ziggo.nl Er hebben zich al weer twee nieuwe gastheren aangemeld!

Gasten uit Halle 25-28 mei

Samen op zoek naar vrede en gerechtigheid

Van vrijdagavond 25 tot maandagmorgen 28 mei komen gemeenteleden van de Marktkirche in Halle/Saale naar Voorburg. Dit keer worden ze in de Martini Wijkgemeente ontvangen. Maar leden van beide wijkgemeenten doen mee. Het thema voor dit weekend is "Vrede en gerechtigheid".

Wie komen er en wat gaan we doen

Een twintigtal enthousiaste mensen komen naar ons toe, met wie we verhalen delen en waarbij we van elkaar kunnen leren. Meest vrienden, die al vaker geweest zijn, hopelijk ook weer nieuwe gezichten.

Wat gaan we doen? Het (voorlopige) programma: vrijdagavond ontvangst in De Voorhof, daarna naar het gastadres. Zaterdag hebben we als spreker mr. Victor Scheffers, oud-directeur van Justice and Peace in Den Haag. Hij is inwoner van Leidschendam-Voorburg en heeft 30 jaar ervaring met de vragen van vrede en recht in alle delen van de wereld. 's Middags gaan we op stap in Den Haag, 's avonds maaltijd in De Voorhof. Zondag de kerkdienst met als thema honger naar gerechtigheid (Micha 8: 6), 's middags ter vrije besteding, 's avonds gezellige avond bij een van ons thuis. Maandagmorgen vertrekken de gasten weer, na een reiszege in het koor van de Oude Kerk.

Wil je hier ook bij zijn?

Velen hebben in de loop der jaren (dit gemeenteccontact is begonnen in de tijd van ds. Voors) deelgenomen aan de ontmoetingen en dat als heel inspirerend ervaren. Je kunt alleen meedoen met het programma of ook een gast hebben. Laat de taal geen barrière zijn. Gebleken is dat beheersing van het Duits niet noodzakelijk is.

Informatie en opgeven bij: Arjen van Aalst (arjenvanaalst@hotmail.com) of bij Judy van Engeldorp Gastelaars (judy.van.e.g@gmail.com, tel. 06 40298957).

Plaatselijke berichten

Vrouw en Geloof ochtenden

De eerstvolgende Vrouw en Geloof ochtend wordt gehouden op woensdag 18 april in de Haard, Molenpad 2a, achter de Petrus en Pauluskerk. Inleidster is dan Nel van Drie. Zij is pastor in de parochie van de Verrezen Christus in Voorburg West. De Vrouw en Geloof ochtenden zijn de spil van het vrouwenwerk, daaromheen zijn er verschillende andere kringen. Het afgelopen seizoen hield men zich op de Vrouw en Geloof ochtenden bezig met het thema "Vertrouwen" dat door de verschillende inleidsters op hun eigen manier werd belicht. Sommige kringen, zoals de wandelgroep en de eetgroepen gaan gedurende de zomermaanden door, omdat daaraan behoefte blijkt te bestaan, maar andere kringen houden een zomerstop. Om deze kringen af te sluiten wordt elk jaar een slotochtend georganiseerd. Deze slotochtend is op woensdag 16 mei. Deze wordt voorbereid door de leden van de kerngroep en staat ook in het teken van het thema

vertrouwen. Er is die ochtend ruimschoots tijd om gezellig met elkaar van gedachten te wisselen. Alle deelnemers van de groepen en kringen van het afgelopen seizoen en andere vrouwen die ooit hebben deelgenomen, of dat overwegen, zijn van harte welkom op de afsluitende ochtend die gehouden wordt op woensdag 16 mei van 10.00 tot 11.30 uur in de Binnenhof, Damhoudersstraat 2a, achter de Dorpskerk. De koffie staat klaar om 9.45 uur. Informatie: Marianne Pompert pompertmarianne@gmail.com of Plony Korving p.korving@outlook.com

Prot. Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 8 mei in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6 te Leidschendam. Aanvang 14.00 uur. Na de algemene ledenvergadering volgt een lezing van ds. Peters over "het leven van Annie M.G. Schmidt".

U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Muzikale berichten

Feestelijk Koningsconcert op zondag 29 april om 14.30 uur

In de serie lunchconcerten zijn we aangekomen in april. Het lunchconcert van april noemen we het "Koningsconcert". En met recht. Het muzikale programma van het Koningsconcert is sinds jaar en dag ook echt koninklijk te noemen: dit jaar voor de 7^e keer is de Bouw en Infra Harmonie o.l.v. Dick Theunissen (voor meer informatie: www.bouw-eninfraharmonie.nl) te gast om samen met Andrew Wright op piano en/of orgel een feestelijk en gevarieerd muziekprogramma te verzorgen. Het Koningsconcert neemt in het jaarprogramma van de lunchconcerten dan ook haar eigen, vaste plek in. Wie van grotere orkesten en harmoniemuziek houdt moet beslist naar dit concert komen.



Programma

De Bouw en Infra Harmonie presenteren samen met Andrew Wright op orgel een gevarieerd programma met

o.a. klassieke, film en originele muziek. De muziekstukken worden begeleid door toepasselijke beelden op de beamer.

Komt u ook?

Sinds het aantreden van Koning Willem Alexander, die net als zijn oma ook echt (weer) eind april jarig is, nodigen we als werkgroep achter de lunchconcerten Koning Willem Alexander en Koningin Maxima elk jaar uit voor dit Koningsconcert. In de afgelopen jaren hebben zij een leuke schriftelijke reactie gestuurd. Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog in afwachting van hun reactie. Het College van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft wel al positief gereageerd op de uitnodiging. Een delegatie van het College van B&W komt naar het Koningsconcert.

Met dit bericht nodigen we u en ook uw eventuele gasten uit voor dit concert, want als u mensen kent die van muziek houden en/of specifiek van harmoniemuziek houden: nodig ze uit en neem ze mee!

Middagconcert

De leden van de Bouw en Infra Harmonie komen uit het hele land. Als harmonie treden zij enkele keren per jaar op. Om de leden de gelegenheid te geven om vanuit het hele land naar Voorburg te komen en zich goed voor te bereiden begint het Koningsconcert niet zoals de andere lunchconcerten om 12.00 uur, maar om 14.30 uur. Die aanvangstijd biedt ook voor mensen die elders in Voorburg-Leidschendam e.o. naar de kerk gaan of in de ochtend andere bezigheden hebben de gelegenheid dit concert te bezoeken. De toegang is gratis. Na het concert wordt er ter dekking van de gemaakte kosten een vrijwillige inzameling gehouden en is er een drankje en versnapering om gezellig met elkaar na te kunnen praten.

Overige

berichten

Het diaconaat als gezicht van de kerk

Op 17 maart bezocht ik de algemene ledenvergadering van de Federatie van Diaconieën.

Ik was daar omdat de voorzitter, mr. A.P.Kaland, afscheid nam. Zelf ben ik enige jaren bestuurslid van deze Federatie geweest. Tussen Voorburg en de federatie bestaat een bijzon-

dere bestuurlijke relatie. Vele jaren geleden is Ab Gijsbers voorzitter geweest, later ook Marius de Water. In deze vergadering werd als nieuwe voorzitter gekozen drs. G. Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout. Hij is een zoon van de vroegere Voorburgse predikant W.Goedhart, die van 1969 tot 1974 predikant van de Vaste Burchtkerk was.

Uit Voorburg was ik dit keer de enige aanwezige. Geen diakenen. Dat is wel eens anders geweest.

Waarom ben ik naar deze vergadering gegaan? Natuurlijk om enige oude bekenden te ontmoeten. Maar tijdens deze vergadering beseft ik hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de eigen plaatselijke gemeente. Het is goed zo en dan bijeenkomsten buiten de eigen gemeente te bezoeken.

Ook al kost je dat enige uren van een drukke zaterdag.

Deze vergadering kende natuurlijk enige huishoudelijke punten zoals het kiezen van de nieuwe voorzitter, maar deze punten namen nauwelijks tijd in beslag. Zo konden de inspirerende lezingen alle aandacht krijgen.

Mevr. Rommie Nauta van Kerk in Actie lichtte de nieuwe beleidsnota over zending en diaconaat "Geloven in delen- delen in geloof" toe. Zij gaf voorbeelden hoe Kerk in Actie op het terrein van zending en diaconaat actief is. In Nederland met het ondersteunen van diaconale pioniersplekken, maar ook met veel projecten in het buitenland. Bijzonder is b.v. de actie van de kerk in de provincie Zeeland, die zich gezamenlijk als provincie inzet voor ondersteuning van de christenen in Pakistan. Deze ondersteuning is wederzijds, want binnenkort komt er een delegatie vanuit Pakistan naar Zeeland om te vertellen hoe de christenen in Pakistan als minderheid kerk zijn. Wat kunnen wij als krimpde kerk van hen leren?

Centraal in deze vergadering was de inleiding door de scribe van de Synode van de PKN, dr. R. de Reuver. Hij omschreef het diaconaat als het gezicht van de kerk. Hij had in contacten in Libanon en in Amsterdam mensen met getekende gezichten ontmoet. Mensen die in hun beroerde situatie door de kerk een beetje geholpen werden. Daar ligt de taak voor het diaconaat. Om aandacht te schenken aan mensen, die op ons pad komen. Mensen die we zien en ontdekken als we ons de vraag stellen "wie bereiken we nooit".

In het diaconaat zullen we moeten letten op de menselijke waardigheid en welk perspectief we aan mensen in nood kunnen bieden. Hij verwees naar Jesaja 58. Waar de retorische vraag gesteld wordt: Is het niet dat jij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt?".

Ik stelde de vraag waarom zou je naar bijeenkomsten buiten je eigen gemeente gaan? Deze vergadering gaf mij weer het antwoord: je doet inspiratie op, je hoort van nieuwe ideeën, het geeft je spirit om verder te gaan. Het is nooit verloren tijd.

Pé Wapenaar

KerkRadio/KerkTV

Bent u niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van een van de vele mogelijkheden de diensten vanuit de Oude Kerk en vanuit de Koningkerk live of later mee te maken.

1. Alleen luisteren: met een KerkWeb Radio (KWR). Deze maakt direct verbinding met een van de kerken en is aangesloten op de telefoonlijn (KPN) of internetaansluiting. Aanvragen via het Kerkelijk Bureau.
2. Luisteren en/of kijken (live of later) op PC of laptop via kerkomroep.nl. Kies plaats en kerk en klik op kijken of luisteren.
3. Luisteren en/of kijken (live of later) op smartphone of tablet: met de app Kerkomroep. Voor Iphone en Ipad gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeuren opslaat. Zorg wel voor een goede wifi-verbinding.
4. Luisteren en/of kijken (live of later) op TV. Dit kan met een Google Chromecast aangesloten op een HDMI-poort en wordt bediend met de Kerkomroep-app op uw smartphone. Tevens is een Mediabox te koop, die wordt bediend met een bijgeleverde afstandsbediening.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Jubileum Bond van Nederlandse Predikanten

De Bond van Nederlandse Predikanten bestaat honderd jaar. Twee predikanten van verschillende generaties reflecteren op roeping, de veeleisendheid van het ambt en wat de toekomst gaat brengen.

Toen ze dominee werden, traden ze allebei in de voetsporen van hun vader: Wim Verboom (76) en Jasja Nottelman (48). Voor Verboom was dat vanzelfsprekend. Hij was lange tijd voorganger in de Nederlandse Hervormde Kerk voordat hij in 1994 docent en later bijzonder hoogleraar werd aan de Universiteit van Leiden. Zijn predikantschap heeft hij altijd ervaren als een roeping, vertelt hij. Daarom was zijn toewijding zo groot: 'Omdat God mij niet voor een deel, maar met mijn hele existentie heeft geroepen. In de praktijk betekende het dat ik altijd beschikbaar was als het nodig was. Vooral de eerste periode maakte ik mee dat ik 's nachts nogal eens bij een ziek- of sterfbed geroepen werd. Ik dacht daar nooit over na, maar was er gewoon.'

In april verschijnt zijn boek *Gouden Oogst*, waarin hij zich gelukkig prijst dat zijn kinderen zo goed terecht zijn gekomen. 'Dit alles geldt te meer omdat ik als predikant lang niet altijd de vader voor hen kon zijn die ik had willen zijn', schrijft hij. 'Dat deze gang van zaken geen echte schade heeft opgeleverd, is toch wel vooral te danken aan alles wat mijn vrouw Gerdien hierin heeft gedaan en opgevangen. Zij was in de praktijk van elke dag vaak vader en moeder tegelijk.'

Communicatief rondhangen

Jasja Nottelman werkt sinds 1998 als studentenpastor in Utrecht. Zij weifelde langer over het predikantschap omdat ze bij haar vader had gezien wat het ambt met zich meebrengt. 'Mijn vader was behoorlijk gegrepen door zijn roeping als predikant. Ik kreeg het gevoel dat zijn werk en de mensen met wie hij te maken had best vaak voor gingen. Dat gaf een bepaalde druk op het gezin: wij kwamen vaak, en dat bedoel ik niet negatief, op het tweede plan. Ik dacht: als ik hieraan begin en zelf ook kinderen wil -we hadden een kleintje toen we in Utrecht terechtkwamen -dan moet ik wel dealen met de consequenties.'

Ze besloot geen gemeentepredikant te worden, maar studentenpastor. In de praktijk betekent dat veel losse contacten met zoekende, jonge mensen. Ze heeft lijntjes met studentpsychologen, die zingevingsworstelaars naar haar doorverwijzen. Ook bezoekt ze avonden van studentenverenigingen -soms mede door haarzelf georganiseerd -om mensen te ontmoeten. 'Een van mijn leermeesters op het seminarie noemde dat de kunst van het communicatief rondhangen', zegt ze. 'Ik geloof dat ik die kunst wel versta.'

Vanaf de start zag ze de ontkerkelijking doorzetten. 'Bescheidenheid is daarom heel verstandig', vertelt ze, 'anders word je ongelukkig. Natuurlijk is iedereen gevoelig voor de macht van het getal, maar ik heb mijzelf aangeleerd om te genieten als er soms meer mensen interesse hebben dan ik had gedacht.'

Schaap met vijf poten

Het lastige aan het vak is dat een predikant veel vaardigheden moet hebben. Genoeg tijd heb-

ben om op te bloeien vindt Nottelman daarom noodzakelijk. 'Ik heb in het begin een heel fijne collega gehad. Als hij er niet was geweest, weet ik niet of ik niet stiekem verzopen zou zijn. Hij gaf hier en daar goede feedback, maar ik kon ook met hem sparren als ik het soms lastig vond met kritiek om te gaan.' Zelf stelt ze jongere collega's nu ook graag gerust. Het predikantschap is aanvankelijk een net te grote jas, zegt ze. 'Maar weet je, over vijf jaar heb je het idee: nú ben ik er.'

'Nee, een predikant moet geen schaap met vijf poten zijn', denkt Wim Verboom. 'Die zijn er volgens mij trouwens ook niet. Een predikant moet geen schaap, maar in navolging van Jezus een herder zijn. Geen huurling, maar een herder die echt om de schapen geeft. Iemand zei eens: een goede herder ruikt naar zijn schapen. Dat is misschien wat overdreven gezegd, maar daar zit veel waars in.'

Koffiedik

Jasja Nottelman werkt behalve als studentenpastor ook als pastor voor studenten theologie die zich voorbereiden op het predikantschap. Het hebben van zulke parttimerbanen zal steeds gebruikelijker worden, denkt ze. 'Ik heb de ervaring dat het echt goed te combineren valt, maar het kan omschakelen zijn voor mensen die nu fulltime werken.' Om zich heen hoort ze collega's zich hardop afvragen of ze hun pensioen gaan halen binnen de kerk. 'Het is koffiedik kijken, maar de organisatie zal verder afslanken en dat heeft hoe dan ook gevolgen.'

'Er is in de halve eeuw dat ik predikant was ongelooflijk veel veranderd', vertelt Wim Verboom. 'In de eerste jaren werden kerken gebouwd, de laatste jaren worden ze afgebroken. Grote groepen catechisanten hebben plaatsgemaakt voor kleine groepen. In de gemeenten zelf verdringt het individualisme de gemeenschapszin. Het is voor kerkenraden best moeilijk om daar goed leiding aan te geven. Onder oudere predikanten is er nogal eens kritiek op pas beginnende predikanten. Ik doe daar niet aan mee. Ik bid elke zondag voor hen. Dat hebben ze nodig.'

Hoopvolle toekomst

Opgaande lijnen ziet hij ook. 'Er is veel meer missionair en diaconaal besef dan vroeger. Vooral de inzet van jonge mensen die bewust kiezen voor kerk en geloof is van grote waarde. Ik ben niet pessimistisch, maar hoopvol. De kerk is geen bedrijf, maar het lichaam van Christus. Een kleine kerk is ook voluit kerk. Ik geloof niet in doemdenken als zou de kerk verdwijnen. Nee, ik geloof dat de kerk van Jezus Christus is, die leeft en weerkomt. Wat een wonder dat ik in dat perspectief een poosje in zijn 'wijngaard' heb mogen werken.'

*Woord en weg,
april 2018*