

# Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

## Voorburg



33<sup>e</sup> jaargang no. 4  
14 april 2017

### In dit nummer o.a.:

- Hans Houtman nieuwe cantor-organist
- GHZV zomerkamp
- Theologische zomerschool
- Koningsconcert op 30 april

## Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  
2273 KR VOORBURG  
Tel. 386.35.02  
E-mail: kerkelijkbureau@  
protestantsegemeentevoorburg.nl  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:  
Maandag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:  
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:  
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:  
(€ 16,- per kaart)  
NL07 RABO 0365900516 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens  
de portokosten voldoen?  
De portokosten bedragen € 0,74  
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor  
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.  
Ook is het mogelijk de collectekaarten  
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:  
NL27 INGB 0000261919 Protestantse  
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:  
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep  
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:  
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.  
Gem. Voorburg

## Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:  
Zie bovenstaande gegevens bij het  
Kerkelijk Bureau.

Redactie:  
A.C. Bronsveld-Voerman  
H. Nauta  
P. Vink

E-mail:  
kwbronsveld@kpnmail.nl  
kwnauta2@outlook.com  
kerkwijzer@  
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen  
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.  
**Kopij voor het nummer van vrijdag  
19 mei moet uiterlijk donderdag  
11 mei vóór 17.00 uur worden  
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

**Kerk Wijzer** Nieuwe abbonemen-  
ten kunnen worden aangemeld bij  
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar  
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-  
geld te voldoen op rek.  
NL84 FVLB 0699741858,  
Administratie Voorburgs Kerkblad.  
Aan hen die buiten Voorburg wonen  
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-  
tokosten in rekening gebracht.



## Kerkdiensten Rooster

### Zondag 16 april, Pasen

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. W.F. Schormans  
19.00 uur geen dienst

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur M. Hofman

**Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Koningkerk**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

### Zondag 23 april

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand  
19.00 uur ds. H.M. Marchand

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.W. Kirpestein, Utrecht

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

### Zondag 30 april

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. W.F. Schormans  
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

### Zondag 7 mei

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. H.M. Marchand  
19.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur Hoeksteenlezing, W. Toes

**Kerkdienst voor doven, gebouw:  
Wigbolduszaal, Koningkerk**  
10.00 uur ds. J. Kievit

### Zondag 14 mei

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. W.F. Schormans  
19.00 uur nog niet bekend

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.A. Mekkes, Zoetermeer

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur ds. K. Bezemer

**De Mantel**  
11.15 uur ds. T. Koelewijn, Den Haag

## Wijkgemeente Martini

**Oude Kerk** Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg,  
tel. 3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362,  
2271 BK Voorburg, tel: 070-7520363, e-mail:  
wfschormans@hotmail.com en ds. H.M. Marchand,  
Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 070-7520363,  
e-mail: hmmarchand@hotmail.com

Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg,  
Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, e-mail:  
scriba.wijkgemeente.martini@outlook.com,  
tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijk-  
kas Martinigemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91  
t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: [www.oudekerkvoorburg.nl](http://www.oudekerkvoorburg.nl).

### Bij de kerkdiensten Zondag 16 april

#### 1<sup>e</sup> zondag van Pasen

Op hoge toon mogen we bezingen  
dat er hoop is voor de wereld omdat  
wij een levende Heer hebben. We  
lezen het paasevangelie uit Johan-  
nes 20: 1-18. Zoals eens in de tuin  
van het paradijs, wordt in de graf-  
tuin een nieuwe of beter dé nieuwe  
mens geschapen. De tweede Adam  
richt zich op in het morgenlicht en in  
Hem breekt de nieuwe wereld door.  
De tweede lezing is uit Exodus 14.  
De cantorij verleent deze dienst haar  
medewerking, evenals twee trompet-  
tisten. Ds. W.F. Schormans is de voor-  
ganger.

### Zondag 23 april

#### 2<sup>e</sup> zondag van Pasen, 'Pasgeboren kinderen'

De eerste zondag na Pasen, een zon-  
dag met een prachtige naam: Quasi-  
modo geniti, vertaald: als pasgeboren  
kinderen. De naam is ontleend aan  
1 Petrus 2: 2, waar het gaat over het  
instinctieve verlangen dat een baby  
heeft naar melk. In de vroege kerk  
doopte men de geloofsleerlingen in  
de Paasnacht. Zij zijn het die worden  
aangespoord in hun nieuwbegon-  
nen leven te verlangen naar het be-

vrijdende Woord van God. We lezen deze zondag Johannes 20: 19-31, waar Jezus verschijnt aan de leerlingen en later aan Thomas. Je proeft bij hen iets van de ontredde van een pasgeborene, die niet weet in wat voor werkelijkheid hij geslingerd is. In de ontmoeting met de Opgestane Heer staat een mens te knippen tegen het licht. Voorganger is ds. L. Marchand.

### Zondag 23 april

19.00 Vesper

Een vesper rond Psalm 67: God, wees ons genadig en zegen ons. Ds. L. Marchand gaat voor.

### Zondag 30 april

3<sup>e</sup> zondag van Pasen, 'Misericordia' 'Barmhartigheid' is de naam van deze zondag. De lezingen zijn uit Jesaja 43: 1-12 en Johannes 21: 1-14. Een prachtig gedeelte over lege netten, honger, teleurstelling én een bevrijdende stem die vanaf de oever richting wijst, netten vult en honger stilt. Voorganger is ds. W.F. Schormans.

### Zondag 7 mei

Doop, 'Jubilate'

Op deze zondag zullen maar liefst vier kinderen het teken van de Heilige Doop ontvangen: een feestdag voor de kinderen, hun ouders, grootouders, maar zeker ook voor de gemeente. Het zijn *Sienna*, dochter van Ron Allard en Monique Prins, *Seppe*, zoon van Fonger en Jantine Wiersma, *Thijmen*, zoon van Maarten en Sanne Hoek, en *Julia*, dochter van Adriaan en Renate Schouten. We horen als evangelielesing Johannes 10: 1-10: Ik ben de Goede Herder. Ds. L. Marchand is de voorganger.

### Zondag 14 mei

'Rogate' ('Vraag!')

De lezingen voor deze zondag zijn Deut. 6: 20-25 en Joh. 14: 1-14. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn afscheid: dat zal niet definitief zijn. "Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben." Voorganger is ds. W.F. Schormans.

### Kinderlied

Als kinderlied zingen we vanaf Pasen Liedboek 309: Zing nu verheugd een vrolijk lied (te vinden op YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=voQY4sV0ynk>). Een vrolijk lied, dat past bij de Paastijd, die duurt tot Pinksteren. Wie weet kunnen we het na een paar weken zelfs wel in canon zingen....

## Collectetoelichtingen



De 1<sup>ste</sup> collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2<sup>de</sup> collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

### 16 april-Jeugdwerk landelijk (PNK)

'Met Pasen werd Hij toch geboren in een kribbe, of wacht... ging Hij toen niet dood?' 'Dood is dood, hierna is het voorbij.' Volgens Nelleke, werkzaam bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen aankijken. Nelleke helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven op eens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Nelleke: "Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn." Daar maken Nelleke en JOP zich sterk voor! Helpt u mee? Voor meer info: [www.jop.nl](http://www.jop.nl).

### 23 april-Financiële nood

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die dan net het verschil maken.

### 30 april-Pauluskerk

Wie kent de Pauluskerk niet? Het is een laagdrempelig, diaconaal missionair centrum midden in hartje Rotterdam met als motto: "Overwin het kwade door het goede". Het is een geloofsgemeenschap maar biedt ook praktische hulp aan wie dat nodig heeft door open huis, nachtopvang, maatschappelijke en medische hulp en een juridisch spreekuur en het wil de Levenskracht van mensen versterken door het bieden van een cultureel programma voor en door bezoekers, een kledingwinkel ('kleine prijsjes'), een fietsenwerkplaats en een lunchroom met keuken waar mensen een vak kunnen leren en waar je een lekker broodje met soep en andere heerlijkheden kunt nuttigen. Het gaat om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkundiging en actie. Alles versterkt elkaar. Je geeft de mensen niet alleen vis maar je leert hun tegelijkertijd zelf vissen. Daarbij is het van belang dat de mensen toegang hebben tot de visvijver. En dat alles in een prachtig nieuw gebouw aan de Mauritsweg 20 op loopafstand van het Centraal Station. Voor meer info: [www.pauluskerkrotterdam.nl](http://www.pauluskerkrotterdam.nl).

### 7 mei-Amcha

AMCHA is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945). In Israël heeft AMCHA, verspreid over het land, 13 behandelcentra, o.a. in Jeruzalem, Tel Aviv en Haifa. De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland heeft als belangrijkste activiteit fondsenwerving voor AMCHA in Israël. De Stichting werd opgericht in 1987. Voor meer info: [www.amcha.nl](http://www.amcha.nl).

### 14 mei-Wijkdiaconie

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten.

### Dienst in De Mantel

Zondag 14 mei om 11.15 uur gaat ds. T. Koelewijn voor. Bewoners en omwonenden zijn van harte welkom.

### Er is gedoopt

Zondag 2 april is Marlise Jona Alina van Sloten gedoopt, dochter van Aart en Eefje van Sloten, zusje van Rebec-

ca en Charlotte en kleindochter van Thom en Bep van Sloten. Wij kijken terug op een feestelijke dienst met veel mooie liederen.

### Wij gedenken

Op zaterdag 18 maart is overleden *Maria den Heijer*, oud 83 jaar, wonende aan het Van Wassenaer Hoff-

mannplein 46. Vanwege haar slechte gezondheid kwam ze de laatste jaren niet meer in de kerk, maar bleef wel sterk geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeente. Door het leven getekend, had ze geleerd terughoudend en bescheiden te spreken over geloof. Over geloof praat je niet, maar geloof doe je, was haar parool. Ze sprak liever over maatschappelijke onderwerpen en over politiek. Dat was wat haar boeide, tot het einde toe. De dankdienst voor haar leven is gehouden op zaterdag 25 maart in de aula van crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Daarin is stilgestaan bij Psalm 139 en werd haar lievelingslied gezongen, Gezang 174 (Herv. Bundel 1938), 'Vaste rots van mijn behoud'. Moge haar kinderen en kleinkinderen troost vinden bij elkaar en bij Hem die haar het leven schonk.

*ds. Jaap van de Meent*

### **Kring Geloofsverdieping/ discipelschap**

Er zijn twee kringen o.l.v. ds. Jaap van de Meent. De maandagavondgroep komt bijeen op 8 mei, de zondagmiddaggroep komt bijeen op 14 mei om 12.00 uur in de kleine zaal van De Voorhof.

### **Bijbels Leerhuis**

De bijeenkomsten o.l.v. ds. Ab Venemans zijn dinsdagavond 18 april en 2 mei van 19.30 tot 21.00 uur en op woensdagochtend 19 april en 3 mei van 10.00 tot 11.30 uur in De Voorhof. Onderwerp van gesprek is de brief aan de Colossenzen.

### **Vanuit de kerkenraad**

Het pastoraat is als volgt verdeeld tussen de beide predikanten.

De wijken B, C, D, en E komen bij ds. Marchand. De wijken A, F en G komen bij ds. Schormans. Het kaartje met de wijken staat in het Wijkboekje 2016-2017 en op de website, onder oudekerkvoorburg.nl/wijkgemeente/sectie-indeling.html. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Onze nieuwe cantor-organist wordt Hans Houtman. Met Pinksteren zal hij afscheid nemen in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek. De zondag daarna zal hij worden verbonden aan onze gemeente.

### **Samen eten in De Voorhof**

Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> dinsdag van de maand kunt u komen eten in De Voorhof. Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. De komende data zijn 25 april, 9 en 23

mei. Nieuwe gasten worden van harte uitgenodigd. U krijgt voor € 7,50 een driegangenu, inloop 17.15 uur, de maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt zich aanmelden bij Lenne Versteeg, tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@ziggo.nl en Janny van der Heide, tel. 3861534, e-mail jannyvanderheide@versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com.

### **En samen koffie drinken**

Op maandag 1 mei van 10.00-12.00 uur bent u weer van harte welkom op de koffie in De Voorhof.

### **Giften**

Voor de kerkrentmeesters is ontvangen € 20,- (M) via Judy van Engeldorp Gastelaars; voor de wijkkas € 20,- (dJ) via Bep van Sloten. Uit dankbaarheid voor voorbede in tijden van ziekte € 50,- (S) via ds. Schormans.

### **Uit de pastorie**

In de bovenste regionen van de pastorie zit ik te schrijven. Mooi, zo'n torenkamertje, hoog boven het gewoel en geraas. Maar ondertussen klinkt er een kabaal van jewelste in de schoorsteen die langs mijn studeerhok loopt. Volgens de timmerman, die nieuwe garagedeuren aan het plaatsen is, is een kraaienfamilie bezig hun kraamkamer in te richten in onze schoorsteen. Niet best natuurlijk. Behalve dat ze lawaai maken, pikken ze ook het schuim uit je fietszadel voor de bekleding van hun nest. Wat nu? In Friesland was men in zo'n geval gewoon, onder de dekmantel van de nacht, de kraaien uit hun boom te schieten. Dat durven we hier toch niet aan. Bovendien, we hebben hier zelf een heerlijk onderkomen gevonden, dat willen we onze gevederde vrienden niet ontzeggen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer.... Ook de kraai mag bestaan, lawaaiërig en al.

Dat verhuizen, inrichten en het laten landen van je kinderen een hoop geraas met zich meebrengt, ervaren we ook zelf. We zijn in een fijne, gerenoveerde pastorie terechtgekomen die steeds meer ingericht raakt. De meeste dozen zijn inmiddels uitgepakt. Het inburgeren hier, en het zetten van de eerste schreden in de gemeente geeft natuurlijk de nodige dynamiek. De kinderen moeten hun plekje vinden. De jongste – Josephine – lijkt er nog het meeste last van te hebben, op de een of andere manier voelt ze dat alles anders is.

We zien terug op een feestelijke intrededienst – we zeggen het de paus na "bedankt voor die bloemen" en ook

de eerste reguliere diensten waren fijn om te leiden. Dynamisch, maar tegelijk ook een bijzonder mooie tijd, vol van eerste ontmoetingen en eerste indrukken: lentetijd. We hopen dat wanneer de kraaien stilletjes gaan zitten broeden, ook bij ons het stof wat neerdaalt, de rust weerkeert en we met u toe zullen komen aan wat het hart van de gemeente is: 'zie hoe wij aan Uw voeten zitten en luistren stil' (Liedboek 313). De komende tijd staat in het teken van kennismaken. Daar nemen we ruim de tijd voor. Kennismaken met collegae, kerkenraad, commissies en andere taakdragers en met u en jullie natuurlijk. We zijn van plan – in overleg met de ouderlingen en pastoraal coördinatoren – een aantal kennismakingsmiddagen en avonden te organiseren. Als insteek voor de ontmoetingsgesprekken hebben we gekozen voor het thema: 'mijn liefste lied'. Wat is uw favoriete (geestelijke) lied en waarom? Mocht u behoefte hebben aan bezoek van een predikant, geef dat dan aan ons of de ouderling/bezoekdame/heer door.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Parkweg,

*ds. Leneke Marchand,  
ds. Giel Schormans*

### **Dankbaar**

Dankbaar kijk ik terug op mijn tijd in Voorburg, bijna twee-en-een-half jaar. Het is een soms moeilijke, maar goede tijd geweest. Dankbaar ben ik ook voor de wijze waarop wij van elkaar afscheid hebben kunnen nemen, sober en warm. Fijn dat u, als gemeente, met ds. Marchand en ds. Schormans een nieuwe tijd tegemoet mag gaan. Ik wens u allen daarin boven alles Gods zegen toe!

*ds. Jaap van de Meent*

### **Ontmoetingsdag woensdag 10 mei**

De diaconie van de Martini-wijkgemeente organiseert woensdag 10 mei van 11.30-15.30 uur een ontmoetingsdag in De Voorhof van de Oude Kerk. Ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans zijn hier ook bij aanwezig en zullen na koffie en lunch een deel van het programma voor ons verzorgen.

Deze bijeenkomst is voor gemeentelieden vanaf 70 jaar. Mocht u nog anderen kennen die er ook graag bij willen zijn, dan zijn zij natuurlijk van harte welkom.

Wilt u zich voor deze middag aanmelden, doe dit dan vóór 3 mei i.v.m. de organisatie. Indien u vervoer nodig

## Het 'Onze Vader' en het schrift

*Onze Vader in de hemel,  
laat iedereen u eren.  
Laat uw nieuwe wereld komen.  
Laat op aarde uw wil gedaan worden,  
net zoals dat in de hemel gebeurt.  
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.  
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,  
want wij hebben ook andere mensen hun fouten  
vergeven.  
Help ons om nooit tegen u te kiezen.  
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.  
Want u bent koning,  
u regeert met grote macht,  
voor altijd. Amen.*



(Het 'Onze Vader' uit de Bijbel in Gewone Taal)

*In veel kerken in het buitenland staat de deur elke dag open. Geregeld ga ik even naar binnen. En ongemerkt ga je je anders gedragen: je loopt minder hard, je praat zachter. Vaak is er in de buurt van de plek waar je een kaarsje kunt aansteken een tafel met daarop een schrift en een pen. Het is boeiend om dat schrift eens door te bladeren. Er staat van alles in: namen met een datum, gebeden, woorden van dank. Soms amper leesbaar, soms neergeschreven met zwierige letters. Opvallend is ook dat iedereen datgene wat hij op z'n hart heeft, opschrijft in z'n moederstaal. Dat het wellicht niet begrepen wordt, is geen probleem. "Er is er Eén die het altijd verstaat" is blijkbaar de gedachte.*

*De gebeden zijn vaak gericht op familie. Dat grootvader van z'n operatie mag herstellen. Om bescherming van de kinderen. Ook dank, bij voorbeeld voor de mooie vakantie. Het is meestal op de persoonlijke levenssfeer gericht.*

*Jesus heeft ons leren bidden. Hij leerde ons het 'Onze Vader'. Dat is een gebed om het Koninkrijk van God. Het is een gebed om de komst van de nieuwe wereld van God. We vragen dat de wil van God gedaan wordt. We bidden om brood voor iedereen, om vergeving. Als je dit gebed legt naast de gebeden uit het schrift, dan zijn die particulier. Is dat erg?*

*Als we bidden, dan heeft dat meestal met ons eigen leven te maken. Onze persoonlijke nood, onze persoonlijke vreugden brengen we voor God. Daar is op zich niks mis mee. Zegt Paulus niet dat je al je (persoonlijke) verlangens onder dankzegging bekend mag laten worden bij God? (Fil. 4: 6) Maar het 'Onze Vader' kent een wijder perspectief. Het geloof en gebed zijn meer dan middelen om zo goed mogelijk met de moeiten van je eigen leven om te gaan. Geloven is: je laten meenemen in de beweging van het Koninkrijk. Geloven is dat je gericht bent op de komst van Gods nieuwe wereld. En dat is niet alleen een persoonlijk, maar vooral een wereldwijd perspectief.*

*Zo'n schrift met eigenhandig en in de eigen taal verwoorde gebeden is prachtig, als we daarnaast maar het 'Onze Vader' blijven bidden.*

ds. Jan van der Wolf

Hun antwoord toen ik hen daar naar vroeg was: "we komen hoor. Hebben het al in onze agenda gezet!" Dat is geweldig fijn. Het wordt een nadere kennismaking met onze leden, de activiteiten, de gezellige sfeer én het omzien naar elkaar.

Als u dit leest staan we voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. Allen een goede tijd gewenst.

Ans Verschoor  
tel. 3870465

**Tentoonstelling Kruiswegstaties**  
Stille Zaterdag 15 april is in de Oude Kerk weer de tentoonstelling opgesteld van Kruiswegstaties. In de vorige editie was dit ook al aangekondigd. Hierbij nog een herinnering, als u de KerkWijzer op tijd in handen heeft gekregen.

### Mag ik je uitnodigen voor de Kerkproeverij?

Op zaterdag 9 en zondag 10 september staan onze kerk en onze kerkdienst in het bijzonder open voor onze familie, burens, collega's en bekenden. We willen hen uitnodigen om te komen proeven van wat ons samenbrengt en inspireert: ons geloof in de Levende Heer! De 'Kerkproeverij' is bedoeld voor mensen met wie wij persoonlijk verbonden zijn, maar die zelf geen actieve verbinding met geloof of kerk (meer) hebben. Heb je ideeën over hoe wij als Martiniwijkgemeente uitnodigend kunnen zijn? Wil je meedenken over de invulling van 9 en 10 september? Wil je de uitdaging aangaan om de Kerkproeverij te organiseren, samen met een enthousiaste werkgroep? Meld je dan aan bij Bep van Sloten (bepvansloten@ziggo.nl, tel. 3952183) of Adriëne van Mourik (adrienne@avanmourik.nl, tel. 3206557).

Meer informatie over de Kerkproeverij: [www.kerkproeverij.nl](http://www.kerkproeverij.nl). Je kunt je daar ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Kerkproeverij. In Leidschendam-Voorburg zullen meer kerken meedoen, de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg coördineert de initiatieven.

*Jesus zegt: Wanneer u mensen ontrouwt, nodig dan armen, kreupelen en verlamden uit. Dan zult u gelukkig zijn, omdat zij voor u niets kunnen terugdoen.*

Lucas 14: 1-14

hebt, meldt u dat dan eveneens. U kunt dit doen bij Fieneke de Graaf, tel. 3869305, Ans Verschoor, tel. 3870465, Adrie Walraven, tel. 3874950 of bij Germa Nauta, tel. 3866152, e-mail: germanauta2@outlook.com

### Sanseveria

Dinsdag 2 mei- Ik verwacht een gezellige middag met Roel en Adie Nieuwenkamp die ons meenemen naar

Paramaribo en nog veel mee van Suri-name laten zien.

Het zal ook een feest van "ontmoeting" zijn met deze Oude Kerkwijkers. Ik denk dat we enige introduce's kunnen verwachten. Graag even een belletje a.u.b.!

Dinsdag 6 juni – Onze uitnodiging aan de "Sanseveriabloem" is door onze predikanten ds. Giel Schorremans en ds. Leneke Marchand gehonoreerd.



## DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL](http://WWW.DEVOSVERF.NL) / 070 347 36 31



telefoon: 070 386 42 45  
[www.agterdenbosch.nl](http://www.agterdenbosch.nl)

### FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag

# WIJ MAKEN GEWOON GRAAG INDRUK.

 DAMENDRUKKERS  
[www.damendrukkers.nl](http://www.damendrukkers.nl)

### Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle

Savallelaan 2

2273 JX Voorburg

tel 070-3867103

*spreekuur uitsluitend volgens afspraak*

Kijk voor nadere informatie op:  
[www.huisartsenpraktijksmid.nl](http://www.huisartsenpraktijksmid.nl)

## Wijkgemeente   De Open Hof

**Koningkerk** Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

### Bij de kerkdiensten

#### Zondag 16 april, Paasmorgen

Voorafgaande aan de feestelijke kerkdienst met cantorij en koperblazer is er een gezellig paasontbijt. Het Paasevangelie zullen we horen uit Lucas 24. In de verkondiging zal een Russische icoon uit de 17<sup>e</sup> eeuw een rol spelen. Ds. Jan van der Wolf gaat voor. Voor de kinderen is er Godly Play.

#### Zondag 23 april

Dr. J.W. Kirpestein is vanmorgen onze voorganger. Ds. Kirpestein was werkzaam als gemeentepredikant en heeft nu een praktijk als begeleider voor leidinggevenden en managementteams. Hij is vaker bij ons voorgegaan als gastpredikant.

#### Zondag 30 april

Op deze zondag lezen we mee met de kinderen van de nevendienst uit Johannes 21: 1-14. Na de opstanding van Jezus gaan de leerlingen weer vissen, het leven gaat door. Dan krijgen ze hulp uit ongedachte hoek. Jezus is op het strand en daagt hen uit het over een andere boeg te gooien. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

#### Zondag 7 mei

Deze dienst staat in het teken van de Reis van je Leven. Het laatste thema van de gemeentekringen was "heilige plaatsen". Soms kom je tijdens je levensreis op een plek waar de hemel de aarde raakt. Dat gebeurde ook Jacob. Toen hij vluchtte voor zijn broer ging op een "God vergeten plek" in een droom de hemel open. Deze plaats kreeg de naam Bethel, wat huis van God betekent (Genesis 28). Wanneer gaat voor ons de hemel open? Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

#### Zondag 14 mei

Onze voorganger vanmorgen is mw. ds. J.A. Mekkes. Het gezin Mekkes woonde jaren op de Staringkade en was actief lid van de Koningkerk. Jo-

ke's broer Jan was hier koster/beheerder. Zij was tot haar emeritaat in 2010 predikant te Benthuizen en woont nu in Zoetermeer.

### Ochtendbijbelkring 26 april

Op woensdagochtend 26 april komt de Bijbelkring weer bij elkaar o.l.v. ds. Els. Dat is een week later dan eerst gepland was, dit in verband met het dagje uit voor de ouderen op 19 april. Op 26 april vervolgen we de reis van je leven en staan we stil bij heilige plaatsen. In de gemeentekringen en de kerkdienst is het Bijbelgedeelte bij dit thema Genesis 28, over Jacobs droom bij Bethel. Omdat wij met de Bijbelkring dit verhaal in een vorig seizoen al hebben gedaan, lezen wij nu Exodus 3.

### Zondagavond 7 mei 20-plusgroep

Zondagavond 7 mei is de laatste bijeenkomst van de 20-plusgroep over de Reis van je leven. We hebben een interessante route achter de rug en zijn nu aangekomen bij het onderwerp 'heilige plaatsen'. Wat is voor jou een heilige plaats? Een plek waar de hemel de aarde raakt? Wat zegt de Bijbel hierover? In hoeverre zoek je dit soort plekken op? Wat betekenen die voor je? Met dat soort vragen houden we ons bezig, na een gezellige maaltijd. Info: ds. Els van der Wolf.

### Christelijke meditatie

Op donderdagavond 11 mei is er weer christelijke meditatie: een uur van stilte, bezinning, gebed rond een Bijbelgedeelte. We komen samen van 19.30-20.30 uur in de kelderruimte van de Koningkerk. De avonden kunnen 'los' bijgewoond worden. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om mee te kunnen doen. Begeleiding (en info): ds. Els van der Wolf.

### Twee bijeenkomsten over uitvaart en levenseinde

In één van de laatste bijeenkomsten van de Reis van je Leven ging het over sterven als thuiskomen. Toen bleek dat er veel vragen leven over de uitvaart en over het naderende levenseinde. Iemand zei: "Altijd als we terugkomen van een begrafenissen zeggen we tegen elkaar: 'we moeten het er toch eens over hebben.' Maar het komt er nooit van." Daarom organiseren we twee middagbijeenkomsten over vragen rond het levenseinde.

In de eerste bijeenkomst staan we stil bij alle mogelijkheden van kerkelijke

betrokkenheid bij de uitvaart. Daarbij gaat het om vragen als: Wat kan er nog meer behalve een afscheidsdienst in de kerk? Hoe ga je om met verschillen in geloofsbeleving bij de vormgeving van een afscheidsbijeenkomst? Wat zeg je bij een crematie? Wat kan er op het gebied van muziek en rituelen?

De tweede bijeenkomst gaat meer over de vragen rond het naderende levenseinde. Zoals: In hoeverre praat je over sterven? Wat zijn je verwachtingen over wat hierna komt? Hoe bereid je je voor op je levenseinde?

De bijeenkomsten zijn 's middags van 14.30-16.30 uur in de Koningkerk. De data:

donderdag 11 mei over 'kerkelijke betrokkenheid bij de uitvaart' o.l.v. ds. Jan van der Wolf;  
donderdag 1 juni over 'het naderende levenseinde' o.l.v. ds. Els van der Wolf.

Deze bijeenkomsten zijn ook 'los' van elkaar te bezoeken. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Meer info: ds. Jan of Els van der Wolf.

### Wij gedenken

**Adriaantje Bogerman-Heylema**  
Op 25 maart overleed Adriaantje Bogerman-Heylema. Zij was 93 jaar oud en woonde aan de Fransstraat 11. Zij werd geboren in Heenvliet. Zij was belijdend lid van de Hervormde kerk en trouwde in 1952. Zij kreeg een zoon, Henk, een schoondochter Susan en zij was oma voor Animata, Sedy en Ami. Mw. Bogerman was een kleurrijke en vrolijke vrouw. Zij kon mooi schilderen. De laatste jaren had zij veel gezondheidsproblemen. Dat nam niet weg dat zij genoot van leuke uitstapjes met haar schoondochter. Eind februari werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Op 25 maart stierf zij. Op 31 maart vond de crematie plaats na een afscheidsplechtigheid in de kleine aula van Ockenburgh.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar zoon, schoondochter en kleinkinderen nu zij hun moeder (oma) moeten missen. Correspondentieadres: Prins Hendrikstraat 74, 2291 ES Wateringen.

### Vakantie

Van 13 t/m 21 mei zijn wij een weekje weg. Ons huis is wel bewoond. Als u dringend een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitters van de kerkenraad, Bruun Feijen tel. 3875444 of Ria de Graaf tel. 3863109. Zij weten wie er beschikbaar is.

## Ten slotte

In ons (nieuwe) liedboek staan veel nieuwe pinksterliederen. Zo ook lied 692: "Wij wachten op de Geest beloofd" met een tekst van Marijke de Bruijne. Dit lied zou je gebed kunnen zijn in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Eén van de verzen bidt:  
*Wij wachten op de heilige Geest als krachtig, dansend vlammenspel dat loutert, reinigt en herschept. Kom Geest van God en vuur ons aan.*

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

## Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert op 2 mei en de kerkenraad op 16 mei in een van de zalen van de Koningkerk.

## Dank

Namens de familie Hortensius en Ingrid Schaafsma willen wij u hartelijk bedanken voor uw belangstelling. Door de overweldigende hoeveelheid kaarten en berichtjes zijn wij niet in de gelegenheid iedereen persoonlijk te bedanken. Uw medeleven in de periode van ziekte en overlijden van Truus Hortensius, in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoeken en aanwezigheid tijdens de begrafenisdienst heeft ons heel goed gedaan en is ons tot grote steun geweest. Veel dank hiervoor.

Familie Hortensius  
en Ingrid Schaafsma

## Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

## Zondag 16 april, Paasdienst

10.30 uur Menno Hofman  
Organist Albert van der Haven  
Het koor zingt tijdens de dienst:  
Jesu meine Freude  
*D. Buxtehude*  
Wachet auf, ruft uns die Stimme  
*Nicolai/Pepping*  
U zij de Glorie  
*G.F. Händel*  
Praise we the Lord  
*J. Elliott*

## Zondag 7 mei

10.30 uur Hoeksteenlezing 'Sweelinck en Amsterdam'  
Spreker: Wim Toes  
Organist: Warner Fokkens



De lezing van vandaag verloopt langs twee lijnen, die elkaar steeds overlappen. De eerste gaat over de beroemde Nederlandse componist Jan

Pieterszoon Swelinck, die als organist werkzaam was in de Oude Kerk te Amsterdam.

De tweede gaat over de enorme uitbreiding van de stad Amsterdam door o.a. de aanleg van de drie hoofdgroten (Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht) ten tijde van het leven van de componist.

Het bijzondere is dat vanmiddag de bekende organist Warner Fokkens tijdens de bijeenkomst een aantal werken van Sweelinck zal spelen.

Entree: € 7,-; voor Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.



## Vrijdag 5 mei

10.30-12.00 uur, een feestelijke bijeenkomst in De Hoeksteen om Bevrijdingsdag gezamenlijk te gedenken met koffie + toebehoren en een kort programma van muziek en poëzie. Pianist/organist: Jacques van Oosterom, leiding: ds. K. Bezemer. Opgave is niet nodig, iedereen is welkom.

## Zondag 14 mei

10.30 uur ds. K. Bezemer  
Organist Albert van der Haven  
m.m.v. het Hoeksteenkoor  
o.l.v. Frits Muusse  
Het koor zingt tijdens de dienst:  
Nun danket alle Gott  
*J.S. Bach*  
Messe Breve (Kyrie)  
*C. Gounod*  
Du Hirte Israels  
*D. Bortniansky*

## Kringen

### Donderdag 20 april

20.00 uur Kring Spinoza's intuïtie  
o.l.v. ds. K. Bezemer

### Dinsdag 2 mei

14.00 uur Griekse leeskring  
Inl: T. Spruijt, tel. 3472807

### Donderdag 4 mei

10.30 uur OntMoeting  
Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

## Algemene Kerkenraad

### Uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 23 maart

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Romeinen 4: 13-19 en gaat voor in een gebed. Speciaal welkom is er voor de beide nieuwe dominees uit de wijkgemeente Martini, ds. Giel Schormans en ds. Leneke Marchand, die ter kennismaking met de AK beiden aanwezig zijn bij de vergadering. Ds. Giel wordt dit jaar lid van de AK en ds. Leneke is zijn secundus. Volgend jaar wisselen ze dit om.

Twee agendapunten zijn uitvoerig besproken.

Ten eerste de stand van zaken m.b.t. verkoop van kerken van de PGV en ten tweede het stappenplan voor het nieuwe beleidsplan van de PGV.

Voor het eerste agendapunt is Louis Cosman uitgenodigd als voorzitter van het projectteam Verkoop Kerken. Het goede nieuws is dat er via Reliplan, alwaar de kerken nu worden aangeboden, belangstelling is voor de koop van beide kerken. Onderhandelingen hierover zijn gestart. De afhan-

*Christus leed en dreigde niet,  
hij vestigde zijn hoop op hem die  
rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn  
lichaam onze zonden het kruishout op  
gedragen, opdat wij, dood voor de zonde,  
rechtvaardig zonden leven.*

1 Petrus 2: 19-25



deling van de ontbonden koop van de Fonteinkerk met de RCCG vergt nog veel aandacht. De PKN heeft in haar beleid staan om contacten te onderhouden met migrantenkerken. Vanuit dit standpunt wil men leerpunten opdoen over het gelopen traject bij de verkoop van de Fonteinkerk. Daarnaast is er een verschil in inzicht over het koopcontract met de RCCG.

Het door de voorzitter opgestelde stappenplan voor het nieuwe beleidsplan van de PGV is uitvoerig besproken. Het voorstel is om een bondig beleidsplan op te stellen dat als kapstok gezien kan worden voor de beleidsplannen van de wijkgemeenten. Er wordt voor de volgende vergadering een contournota geschreven op basis van de gespreksnotitie *Uitgangspunten beleidsplan* die in de AK en wijkgemeenten besproken is. De vier punten die als uitgangspunt dienen zijn:

Inhoud

Lichtere organisatie

Kerk naar buiten

Verhouding centraal/decentraal en tussen de wijkgemeenten

De volgende vergadering van de AK is 18 mei in De Voorhof van de Oude Kerk. De agenda kunt u opvragen via [secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl](mailto:secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl)

Met vriendelijke groet,

Anneke Vader  
secretaris Algemene Kerkenraad

## Kerkelijke berichten

### GHZV 2017

Ja..., de inschrijving voor het zomerkamp GHZV is al een tijdje geopend! We gaan dit jaar naar Oosterhout van 5 tot en met 12 augustus. De inschrijvingen stromen binnen, dus meld je snel aan op onze site <http://www.ghzv.nl/informatie/>.

Het is een week vol gezelligheid en activiteiten voor kinderen van 8-12 jaar (junioren) en 13-17 jaar (senioren). Op de site is er verder genoeg informatie te vinden over GHZV als je er nog niet mee bekend bent. Daar staan ook contactgegevens voor als je nog vragen hebt.

De leiding is volop aan het voorbereiden en heeft er heel veel zin in! Dus vertel het tegen je vrienden en vriendinnen want die zijn ook van harte welkom. Tot in de zomer!

Groetjes,

GHZV-leiding

### Vierdaagse theologische Zomerschool

Den Haag biedt de primeur van een zomerschool als oriëntatie op religie en theologie. Belangstellenden maken er binnen een week kennis met de veelkleurigheid van christelijke theologie en andere religies. Op 12, 13, 15 en 16 juni wordt er 's ochtends en 's middags een lesblok verzorgd door goed opgeleide theologen uit de protestantse kerken. Op de rol staan thema's gerelateerd aan het Oude en Nieuwe Testament, kerk-en-samenleving, gemeenteopbouw, liturgie, spiritualiteit, wereldreligies, ethiek en kerkgeschiedenis.

Elk dagprogramma start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De zomerschool biedt maximaal plaats aan 30 deelnemers en kost per deelnemer € 50,-.

Locatie vormt de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-Scheveningen. De kerk is bereikbaar met tram lijn 9 (halte Nieuwe Duinweg), bus 21 (halte Nieuwe Parklaan) en bus 23 (halte Gentsestraat). Informatie is te verkrijgen bij Annemarie van Duijn-Goedhart, [w.van.duyn1@kpnplanet.nl](mailto:w.van.duyn1@kpnplanet.nl), tel. 071-4073566. Een folder met het uitgewerkte programma kunt u bij haar opvragen.

## Plaatselijke berichten

### Prot. Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op *dinsdag 18 april* in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam, aanvang 14.00 uur. De heer Kees Schippers geeft een lezing over "Het vakantiebureau.nl". U bent allen van harte welkom.

J. Carton

### Oecumenisch Vrouwenwerk

Het oecumenisch vrouwenwerk is een initiatief van vrouwen uit verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg, dat in 1999 werd genomen door Willy van de Beld, Dinie Vegt en anderen. Dit vrouwenwerk omvat verschillende kringen, maar de *Vrouw en Geloof* ochtenden zijn de spil van het geheel.

Woensdag 19 april komt de groep weer bij elkaar van 10.00 tot 11.30 uur in De Haard achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De in-

leidster is Thérèse Beemster. Dit seizoen houdt men zich op de *Vrouw en Geloof* ochtenden bezig met het thema "Verwondering" dat door de verschillende inleidsters op hun eigen manier wordt belicht.

Sommige kringen, zoals de wandelgroep, de excursiegroep en de eetgroepen gaan gedurende de zomermaanden door, omdat daaraan behoefte blijkt te bestaan, maar andere kringen houden een zomerstop. Om deze kringen af te sluiten wordt elk jaar een slotochtend georganiseerd. Deze slotochtend wordt voorbereid door de leden van de kerngroep en staat ook in het teken van het thema verwondering. Er is die ochtend ruimschoots tijd om gezellig met elkaar van gedachten te wisselen en natuurlijk zijn er de nodige versnaperingen. Alle deelnemers van de groepen en kringen van het afgelopen seizoen en andere vrouwen die ooit hebben deelgenomen of dat overwegen, zijn van harte welkom op de afsluitende ochtend, die gehouden wordt op *woensdag 17 mei van 10.00 tot 11.30 uur* in De Binnenhof, Damhouderstraat 2a (achter de Dorpskerk) in Leidschendam. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. Voor informatie kan men terecht bij Plony Korving, Zwaluwlaan 15, tel. 3203172.

De startochtend zal woensdag 20 september in de Kruisheuvelkerk plaatsvinden.

Plony Korving-Harteveld

### Aglow

Maandagavond 8 mei is er weer een gezellige bijeenkomst in De Groene Loper, Van Royenstraat 2 in Voorburg (bereikbaar met tram 2 en bus 23, halte Mgr. Van Steelaan). Thema op deze avond: Ezechiël 16: 11-13, aan de hand waarvan halssieraden worden gemaakt onder begeleiding van Cokkie Stoop.

De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: <http://www.aglow.nl/activiteiten/afdeling/voorburg>

*Verrijk uw volharding met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus vruchtbaar.*

2 Petrus 1: 5-8

## Muzikale berichten

### Koninklijk "Koningsconcert" 30 april

Eind april viert Nederland al decennia lang de verjaardag van haar staats-hoofd. Sinds we 7 jaar geleden startten met het initiatief om op de laatste zondag van de maand een gratis lunchconcert te organiseren noemen we het lunchconcert van april dan ook het "Koningsconcert". En sinds 6 jaar is de nationaal en internationaal bekende Bouw- en Infraharmonie o.l.v. Dick Teunissen onze gast. Een majestueus gezicht en koninklijk gehoor, helemaal passend bij een concert eind april. Zij brengen een programma samen met Andrew Wright, die enkele solostukken zal spelen.

### Bouw- en Infraharmonie o.l.v. Dick Teunissen

De Bouw- en Infraharmonie omvat ongeveer 60 leden op verschillende instrumenten met ook veel "koperwerk". Bedoeld als eenmalig initiatief in 1981 ontstond onder de naam "de Wegenbouwkapel" een structureel initiatief. Anno 2017 speelt men onder een andere naam, maar de relatie met de wortels is gebleven, getuige bijv. het feit dat de voorzitter van Bouwend Nederland, oud-minister Eelco Brinkman, beschermheer is van de Bouw- en Infraharmonie. Voor informatie over de Harmonie [www.bouweninfraharmonie.nl](http://www.bouweninfraharmonie.nl).

De verantwoordelijkheid voor het muzikaal niveau van het orkest ligt bij de dirigent Dick Teunissen. In zijn dagelijkse bestaan is hij eerste trompettist bij het Radio Kamerorkest van het Muziekcentrum voor de Omroep (MCO). Daarvoor speelde hij bij het Rotterdams Philharmonisch orkest.

### Programma

In 2 concertdelen van elk ongeveer 50 minuten presenteren het orkest en de pianist een gevarieerd programma met o.a. klassieke-, film- en moderne muziek. Gezamenlijk zal het prachtige en zeer bekende Warsaw Concerto van Addinsell worden uitgevoerd. De muziekstukken worden ondersteund door passende videobeelden. Op het programma staat bijv. een wals van Shostakovich en een aantal muziekstukken met bekende namen in de titel: Charley Chaplin, Benny Goodman, Frank Sinatra. Passend in de sfeer van het Koningsconcert wordt ook het Wilhelmus gespeeld.

### Middagconcert

Om de leden van de Harmonie de gelegenheid te geven vanuit alle delen van het land naar Voorburg te komen en voorafgaand aan het Koningsconcert met elkaar te kunnen oefenen begint het concert om 14.30 uur en dus niet, zoals de andere lunchconcerten, om 12.00 uur. Anders dan bij de reguliere lunchconcerten is dit keer ook een pauze in het programma.

### Welkom

Hoewel het komende Koningsconcert qua aanvangstijd dus geen "lunchconcert" in de ware zin des woords is blijft de toegang gewoon gratis. Dit keer is er in de pauze en na het concert de gelegenheid om de keel te smeren. Om alle lunchconcerten gratis te kunnen blijven aanbieden wordt ook na dit Koningsconcert een vrijwillige inzameling gehouden.

### Volgende lunchconcert: 25 mei

Mocht u op 30 april verhinderd zijn: tijdens het daarop volgende lunchconcert op 25 mei kunt u (om 12.00 uur) komen luisteren naar Andrew Wright en een aantal van zijn leerlingen.



Werkgroep lunchconcerten / "Muziek in de Koningkerk"

Rita Bakker

## Overige berichten

### Den Haag, 15 april: Nacht van de Hoop

"Tijd om te denken en te voelen, stil te staan." "Jezelf kunnen zijn in deze bijzondere nacht." "Ontmoeting, bezinning, inspiratie, zijn wie ik ben!" Zomaar enkele stemmen over de *Nacht van de Hoop*. Na een jaar pauze is de *Nacht van de Hoop* terug van weggeweest! De organisatoren misten het té erg en bleken niet de enige. Zo hebben zij besloten om deze bijzondere Nacht nieuw leven in te blazen.

Wel werd het tijd voor iets nieuws, een nieuw experiment. Er is gekozen voor een lichtere vorm: korter en met een eenvoudiger programma en inrichting. Maar met dezelfde krachtige symboliek: uitzien naar een nieuw begin, van donker naar licht. Oftewel: *De Nacht van de Hoop – light edition!* In het spoor van de oude traditie van een paaswake wordt er stilgestaan bij het leven, de lichte én de donkere kant. Er is bezinning op waar mensen op wachten, waar mensen naar uitzien. Dat gebeurt in een 'open space' waar verschillende vormen van 'waken' kunnen worden uitgetoond. Met muziek, meditatie, dans, schilderen, oude verhalen, lichtritueel, een toast op het leven en meer.

Zaterdag 15 april, Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, Den Haag, 19.00-0.00 uur.

Voor alle informatie en opgave: [www.nachtvandehoop.nl](http://www.nachtvandehoop.nl).

### Religie als geluksfactor

Religies worden te gemakkelijk op een negatieve manier weergegeven in Nederland. Religies bieden juist een weg waarop geluk bereikbaar wordt, en vertrouwen en vrede haalbare idealen zijn. Vanuit die toonzetting komt de Raad van Kerken met een nieuwe uitgave getiteld 'Op weg naar geluk'. De uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning laat zien hoe godsdiensten op een positieve manier kunnen helpen de wereld op te bouwen. 'De Bijbelse verhalen hebben me niet alleen wijsheid gebracht', zegt Bart Koet, 'maar hebben me ook een vrolijker mens gemaakt'.

'Op weg naar geluk' maakt met korte teksten inzichtelijk hoe religies als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme net als het christendom inspiratie kunnen bieden aan de gelovigen. 'Het gaat er daarbij niet om', zegt Corry Nicolay, 'dat je het eens bent met elkaar, maar dat je elkaar eerst leert begrijpen'.

Verschillende religies leggen nadruk op de manier waarop gelovigen zelf de bronnen raadplegen. Peter Nissen, christelijk theoloog: 'Er is de ambivalentie van het heilige. De heilige boeken laten ons de keuze. Het is aan mensen om te beslissen welke kant het op zal gaan'. En Michael Ritman, boeddhist citeert Boeddha: 'Net als een goudsmid zijn goud test, zo moet jij (als lezer, red.) mijn woorden onderzoeken'.

In de uitgave komen ook diverse studenten aan het woord. Osman, een imam in opleiding zegt: 'Ik zie de godsdienst als iets fijns. Maar zelfs

's werelds beste medicijn kan dodelijk zijn als je het verkeerd gebruikt'.

### Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport 'Op hoop van zegen' worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.

### Werelddag

De Kerk in Actie Werelddag op 22 april in Ermelo is een dag vol inspiratie. U kunt er medechristenen en partnerorganisaties uit bijvoorbeeld Ghana, India en het Midden-Oosten ontmoeten. Door hun verhalenervaart u wat het betekent lid te zijn van de wereldwijde kerk. Of leg de Bijbel eens naast het dagelijks leven, zoals de christenen in Colombia doen. Een bijzondere dag vol ontmoeting!  
Tijd: 10.00-16.00 uur. Aanmelden via [kerkinactie.nl/werelddag](http://kerkinactie.nl/werelddag) of tel. 030 - 8801852.

### Brief aan onderhandelaars

De Raad van Kerken heeft in een brief aan de onderhandelaars van een nieuw kabinet gevraagd om speciale aandacht voor armoede, vluchtelingen, de laatste levensfase en de vredesvragen. 'We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de cohesie te versterken en iedere Nederlander het gevoel te bieden dat hij of zij er toe doet', aldus de Raad. (zie voor volledige tekst: [www.raad-vankerkern.nl](http://www.raad-vankerkern.nl))

### Bevestiging van eenheid

De WCRC (Wereldbond van Gereformeerde Kerken) die zo'n tachtig miljoen christenen vertegenwoordigt, heeft een boekje uitgebracht met daarin de materialen voor de algemene vergadering (General Council) deze zomer in Leipzig. Een onderdeel van de bundel heeft met liturgie en vieren te maken. Er staan liederen in en gebeden en zelfs een homilie. De eerste tekst van dit onderdeel is een belijdenis, een uitdrukking van eenheid. Die Engelse tekst is hieronder afgedrukt in een vrije Nederlandse vertaling. Het is een tekst van Nolan Palsma.

#### Bevestiging van eenheid

Wij delen één geloof,

hebben één roeping,  
zijn één van ziel en één van zin;  
hebben één God en Vader,  
zijn vervuld van één Geest,  
zijn met één doop gedoopt,  
eten van één brood en drinken uit één beker,  
belijden één Naam,  
zijn gehoorzaam aan één Heer,  
werken aan één zaak,  
en delen in één hoop.

#### Wij samen

zullen de hoogte en de breedte en de diepte kennen van de liefde van Christus;  
en samen zijn we gebouwd naar het beeld van Christus tot een nieuwe mensheid;  
samen kennen en dragen we elkaars lasten, en vervullen we daarmee de wet van Christus,  
we hebben elkaar nodig, en bouwen elkaar,  
we vermanen elkaar en we troosten elkaar,  
we lijden met elkaar omwille van de gerechtigheid.

Samen bidden wij; samen dienen we God in deze wereld.

### Matteüs in het Fries

Bezoekers van *The Passion* op 13 april in Leeuwarden ontvangen het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 in twee talen. Het Nederlands Bijbelgenootschap verspreidt een boekje met de Nederlandse en de Friese vertaling. Het 'gewoon' Fries is 'de moedertaal van de Friezen, de taal van hun hart', aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in kerken zal raken'. *It pasjeferhaal neffens Mattéus* is vertaald door leerlingen van een schoolgemeenschap in Burgum, onder supervisie van docenten en externe deskundigen.

### Kerk alleen voor gelovigen?

*Zinzoekers komen niet naar de kerk, omdat ze veronderstellen dat ze volleerd gelovige moeten zijn.*

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland. Om deze misvatting de wereld uit te helpen lanceerde de Protestantse Kerk in Nederland in de maand van de spiritualiteit (januari 2017) de campagne 'Geloven doe je in de kerk?'. Natuurlijk is de Protestantse Kerk een geloofsgemeenschap die samenkomt rond het evangelie. Daarom is de kerk ook een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering

en twijfel en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.

Om heel Nederland dit te laten weten, is deze campagne ontwikkeld. Iedere gemeente kan het campagnemateriaal kiezen dat het beste bij hen past. Op het campagnemateriaal figureren uiteraard mensen die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: [www.protestantsekerk.nl/actueel](http://www.protestantsekerk.nl/actueel), bericht d.d. 7 november 2016.

### Knooppunt Kerken en armoede

De Mariënborgvereniging heeft zich aangesloten bij het knooppunt 'Kerken en armoede'. Ed Schreurs woonde als afgevaardigde vanuit de vereniging de ontmoeting bij op 3 oktober, waar het programma werd doorgenomen voor de presentatie van het armoedeonderzoek dat op 28 oktober werd gepresenteerd in Utrecht.

Gerard de Korte en René de Reuver hebben op 28 oktober het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport aangeboden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vond er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek.

Het knooppunt heeft onderzoek gedaan bij diaconieën naar materiële en immateriële, individuele en collectieve vormen van hulpverlening van plaatselijke kerken. Er wordt in dezen samengewerkt door diverse kerken en organisaties, zoals het Leger des Heils, de Remonstrantse Broederschap, de zogenaamde G-kerken, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Raad van Kerken. Er zijn ook organisaties aangesloten zoals MissieNederland en nu dus de Mariënborgvereniging.

Het knooppunt heeft verder de lijnen uitgezet voor 2017. Daarin staan diverse regionale ontmoetingen centraal. Men wil verder toewerken naar een uitgave met gulden regels voor diaconaal handelen. Deze zou in de tweede helft van 2017 verder van de grond moeten komen en in 2018 naar buiten worden gebracht.

*Jesus zegt: Maak je geen zorgen over je leven... Jullie hemelse Vader weet wel wat jullie allemaal nodig hebben. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.*

*Matteüs 6: 25-34*

## **Herstel van eenheid is Reformatie van vandaag**

### **Uitnodiging aan alle christenen (in Nederland) bij de herdenking van 500 jaar Reformatie**

*Verklaring van Rome-Reformatie Beraad, een gezamenlijke werkgroep van de Protestantse en Katholieke Kerk die ingesteld is omwille van de oecumenische herdenking van de Reformatie.*

In 2017 wordt stilgestaan bij vijfhonderd jaar Reformatie. Het zou de eerste keer zijn in de kerkgeschiedenis wanneer alle christenen in gezamenlijkheid de verjaardag van de Reformatie zouden gedenken.

Op weg naar 2017 nodigen wij u uit om samen stil te staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we als christenen verdeeldheid gaan vieren als hoogtepunt of benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. In gezamenlijkheid stil staan bij 500 jaar Reformatie kan hand in hand gaan met groeien in eenheid.

In het evangelie van Johannes staat te lezen dat Jezus Christus tot zijn Vader bidt. Hij zegt: 'Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader' (Joh. 17, 20-21). De Heer bad op dat moment ook voor ons als christenen in de 21e eeuw. Hij bad heel intens voor onze eenheid.

Stil staan bij 500 jaar Reformatie maakt ons tevens bewust van onze geschiedenis die getekend wordt door verdeeldheid en verwijdering tussen christenen. Misschien zijn we geneigd te vragen: is het gebed van Christus om eenheid onverhoord gebleven? We mogen echter als christenen een andere toon treffen: God danken voor wat Hij in ons bewaard heeft aan eenheid en verbondenheid.

In kracht van de Geest kan het erkennen van verdeeldheid verbonden worden met bereidheid om als christenen samen te groeien in eenheid, de eenheid die de Heer -ondanks alles- mogelijk maakt, door zijn genade.

Wanneer christenen samen 500 jaar Reformatie gedenken, mag dit vanuit het besef dat zij door de doop allen ledematen zijn van het lichaam van

Christus; dat zij dit gemeenschappelijk hebben, zelfs wanneer onderlinge verschillen zichtbaar zijn en sterk worden beleefd.

Spannen wij ons in door gebed en dialoog om de zichtbare eenheid te zoeken, door samen uit te werken wat deze eenheid concreet betekent en te bereiken met de hulp van de Heer?

Wanneer wij in onze samenleving getuigenis afleggen van de levende God en onze band met Jezus Christus verdiepen en versterken, dan is het tevens onze roeping om het leven en de waardigheid van iedere menselijke persoon te behoeden, en onze liefde in Jezus' naam concreet te maken en praktisch (cf Mt. 25).

Laten wij bij een gezamenlijke herdenking van 500 jaar Reformatie de kracht van het evangelie van Jezus Christus hervinden voor een brede kring in onze tijd. Als kerken zijn we samen geroepen in onze seculiere samenleving het evangelie te verkondigen en voor te leven.

We mogen als christenen in gezamenlijkheid getuigen van de barmhartigheid van God in de verkondiging en in de dienst aan de wereld. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept. Laat zo het herstel van de eenheid onze Reformatie van vandaag zijn!

*Rome-Reformatie Beraad 500 jaar Reformatie  
18 maart 2017*

*Het Rome-Reformatie Beraad werd in 2015 ingesteld door het moderamen van de Protestantse Kerk en de RK Bisschoppenconferentie en bestaat uit de volgende personen: Ds. Karin van den Broeke, Geert van Dartel, Mgr. dr. Hans van den Hende, Prof. dr. Barend Kamphuis, Mgr. dr. Gerard de Korte, Dr. René de Reuver, Dr. Matthijs Ploeger, Ds. Trinette Verhoeven.*