

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg



33^e jaargang no. 6
16 juni 2017

In dit nummer o.a.:

- afscheid Joop en Lia van het kerkelijk bureau
- spoed: vrijwilliger kerkelijk bureau gezocht
- jaarrekening diaconie ter inzage
- lunchconcert De Open Hof met VVE

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
14 juli moet uiterlijk donderdag
6 juli vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer Nieuwe abbonemen-
ten kunnen worden aangemeld bij
het Kerkelijk Bureau. Eenmaal per jaar
krijgt u een verzoek om € 19,50 lees-
geld te voldoen op rek.
NL84 FVLB 0699741858,
Administratie Voorburgs Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen
wordt per jaar € 26,50 extra aan por-
tokosten in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 18 juni

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Zondag 25 juni

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. W.F. Schormans
19.00 uur ds. H.M. Marchand

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 2 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur B. van 't Veer-Zwaan

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. H. Smit, Apeldoorn

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

Gevraagd

Gevraagd met spoed een vrijwilliger (m/v) voor het kerkelijk bureau voor twee ochtenden per week gedurende de maanden juli en augustus. Gedacht wordt aan een maximum aantal uren van plm. 6 per week.

De werkzaamheden bestaan uit de ledenadministratie en eventuele secretariële werkzaamheden, zoals bijv. verzorging van e-mails en andere post, en deze waar nodig doorsturen naar de verantwoordelijke functionaris.

Verdere informatie kunt inwinnen bij Ank van den Berg, tel. 3193392. Sollicitaties kunnen naar Ank van den Berg gestuurd worden.
E-mail ankvandenberga@me.com

Zondag 9 juli

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. H.M. Marchand
19.00 uur ds. B. Wentzel,
Den Haag

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. H.Th. Vollebregt,
Den Haag

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur ds. M. Zebregs,
Valkenburg (ZH)

Wijkgemeente Martini

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg,
tel. 3863220.

Predikanten: ds. W.F. Schormans, Parkweg 362,
2271 BK Voorburg, tel: 070-7520363, e-mail:
wfschormans@hotmail.com en ds. H.M. Marchand,
Parkweg 362, 2271 BK Voorburg, tel. 070-7520363,
e-mail: hmmarchand@hotmail.com

Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg,
Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, e-mail:
scriba.wijkgemeente.martini@outlook.com,
tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas: NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijk-
kas Martini gemeente.

Rek.nr. wijkdiaconie: NL49 INGB 0000 5470 91
t.n.v. Wijkdiaconie Martini Gemeente.

Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Bij de kerkdiensten Zondag 18 juni

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De Marianne cantorij zingt mee en voor, voor de eerste keer onder leiding van de nieuwe cantor-organist Hans Houtman. 11 juni begonnen we de lezing uit Genesis. Deze week vervolgen we de lezing van het eerste hoofdstuk. We staan stil bij de derde en de zesde schepingsdag, die op elkaar 'rijmen': op de derde dag komt het droge land tevoorschijn en de plantenrijkdom: bomen, die vruchten dragen. Op de zesde dag wordt dat land bevolkt door dier en mens. Op beide dagen worden de zaaddragende planten genoemd. Bij de gedekte Avondmaalstafel gaan je gedachten naar het brood, dat God geeft. Na de dienst is er gelegenheid tot gesprek en voorbede in het koor van de kerk. Ds. L. Marchand gaat voor.

Zondag 25 juni

Deze zondag lezen we verder uit Genesis 1, de verzen 26-28: de schepping van de mens. God schiept ieder dier naar zijn aard, de mens wordt naar Gods beeld geschapen, mannelijk en vrouwelijk. Zo is de mens enerzijds volledig verbonden met de aarde en het dierenrijk en tegelijk stijgt hij daarboven uit, hij heeft een eigen plaats en een eigen opdracht in het geheel van de schepping. Hij is meer dan een 'naakte aap', hij heeft een ziel, is geroepen ambassadeur van God te zijn op aarde. Kortom, in deze dienst gaat het over mens-zijn in Bijbels perspectief. Ds. G. Schormans gaat voor.

Vesper

In de vesper zingen/lezen/overdenken we Psalm 119. Een loflied op de Torah, tegelijk een lied van verlangen. Over Gods wegen, die geen snelwegen zijn. Ds. L. Marchand gaat voor.

Zondag 2 juli

We hebben een voorlopige indeling gemaakt van de eerste hoofdstukken van Genesis. Pin ons er niet op vast, het kan voorkomen dat we een gedeelte dat al aan de orde is geweest in de week erna nog wat verder willen uitdiepen. Voor 2 juli staat voornamelijk genoteerd Genesis 2: 1-3: En God rustte op de 7^e dag. Over de sabbat. Over rust en op adem komen. Rabbi Abraham Joshua Heschl noemde de sabbat een 'heilighouding in de tijd'. God, stelde hij, is volgens het Jodendom niet te vinden in het ruimtelijke en materiele, maar in tijd en momenten. Ds. L. Marchand gaat voor.

Zondag 9 juli

Op deze zondag horen we Genesis 2: 8-25, over de tuin in Eden, de boom van kennis van goed en kwaad, het naam geven aan de dieren en de schepping van de medemens: Eva (Chawa: leven). Ds. L. Marchand gaat voor.

Uit de pastorie

We hebben al een hele serie kennis-makingsbijeenkomsten gehad rond het thema 'Mijn liefste lied'. Mooi dat er zoveel mensen van de gelegenheid gebruik maken! De één noemt een lied dat in de familie altijd wordt gezongen in moeilijke omstandigheden. De ander vertelt met welk lied hij zijn leven zou willen afsluiten: een psalm vol dank. Veel genoemd: De steppe zal bloeien, Ga met God en Hij zal met je zijn, Psalm 139 (Heer die mij ziet), Wat de toekomst brengen moge. En verder valt de enorme diversiteit op! In de liederen zie je de veelkleurig-

Collectetoelichtingen



De 1^e collecte is altijd voor een diaconaal doel. De 2^e collecte is alle data voor plaatselijke kerkelijke doeleinden zoals huisvesting, salarissen, organisatie e.d.

18 juni-Vakantiegiften

Vakantie wordt soms als een recht beschouwd. Helaas beschikt in het welvarende Nederland lang niet iedereen over voldoende financiële middelen om op vakantie te gaan. Kinderen vermaken zich meestal wel maar het is toch fijn dat als je terugkomt op school je ook een verhaal hebt over een bijzondere vakantie. Deze collecte is bedoeld om in een aantal situaties toch mogelijk te maken dat iemand op vakantie kan.

25 juni-GHZV

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar alle kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (juniores) en een groep van 13-17 jaar (seniores). Het kamp is dit jaar van 5 tot en met 12 augustus. Tijdens het kamp doen de kinderen toffe spellen, is er een sportdag, kampdienst, spooktocht en zijn er verschillende binnen- en buitenactiviteiten. De week wordt afgesloten met een bonte avond waar alle kinderen hun talent kunnen laten zien! Info: www.ghzv.nl

2 juli-JOP Jeugdwerk PKN

JOP is de jeugdafdeling van de PKN. Dat elk kind en iedere jongere zich door God geliefd weet. Dat is het diepste verlangen van de medewerkers van JOP, de jeugdafdeling van de PKN. Zij ondersteunen vrijwilligers en professionals van plaatselijke gemeenten met advies, begeleiding, inspiratie, trainingen en materialen. Het tijdelijk aanstellen van een JOP Jeugdwerker is ook mogelijk. Info: <https://jop.nl>

9 juli-Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, waaraan onze kerk jaarlijks bijdraagt en ook in het bestuur zit, verleent financiële hulp aan inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt en waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. Voorwaarde is dat er geen andere voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden, bijvoorbeeld bijstand of bijzondere bijstand. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en een bijdrage uit het Sociaal Fonds moet een structurele oplossing bieden (www.lv.nl).

heid van de gemeente weerspiegelt en de vele wegen die God met mensen gaat. Velen van u zeggen ook: ik kan eigenlijk niet kiezen. Het Woord van de Heer en het leven voor zijn aangezicht roepen zoveel verschillende emoties op. Gelukkig hebben we dan een liedboek vol liederen, als een schatkamer om uit te putten. Of als medicijnkast, zoals iemand op een van de middagen mooi zei over het 'Bijbelse' liedboek van de psalmen. We hebben nog een paar middagen/avonden voor de boeg, daarna breekt voor ons de vakantieperiode aan. Rond Hemelvaart waren we al een paar dagen weg. Sinds een paar jaar bezoeken we als gezin de Conventies van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, een oecumenische stichting die zich bezighoudt met het

werk van de Heilige Geest. We kamperen met vele anderen (jong, ouder, single, stel en gezin) op de Kroeze Danne in Ambt Delden. De kinderen en tieners hebben er hun eigen programma, dit jaar over Jona. Het weer was geweldig, dus ze waren veel in en rond zwembad en meer te vinden. Zelf hebben we genoten van een aantal goede diensten en lezingen (thema: Kom tevoorschijn) en van ontmoetingen met vrienden en bekenden. De uitgebreide boekentafel was als een snoepwinkel, de auto is op de terugweg altijd flink wat zwaarder dan heen. Mooi om in dit alles iets van de vrolijke en brede gemeenschap der heiligen te ervaren en van het waaien van de Geest.

ds. Leneke Marchand,
ds. Giel Schormans

Agenda

Kringen Geloofsverdieping/ Discipelschap

Laatste maal dit seizoen: zondag 18 juni 12.00-13.30 uur en maandag 19 juni 20.00-21.30 uur. Beide keren in De Voorhof.

25+ kring

Zondag 25 juni van 12.00-13.30 uur komt de 25+ kring weer bij elkaar in De Voorhof. We lunchen eerst samen en gaan daarna met elkaar in gesprek over een Bijbelgedeelte. Zin om een keer te komen kijken? Van harte welkom!

ds. Giel Schormans

Giften

Ontvangen via ds. Schormans € 20,- voor de wijkkas en € 20,- voor de diaconie (M); voor de wijkkas via Els Schippers € 25,- (fam. B); voor de diaconie € 50,- (mw. S) via Ada Bannink.

Kamer gezocht

Tjerk de Reus, een kerkelijke vriend uit Friesland, mailde dat zijn dochter binnenkort in Den Haag aan het conservatorium gaat studeren en dringend op zoek is naar een kamer. Of wij iets wisten? Nee, maar we zijn maar zo vrij haar oproep met u te delen, misschien kunt u haar verder helpen.

ds. Giel Schormans

Ik ben Tinka de Reus, ik ben 18 jaar en ik woon in Nij Beets, in Friesland. Ik doe dit jaar examen en daarna ga ik studeren op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (ik speel klarinet). Daarom ben ik op zoek naar een kamer in of vlakbij Den Haag! Is er iemand onder u die vanaf september een kamer voor mij heeft? Alle ideeën en suggesties zijn welkom!

Mijn contactgegevens:
E-mail: tinkadereus@outlook.com
Tel.: 0512 462165

Dienst in De Mantel

Zondag 9 juli om 11.15 uur gaat ds. Marjan Zebregs uit Valkenburg (ZH) voor. Wilt u ons oud-gemeentelid weer eens horen, weet u welkom!

Vertrek koster Annemieke van Eck

Na een periode van vier jaar, waarin zij parttime werkzaam was in onze wijkgemeente, gaat koster Annemieke ons per 1 juli verlaten. Vanaf deze plaats willen we Annemieke hartelijk dankzeggen voor haar inzet gedurende de tijd dat ze aan de Oude Kerk (en in het verleden ook aan de Opstandingskerk) verbonden was. Van harte wensen we haar Gods

zegen en daarmee alle goeds voor de toekomst toe.

Na de zomerperiode zullen de kerkrentmeesters zich gaan bezighouden met invulling van de ontstane vacature. We prijzen ons, ook nu weer, gelukkig met de enthousiaste hulpkoster die koster Jos Ploeg steeds terzijde staan.

Samen eten in De Voorhof

Een gezellige maaltijd met mensen van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. De komende datum is 27 juni. Daarna is er vakantie. We beginnen weer op 22 augustus.

Voor inlichtingen

Gerda van der Hoeven tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com.

En samen koffie drinken

Maandag 3 juli is er weer een koffieochtend van 10.00-12.00 uur. In augustus is er geen koffieochtend.

OKO

Oude Kerk Open

Deze zomer is de kerk weer op zaterdagen open. Op 24 juni is er een carillonconcert, waarbij je de toren mag beklimmen om de beiaardier Gerda Peters op de vuisten te kijken.

Gemeente-uitje op 2 september

Ineke Boogert en ik organiseren een gemeente-uitje op zaterdag 2 september naar de Hortus botanicus in Leiden.

De dag ziet er als volgt uit:

11.00 uur vertrek vanaf de Opstandingskerk voor de mensen die gaan fietsen. Halverwege maken wij een tussenstop.

11.30 uur vertrek vanaf de Opstandingskerk voor de mensen die met de auto gaan. Wilt u bij opgave aangeven of u kunt rijden en hoeveel mensen u kunt meenemen. Vanaf het parkeerterrein brengt een busje ons bij de Hortus.

12.30-13.30 uur lunchbuffet in de tuinzaal van de Hortus, voor kinderen is er patat met kroket en appelsap.

13.30-14.30 uur rondleiding, voor kinderen is er een speurtocht.

Rond 15.00 uur vertrekken wij weer naar Voorburg.

De kosten zijn voor een deel afhankelijk van het aantal deelnemers. De huur van de tuinkamer en de kosten voor de rondleiding worden gedeeld. De definitieve prijs hoort u als wij weten hoeveel mensen er meegaan. Voor kinderen zal de prijs liggen tussen € 10,- en € 12,50, voor volwasse-

nen tussen € 20,- en € 25,-. Er kunnen maximaal 50 mensen mee. U kunt zich aanmelden tot 1 augustus bij Gerda van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail gerdavdhoeven@hotmail.com

Sanseveria

De bijeenkomst met de beide predikanten is net voorbij en zowel dóór hen, als vóór hen en voor ons, was het een gezellige, ontspannen middag. Er was veel waardering voor de wijze waarop beiden hun ambt verdelen en allen zoveel mogelijk aandacht schenken. Ds. Marchand heeft met ons gebeden voor de zieken die eerder bekend gemaakt waren. De te zingen liederen werden door ds. Schormans met luide stem ingezet. Dat zingt toch wel wat makkelijker en voller.

Dinsdag 4 juli zou, volgens afspraak, Karel Pater ons meenemen op *Reis door de Bijbel*. Maar helaas kan dit door ziekte niet doorgaan. Wij wensen hem vanaf deze plaats Gods heilende kracht toe, zodat hij straks zonder pijn weer verder kan gaan.

We hebben besloten om er deze middag een gezellige middag van te maken en voor ieder die wat wil voordragen of vertellen de gelegenheid daartoe te geven. Mét of zonder microfoon!!! Maar echt waar....mét is veel beter! Schroom niet, maar zoek een mooi of leuk gedicht of verhaal op en je krijgt van ons allen een luisterend oor en een hartelijk applaus.

In *augustus* is er géén bijeenkomst. Daarom wens ik u allen een goede zomer toe en hoop u allen op *5 september* in goede gezondheid weer te ontmoeten. Zoek elkaar vooral op, gedachtig onze leus: "Omzien naar elkaar".

Hartelijke groet,

Ans Verschoor

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvanderwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 18 juni

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. In de verkondiging staan we

Wonder-stil

Velen kennen het uit hun kindertijd. Voor het slapengaan werden zij voorgelezen door vader of moeder. Zo eindigde elke dag met een verhaaltje voor het slapengaan. Voor kleine kinderen maakte het ook niet uit of dit verhaal al bekend was. Het was een verhaaltje voor de ziel en niet voor het brein. Het werd verteld met een vertrouwde stem die meer vertelde dan het verhaaltje alleen, maar zei 'dat alles goed was'. Soms werd daarna ook een avondgebed uitgesproken.



Op een leeskring bleek dat sommigen het gebruik van het avondgebed uit de kindertijd al meer dan 60 jaar zelf voortzetten. Met wat andere woorden maar met dezelfde intentie. Om de dag af te ronden, om in prettige sfeer de nacht in te gaan waarin wij als mensen in slaap zijn, onbewust zijn, niet aanwezig om te denken en handelen. Vaak een dankgebed maar soms ook een gebed dat juist voor die fase van 'onbewustzijn' een bescherming vroeg.

Het gebruik van moderne communicatiemiddelen staat haaks op deze oude gebruiken die de dag afronden en je prepareren voor de nacht. Een film op televisie is geen goede voorbereiding voor de nacht. En ook het snel nog even de mail checken, ik heb daar helaas zelf ervaring mee, is geen goed idee. Soms is de mail irritant en wilde je dat je deze niet gezien had, soms geeft de mail zorgen wat ook niet bevorderlijk is voor een plezierige nacht. Dat je een kind niet meer zou voorlezen omdat je zelf liever op het internet zit, ja dat is natuurlijk iets heel anders nog. Dan zou je je moeten afvragen wat nu eigenlijk echt belangrijk is in je leven.

In het onderstaande gedicht wordt een stille tijd waarin er contact is met God beschreven. Het is niet helemaal duidelijk of dit 's avonds plaatsvindt maar dat zou goed kunnen. De ik-persoon houdt in elk geval even rust. Ik vind het heel toepasselijk. Het gedicht is van P.N. van Eyck.

Maar soms ben 'k onverwacht weer thuis.
Gij roept mij zachtjes. In 't geruis

van wind en blaren langs het raam
hoor ik de fluistering van mijn naam,

of in een glinstering van 't licht
zie ik uw wachtend aangezicht.

Als ik dan schuchter tot U kom,
wordt het zo wonder-stil rondom,

zo vreemd en wonder-stil in mij
dan is er enkel ik en Gij.

ds. Katrijke Bezemer

Gemeentekringen 2017-2018

Na de zomervakantie zullen er opnieuw gemeentekringen worden georganiseerd. Veel deelnemers van De Reis van je Leven hebben aangegeven door te willen gaan met de kringen. En er is uiteraard volop ruimte voor nieuwe deelnemers. In de volgende KerkWijzer zullen we er iets meer over vertellen.

Overlijdensbericht

Op 5 juni overleed Jaap Fafié, 77 jaar oud. Hij woonde tot voor kort aan de Wilgendreef 267, 2272 ES. In de volgende KerkWijzer komt er een 'in memoriam.'

Vakantie

Van 27 juni t/m 17 juli vieren wij vakantie. Ons huis is wel bewoond, maar wij zijn er niet. Als u dringend een predikant nodig heeft kunt u van 27 juni t/m 11 juli contact opnemen met de voorzitters van de kerkenraad, Bruun Feijen, tel. 3875444 of Ria de Graaf, tel. 3863109. Van 12 juli t/m 16 juli is Theo Kimmel (06 21253704) het aanspreekpunt. Zij weten welke predikanten beschikbaar zijn.

Giften

Eén van onze bezoeksters ontving € 40,- voor diaconie en kerk. Bij de wijkkas zijn de volgende bedragen binnengekomen: € 150,- en € 50,-. Verder € 50,- voor de koffie en € 25,- voor het bloemenfonds. Hartelijk bedankt!

Ten slotte

Charles Dickens zei ooit: "Een liefhebberend hart is ware wijsheid."

Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

Vrijzinnig Centrum ■ De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Floris Vesterlaan 23, 2343 RV Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 25 juni

10.30 uur ds. K. Bezemer
Thema: levensvragen
Organist Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Het koor zingt tijdens de dienst:
Tjebbe Pajom
D. Bortniansky

stil bij woorden uit Psalm 34 "Proef en geniet de goedheid van de Heer" (vs. 9). Woorden die waarschijnlijk gezien moeten worden tegen de achtergrond van 1 Sam. 21: 11-22: 1. Daar valt te lezen dat David alleen maar kan ontsnappen uit de handen van koning Achis door zich als een waanzinnige voor te doen. Het wordt een genante vertoning, toch zingt David een loflied. Ds. Jan van der Wolf is voorganger. Voor de kinderen van de nevendienst is er Godly Play.

Zondag 25 juni

We lezen vandaag Exodus 20: 8-12, Deuteronomium 5: 12-15 en Marcus 2:

23-28. Het motto is 'time out'. De sabbat in ere houden, hoe doe je dat? Op deze zondag is er ook aandacht voor de nieuwe gemeentekringen die na de zomer van start gaan. Voorganger is ds. Els van der Wolf.

Zondag 2 juli

Ds. Harry Smit uit Apeldoorn is onze gastvoorganger. Hij was van 1996 tot 2004 de predikant van de Fontein-kerk. Fijn dat hij weer bij ons is.

Zondag 9 juli

Ds. H.Th. Vollebregt, emerituspredikant te Den Haag gaat bij ons voor. Ook zij was vaker onze gastvoorganger!

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL / 070 347 36 31



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag

Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle

Savallelaan 2

2273 JX Voorburg

tel 070-3867103

spreekuur uitsluitend volgens afspraak

Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl

Kyrie uit de Messe Breve
C. Gounod
The Lord's prayer
J. Lees

Kringen

Donderdag 6 juli

10.30 uur OntMoeting

Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.

Dinsdag 4 juli

14.00 uur Griekse leeskring

Onderwerp: Flavius Josephus (betwist)
Testimonium Flavianum (levensschets van Jezus Christus)

Inl.: T. Spruijt, tel. 3472807.

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Algemene Kerkenraad

Uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 18 mei

De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit Jesaja 35 en gaat voor in gebed. De jaarrekeningen 2016 van de PGV en van de Diaconie zijn besproken en voorlopig goedgekeurd. Ze worden ter inzage neergelegd voor de gemeente. Zie de berichtgeving hierover van de colleges. De voorzitter Carel de Villeneuve heeft samen met de Raad van Kerken het jaarlijkse gesprek met WoonZorgcentra Haaglanden gevoerd. Het was een plezierig gesprek met grote betrokkenheid vanuit WZH. WZH werkt vanuit een kwaliteitskader waarin zingeving met daarbinnen religie voorop staat.

Het college van Kerkrentmeesters

heeft een notitie Pastorieën geschreven met een advies wat te doen met de 3^e pastorie aan de Schellinglaan die al enige tijd leeg staat. De AK volgt het advies van het CvK om de pastorie rechtstreeks te verkopen. Ook is besloten om de opbrengst van de pastorie te labelen voor vastgoed.

Voorgangersrooster 2018 is vastgesteld waarin is opgenomen dat de dominees ook een keer in de andere wijkgemeente voorgaan dan in hun eigen wijkkerk.

Het advies voor de toekomst van het Kerkelijk Bureau is besproken. Besloten is dat er een betaalde professionele kracht blijft op het Kerkelijk Bureau als vast aanspreekpunt. De financiële zaken worden zoveel als mogelijk extern belegd.

Verder is de contourennota besproken voor het nieuwe beleidsplan van de PGV. Op 22 juni wordt dit vervolgd in een gemeenschappelijke vergadering met beide wijkkerkenraden. De werkgroep Communicatie is ook voor

deze vergadering uitgenodigd om hun bevindingen te bespreken over toekomstige communicatie van de PGV, zowel intern als extern.

De volgende vergadering van de AK is 22 juni in De Voorhof van de Oude Kerk.

De agenda kunt u opvragen via secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl

Met vriendelijke groet,

Anneke Vader
secretaris Algemene Kerkenraad

beheer, administratie en organisatie) bedroeg ca. 14%.

Namens het College van diakenen,

Atte Roskam,
penningmeester

Kerkrentmeesters

Bericht van het College van Kerkrentmeesters inzake het kerkelijk bureau

Op 28 juni neemt Joop de Groot afscheid als administrateur van het kerkelijk bureau. Na 18 jaar verzorging van de administratieve zaken in de Protestantse Gemeente Voorburg gaat hij nu van zijn pensioen genieten. Op diezelfde datum beëindigt ook Lia van den Bogaardt haar werkzaamheden.

Het afscheid van Joop en ook van Lia wordt in een kring van genodigden gevierd.

De werkzaamheden van Joop en Lia inzake financiële administratie en ledenadministratie worden vanaf 1 juli uitgevoerd door Stout Consultancy in Woerden, een kantoor gespecialiseerd in kerkelijke administraties.

Tijdens de vakantieperiode zal het kerkelijk bureau beperkt open zijn, twee ochtenden per week. Welke ochtenden dat zijn wordt nog bekend gemaakt (raadpleeg ook regelmatig de website).

Over de openingsuren van het kerkelijk bureau na de zomer ontvangt u nog nader bericht. Gestreefd wordt naar een permanente bezetting op enkele ochtenden per week. Gestreefd wordt een kostenbesparing te realiseren zonder de functie van het kerkelijk bureau verloren te laten gaan. Contact opnemen met het kerkelijk bureau kan altijd via het e-mailadres kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.nl Mocht u nog vragen hebben dan kunt u de kerkrentmeesters Ank van den Berg, tel. 3193392 of Anneke Smal-lenbroek, tel. 3876703 bellen.

Muzikale berichten

Lunchconcert De Open Hof 25 juni: The best of Voorburgs Vocaal Ensemble

Op deze zondag sluiten we het lunchconcertenseizoen 2016-2017 al weer af en net als vorige jaren doen we

Collecten mei

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden	2.447,73
Diaconie	
AMCHA	808,47
Wijkdiaconie	500,25
St. SIV	617,57
Algemene doeleinden	81,15
Vakantieweek ouderen	565,79
	-
Kinderkerk	123,00

dat met een concert van het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. Het VVE brengt tijdens dit lunchconcert weer een gevarieerd programma, waarin juweeltjes uit het koorrepertoire uit verschillende stijlperiodes langskomen. Zo staan er composities uit de Engelse renaissance van Thomas Morley en van Thomas Weelkes op het programma. Ook stukken van de Duitse Romantici Felix Mendelssohn en Johannes Brahms worden ten gehore gebracht, evenals stukken van de Britse 20^e -eeuwers Bob Chilcott en Albert Hammond. Kortom, een uiterst afwisselend programma dat meer dan de moeite waard is om te komen beluisteren! Met recht "The best of VVE!"

Het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) is een kamerkoor bestaande uit ruim 25 zangers. Het ensemble is in 1978 opgericht en staat sinds 1987 onder leiding van Marijke van Klaveren. Het VVE heeft een breed repertoire opgebouwd bestaande uit geestelijke en wereldlijke muziek uit alle stijlperiodes. Het koor zingt vaak meerstemmige composities voor koor a capella en werkt samen met vocale of instrumentale solisten en ensembles. Het koor treedt op in binnen- en buitenland.

Van harte welkom

Bent u fan van het VVE of wilt (nader) kennismaken met dit uitstekende kamerkoor dan bent u van harte welkom. Het lunchconcert begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Als u iets eerder komt kunt u een boterhammetje mee-eten. Na het concert is er een drankje en een versnapering en wordt ter dekking van de onkosten een uitgangscollecte gehouden. Na een zonnige zomerperiode start in september de nieuwe serie lunchconcerten 2017-2018. Zodra de informatiefolder van deze nieuwe serie lunchconcerten gereed is zetten we die op de website van de wijkgemeente De Open Hof (www.deopenhofvoorburg.nl).

Protestanten als dwarsliggers

Ds. Piet de Jong over protestanten als dwarsliggers: 'Het zit in onze genen om te reageren als vrijheden worden bedreigd'.

Ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme gaat de estafette 'Als een lopend vuur' door alle Nederlandse provincies. Zuid-Holland is in juni aan de beurt en heeft als thema protestanten als dwarsliggers. Vijf vragen aan ds. Piet de Jong uit Rotterdam, emeritus predikant en organisator van de bijeenkomst 'Dwars durven zijn' in Gouda op 10 juni.

Een passend thema?

„Hervormd, gereformeerd, er zit iets van vernieuwing in die woorden. Bij vernieuwing lopen altijd een paar dwarsachtige figuren voorop. Zo was dat rond 1500, 1550 ook. In een heleboel opzichten het begin van een nieuwe tijd. Dat kwam niet toevallig op dat moment. De hele samenleving zat min of meer op een dood punt, de kerk ook. Een paar mensen zagen dat in en gingen aan de slag. Erasmus deed dat al op zijn manier. Hij bleef toch wat binnen de veilige kaders. Luther ging verder. Keizer of geen keizer op de rijksdag in Worms, hij zei gewoon wat er niet klopte volgens de wil van God. Dat hoort bij een echte vernieuwingsbeweging, vind ik, dat er mensen zijn die iets méér zeggen.”

Luther was een dwarsligger?

„Het was niet zomaar dwarsigheid van hem. Van Calvijn evenmin. Luther heeft er geweldig mee geworsteld. Toen hij uiteindelijk het licht zag, liet hij dat niet meer los. Zijn dwarsigheid was gegrond in een ervaring van de Schrift, een openbaring van God. Grote woorden, maar zo beleefden Luther en Calvijn het wel. Ze moesten om hun daden vluchten. Voor je dwarsigheid moet je ook iets overhebben.

Calvijn heeft wel meer hervormd, vernieuwd, gereformeerd dan Luther. Als het ging om de rechtvaardiging, Christus alleen, wist Luther van geen wijken en hield hij vast aan wat hij in de Bijbel had ontdekt. Anderzijds bleef bij hem de vorm van de eredienst grotendeels overeind en de bisschoppelijke organisatie van de kerk hield hij redelijk intact. Luther was daarin toch beducht voor verandering en minder kritisch dan Calvijn.”

Dwarsigheid hoort bij de protestant?

„De eersten die protestant werden genoemd verzetten zich op de landdag van Spiers in 1526 tegen het inperken van vrijheden. Als vrijheden worden bedreigd, schrijf je een brief aan Rutte: Dat gaat zomaar niet, hoor! Of je gaat zelfs tot in Straatsburg in hoger beroep, zoals de Protestantse Kerk in de kwestie van bed, bad en brood voor vluchtelingen. Het zit in onze genen dat we nadenken en onze mond opendoen, reageren wanneer we dat noodzakelijk achten. Het is wel heel lastig en een grote uitdaging om met zo'n groep mensen een kerk te vormen en eenheid te beleven, als iedereen bij wijze van spreken een persoonlijke 'Heilige-Geestopenbaring' heeft. De kerkgeschiedenis laat zien dat dat heel vaak fout is gegaan.”

Dwarsliggen heeft grenzen?

„Het is geen doel op zich, maar een manier om ruimte te geven aan verkregen inzicht. Zo hervormde Calvijn de hele kerk met de ambten van ouderling en diaken en een nieuwe houding naar de overheid. Steeds zijn er mensen geweest, zoals in de negentiende eeuw Kierkegaard en Kohlbrugge, die sporen uitzetten waar anderen zich aan oriënteerden om invulling te geven aan een nieuwe tijd.”

Geen dwarsigheid ten koste van alles?

„We zijn op zoek naar het Koninkrijk van God. Je moet je afvragen: Werkt iets mee die richting uit of niet? Ben je als kerk en christenen dienstbaar aan de beweging van Christus, aan de komst van het Koninkrijk?”

*Tekst: Jan Kas
Actueel, mei 2017*