

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg



31^e jaargang no. 8
14 augustus 2015

In dit nummer o.a.:

- opblaaskerk
- gebedsbijeenkomst in de Koningkerk
- Vredesweek en vredesloop
- geen zendingsbazaar
- orgelconcerten Oude Kerk

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,69
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,38.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
18 september moet uiterlijk donderdag
10 september vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 16 augustus

Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. L.J. de Leeuw, Den Haag
19.00 uur ds. C.W. van der Meij,
Naaldwijk

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. A. Hommens-v.d. Steeg

Hersteld Hervormde Gemeente Rehobothkapel, Rodelaan 64

11.30 uur ds. H. Juffer
17.00 uur ds. H. Juffer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

Kerkdienst voor doven, gebouw: Koningkerk

10.00 uur ds. A. Hommens-v.d. Steeg

Zondag 23 augustus

Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. A.J.G. Dronkert
19.00 uur ds. P. van der Burg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. H. Th. Vollebregt,
Den Haag

Hersteld Hervormde Gemeente Rehobothkapel, Rodelaan 64

11.30 uur ds. H. Juffer
17.00 uur ds. H. Juffer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

Zondag 30 augustus

Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox, H.A.

Hersteld Hervormde Gemeente Rehobothkapel, Rodelaan 64

11.30 uur eerw. hr. D.J. van Keulen,
Voorthuizen
17.00 uur eerw. hr. D.J. van Keulen

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

Kerkdienst voor doven, gebouw: Koningkerk, Wigbolduszaal

10.00 uur ds. J. Kievit

Zondag 6 september

Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur dr. P.A. Verbaan, Ermelo
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Hersteld Hervormde Gemeente Rehobothkapel, Rodelaan 64

11.30 uur ds. H. Juffer
17.00 uur eerw. hr. B. Klootwijk,
Alblasserdam

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

Kerkdienst voor doven, gebouw: Koningkerk

10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Zondag 13 september

Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur prop. Martine Olthof,
Rotterdam, leerdienst

Gebedsbijeenkomst voor Voorburg

De Evangelische Gemeente Morgenstond, die kerkt in Scheveningen, heeft ook leden in Voorburg. Zij organiseren in de Groene Loper een kinderclub, organiseren activiteiten voor mannen en contactavonden. (zie hiervoor <http://www.voorburgleeft.nl>)

De Raad van Kerken, in gesprek met alle geloofsgemeenschappen in Leidschendam en Voorburg, sluit graag aan bij de door deze gemeente georganiseerde gebedsavond voor Voorburg. De avond wordt op 3 september georganiseerd in de Koningkerk, aanvang 20.00 uur. Het is goed als christenen samen te bidden voor onze eigen stad en de mensen die daar wonen.

Verdere aankondiging zal nog volgen via een kanselboodschap, maar we hopen dat er veel gemeenteleden zich aansluiten deze avond.

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Hersteld Hervormde Gemeente
Rehobothkapel, Rodelaan 64**
11.30 uur ds. H. Juffer, H.A.
17.00 uur ds. H. Juffer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

De Mantel
11.15 uur pastor P. Sas

Opstandingskerk Oude Kerk

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel. 3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06 20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail: t.koelewijn@gmx.de en ds. A. Hommens-van de Steeg, tel. 06-17490591, e-mail: anne1581@gmail.com

Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel. 2128279, e-mail: jtvanderwolf@gmail.com

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685, judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115, chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272 BB Voorburg, tel. 3873442, e-mail: scriba@oudekerkvoorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas NL93 INGB 0000 3104 92 t.n.v. Penn. PKN gemeente Opstandingskerk. Rek.nr. wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerk-gemeente.

Websites: www.oudekerkvoorburg.nl en www.opstandingskerkvoorburg.nl

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail: judy.van.e.g@gmail.com

Bij de erediensten
Zondag 16 augustus
9^e zondag van de zomer
Kleur: groen

Voorganger is ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag. Het leesrooster geeft Jesaja 35: 1-10 en Marcus 7: 31-37. In de kinderdienst Godly Play: "De Ark van Noach".

Zondag 23 augustus
10^e zondag van de zomer
Kleur: groen

Ds. A.J.G. Dronkert is de voorganger. Het thema van de dienst is 'Wie is de ware koning en wat verwachten we van hem?'. Dit naar aanleiding van 1 Koningen 16: 29-17: 6 en Marcus 8: 1-21.

Zondag 30 augustus
11^e zondag van de zomer
Kleur: groen

Voorganger in deze dienst is ds. Jaap van de Meent. Als lezingen noemt het oecumenisch leesrooster Zacharia 8: 4-8, 20-23 en Marcus 8: 22-26.

Collectetoelichtingen

Op 16 augustus is de eerste collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. God geeft ons in de Bijbel de opdracht om te zorgen voor de weduwen en wezen. De Kerk van Nigeria heeft die opdracht opgepakt. De weduwen in Nigeria behoren tot de allerarmsten van het land. Na het overlijden van hun man staan zij met lege handen omdat hun bezit volgens de wet toegevoerd wordt aan de familie van de overleden echtgenoot. De meeste weduwen hebben geen vakopleiding, sommigen zijn zelfs nooit naar school gegaan. Hun toekomst lijkt uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt deze vrouwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 23 augustus is de eerste collecte bestemd voor de Regenboog. De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Dagelijks helpt de Regenboog meer dan 400 daklozen en harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in inloophuizen en gebruikersruimten. Vanuit de laagdrempelige locaties wordt de mogelijkheid geboden voor zinvolle dagbesteding met activiteitenprogramma's en werkprojecten. Daarnaast kunnen druggebruikers gemakkelijk in contact treden met de maatschappelijke werkers en informatie krijgen over de hulpmogelijkheden. Tenslotte heeft de Regenbooggroep de opdracht om bewustwording ten aanzien van de verslavingsproblematiek en dakloosheid binnen brede kringen te stimuleren.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 30 augustus is de eerste collecte bestemd voor STEK (Stad en Kerk) ten behoeve van het project 'Over de Drempel'. Dit project ondersteunt door inzet van vrijwilligers vervuilde of vereenzaamde mensen. In het project werkt Stek samen met de gemeentelijke GGD. Het project voorziet in een behoefte van zowel hulpverleners als cliënten. Vaak zijn de (ervaren en geschoolde) vrijwilligers de enigen die contact kunnen maken met deze moeilijk te benaderen doelgroep. Zij vormen een brug tussen degene die zij bezoeken en hulpverleners. Het doel van 'Over de Drempel' is om de kwaliteit van de mensen die vereenzaamd en vervuild zijn te verbeteren door hen meer ontvankelijk te maken voor de hulpverlening, sociale contacten op te bouwen met mensen uit hun omgeving en hulpverleners, en terugval te voorkomen. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 6 september is de eerste collecte bestemd voor de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Eén van de pioniersplekken is Nijkleaster in Jolwerd op het Friese platteland. Deze pioniersplek zoekt naar nieuwe wegen voor inspiratie en zingeving. De grote wens is om in Jolwerd een klooster te realiseren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken en elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en in wandeling. Er zijn nu al wekelijks kloostervieringen met een wandeltocht en maandelijkse Nijkleasterdagen. Binnen afzienbare tijd is een locatie voor overnachtingen beschikbaar waardoor mensen die zoeken naar inspiratie en gemeenschap er langer kunnen verblijven. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 13 september is de eerste collecte bestemd voor het gehele werk van de diaconie zoals het helpen van mensen in financiële nood, bloemengroeten, ouderenwerk en de jaarlijkse uitstapjes. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

Vespers in de Oude Kerk

De commissie van avonddiensten nodigt u uit voor de komende vespers. Een aantal bekende voorgangers de komende weken: op 16 augustus gaat ds. C.W. van der Meij voor, op 23 augustus mw. ds. P. van der Burg, op 30 augustus verwachten we ds. A.J.G. Dronkert met een leerdienst over de vraag: Christen zijn in een geseculariseerde wereld?!, naar aanleiding van Genesis 22: 1-19 en Jacobus 1: 1-19 en op 6 september ds. E. van der Wolf-Kox.

Op 13 september hebben we weer een leerdienst. Hierin zal proponent Martine Olthof stilstaan bij de vraag: 'Jezelf zijn' is erg belangrijk, maar wat is dat? Aan de hand van vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse Catechismus gaat het over identiteit.

Zondag 6 september 12^e zondag van de zomer Kleur: groen

Ds. P.A. Verbaan uit Ermelo is de voorganger. Als hij het rooster volgt lezen we: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 en Marcus 8: 27- 9: 1.

Zondag 13 september 13^e zondag van de zomer Kleur: groen

Ds. Jaap van de Meent gaat voor. I.v.m. de Manteldienst is de startzondag verschoven naar 27 september. Het leesrooster biedt Jesaja 45: 20-25 en Marcus 9: 14-29.

Voorbedenboek

In de hal van de kerk ligt elke zondag het voorbedenboek. Voor aanvang van de dienst kunt u daarin een verzoek tot voorbede schrijven.

Godly Play in de kinderdienst

Op de derde zondag van de maand is er in de kinderdienst Godly Play, een Bijbels verhaal op bijzondere wijze verteld. We zijn daarmee begonnen op 26 juli. Vanwege de vakantie waren er toen maar weinig kinderen. Na "De Schepping" vertellen we op 16 augustus weer een verhaal uit het Oude Testament: "De Ark van Noach". Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Welkom!

Manteldiensten

Op 13 september gaat pastor drs. P. Sas voor in de dienst in zorgcentrum De Mantel. Ook omwonenden zijn welkom in deze dienst.

Geboren

Lucas, Femke, Jules, Stef* en Beau Verdoes berichten ons dat op 2 juli hun prachtige dochter en liefste zusje Merle Eline Catharina is geboren. Wij zijn blij met hen en wensen dat Merle mag opgroeien als een blij kind van God.

Wij gedenken

Op 14 juli is overleden de heer *Martinus Hendrikus Mol*, die woonde Klaverweide 342.

De heer Mol bereikte de leeftijd van 98 jaar. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden. Wij leven mee met zijn dochters en hun gezinnen.

Dankbaar voor haar leven

Op 17 juli is rustig ingeslapen *Janneke Sara Reinking-Dedecker*. Zij mocht 89 jaar oud worden en de leeftijd van de 'zeer sterken' bereiken. Janneke Reinking-Dedecker was jarenlang gemeentelid in de Opstandingskerk en beleefde de laatste jaren de diensten mee vanuit WZH 'Het Anker'. Ze was een

zorgzame vrouw, voor haar man Johan Charles Reinking, voor haar kinderen en kleinkinderen en voor iedereen die op haar pad kwam. In de afscheidsdienst klonk vooral onze dankbaarheid voor haar liefde en aandacht. De liederen had ze zelf uitgezocht en deze getuigden van haar grote vertrouwen op God. In het verlengde daarvan stond psalm 23 centraal in deze dankdienst voor haar leven. Een psalm waarin Gods liefdevolle zorg voor ons wordt getekend met het beeld van herder en gastvrouw. Janneke Sara Reinking-Dedecker is nu bij haar Heer en herder, op wie zij rotsvast vertrouwde. Maar het gemis is groot, in het bijzonder voor haar man. Zij waren 60 jaar getrouwd. Moge Gods zorg hem en allen die haar missen omringen.

ds. Annelies Hommens-van de Steeg

Giften

De volgende giften zijn ontvangen: op de rekening van de wijkkas € 20,- t.b.v. paasmaaltijd, € 20,- (fam. E.), € 50,- (hr. B.) t.b.v. uitje voor ouderen, € 340,- (S.) bestemmingsreserve Oude Kerk; via J. van Engeldorp Gastelaars € 20,- voor de diaconie (NN), via ds. Van de Meent € 50,- voor de wijkkas (fam. S.), via mw. Nauta € 50,- (hr. B.), waarvan € 25,- voor de diaconie en € 25,- voor de wijkkas, via dhr. Van der Geugten € 10,- (mw. H.) t.b.v. de wijkkas.

Voor de agenda

3 september in de Koningkerk Gebedsavond voor Voorburg, zie elders in dit blad.

8 september vergadert het moderamen en 14 september de kerkenraad.

Uit de kerkenraad

Aan het begin van de vakantieperiode heeft de kerkenraad opnieuw een nieuwsbrief, de 5^e alweer, uitgegeven. Hierin wordt u opnieuw geïnformeerd over de gang van zaken rond onze wijkgemeente. Heeft u suggesties, bijv. voor een nieuwe naam voor de wijkgemeente, ideeën of opmerkingen, laat het de kerkenraad weten. Dat kan d.m.v. een briefje in een van de twee ideeënbussen die iedere zondag klaar staan in De Voorhof en in de hal van de kerk, of met een e-mail naar: idee-kerkvoorburg@gmail.com Het door u

*Stel uzelf in dienst van God.
De zonde mag niet langer over u
heersen, want u staat niet onder
de wet, maar leeft onder
de genade.
Romeinen 6: 12-14*

ingebrachte wordt meegenomen in de kerkenraadsvergadering of besproken in de betreffende commissies.

Afscheid

Na afloop van de kerkdienst op zondag 28 juni hebben we afscheid genomen van een drietal ambtsdragers. Roel Loen; hij heeft om verdrietige persoonlijke omstandigheden al eerder dit kerkelijk jaar zijn diakenschap moeten beëindigen.

Fred van Klaveren; hij is inmiddels met Karin en twee kinderen voor zijn werk vertrokken naar Dubai.

En tot slot Remco en Yvette van der Geest; met hun zonen Wouter en Martijn zijn zij verhuisd naar Voorthuizen. Wij wensen hen allen Gods nabijheid op hun weg.

De beëindiging van het kerkenraadlidmaatschap van Remco v.d. Geest betekent tevens beëindiging van zijn voorzitterschap. Dit is inmiddels overgenomen door Dirma Redelijkheid-Gerritse, die daartoe verkozen is in de kerkenraadsvergadering van 8 juli.

Inrichting en gebouwen

De commissie Interieur en Inventaris tikkert aan de weg. Het plan om de stoelen in De Voorhof om te wisselen voor die uit de Opstandingskerk kon helaas door omstandigheden nog niet doorgaan, maar dit zal binnenkort zeker nog gaan gebeuren. De werkgroep heeft inmiddels ook contact met externe professionele adviseurs over een mogelijk gewijzigde inrichting van de Oude Kerk. De 'laatste' interieurwijzigingen dateren van 1968, het jaar waarin de Oude Kerk ingrijpend werd verbouwd. De toenmalige wijkgemeente vond destijds tijdelijk onderdak in de Opstandingskerk.

De werkgroep met daarin o.a. de organisten heeft zich gebogen over de staat van de instrumenten in de twee gebouwen. Uitkomst onder meer van hun bevindingen is dat de piano's uit de Opstandingskerk naar de Oude Kerk verhuizen. Ten aanzien van het gebouw van de Opstandingskerk kunnen we nog geen nadere mededelingen doen. De Algemene Kerkenraad heeft een adviescommissie samengesteld die zich gaat buigen over de criteria en uitgangspunten rond het vinden van een nieuwe bestemming voor de twee buiten gebruik gestelde kerkgebouwen binnen de PGV.

Vervoer

Nog steeds kunnen we chauffeurs gebruiken voor het vervoer van individuele gemeentelieden van en naar de Oude Kerk. Er is door diaken Jan Stoop (tel. 3861681) een vervoers-

Bergen verzetten

In de bergen woonde een oude man. Mensen noemden hem een dwaas. Geen wonder, want hij besteedde zijn tijd, samen met anderen, aan het afgraven van de grote bergen die voor zijn huis lagen.

Met zijn eenvoudige schep probeerde hij ze dagelijks kleiner te maken, want ze benamen hem het zicht en zorgden ervoor dat er onvoldoende licht bij hem binnen kon komen.

Bevlogen en vanuit vastberadenheid werkte hij aan zijn ideaal, van de vroege morgen tot de late avond.

Soms trok er iemand voorbij die zei: "Denkt u nou werkelijk dat u met dat kleine schepje die reusachtige bergen af kunt graven? Dat is toch onmogelijk!"

De dwaze keek op en antwoordde: "Door dit werk wordt de berg in elk geval niet hoger. En als ik er niet meer ben zullen mijn kinderen of anderen met dit werk verder gaan. Als wij die bergen niet verzetten, wie ruimt ze dan uit de weg?"

De voorbijganger mompelde "Wat een dwaasheid". Maar de dwaas werkte verder, onaangedaan in zijn overtuiging, gelovig, vastberaden, trouw en ijverig. Licht zou het worden, Uitzicht zou er zijn.

En God werd hierdoor bewogen. Elke avond stuurde Hij engelen naar de aarde.

Terwijl de dwaze man en allen die bij hem hoorden slapen, namen zij het werk over.

En de engelen.... zij groeven met wondere kracht. En zo brak Gods nieuwe wereld aan.

(Anoniem en naverteld door Ria Keijzer)

Met dit verhaal worden we eraan herinnerd dat geloven te maken heeft met een ideaal. Dwaas volgens de een, nodig en wijs volgens de ander. De wereld kan wel wat licht en uitzicht gebruiken, en dan geldt (simpel gesteld) dat alle beetjes helpen.

Die schep is klein, symbool voor het gevoel dat onze keuzes en onze goede werken druppels zijn op een gloeiende plaat. Maar met compagnons wordt dat anders. Zeker als er een deal is met God: God vertrouwt er op dat wij in staat zijn in nabije bergstreken licht te brengen en perspectief. En als we dat doen, dan mogen we rekenen op Gods hulp en inspiratie.

Zelf vind ik die bewogen God een prachtig detail: als we bergen verzetten en denken dat een betere toekomst helemaal van ons afhangt, dan worden we activistisch, oververantwoordelijk, bitter als het niet vlot. Op de diepere laag worden het succes of het falen van de missie dan het succes of het falen van onszelf. Dan worden we eenzaam; we deden zo ons best....

De oude dwaas voelt zich opgenomen in een lange rij van mensen VOOR hem die zich altijd trouw hebben gewijd aan die bewoonbare aarde. En ook NA hem zullen mensen ermee doorgaan. Vanwege licht en uitzicht. Oikumene noemt de Bijbel het. Het Koninkrijk van God is nabij, zegt Jezus. Gods nieuwe wereld, noemt de Bijbel in gewone taal het. De beweging die hiervoor bergen verzet is niet te breken, want er rust zegen op. Dat geloof ik. Ik wil er graag een schakel in zijn. U ook?

*Ria Keijzer-Meeuwse,
opbouwwerker in de Kruiskerk van Amstelveen
en lid van de Open Hof gemeente*



schema opgesteld. Indien u hieraan mee wilt doen dan bent u ongeveer één keer in de zes weken aan de beurt. Voor de rijders is er een parkeerplaats op het terrein van de kerk gereserveerd. En wanneer u, omdat u niet in staat bent zelfstandig naar de kerk te komen, gebruik wilt maken van de mogelijkheid om mee te rijden, kunt u zich ook melden bij dhr. Jan Stoop. Tevens, en dat zal inmiddels bekend zijn, rijdt er iedere zondagmorgen een busje van de WOEJ vanaf het parkeerterrein bij Het Anker naar de Oude Kerk. Ook voor het meerijden met de WOEJ-bus kunt u contact opnemen met tel. 3861681.

Het Anker

Voor de bewoners van Het Anker, die in het verleden iedere zondagochtend naar de Opstandingskerk kwamen en werden gehaald en gebracht door onze vrijwilligers, is het helaas niet mogelijk gebleken daadwerkelijk naar de Oude Kerk te komen. Op zondagochtend is de personele bezetting in Het Anker niet toereikend en kunnen de bewoners helaas niet op tijd klaar zijn voor vervoer naar de eredienst in de Oude Kerk. Met dank aan iedereen die zich hiervoor zo heeft ingezet wordt het binnenkort mogelijk om via de aanschaf van een nieuwe camera, encoder en internetverbinding de kerkdiensten vanuit de Oude Kerk in Het Anker op te vangen en via een decoder naar de tv-toestellen op de kamers van de bewoners door te geven. Door medewerking van Het Anker en een ontvangen legaat kan dit gefinancierd worden. Voorlopig kijken de bewoners zondagmorgen naar de tv-uitzending op NPO 2.

De Maaltijd van de Heer, die zondag 28 juni werd gehouden tijdens de eredienst in de Oude Kerk, werd ook met de bewoners van Het Anker gevierd. Onze bijstand in het pastoraat ds. T. Koelewijn was daarbij de voorganger.

Startzondag

De komende startzondag heeft als thema "Goede Buren". Ook dit jaar is er gekozen voor het landelijke thema van de PKN. De startzondag wordt gehouden op 27 september. De voorbereiding is in handen van de Projectenwerkgroep en zij zullen u van harte uitnodigen ook deze startzondag weer actief deel te nemen.

Vakantietijd en pastoraat

Wilt u om (dringende redenen) contact hebben met een van de predikanten dan kunt dit tijdens deze vakantieperiode doen via Judy van Engeldorp Gastelaars (3897685, judy.



Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl



AGTERDENBOSCH NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892
BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING
diverse rouwcentra – telefoon 3451676
FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:
Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



hollandse indruk

drukkers die meedenken.nl

Leemansstraat 7
4251 LD Werkendam
0183 - 50 85 57
www.hollandseindruk.nl

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)

J. Looije

schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
- Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking

Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg **070 - 399 57 87**
Fax 070 - 399 57 87

van.e.g@gmail.com). Na 15 augustus ook weer via Cor Hoek (4151115, chhoek@ziggo.nl) en tijdens deze vakantieperiode ook via Bep van Sloten (3952183, bepvansloten@ziggo.nl).

Dirma Redelijkheid

Themagroepen

De themagroepen Omzien naar elkaar, Vieren, Leren en Spelen zijn een keer bijeen geweest. In deze bijeenkomst is gesproken over ervaringen met het thema. De komende keer wordt gesproken over wensen en verwachtingen met betrekking tot het thema. Wie nog wil aansluiten is van harte welkom. De data zijn:

- Omzien naar elkaar: 18 augustus om 20.00 uur;
- Vieren: 19 augustus om 20.00 uur;
- Leren: 24 augustus om 20.00 uur.

Voor de themagroep Spelen is nog geen datum vastgesteld. Aanmeldingen: contact@jaapvandemeent.nl of 06-20498002. Alle bijeenkomsten worden gehouden in De Voorhof.

ds. Jaap van de Meent

Ten slotte

Eind augustus komt het volgende nummer uit van "Rond de Oude Kerk en Opstandingskerk". Daarin zal ds. Van de Meent de veranderingen in de eredienst uitleggen. U vindt daarin ook een afscheidsinterview met Remco en Yvette van der Geest, en veel andere interessante artikelen. Daarnaast een verzoek voor een vrijwillige bijdrage. Doet u mee?

Judy van Engeldorp Gastelaars, ouderling

Een gezellig dagje uit

Gaarne nodigt de wijkdiaconie allen (van 70 jaar of ouder) uit om mee te gaan voor een gezellige dag op woensdag 14 oktober van 12.00 tot 20.00 uur.

We rijden met de bus naar het Don Bosco Centrum in Hoog Soeren. Uiteraard staat daar de koffie en thee met wat lekkers voor u klaar. In de bus ontvangt u een lunchpakket. Na ons in het Don Bosco Centrum wat georiënteerd en met elkaar wat gediscussieerd te hebben, is het tijd voor een bijzonder optreden van Kees Posthumus. Kees is een rasverteller en zijn optreden is getiteld: "De Bijbel in een uur". U begrijpt daar is een uur te kort voor, maar hij zal er één of meerdere items uithalen en wel op een zo verrassende manier dat u geboeid naar hem zal luisteren.

We sluiten de middag af met een diner in de vorm van een uitgebreid buffet. Het is de bedoeling dat we dan om 18.30 uur weer richting Voorburg

gaan om daar ca. 20.00 aan te komen. We hopen dat het u aanspreekt om met ons mee te gaan.

In de afgelopen jaren werd er zowel vanuit de Opstandingskerk als vanuit de Oude Kerk een bustocht georganiseerd. Nu we samen één wijk vormen is dit een mooie gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier nader te leren kennen. We hopen dat velen zich aanmelden om mee te gaan.

We hebben een bus voor ca. 60 deelnemers gereserveerd, dus zorgt u er voor zich tijdig, doch uiterlijk 1 oktober te hebben aangemeld, zodat u zeker weet dat u mee kunt. Alle 70 jarigen en ouder krijgen ook een uitnodiging thuis.

De prijs voor deze bijzondere dag is € 35,- p.p.

Namens de wijkdiaconie

mw. A. Verschoor, tel. 06-30104630

mw. T. van Wensen, tel. 3860914

mw. J.H. de Graaf, tel. 3869305

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvanderwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten

Zondag 16 augustus

Vandaag gaat ons gemeentelid Annelies Hommens-van de Steeg voor. Zij is als predikant verbonden aan verschillende Haagse verpleeghuizen en verricht 'hulpdiensten' (zo heet dat officieel als een predikant in een andere gemeente werkzaamheden doet) in de Oude Kerk-Opstandingskerk.

Zondag 23 augustus

Ds. H.Th. Vollebregt, emerituspredikant te Den Haag, is vanmorgen opnieuw onze voorganger. Omdat maandag de 24^e de scholen weer beginnen, starten vandaag de nevendienst en basiscatechese weer.

Zondag 30 augustus

Vandaag viëren we de Maaltijd van de Heer. Bij het delen van het brood wordt meestal gezegd: 'brood uit de hemel.' In de preek staan we stil bij die woorden die uit Johannes 6 komen. Wat betekent het om je handen

op te houden voor 'brood uit de hemel'? Ds. Els van der Wolf gaat voor.

Zondag 6 september

Het rooster geeft Marcus 8: 27-9: 1 aan als mogelijke lezing. Jezus stelt daarin aan zijn leerlingen de vraag: Wie ben ik volgens jullie? Hoe zouden wij op die vraag antwoorden? De voorganger is ds. Jan van der Wolf. Ook in het komende seizoen zal er in de nevendienst geregeld Godly Play zijn, namelijk op deze zondag 6 september en op 4 oktober en 1 november. Een team van mensen uit beide protestantse wijkgemeentes heeft zich hierin verdiept en kan de kinderen voorgaan in deze manier van werken. Om je goed in de verhalen te kunnen verdiepen is meer tijd nodig dan voor een gewone nevendienst. Voor deze zondag betekent dit dat de kinderen meteen na onze hulp en groet naar de nevendienst gaan en aan het eind niet terugkomen in de kerk.

Zondag 13 september

"Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp." Deze ontroerende uitroep is van de vader van een bezeten jongen. Dat brengt ons bij de vraag: wanneer is ons geloof groot genoeg? De Schriftlezing is Marcus 8: 14-29. Ds. Jan van der Wolf gaat voor in deze dienst.

Wij gedenken

Arie Baak

Op 20 juli overleed in het Gulden Huis in Den Haag Arie Baak. Hij was 80 jaar oud en woonde tot een jaar geleden met zijn vrouw Nellie aan het Van Halemwijnplein 20 (2274 VC). Arie was een Scheveninger in hart en nieren. Een lieve man en fijne vader voor hun twee dochters en opa voor de kleinkinderen. Hij hield van fotograferen en schilderen en mocht graag hardlopen en wandelen. Arie kon heel eigenzinnig zijn. Hij was een trouw lid van de Koningkerk, hoewel hij veel kritische vragen had als het om geloven ging. De laatste jaren staan in het teken van toenemende demantie, waardoor hij uiteindelijk niet meer thuis kon wonen, hoezeer Nellie ook haar best deed.

Op 28 juli is Arie begraven op de Oosterbegraafplaats in Voorburg. De dankdienst werd, vanwege onze vakantie, verzorgd door ds. Klaas Wigboldus, die de familie goed kent. Er is gelezen uit Marcus 6: 45-51. Over Jezus die over het meer loopt. Op de liturgie stonden versregels van Willem Barnard (Liedboek pg.1482): *Bij het vallen van de nacht, bij het falen van de kracht, met de duisternis rondom, roep ik: kom, heer Jezus, kom!*

Wij geloven, in de lijn van het evangelieverhaal en met de woorden van ds. Wigboldus: "Jezus is bij Arie aan boord gekomen en de storm is gaan liggen, dat gebed is in ieder geval verhoord." Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Nellie, hun kinderen en kleinkinderen en ieder die Arie mist.

Taizé

Van 17 t/m 23 augustus zijn wij een week voor bezinning in Taizé. Ons huis is gewoon bewoond in deze week. Als u dringend op zoek bent naar een predikant, neem dan contact op met Jan Hendriks (3867132) of Richard de Bakker (3874337). Zij kunnen u vertellen wie er beschikbaar is.

Ten slotte

Het schrijven van deze kopij gaat samen op met de preken over het koninkrijk van God. Als gedachte voor onderweg nog een keer Romeinen 14: 17. "Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest." Of (met de woorden van de Bijbel in gewone taal): "Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de heilige Geest in ons is."

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

Lieve mensen,

Namens Henk en mij willen wij jullie bedanken voor het medeleven, de aanwezigheid op de begraafplaats en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve dochter Ellen. Het heeft ons veel steun gegeven.

Zij is nu bij Jezus, waar ze het altijd over had.

Henk en Jo Cino

Hersteld Hervormde Gemeente

Rehobothkapel, Rodelaan 64. Predikant/bijstand in het pastoraat: ds. H. Juffer, Westerlookade 20, 2271 GA Voorburg, tel. 2050257, e-mail: h.juffer@klikSAFE.nl Scriba: K. Larooij, Jan Mulderstraat 33, 2273 VE Voorburg, tel. 3867746, e-mail: scriba.hhg.voorburg@klikSAFE.nl. Regg.nr. Diaconie NL88INGB0006362218 t.n.v. Diaconie HHG Voorburg, Regg.nr. Kerkvoogdij NL74INGB0000542373 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Voorburg.

Diensten des Woords

Zondag 16 augustus

Rehobothkapel

11.30 uur ds. H. Juffer

17.00 uur ds. H. Juffer

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

Zondag 23 augustus

Rehobothkapel

11.30 uur ds. H. Juffer

17.00 uur ds. H. Juffer

Collecte bij de uitgang voor Fonds noodlijdende Gemeenten en Personen

Zondag 30 augustus

Rehobothkapel

11.30 uur D.J. van Keulen, Voorthuizen

17.00 uur D.J. van Keulen

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

Zondag 6 september

Rehobothkapel

11.30 uur ds. H. Juffer

Vorbereiding op het Sacrament van het Heilig Avondmaal

17.00 uur B. Klootwijk, Alblasserdam

Collecte bij de uitgang voor Opleiding Predikanten

Zondag 13 september

Rehobothkapel

11.30 uur ds. H. Juffer

Bediening van het Sacrament van het Heilig Avondmaal

17.00 uur ds. H. Juffer

Nabetrachting op het Sacrament van het Heilig Avondmaal

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

Zieken en zorgen

Dhr. Hayes, Beatrixstraat 8, 2712 CK Zoetermeer mocht inmiddels weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De ziekte van Wegener is vastgesteld. Bij de ziekte van Wegener raken de wanden van de kleine bloedvaten ontstoken en dat kan gebeuren in neus, longen, nieren spieren, gewrichten, ogen en huid. Met medicijnen kan men heel veel doen maar het waarschijnlijk niet wegnemen. U begrijpt dat de zorgen vele zijn. We denken daarbij ook aan zijn vrouw voor wie het een hele belasting is. Beiden de kracht van Boven toegebeden. De zorgen en moeiten gaan de pastorie ook niet voorbij. Onze Henri, Westerlookade 20, 2271 GA Voorburg kwam donderdag 9 juli met hoge koorts thuis (40 graden). Een week met veel onderzoeken en onzekerheden volgde, maar al spoedig wees de uitslag richting de ziekte van Pfeiffer. Vervelend maar het kon erger. Daar is een ontsteking in de lever bijgekomen, wat bij de ziekte van Pfeiffer niet vreemd is. Rust is het devies, en ik denk dat dat wel het moeilijkste is voor hem. Hij is het liefst aan boord van de Noordenwind. Ook hem bidden we de ondersteuning van de Heere toe. Verder denken we ook aan de psychisch zieken, zij die kortere of langere tijd geleden in rouw gedom-

peld zijn. Er zijn wat moeiten en zorgen. Moge de Heere hen nabij zijn en Zijn hulp en bijstand uit Sion zenden.

Censura Morum

In verband met de bediening van het Sacrament van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 13 september zal er D.V. maandag 7 september om 19.00 uur Censura Morum zijn in de Pastorie aan de Westerlookade.

Om over na te denken. Hebt u wel eens uitgerekend, hoeveel zonne-uren er in uw leven zijn geweest, uren waarin u zich kon koesteren in het licht en de warmte van de zon? U zou spoedig de tel kwijtraken als u al die uren zou willen optellen. Maar vergeet niet dat elk zonne-uur van uw leven ook een genade-uur is geweest. U was steeds binnen de reikwijdte van Christus, de Zon des heils, vol van genade.

Situatie kerkgebouwen

In de vorige KerkWijzer schreven wij over diverse zaken die samenhangen met de 'verhuizing' naar de nieuwe locatie voor de zondagse samenkomsten en de doordeweekse activiteiten. Op dit moment hebben wij een maand ervaring opgedaan aan de Rodelaan 64. De eerste dienst die wij daar hielden was op woensdag 1 juli waarin het woord bediend werd uit Genesis 26 vers 22, wat aansloot bij de door ons gekozen naam van het gebouw: Rehobothkapel. Daarna kwamen wij elke zondag daar 2x samen, zodat het gebouw en de omgeving al vertrouwd raken. Diverse praktische vragen en problemen zijn inmiddels ook opgelost. Zo functioneert de Kerkomroep en kunnen de mensen ook thuis de dienst volgen. Het van de PGV ontvangen psalmbord is ook reeds in gebruik en staat thans op een speciaal door een actief gemeentelid gemaakte standaard, waarvoor hartelijk dank! Het inrichten van de kapel voor de diensten gaat ook steeds soepeler en de lijst met nog te regelen zaken wordt gelukkig korter en overzichtelijker. Wij danken de gemeenteleden voor hun begrip en vlotte medewerking bij dit alles. Binnenkort wil de kerkenraad u een op de verhuizing aangepast rooster van activiteiten overhandigen voor de rest van het jaar. Voor sommige activiteiten

*Ik ga op mijn wachtpost staan
en kijk uit om te zien wat de
Heer mij zal zeggen. Dit was
het antwoord van de Heer: "De
rechtvaardige zal leven door zijn
trouw."
Habakuk 2: 1*

(waaronder in ieder geval de gemeentemiddag op 10 oktober, de jaarlijkse verkoping en de kerstviering) is de kerkenraad nog bezig afspraken te maken voor een geschikte locatie. Ook daarover wordt u tijdig geïnformeerd. Van de PGV ontving de kerkenraad ter gelegenheid van de verhuizing een bemoedigende kaart met de wens: Moge uw nieuwe plaats van samenkomst u tot zegen zijn, met daarbij een verwijzing naar Lucas 2: 20. De kaart is ondertekend door ds. J. van de Meent en velen met hem. Ook hiervoor zeggen wij hartelijk dank.

Bij het Heilig Avondmaal

In september hopen wij weer het Heilig Avondmaal te beleven. Elders lezen wij over de bediening en voorbereiding behartenswaardige woorden, geschreven door ds. M. van Reenen. Dit geven wij graag aan u door: De week voorafgaand aan de bediening is in de gemeente een 'week van voorbereiding', te beginnen met de zondag waarop de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt gehouden. Diverse gemeenteleden hebben ook de gewoonte om in deze week, bijvoorbeeld iedere avond, zelf hiervoor een boek(je) te lezen. Maar waarom doen we dat eigenlijk, waarom is er zoveel aandacht voor, ja waarom is er überhaupt afzonderlijke voorbereiding op het Avondmaal?

Ik dacht: we kunnen het wel vergelijken met iemand die uitgenodigd wordt voor een diner in Den Haag samen met Koning Willem-Alexander. Naarmate de datum van het diner dichterbij komt zal de genodigde steeds vaker het papier erbij halen: 'Is de uitnodiging écht voor mij, weet ik het zeker?' Vervolgens zal hij zich ook de vraag stellen, of het zó eigenlijk wel mogelijk is, of dat hij nu zo'n slechte uitstraling heeft, dat hij -als hij komt- een smet op het diner zal werpen. Bovendien zal hij her en der informeren wat nu de beste manier is om zich te gedragen bij zo'n majestieus gelegenheid. Deze drie dingen kunnen we direct overzetten:

a. Het belangrijkste is, dat we onszelf onderzoeken of wij inderdaad wel een uitnodiging hebben tot de tafel van de Heere. Ook al is de uitnodiging om tot de Heere te komen algemeen en onvoorwaardelijk, niet iedereen behoort ook bij hen 'die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams'. Christus heeft het Avondmaal immers voor Zijn gelovigen ingesteld. Dus de eerste vraag is of wij daadwerkelijk tot Zijn gelovigen behoren. Voorbereiding betekent dus zelfonder-

zoek. Nu is dat bekend genoeg: de meeste kerkgangers zullen in een week van voorbereiding op zijn minst zich even de vraag stellen of ze aan kunnen gaan of niet. Alleen....daarmee is de kous vaak af. We mogen hier echter nooit een punt zetten! Moet u zeggen of vrezen dat u een ongelovige bent? Dan moet de week van voorbereiding een week van bekering worden! Of mag u door genade het eigendom van Christus zijn geworden? Ook u mag geen punt zetten maar de voorbereiding gaat verder:

b. We zullen onszelf moeten onderzoeken of wij wel in een goede gestalte leven. (Het vorige punt ging over onze 'staat', dit punt over onze 'stand'). Ook bij Gods kinderen kan er veel zijn dat tussen God en de ziel ingekropen is. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat zij zoals zij nu zijn het Avondmaal des Heeren ontheiligen.... En bij anderen zijn er wel niet zulke grove zonden aanwezig, maar hun hart is al te zeer gericht geweest op de dingen van deze wereld. O, wat is het dan nodig dat we geestelijk opruiming houden. Laten we bovenal zoeken af te raken van onze hoogmoed en eigenwaan; omdat de Heere het meest kwijt kan aan hongerige, en niet aan verzadigde zielen. Zou het niet zo kunnen zijn dat wij met dit 'opruimwerk' nog meer werk zouden moeten hebben dan met het onderzoek of wij een kind van God zijn (punt a)?

c. De voorbereiding moet zich niet beperken tot wat er *vooraf* moet gebeuren maar moet ook gaan over wat er *tijdens* het Avondmaal nodig is. Laten wij overdenken wat de Heere aan Zijn Avondmaal wil geven, zodat wij, ook als wij aan tafel gaan en zitten, Hem bidden om deze gaven. Zouden we niet veel mogen verwachten als wij daar ook daadwerkelijk om bij Hem komen? Laten wij toch niet naar het Avondmaal toeleven en aan het Avondmaal zitten alsof het onze eigen maaltijd betrof, of onze eigen kerkelijke traditie, maar in het diepe besef dat het Zijn tafel is. Dat heeft dan inderdaad ook invloed op de eenvoud en zedigheid van onze kleding, maar dat is slechts één aspect. Veel belangrijker nog is dat ons hart vervuld is met eerbied, afhankelijkheid, ootmoed, verwachting en toewijding. Opdat Hij Zijn liefde in ruime mate kwijt kan.

Nu kan de vraag leven waarom wij juist bij het Avondmaal zo veel aandacht moeten besteden aan de voorbereiding. Wel, het Avondmaal is een hoog-

tijdag van Christus' kerk, zoals ook een diner een hoogtepunt is bij een staatsbezoek. Tegelijkertijd is het inderdaad niet passend als wij veel aandacht schenken aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal en niet aan die op de Heilige Doop. Niet alleen de doopouders, maar heel de gemeente heeft ook bij de doop reden voor eenzelfde voorbereiding. En trouwens, dat geldt voor iedere kerkdienst. Laten wij altijd ons onderzoeken: wie wij zijn voor God, hoe ons leven er concreet uitziet, en wat wij in Zijn huis van de Heere hebben te verwachten. Laten we daarom ook in aanloop naar aankomende zondag als gemeente en predikant ons voorbereiden, in gebed en overdenking, met geloof en bekering.

Tot slot

In deze vakantieperiode ontbreekt vaak de gebruikelijke dagindeling, al was het alleen maar omdat wij maatregelen moeten treffen om ons aan te passen aan de weersomstandigheden, of omdat mensen met wie wij veel contact hebben er wegens vakantie niet zijn. Maar wij ervaren -als het goed is- ook meer rust dan gebruikelijk, zodat er werkelijk sprake is van 're-creatie' en wij worden toegerust om onze levensreis verkwikt voort te kunnen zetten. Geve de Heere ons die rust en vrede te smaken die alle verstand te boven gaat. Een hartelijke groet.

ds. H. Juffer en kerkenraad

Kerkrentmeesters

Verantwoording ontvangsten uit nalatenschappen

De Protestantse Gemeente Voorburg mocht onlangs een bedrag ontvangen van € 2.270,- uit de nalatenschap van mw. Van D. Mw. Van D. heeft aangegeven dat het legaat ten gunste dient te komen aan de wijkgemeente De Open Hof. Om uitvoering te geven aan haar laatste wil, zal het geld worden toegevoegd aan de inmiddels gevestigde reservering met dit doel. De Protestantse Gemeente Voorburg is dankbaar voor het feit dat zij op een dergelijke wijze door mw. Van D. is gesteund, en voor de plaats die de PGV mocht innemen in haar leven.

Eelco Nieuwenhuis,
Voorzitter College
van Kerkrentmeesters

Jesus zei: Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.
Johannes 12: 32

Raad van Kerken

Armoedebeleid

De Raad van Kerken heeft samen met de diaconie van Leidschendam in juni een cursus georganiseerd over het herkennen van en reageren op stille armoede. Vanuit Voorburg namen ook diakenen, stichting leergeld en de Raad van Kerken deel. Het was goed zo samen te zijn met diakenen en andere op armoede betrokken personen uit Leidschendam, Voorburg en Den Haag. Ook de voorlichter van de gemeente Leidschendam-Voorburg op dit thema deed mee. De cursus, gegeven vanuit het dienstencentrum van de PKN, bood ons ruimte voor contact en doordenken. In september zullen vertegenwoordigers van alle op armoede betrokken organen in onze kerken (diaconie, charitas, leergeld, schuldhulpmaatje) met de Raad van Kerken om de tafel gaan om verder door te praten.

Contact met Gemeentebestuur

Twee bestuursleden van de Raad hebben op 13 augustus een gesprek met wethouder Kist om signalen door te geven, via hem ook aan de andere collega's op dit thema. Wilt u ons signalen meegeven die wij door kunnen spelen naar de wethouder op het gehele terrein van het Sociale Domein, neemt u dan contact op met Bep van Sloten (bepvansloten@ziggo.nl of 3952183). Vanuit verschillende kerken zijn al signalen aangedragen o.a. rond armoedebeleid, thuis- en jeugd-zorg en opvang vluchtelingen.

Vredesweek

Van 19 tot 27 september vindt de jaarlijkse Vredesweek plaats. De Schakel in Leidsenhage zal weer Ambassade voor de Vrede zijn. Bep van Sloten, voorzitter van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, zal optreden als ambassadeur voor de Vrede. Op 19 september zal de Ambassade geopend worden met een toespraak en hijsen van de Vlag in Leidsenhage. De Ambassade haakt aan bij de Walk of Peace die op zondag 20 september in Den Haag zal plaatsvinden. Je kunt starten tussen 13.00 en 15.00 uur en we nodigen u uit zich aan te sluiten. Zie voor meer informatie:

<http://www.kerkpleinleidschendam-voorburg.nl/index.php/over-de-raad> en bij overige berichten.

Voorafgaand aan de Vredesweek zult u meer informatie op de website van de Raad kunnen vinden en zal ook een programma in de kerken worden uitgereikt.

Zending

Nieuws over de zendingsbazaar

De kerngroep heeft grondig teruggeblikt op de opzet van de jaarlijkse zendingsbazaar, die gedurende vele jaren gehouden is op de laatste zaterdag van oktober. De groep die het aanstuurt en de medewerkersploeg zijn beduidend kleiner geworden. Het imago verstoet enigszins en de opbrengst daalt. Toch is de bazaar vitaal. Met die vitaliteit en met allerlei creatieve gedachten moet het mogelijk zijn om een nieuwe opzet te vinden met meer toeloop, meer programma, meer opbrengst, meer elan en meer verrassing.

Dit heeft de kerngroep ertoe gebracht de volgende stappen te nemen:

1. Ria Keijzer-Meeuwse is gevraagd om coördinator te worden en vanuit opbouwwerk mee te denken hoe de bazaar een opfrisbeurt kan krijgen.
2. De vaste groep vrijwilligers, jaarlijks benaderd door Heleen Hiltmann, krijgt in september een brief. Daarin reikt de nieuwe kerngroep vernieuwingsvoorstellen aan, waarop alle medewerkers voor 1 oktober hun reactie kunnen geven.
3. In 2015 zal er geen zendingsbazaar plaats vinden. We rekenen op uw begrip hiervoor: de nieuwe route vraagt tijd en samenspraak.
4. Het streven is om toe te werken naar een festival waarvan de bazaar een van de onderdelen is, (met slagen om de arm) in het late voorjaar of vroege najaar van 2016. Dat betekent dat u de spullen die u mogelijk al heeft opgespaard voor 2015 voorlopig niet kwijt kunt. Als u hierover overleg wilt, kunt u terecht bij Joop Carton (tel. 3875904), de logistieke medewerker in de kerngroep.

Wij zijn er van overtuigd dat we samen tot een mooi evenement zullen komen. Voor vragen of reacties kunt u terecht bij de kerngroepleden.

Dank voor uw begrip en medewerking.

*De kerngroep 2015,
Heleen Hiltmann, Houw The, Joop Carton, Johan Pronk, Ulrick 't Zand en Ria Keijzer*

*De ogen van de Heer zijn gericht op wie hem liefheeft. Hij doet de ogen oplichten, hij geneest, geeft leven en brengt zegen.
Sirach 34: 19*

Kerkelijke

berichten

PGV met Opblaaskerk op Cultureel Festival



Op zaterdag 29 augustus staat de PGV met de Opblaaskerk op het Cultureel Festival in winkelcentrum Koningin Julianaplein. Wij zoeken nog vrijwilligers als gastheer/-vrouw, mensen die willen helpen met de actie voor de voedselbank en deelnemers aan de zangworkshops o.l.v. Wim Loef. U kunt zich opgeven bij Atte Roskam (06-11923478/ 070-3863109, atteroskam@hetnet.nl), Hilbert van Esen (3818186, hcvanessen1@gmail.com), of Kees Koenen (06-43363443, kees.koenen@kbenp.nl).

Muzikale

berichten

Orgelconcerten Oude Kerk

Orgelconcert op zaterdag 15 augustus om 16.00 uur in de Oude Kerk te Voorburg.

Op deze zaterdag is het weer zover, er wacht weer een mooi orgelconcert. Deze keer komt *Herman van Vliet* het mooie Marianneorgel bespelen. Hij is een graag gehoord musicus. Op dit moment is hij vaste organist in de Joriskerk in Amersfoort. Het programma is met zorg samengesteld. Het ziet er als volgt uit: werken van Wolfgang Amadeus Mozart, Sigfrid Karg Elert, Jan Zwart, Eugène Gigout en anderen en als slot een koraalfinale van Herman van Vliet zelf. U ziet het is een gevarieerde lijst.

De toegangsprijs is € 7,-. Na afloop is er gelegenheid om gezellig met elkaar en de organist, onder genot van een glaasje drinken, na te praten. We hopen u te mogen begroeten.

Orgelconcert op zaterdag 12 september om 16.00 uur in de Oude Kerk te Voorburg.

Op deze zaterdagmiddag kunt u weer gaan genieten van een mooi orgelconcert, voorlopig het laatste concert in deze serie van deze zomer.

Voor ons gaat *Jaap Zwart* op het mooie Marianneorgel spelen. Als kerkorganist is hij verbonden aan de Grote of Andreaskerk in Hattem, Grote kerk in Harderwijk, Zuiderkerk in Zwolle. Ook is hij actief op de piano. Een veelzijdig musicus dus.

Het programma is met veel enthousiasme samengesteld met werken van o.a. Max Reger, Sigrid Karg-Elert, Josef Renner jr., Cesar Franck en Jehan Alain. U ziet het wordt een mooi uur. De toegangsprijs is € 7,-. Na afloop van het concert kunt u napraten met elkaar en met de organist onder het genot van een glaasje. Hartelijk welkom en we hopen velen van u te begroeten.

Overige

berichten

Loop mee in de Walk of Peace



Op zondag 20 september vindt er een vredeswandeling door Den Haag, stad van recht en vrede, plaats. De wandeling markeert het begin van de Vredesweek en wordt georganiseerd in het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede die de Wereldraad van Kerken geïnitieerd heeft.

De leden van de lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland wor-

den opgeroepen om aan deze Walk of Peace deel te nemen. De wandeling van zes kilometer start bij station Hollands Spoor. Iedere wandelaar krijgt een roos van de Aksa moskee om deze naar het Joodse kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein te brengen. De wandeling eindigt bij het Vredespaleis.

Vrede verbindt

Het motto van de wandeling is: Vrede verbindt. Er zijn korte toespraken van Freek Landmeter (vredesbeweging PAX) en Hielke Wolters (Wereldraad van Kerken) en het Mama-verhalenkoor zal, samen met de rappers van het Stagehuis uit de Schilderwijk, aan het einde van de wandeling optreden.

Met het initiatief richten de organisaties zich allereerst op de toegenomen onveiligheid in de wereld, zoals die naar voren komt

in de beelden uit het Midden-Oosten en Oekraïne. Steeds meer mensen ontleneren er argumenten aan om meer geld aan defensie uit te geven. De initiatiefnemers willen dat automatisme in het denken doorbreken. Ze realiseren zich dat het daarbij niet alleen over de landen ver weg moet gaan, maar ook over de afgenomen tolerantie in Nederland zelf. Onderzoek wijst uit dat antisemitisme, islamofobie en homodiscriminatie in Nederland toenemen.

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken: "De televisie brengt aanslagen, geweld door IS of ander oorlogsgeweld zo dicht bij huis, dat vrede ook in Nederland niet vanzelfsprekend is."

Collecten mei

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden Diaconie	2.711,35
Amcha	780,12
Wijkdiaconieën	455,70
Diaconale werk Voorburg	86,52
S.I.V.	829,44
Zending	547,31
Diaconie	546,55
Nepal	1.239,35
Zendingsbussen	23,08

Collecten juni

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden Diaconie	1.813,26
Sociaal Fonds	574,17
Roosevelthuis	586,41
Vakantiegiften	373,36
GHZV zomerkamp	540,32

Collecten juli

Plaatselijke Kerkelijke doeleinden Diaconie	1.672,23
JOP / PKN	433,44
Sociaal Fonds	564,78
Vliet en Burgh	568,22
Ouderenwerk	439,52

Vredesweek

Vredesorganisatie PAX, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland organiseren in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken deze wandeling. De Walk of Peace is onderdeel van de Vredesweek, het Just Peace Festival en de wereldwijde Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken.

Praktische informatie

Lengte: 6 km. Starten op eigen gelegenheid tussen 13.00-15.00 uur

Start: Station Hollands Spoor, Eindpunt: Vredespaleis

Opgave: www.walkofpeace.net

Kosten: € 5,- (kinderen tot 12 jaar gratis) incl. picknick en informatiemagazine.

KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

Buitenlandse theologiestudenten op stage

Van 11 april tot 22 mei werkten enkele buitenlandse theologiestudenten in Nederland in het kader van het face-to-face stageprogramma van de Council for World Mission, een internationaal netwerk van kerken die betrokken zijn bij zending. Het face-to-faceprogramma in Nederland werd namens Kerk in Actie georganiseerd door Geesje Werkman en Henk Bosch.

'Nederlandse kerken spreken zich duidelijk uit'
"Schokkend!" Shingi, een 43-jarige theologiestudente uit Zambia liep onlangs een korte stage bij Stap Verder in Amsterdam, een activiteitscentrum voor migranten, vluchtelingen en ongedocumenteerden.
"Onvoorstelbaar dat mensen in een welvarend land als Nederland zo moeten leven."

Shingi is een van de tien internationale theologiestudenten die dit voorjaar anderhalve maand stage liepen bij een diaconaal project voor asielzoekers en ongedocumenteerden in Nederland. De opgedane kennis en inzichten nemen zij mee naar hun eigen land en hun eigen kerk. Voor Shingi was de stage een schokkende ervaring. "Ik heb mensen ontmoet die hier al tien, vijftien jaar wonen en nog steeds geen papieren hebben, geen onderdak, geen baan. Onvoorstelbaar dat mensen in een welvarend land als Nederland in zulke erbarmelijke omstandigheden moeten leven."

Gehandicapte zoon

Collega-studente Winsome (28) uit Singapore liep stage bij INLIA in Groningen, een organisatie die zich inzet voor hulp aan asielzoekers in nood. Ook zij is verbijsterd dat iemand in Nederland zomaar op straat gezet kan worden. "Ik ontmoette een ouder echtpaar met een volwassen gehandicapte zoon. Zij hebben geen papieren. Wat gebeurt er met die zoon als deze ouders overlijden? Die zorg moet ondragelijk voor hen zijn. Ik sprak ook een jonge vrouw. Zij hoort voortdurend dat ze hier niet mag zijn. Hoe kan zij, net als iedereen op die leeftijd, dromen van een opleiding, een baan, een huis, een gezin? Die droom wordt haar ontnomen." Shingi: "Veel mensen die naar Nederland komen, hebben een rooskleurig beeld. Ze denken dat alles hier ideaal is. Maar hier wacht hen afwijzing, armoede en uitzichtloosheid. Dat is heel erg hard."

Ogen geopend

Shingi groeide op in Zimbabwe, werkte onder meer als trainer in de hiv/aidszorg en studeert momenteel theologie in Zambia. "Deze stage heeft mijn ogen geopend voor migranten en vluchtelingen in Zambia en Zimbabwe. Ik heb me eigenlijk nooit

afgevraagd hoe zij zich voelen, hoe zij behandeld worden. Zij zijn vaak onzichtbaar. Eerlijk gezegd weet ik ook niet of we als kerk iets doen voor vluchtelingen. Daar ga ik me zeker in verdiepen. In zuidelijk Afrika is vooral de hiv/aids-crisis een groot, en zichtbaar, probleem. Als kerken zijn we daar heel erg mee bezig."

Kwetsbaar

Ook Winsome, oorspronkelijk afkomstig uit Myanmar (voorheen Birma), is door haar Nederlandse stage met andere ogen naar de situatie in haar eigen land gaan kijken. "In Singapore werken heel veel meiden uit omliggende landen als hulp in de huishouding. Zij zijn erg kwetsbaar: ze werken onder slechte omstandigheden, hebben geen rechten en kunnen zomaar teruggestuurd worden. Ik zie het als mijn missie om na mijn studie terug te gaan naar Birma en samen met kerkleiders meiden te waarschuwen niet naar Singapore te gaan. Ook zij hebben een te rooskleurig beeld van de mogelijkheden, maar dat beeld klopt helaas niet met de harde werkelijkheid."

Beiden zijn onder de indruk van de inzet van Nederlandse kerken en vrijwilligers om asielzoekers te helpen. Shingi: "Daar waar het systeem faalt, springt de kerk in. Het is bijzonder dat christenen en niet-christenen als vrijwilligers samenwerken. Zelfs in de Nederlandse context waarin kerken krimpen, weten zij toch veel te betekenen voor mensen in nood. Winsome: "Wat mij opvalt is dat kerken zich hier heel duidelijk uitspreken tegen het gebrek aan opvang en voorzieningen. In Singapore hebben we als kerk nauwelijks ruimte om zo duidelijk onze stem te laten horen."

Bovendien zijn we als kerk erg naar binnen gericht. Mede door deze stage weet ik dat wanneer ik straks predikant ben, ik ook buiten de kerkmuren dienstbaar wil zijn."

*Heleen Platschorre,
freelance medewerker Kerk in Actie
Kerkinformatie juli/augustus 2015*