

Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

Voorburg



31^e jaargang no. 1
16 januari 2015

In dit nummer o.a.:

- kerk-op-schoot, pag. 11, 12
- actie kerkbalans
- (her)bevestiging ambtsdragers
- (terug)blik op Kerst Opstandingskerk
- lichtjesavond Oude Kerk

Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:
(€ 16,- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg

Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta@kpnplanet.nl
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
**Kopij voor het nummer van vrijdag
13 februari moet uiterlijk donderdag
5 februari vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

Kerk Wijzer wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.



Kerkdiensten Rooster

Zondag 18 januari

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

Opstandingskerk, Rembrandtlaan
10.00 uur ds. H.E.J. van der Laan,
Valkenburg

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Hersteld Hervormde Gemeente
11.30 uur Opstandingskerk:
ds. H. Juffer
17.00 uur Oude Kerk:
ds. H. Juffer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Woensdag 21 januari, Eenheid van de kerken

De Mantel
10.30 uur ds. T. Koelewijn
en pastor P. Sas

Zondag 25 januari, Eenheid van de kerken

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. K. Blei, Haarlem
19.00 uur ds. R.F. Philipp

Opstandingskerk, Rembrandtlaan
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw,
Den Haag, H.A.

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen

Hersteld Hervormde Gemeente
11.30 uur Oude Kerk:
eerw. hr. D.J. van Keulen,
Voorthuizen
17.00 uur Opstandingskerk:
eerw. hr. D.J. van Keulen

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Zondag 1 februari

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. F. de Vries Bouwstra,
Leidschendam
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Opstandingskerk, Rembrandtlaan
10.00 uur ds. T. Wegman,
Den Haag

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Hersteld Hervormde Gemeente
Oude Kerk**
11.30 uur ds. H. Juffer
17.00 uur ds. H. Juffer

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur Hoeksteenlezing,
R. Bartlema

**Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk**
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

Zondag 8 februari, Werelddiaconaat

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur zie Opstandingskerk
19.00 uur B. van 't Veer-Zwaan

Opstandingskerk, Rembrandtlaan
10.00 uur ds. J. van de Meent

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

**Hersteld Hervormde Gemeente
Oude Kerk**
11.30 uur kand. C.M. Klok, Katwijk a/Z
17.00 uur kand. C.M. Klok

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. R.F. Philipp

De Mantel
11.15 uur ds. T. Koelewijn



Opstandingskerk Oude Kerk

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06 20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail: t.koelewijn@gmx.de.

Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail: jtvanderwolf@gmail.com.

Opstandingskerk Rembrandtlaan 92, 2273 AM Voorburg, tel. 3869280. Scriba: mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655. Rek.nr. wijkkas NL93 INGB 0000 3104 92 t.n.v. Penn. PKN gemeente Opstandingskerk. Website: www.opstandingskerkvoorburg.nl.

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel. 3863220. Scriba: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272 BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerkvoorburg.nl. Rek.nr. wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerkgemeente. Website: www.oudekerkvoorburg.nl.

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail: judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de erediensten

Zondag 18 januari

2^e zondag van Epifanie

Kleur: wit

Johannes 2: 1-11, de bruiloft te Kana, is traditioneel de lezing voor deze zondag. Jesaja 62: 1-5 wordt daarnaast genoemd als profetenlezing. In de Opstandingskerk gaat voor ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg. In de Oude Kerk gaat onze interim-predikant ds. J. van de Meent voor.

Zondag 25 januari

3^e zondag van Epifanie

Kleur: wit

Marcus 1: 14-20 staat samen met 1 Samuel 3: 1-10 op het rooster voor deze zondag.

In de Opstandingskerk is ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag de voorganger. We vieren het Heilig Avondmaal. In de Oude Kerk gaat dr. K. Blei uit Haarlem voor.

Zondag 1 februari

4^e zondag van Epifanie

Kleur: wit

Marcus 1: 21-28 staat samen met Deuteronomium 18: 15-20 op het rooster voor deze zondag.

In de Opstandingskerk gaat voor ds. T. Wegman uit Den Haag. In de Oude Kerk is ds. F. de Vries Bouwstra uit Leidschendam de voorganger.

Zondag 8 februari

5^e zondag van Epifanie

Kleur: wit

Op het rooster staat Marcus 1: 29-39 met 2 Koningen 4: 18-37. Deze zondag is onze 'gemeentezondag', een gezamenlijke dienst in de Opstan-

Collectetoelichtingen

Op 18 januari is de eerste collecte bestemd voor de wijkdiaconieën. In de wijken vinden diverse activiteiten plaats, zoals ontmoetingsdagen, excursies, gezamenlijke maaltijden en koffieochtenden. Deze activiteiten geven de mensen de kans om hun dagelijkse zorgen even aan de kant te zetten, of de eenzaamheid te onderbreken.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 25 januari is de eerste collecte bestemd voor Hospice het Vliethuys in Voorburg. Het hospice is een gastvrij verblijf dat zorg en ondersteuning wil bieden aan mensen met een beperkte levensverwachting. Dit gebeurt in een warme en liefdevolle omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de situatie thuis. Hospice het Vliethuys is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Het is een plek waar bewoners en hun naasten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Het hospice is een paar jaar geleden verhuisd naar de oude polikliniek van het Diaconessenziekenhuis. Er is nog een flink bedrag nodig om een 'Tweede Huiskamer' in de nieuwbouw te creëren. Deze ruimte is met name bedoeld voor families om de gelegenheid te hebben om het verlies van hun dierbaren te verwerken.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 1 februari is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De opbrengst wordt gebruikt voor het betalen van de landelijke verplichtingen aan de PKN, zoals het diaconaal quotum.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 8 februari is de eerste collecte bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Soms wordt er een beroep op de diaconie gedaan door mensen die al op alle kosten bezuinigd hebben en dan nog niet rond kunnen komen. Ze wachten bijvoorbeeld op een voorschot of een uitkering. Deze mensen worden tijdelijk financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

dingskerk waarin ds. J. van de Meent voorgaat. Na de dienst heeft de activiteitencommissie weer een mooi programma opgesteld, waarin we elkaar ook eens in een andere sfeer ontmoeten, dan in de kerkdienst. Zie hiervoor verderop in dit wijkbericht.

Mantelvieringen

Woensdag 21 januari is er om 10.30 uur een oecumenische viering. Deze viering staat in het kader van de Week van Gebed. Tijdens de Week van Gebed van 18-25 januari komen wereldwijd christenen bij elkaar om samen te bidden. Het thema is "Dorst?", ons aangereikt door de kerken uit Brazilië. Voorgangers zijn ds. T. Koelewijn en pastor P. Sas.

Zondag 8 februari om 11.15 uur in de Maartenzaal zal ds. T. Koelewijn voorgaan. Bewoners van de Mantel, om-

wonenden en anderen zijn van harte welkom in beide vieringen.

Terugblik op Kerst

We hebben een bijzondere decembermaand achter de rug. Gememoreerd moet wel worden dat dit de laatste Kerst in de Opstandingskerk was. In de kerstnachtdienst was de kerk weer bijzonder mooi uitgelicht. Verder werden we geïnspireerd door mooie diensten in beide kerken, een Adventsdienst in de Mantel, het gezamenlijke kinderkerstfeest en de kerstvieringen van de Diaconie. Ook waren we betrokken bij een kerstzangmiddag in het Anker en een dienst voor Rustoord/Leilinde. Hieronder aandacht voor twee bijzondere activiteiten in beide kerken: Nathalie Ros stuurde ons een verslag van "Blik op Kerst" en Cor Hoek kijkt terug op de Lichtjesavond.

Goed bezochte "Blik op Kerst"

De Opstandingskerk was op een stormachtige vrijdag 12 december feestelijk ingericht met allerlei leuke kerstspullen. Mooi gekleurde kleurplaten en zelfgemaakte kerststalletjes en engeltjes waren ingeleverd door kinderen uit de kerk en de Vijverhofschool, om mee te doen met de knutselwedstrijd. Ook waren er in de kerk kerststallen uit alle windstreken te zien. Deze kwamen van mensen van verschillende kerken in Voorburg. Het was erg leuk om te zien hoe de Kerststal verschillend uitgebeeld kan worden qua materiaal, grootte, kleurgebruik, etc. Meteen bij de opening om 15.00 uur was het in de kerk behoorlijk druk met kijkers.



Maar ook de knutselworkshop voor kinderen (onder leiding van "The Queen of Art") werd goed bezocht. Wat een pret hadden de kinderen bij het knutselen. In de hal was veel belangstelling voor een aantrekkelijke uitstalling van christelijke boekhandel Pelgrim. Een aantal mensen had zelfgebakken lekkernijen ter beschikking gesteld, die onder het genot van een kopje koffie of thee genuttigd werden. Ook was er live kerstmuziek in de kerk te horen, namelijk orgelspel en pianostukken met gitaarbegeleiding. Rond etenstijd was er soep met broodjes voor de aanwezigen. Om 19.00 uur maakte de jury de prijzen van de knutselactie bekend. Ondanks het slechte weer werd deze activiteit in de Opstandingskerk toch erg goed bezocht. Iedereen die zijn of haar medewerking hieraan heeft verleend wordt hierbij hartelijk bedankt door de Activiteitencommissie.

Lichtjesavond

We mogen met elkaar weer terugkijken op een geslaagde Lichtjesavond. Mede dankzij de behoorlijke weersomstandigheden kwamen er zo'n 4.300 mensen door de Oude Kerk in de drie uur tijd van de openstelling. De optredens van het ouderkoor van de Montessorischool en de twee medewerkingen van de cantorij wa-

ren zeer behoorlijk van kwaliteit en trokken zeker de nodige aandacht, waarbij mensen die de kerk in wilden komen toch even opgehouden moesten worden, omdat het anders echt te vol zou worden. Tussendoor speelden Wim Loef en Jan Droogers orgel.

Bij de kraam was het steeds een drukte van belang en zag ik steeds medewerkers heen en weer gaan tussen de keuken en de kraam, als gels die af- en aanvlogen om de jongen te voeren! Uiteindelijk was alles "uitverkocht". Bij elkaar hebben de activiteiten ruim € 1.900,- opgeleverd t.b.v. het restauratiefonds van de toren.

Het was plezierig om te zien dat we met een grote groep van zo'n 30 mensen van allerlei leeftijds categorieën, met een goede vertegenwoordiging van de jeugd, in grote saamhorigheid hebben laten zien dat er op de Lichtjesavond zeker ook plaats is voor de gastvrije kerk!

Catechese, leerhuizen en kringen

Catechese

De jeugdkerk in de Opstandingskerk is tijdens de kerkdienst op elke zondag, behalve de 2^e zondag van de maand. De tienerdienst in de Oude Kerk vindt eveneens tijdens de dienst plaats, in principe om de 14 dagen.

Bijbelkring

Woensdag 21 januari van 10.00 tot 11.30 uur in de Opstandingskerk beginnen we aan een serie over het Bijbelboek Ruth. Proponent Marjan Zebregs blijft deze kring leiden. Volgende datum: 4 februari.

Samen Bijbellezen

Ook het lezen op de manier van lectio divina wordt voortgezet onder leiding van Marjan Zebregs. Vrijdag 16 januari van 10.30 tot uiterlijk 11.30 uur in de kerkenraadskamer lezen we het eerste hoofdstuk van Zacharia, op 30 januari Maleachi. Het is niet noodzakelijk om eerdere bijeenkomsten te hebben bijgewoond. Altijd welkom.

Kapelkring

Met ds. Koelewijn praten we nog eenmaal over het onderwerp "Israël" en wel op donderdag 15 januari, aanschouw 20.00 uur, in de soosruimte van de Opstandingskerk. Inlooptijd 19.45 uur. De volgende avond is 19 februari, het onderwerp is op dit moment nog niet bekend. Informatie bij Aad de Graaf.

Bijbels leerhuis

Zo lang er geen vaste predikant is leidt ds. B. A. Venemans het Bijbels leerhuis en de kring Geloofsverdieping. Het Bijbels leerhuis vindt plaats in het ontmoetingscentrum 'De Voorhof' bij de Oude Kerk op de dinsdagen van 19.30-21.00 uur en op de woensdagen van 10.00-11.30 uur. De volgende keren zal dat zijn op 27 en 28 januari en 10 en 11 februari. We bespreken het Hooglied.

Kring Geloofsverdieping

De eerstvolgende keren zullen waarschijnlijk zijn op maandag 26 januari en 9 februari, van 20.00 tot 21.30 uur in de 'opkamer' van de Oude Kerk. Onder leiding van ds. Venemans bespreken we het 6^e en 7^e hoofdstuk uit 'God is niet te vangen': Ons leven leefbaar maken, en: Het verstand kent z'n grenzen. Deze gegevens zijn onder voorbehoud, omdat de kring op 12 januari voor het eerst met ds. Venemans bijeenkomt en dan pas nieuwe afspraken kan maken.

Gemeentezondag

De activiteitencommissie organiseert op zondag 8 februari de gemeentezondag. Alle gemeenteleden van en betrokkenen bij onze wijkgemeente zijn van harte welkom.

Na de eredienst in de Opstandingskerk beginnen omstreeks 12.00 uur de volgende workshops waaraan u/jij kunt meedoen:

- schilderen o.l.v. mw. Loes Wiersma
- bibliodrama o.l.v. mw. Marjan Zebregs
- excursie naar het Stadsklooster, Westeinde 101A Den Haag
- zingen o.l.v. dhr. Gerrit van Eeden
- "Maak er een feest van": over de Joodse feesten o.l.v. mw. Netty Dondorp
- kinderactiviteit (4-12 jaar)
- film kijken voor tieners (12+)

Rond 13.30 uur sluiten we af met een lunch. Het is weer de bedoeling dat een ieder iets te eten en/of drinken meeneemt. In beide kerken staat de komende weken een flip-over waarop aangegeven kan worden wat men meeneemt voor de lunch. Uit ervaring weten we dat er een rijke variatie aan lekkernijen op tafel komt te staan. Een opgaveformulier voor deelname aan een workshop wordt de komende zondagen na afloop van de eredienst uitgedeeld.

We hopen dat velen van u zullen meedoen!

Vergaderingen

Het moderamen van de kerkenraad vergadert op 10 februari en 3 maart, de kerkenraad op 10 maart.

Alles van waarde is weerloos?

Deze dichtregel (zonder vraagteken) van Lucebert uit 1974 staat al meer dan 35 jaar op station Rotterdam Blaak. Lucebert geldt nu als één van de grootste dichters van de 20^e eeuw. Maar in zijn tijd was hij niet altijd geliefd en zijn werk werd niet altijd gewaardeerd. Zo lieten de zusters van het Franciscanessenklooster in Heemskerk Luceberts wandschildering overschilderen met witte verf.



Toen ik bij mijn recente bezoek aan de nieuwe Markthal las: 'Alles van waarde is weerloos', dacht ik aan Jezus. Jezus geboren als een baby. Weerlozer kan niet. Waardevoller kan ook niet. Hoogstens even waardevol als God de Vader of de heilige Geest.

Iets waardevols moet je beschermen en dat doen Maria en Jozef als ze met de pasgeboren Jezus vluchten naar Egypte. Iets waardevols betekent een verantwoordelijkheid en een zorg. Zo zijn Maria en Jozef bezorgd als de jonge Jezus niet bij familieleden blijkt te zijn. Ze vinden Jezus in de Tempel, het huis van zijn Vader.

Het thema van de afgelopen Advent was verlangen. Verlangen heb je alleen naar iets dat waardevol is.

'Verlangen naar toekomst' is herkenbaar als we elkaar een 'Gelukkig Nieuwjaar' wensen. Het is ook herkenbaar in 'Gelukkig een Nieuwjaar', zoals ik ergens las, verlangen naar een nieuw begin. Het is herkenbaar in Jezus, die bereid was te sterven om voor ons een nieuw begin mogelijk te maken.

'Verlangen naar bloei'. We willen graag zelf tot bloei komen en ervaren dat onze dierbaren tot bloei komen, hun talenten ontwikkelen. Zoals we ook kennen uit de gelijkenis van de talenten, van de geldstukken. Niet zorgvuldig bewaren uit angst iets kwijt te raken, maar proberen talenten tot ontwikkeling, tot bloei, te brengen.

'Verlangen naar vervulling'. Vervulling van beloften, nakomen van goede voornemens. Jezus als vervulling van Gods belofte, Jezus als drager van het nieuwe verbond tussen God en mensen.

'Verlangen naar overgave'. Jezus, die zich overgeeft aan de dood op Goede Vrijdag. Overgeven als het stoppen van de strijd, de aanvaarding en daarmee de mogelijkheid van een nieuw begin. Een nieuw begin met Kerstmis, de geboorte van Jezus. Een nieuw begin met Pasen, de Opstanding.

Een nieuw begin met een nieuw jaar des Heren. Binnenkort de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De kerken in Brazilië hebben het thema gekozen: "Dorst?". Dorst is verlangen naar drinken, verlangen naar 'levend water'. Water is van waarde, letterlijk van levensbelang. Water met zijn vele verschijningsvormen: ijs, vloeistof en stoom. Maar ook 'levend water' in veel verschillende verschijningsvormen. En met één bron: Jezus Christus. Jezus, die zich niet verweert met wapens of met woorden. Mogen wij de waarde van Jezus Christus in 2015 zichtbaar, hoorbaar en voelbaar maken. De waarde van Jezus is met ons geloof, met onze hoop en met onze liefde niet weerloos. De waarde van Jezus is een geschenk om uit te delen, juist na de decembermaand met veel cadeaus.

Ik wens u en jou een waardevol en verwachtingsvol 2015 met veel heil en zegen!

*Proponent Marjan Zebregs
Bijstand in het pastoraat in de
locatie Shalomkerk in Den Haag ZuidWest*

Giften

Oude Kerk: ontvangen van mevr. S. € 50,- voor de diaconie en van mevr. W. € 50,- voor restauratie van de toren. Hartelijk dank!

Huwelijk

Op 23 december vond in de Johanneskerk van de Opstandingskerk de huwelijksinzegening plaats van Nick Lourens en Martina Schnaidt. Martina Schnaidt is lid van onze wijkgemeente. Het bruidspaar koos als trouwtekst Psalm 23: 1. Moge de goede Herder hun huwelijk zegenen en hen goed en nabij zijn.

T. Koelewijn

Huwelijksbevestiging

Met vreugde berichten wij dat op 4 februari om 16.00 uur het kerkelijk huwelijk van Hans Koning en Mariska Roozendaal uit de Den Burghstraat 34 in de Oude Kerk zal worden bevestigd. Voorganger in deze dienst is ds. A. Sterrenburg. Wij wensen het bruidspaar en Niels, Guus en Mees en de verdere familie een bijzondere dienst toe.

Wij gedenken

Op 13 december overleed mevr. A.J. Ebbenhout-Zaneveld, gewoonde hebbende Kon. Julianalaan 273. Zij was de weduwe van E.K. Ebbenhout, die tot zijn overlijden in december 1996 actief was als diaken en zich vooral inzette voor de zending. Zelf was zij minder betrokken en had geen behoefte aan bezoek van de kerk. Ze had genoeg aan haar kinderen, zoals zij zei. Op 18 december is ze begraven vanuit de aula op de Oosterbegraafplaats.

Op 18 december is op 100-jarige leeftijd overleden mw. T. Takes-van der Schans, gewoonde hebbende op de Sonnenburghlaan. Mw. Takes is geboren in Blijham en heeft haar man leren kennen toen zij als gezinsverzorgster in het gezin kwam. Na hun huwelijk zijn ze in Voorburg komen wonen, waar ze drie kinderen kregen. Mw. Takes kwam tot een aantal jaren geleden geregeld in de kerk en hoewel haar man niet gelovig was opgevoed, ging hij ook met haar mee. In de laatste Rondon de Oude Kerk en Opstandingskerk heeft zij haar leven beschreven in de rubriek 'Geef de pen eens door'. De laatste zinnen uit dit artikel zijn: "Of ik bang ben om dood te gaan? De dood....Eén keer komt het. Ik kan niet zeggen dat ik er bang voor ben. Eén keer komt het...."

De gedachtenisdienst vond plaats op 24 december in de Oude Kerk. Haar



**Bij Monuta
Van der Togt krijgt
u alle ruimte voor
uw wensen.
Wij zijn er voor u.
Voor, tijdens en na
de uitvaart.**

Monuta Van der Togt. We zijn
24 uur per dag bereikbaar op
070 - 369 40 65. Ook als u niet bij
ons verzekerd bent. U kunt ons
bezoeken aan de Rodelaan 60
te Voorburg. Kijk ook op
www.monuta.nl.

Monuta 
De steun bij iedere uitvaart.



AGTERDENBOSCH
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45
www.agterdenbosch.nl

FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



**hollandse
indruk**

[drukkers die meedenken.nl](http://drukkers.die.meedenken.nl)

Leemansstraat 7

4251 LD Werkendam

0183 - 50 85 57

www.hollandseindruk.nl

DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

WWW.DEVOSVERF.NL / 070 347 36 31

J. Looije schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
 - Witwerken, muurbesputingen en wandafwerking
- Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg

070 - 399 57 87

Fax 070 - 399 57 87

kinderen en kleinkinderen spraken woorden van dank en droegen gedichten voor. De meditatie stond in het licht van de haar zo geliefde Psalm 23: De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. Trijntje Takes had haar herder van heler harte lief en wist zich in Jezus geborgen. Tijdens het zingen van het lied Stille nacht, heilige nacht, werd oma door haar kleinkinderen uitgedragen. De dienst werd voortgezet op de Oosterbeegraafplaats, waar zij werd begraven. We bidden voor haar nabestaanden om troost en kracht.

T. Koelewijn

Op vrijdag 19 december is overleden mevrouw *Magaretha Marie Timmermans* (Greet) in de leeftijd van 92 jaar. Boven de rouwadvertentie staat: Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Mijn tijd is gekomen om te gaan. Mevrouw Timmermans woonde in de Panden en sloeg nooit een Manteldienst over. Zij had een "warm" contact met de ouderling voor de Mantel Janna Plugge, pastoraal medewerker Piet Bostelaar en ook met ds. Ton v.d. Hoeven. Wij wensen de familie troost toe.

Berichten van de kerkenraad (Her)bevestiging ambtsdragers

In de dienst van 11 januari is bevestigd als ouderling kerkrentmeester dhr. R.M. van der Duin. Voor een tweede termijn zijn bevestigd mw. E.W. Schippers-Gijsbers, ouderling, en mw. J.H. de Graaf-van der Spek en dhr. J.F.J.A. Pronk, diakenen. Opnieuw zijn toegetreden mw. W. de Villeneuve-van Asbeck en dhr. H.F. Grootjans, respectievelijk als diaken en ouderling.

Afscheid ambtsdragers

We namen afscheid van een zestal ambtsdragers, die allen meer dan één periode ambtsdrager zijn geweest. Het betreft de dames M. Glerum-de Bruin, J.W. Plugge-Hasenoot, S.I. 't Zand-Strijk, ouderlingen, en de heren J. Touwen, diaken, E. J. Th. van den Bosch en L.M. Jousma, kerkrentmeesters financiën. Tijdens de dienst van 18 januari in de Opstandingskerk zal ook worden stilgestaan bij het vertrek van de ambtsdragers die zo lang in die kerk hun ambt hebben uitgeoefend.

Bijstand in het pastoraat

Vanaf 1 januari verleent ds. T. Koelewijn bijstand in het pastoraat voor de hele wijkgemeente, omdat ds. Sterenburg door zijn emeritaat hierin niet meer participeert. Ds. Koelewijn heeft een aanstelling voor 0,4 fte, maar dat is onvoldoende om de hele

wijkgemeente te kunnen helpen. De kerkenraad is nog op zoek naar een predikant die hem daarin kan ondersteunen. Het ouderlingenberaad vergadert binnenkort over de nieuwe situatie.

Gemeentebijeenkomst

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeentevergadering op dinsdag 24 maart in de Opstandingskerk om 20.00 uur. Onze interim-predikant ds. Jaap van de Meent zal hierin zijn eerste bevindingen presenteren. Een nadere invulling van de avond volgt in de volgende KerkWijzer, maar u kunt de datum vast noteren in uw agenda.

Ten slotte

Ik kijk uit naar de gemeentezondag, waarop we elkaar weer eens op een andere manier kunnen leren kennen, ook geschikt om iemand mee te nemen!

Vlak voor het insturen van dit bericht ontvingen we het ontstellende bericht dat onze ouderling Gert-Jan Vergeer donderdagmorgen 8 januari aan een hartstilstand is overleden. God zij zijn moeder, familie en allen die om hem gaven troostvol nabij.

*Judy van Engeldorp Gastelaars,
ouderling*

Geslaagde schoenendoosactie

De veertiende editie van de -inmiddels traditionele- schoenendoosactie is weer achter de rug. Ditmaal deden mee: de Opstandingskerk, de Oude Kerk en bezinningscentrum De Schakel (in Leidsenhage). Deze keer konden we 93 goed gevulde schoenendozen wegbrengen naar Zevenhuizen.



En ook nog diverse zakken en dozen met los speelgoed en ander materiaal om minder goed gevulde dozen bij te vullen. Voor het versturen van de dozen hebben we € 353,- ontvangen. Alle gulle gevers bedankt voor hun bijdrage! De schoenendozen zullen in december meegaan met de tweede vaart van het bevoorradingschip Karel Doorman van het Ministerie van Defensie naar West Afrika en ingezet worden bij het preventieonderwijs te-

gen ebola. Op vrijdag 5 december zijn in het Actie4Kids verwerkingscentrum Woerden de schoenendozen geladen in twee containers, die vervolgens naar de haven van Vlissingen te zijn getransporteerd. De schoenendozen zijn -als alles goed is verlopen- vlak voor de Kerst in Sierra Leone gearriveerd.

Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evandervolffkox@gmail.com Scriba: mw. A. Smallenbroek, Kon. Julianalaan 13, 2273 JB Voorburg, tel. 3876703, e-mail: secretariaat@deopenhof-voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de diensten

Zondag 18 januari

"Geloof ik wel (genoeg)?" Dat is het thema. Veel mensen, ook binnen de kerk, vragen zich af of ze wel geloven. Je kunt vinden dat je alles moet geloven wat in de Bijbel staat of dat je nooit mag twijfelen. De vraag is of dit soort 'normen' wel terecht zijn. In deze dienst bezinnen we ons op de vraag wat het wezen van geloven is. Voor een antwoord gaan we te rade bij Abraham, die wel de vader van alle gelovigen wordt genoemd (Genesis 15: 1-6). De voorganger is ds. Jan van der Wolf.

Zondag 25 januari

Op deze zondag is ds. Hans van Dronghen, studentenpredikant te Delft, woonachtig in Amstelveen, onze gastvoorganger. Een vertrouwd gezicht inmiddels...

Zondag 1 februari

Vandaag verwelkomen wij twee nieuwe ambtsdragers. Ook danken wij een aantal mensen die zich jarenlang voor het kerkenwerk hebben ingezet. In de verkondiging stellen we ons de vraag: wat beweegt je om je in te zetten voor het kerkenwerk of voor de ander? Dat sluit mooi aan bij ons jaarthema. We laten ons leiden door 1 Johannes 4: 7-16. Daarin gaat het over het wezen: liefde. Ds. Jan van der Wolf is de voorganger. Op maandag 26 januari (Koningkerk 19.30-20.30 uur) bent u van harte uitgenodigd voor "make-a-preek" om mee te denken over het Bijbelgedeelte (zie elders in dit bericht).

Zondag 8 februari

Op deze morgen is het thema 'met ontferming bewogen', opnieuw een themadienst in de serie: Wat beweegt je? We lezen Matteüs 9: 35-10: 4. Jezus laat zich raken door uitgeputte en hulpeloze mensen en schakelt anderen in om nood te lenigen. Onder ons zijn ook heel wat mensen die 'met ontferming bewogen zijn'. Daarvan zal iets terug te horen/zien zijn in deze dienst. 's Middags om 15.30 uur is er weer kerk-op-schoot. "Op zoek naar het schaap..." Maar ook samen in de kring zingen, bidden, luisteren, beleven. Voor jonge kinderen, tot een jaar of 6, en hun (groot)ouders. Ds. Els van der Wolf gaat voor in beide diensten.

Je ouders op je schouders! woensdag 21 januari

De zorg voor je ouder wordende ouder(s) kan zwaar op je drukken. Je hebt ze hoog zitten. Je doet het met liefde, maar je kunt ook het gevoel hebben: doe ik wel genoeg? En soms is er de vraag: wanneer mag ik aan mijzelf denken? En wat als de relatie met mijn vader en/of moeder ingewikkeld is? Op woensdagavond 21 januari (Koningkerk, 20.00 uur) is er een bijeenkomst waarin we onze vragen en ervaringen in een vertrouwde sfeer kunnen delen. Ook zullen we proberen zicht te krijgen op onze 'loyaliteit'. Opgave en info: ds. Jan van der Wolf (jtvanderwolf@gmail.com of tel. 2128279).

Nieuw: 'Make a preek' maandag 26 januari

Het komende half jaar is er vier keer: Make a preek. Dat betekent niet dat je zelf een preek gaat maken maar dat je mee gaat denken in het voorbereidingsproces. De eerste keer is op maandagavond 26 januari van 19.30-20.30 uur, o.l.v. ds. Jan, met het oog op de dienst van 1 februari. Je hoeft je niet thuis voor te bereiden. Juist je eerste vragen en opmerkingen zijn voor ons als predikanten waardevol in het bezinningsproces. Als je zo hebt meegepraat en -gedacht dan beleef je die zondag de kerkdienst en de preek veel intenser is de ervaring. En je dient er de hele gemeente mee! Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De andere data zijn: 2 maart (dienst van ds. Els op 8 maart), 30 maart (paas-morgendienst van ds. Jan) en 11 mei (dienst van ds. Els op 17 mei).

Ochtendbijbelkring

Woensdag- en donderdagochtend 4 en 5 februari is er weer Bijbelkring o.l.v. ds. Els van der Wolf. Om 10.00 uur staat de koffie klaar, om 10.15 uur

beginnen we en om 11.30 uur sluiten we af. We zijn op weg met Jacob en zijn familie en aangekomen bij Genesis 32.

In gesprek met de Bijbel

Op maandagavond 9 februari lezen we o.l.v. ds. Jan van der Wolf verder in het dynamische Bijbelboek Handelingen. Het is in de Koningkerk en begint om 20.00 uur.

Christelijke meditatie

Donderdagavond 12 februari om 20.00 uur is er weer gelegenheid om mee te doen met de meditatiegroep in de jeugdruimte van de kerk. Na een kopje koffie of thee worden we, o.l.v. ds. Els van der Wolf, stil rond een Bijbelgedeelte. Het duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Wij gedenken

Op 20 december 2014 overleed Hendrik Evers. Hij was 83 jaar oud en woonde met zijn vrouw Trix aan de Buizerdlaan 151, 2261 CT Leidschendam. "Pelgrimage in vertrouwen," zo omschreef Trix hun leven samen. Je leert elkaar kennen en gaat samen op weg, bijna 58 jaar huwelijk. Een weg met goede tijden. Henk was een liefdevolle en zorgzame man en vader. Drie zoons kregen zij. In de Koningkerk kennen we Henk Evers als een betrokken gemeentelid, ruimdenkend en vooral vaardig en humoristisch met de pen, onder andere in het wijkblad Tweeklank. Hij had een duidelijke eigen mening, maar wat er echt ten diepste in hem omging, dat was van hem. De pelgrimage in vertrouwen was ook een weg met zorgen wat betreft gezondheid, zeker de laatste jaren. Hartproblemen en tia's maakten hem kwetsbaar. In die zin kwam zijn einde niet onverwacht. Op 27 december vond de begrafenis plaats, in Voorburg, na een dienst in de Koningkerk. We hebben Psalm 121 gelezen over de HEER die over je waakt en je ziel bewaart. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Trix en de kinderen en kleinkinderen.

Bedankt!

U heeft ons de afgelopen tijd rijk bedeld met kerstkaarten en -mailtjes met goede woorden en inspirerende afbeeldingen. Dank u wel daarvoor! We zien terug op goede kerstdagen en gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Ter overweging een couplet uit een lied uit Iona, geschreven voor de tijd van oud en nieuw, vertaald door Andries Govaart:

*God gaat niet bij de angst te raad;
wat komen gaat, baart hem geen*

*zorg;
die hemel schiep en aarde grondt,
staat ook voor onze toekomst borg.*

Een hartelijke groet,

ds. Jan en Els van der Wolf

Nieuwe ambtsdragers

De wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Open Hof heeft enige tijd geleden een oproep gedaan aan de gemeente om namen te noemen van kandidaten voor de invulling van enkele vacatures.

De wijkkerkenraad stelt nu voor in het ambt van diaken te bevestigen mevrouw Marja Westerlaken, in het ambt van ouderlingsecretaris mevrouw Roelie Dröge-Bouwers en te benoemen tot kerkrentmeester scriba van het college van kerkrentmeesters mevrouw Anneke Smallenbroek-Jager.

Wanneer er geen bezwaren vanuit de gemeente worden ingediend tegen de genoemde personen zal bevestiging en benoeming plaatsvinden in de dienst van 1 februari in de Koningkerk.

Film in Koningkerk op 5 februari om 19.30 uur

The Devil's Advocate

"De succesvolle advocaat Kevin Lomax wordt gevraagd om bij een bekend advocatenkantoor te komen werken. Hij gaat op het aantrekkelijke aanbod in en Kevin en zijn vrouw maken kennis met de oprichter John Milton. Al snel is Kevin volledig opgenomen in het zeer decadente leven en maakt hij zijn reputatie als genadeloze advocaat meer dan waar. Maar welke prijs moet er betaald worden voor dit succes?"

Snert en nieuwjaarsconcert in de Koningkerk

Aansluitend op de verschillende activiteiten binnen het jaarthema "Wat beweegt je?" zal het H.I.J. -een jeugdsymfonieorkest met leden tussen de 8 en 20 jaar oud- een feestelijk concert geven voor het goede doel SOS Kinderdorpen.

Het Haags Instrumentaal Jeugdensemble (H.I.J.) staat onder leiding van dirigent Marco C. de Bruin. Het repertoire is interessant voor jong en oud en bestaat uit klassieke stukken, maar ook filmmuziek en gearrangeerde popmuziek. Het thema "Wat beweegt je?" komt deze avond kleurrijk naar voren en diverse jongeren van de "Open Hof" wijkgemeente zullen zich hiervoor inzetten naast en op het podium.

**NIEUWJAARS
CONCERT**
ZATERDAG 31 JAN 2015
VAN HET
LEUKSTE JEUGDORKEST
VAN DEN HAAG E.O.



H.I.J. HAAGS INSTRUMENTAAL JEUGDENSEMBLE
REINETS DE TIEE GARDIEN, EIGT DE DAI ROEDATI,
TARVAJESOTIATU, DAIPE DE TIEE OMBIATU.
KONINGKERK IN VOORBURG AANVANG: 19:30 UUR
BRUJINGS INGENHOESLAAS 4 ZAAL OPEN 19:00 UUR
kaartverkoop aan de zaal: € 7,50 Volwassenen / € 5,00 kinderen www.jeugdensemble.nl

De opbrengst van dit nieuwjaarsconcert is voor SOS Kinderdorpen. Een organisatie die kinderen ondersteunt en helpt om een menswaardig bestaan op te bouwen wanneer dit niet vanzelfsprekend is. Gezamenlijk willen we dit mooie doel een zetje in de rug geven.

Zaterdag 31 januari staan vanaf 17.30 uur de deuren van de Koningkerk wagenwijd open. De toegangsprijs bedraagt € 7,50. Vanaf ongeveer 18.00 tot en met 19.00 uur wordt een heerlijke erwtensoep met roggenbrood en spek geserveerd. Om 19.30 uur start het concert.

Om over voldoende erwtensoep te kunnen beschikken is het de bedoeling om tevoren kaarten te bestellen c.q. te laten weten of u komt. Dat kan via inschrijvingslijsten achter in de kerk of via e-mail (kkhendriks@live.nl). Betaling kan vooraf via de wijkkas onder vermelding van "snert en concert" of eventueel bij binnenkomst. U bent van harte uitgenodigd en neem vooral iemand mee.

Van harte aanbevolen!

Commissie snert en concert

Hersteld Hervormde Gemeente

Predikant/bijstand in het pastoraat: ds. H. Juffer, Westerlookade 20, 2271 GA Voorburg, tel. 2050257, e-mail: h.juffer@kliksafe.nl
Scriba: K. Larooij, Jan Mulderstraat 33, 2273 VE Voorburg, tel. 3867746, e-mail: scriba.hhg.voorburg@kliksafe.nl. Regg.nr. Diaconie NL88INGB0006362218 t.n.v. Diaconie HHG Voorburg, Regg.nr. Kerkvoogdij NL74INGB0000542373 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Voorburg.

Diensten des Woords

Zondag 18 januari

11.30 uur Opstandingskerk:

ds. H. Juffer

17.00 uur Oude Kerk: ds. H. Juffer

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

Zondag 25 januari

11.30 uur Oude Kerk:

D.J. van Keulen, Voorthuizen

17.00 uur Opstandingskerk:

D.J. van Keulen

Bij de uitgang is er een GDC-collecte voor Noodhulp en Rampenfonds

Zondag 1 februari

Oude Kerk:

11.30 uur ds. H. Juffer

17.00 uur ds. H. Juffer

Collecte bij de uitgang voor het landelijk jeugdwerk van de HHK

Zondag 8 februari

Oude Kerk:

11.30 uur C.M. Klok, Katwijk aan Zee

17.00 uur C.M. Klok

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

Na een periode waarin veel kerkdiensten gehouden zijn, breekt nu een periode aan zonder extra diensten. En na een korte onderbreking mag ook het verenigingsleven weer aanvangen. God komt Zich nog te openbaren in de gedaante van Zijn Woord. Laten wij dat Woord ook in 2015 dan met ernst onderzoeken en daarmee werkzaam zijn aan de troon der genade. Want Zijn Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar doen hetgeen Hem behaagt. Moge dat verlangen, maar ook de vervulling daarvan, ons aller deel zijn in het nieuw begonnen jaar, en ook voor degenen die ons lief en dierbaar zijn.

Memento mori

De HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. Ps. 87: 6. Na een langdurige ziekte, die zij moedig heeft mogen dragen, heeft de HEERE op de eerste Kerstdag tot Zich genomen Adriana Huberdina Clementia van der Kooij. Ria was geboren op 1 december 1949 en is overleden op 25 december 2014. Ria heeft een smartelijk ziekbed gehad, waarin haar aardse tabernakel langzaam werd afgebroken. In de rouwdienst op dinsdag 30 december hebben we stilgestaan bij de tekst uit Psalm 87 die ook boven de rouwkaart stond. Dit was haar dooptekst. Telkens kwam dat in haar leven terug. De Heere gedenke de broers, zussen, en ook al de aan-

getrouwden, de neven en nichten. Ik geef jullie deze raad mee: zoek de God van Ria. Het was ook haar begeerte om te getuigen en dat haar ziek-zijn, haar getuige zijn nog tot eeuwige zegen gesteld mocht worden. Niet alleen voor allen die haar lief en dierbaar waren, maar ook voor de vrijwilligers en allen die haar met zorg en liefde mochten omringen. Haar gebed voor jullie zal niet meer worden vernomen. Wat zou het groot zijn als deze gebeden toch verhoord mogen worden. Zij heeft deze God mogen leren kennen in haar leven en vrede gevonden die alle verstand te boven gaat. Dat ook de gedachtenis van deze rechtvaardige tot zegen zou mogen zijn. De rouwdienst vond in de Oude Kerk te Voorburg plaats, waar ze zo vele malen onder het Woord mocht zijn, terwijl 's middags zo rond 14.00 uur de bijzetting in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats Rijnhof te Woerden plaatsvond. De Heere heilige deze roepstem aan hun en ons aller hart.

Geboorteb Bericht

U bent groot, en doet wonderen: U bent God, U alleen. Vol verwondering en dankbaarheid ontvingen wij -Gerrit en Jeanet van den Berg-Dons, Molenpolderstraat 12, 2493 VA 's Gravenhage- op 23 december 2014 uit Gods hand twee zoontjes: Justus Peter Hendrik & Tobias Jean Gerrit, zo vermeldt het geboortekaartje. Justus en Tobias zijn broertjes van Christy. Vanaf deze plaats willen wij hen van harte feliciteren met de geboorte van Justus en Tobias. Gerrit en Jeanet, de Heere geve jullie wat nodig is bij de opvoeding van de kinderen. Jullie kinderen hebben niet alleen voeding nodig, maar ook opvoeding. Dat geeft de opwaartse richting aan om ze niet alleen op te voeden voor de wereld, maar bovenal voor God. Hij doe jullie ervaren, ook wanneer er telkens keuzes gemaakt moeten worden, of dat nu voor het lichaam of de ziel is, dat Hij de wijsheid wil geven, die jullie nodig hebben (Zie Jak. 1: 5 en 6).

Zieken en zorgen

Echtpaar Plugge-de Ruiters, Van Zegwaardstraat 302, maakt een moeilijke periode door, mede omdat hij recent de uitslag kreeg van medisch onderzoek die aanleiding geeft tot grote zorg. Laten wij hen ook als gemeente gedenken in het gebed. Wie weet, God mocht Zich nog wenden en wonderen doen. De Heere doe hen ervaren, wat geschreven is in Ps. 39: 8: *En nu, wat verwacht ik, o HEERE? Mijn hoop die is op U.*

Klaske Vlietstra beleeft psychisch en geestelijk een bijzonder moeilijke tijd. De Heere gedenke haar en geve haar die rust en vrede, die alle verstand te boven gaat. We denken in dit alles ook aan haar moeder, die dit alles aanziet, meevoelt en meelijdt. Dat het gebed maar mag zijn: Ontferm U mijner! Bij de Heere alleen zijn uitkomsten. We zingen in Ps. 54: 1: *O God, verlos mij uit den nood / En red door Uwwen naam mijn leven / Mijn rechtzaak zij aan U verbleven / Och, of Uw arm mij bijstand bood! O God, sla acht op mijn gebed / Neig tot mijn rede gunstig d' oren / En wil mijn bitt're klacht verhoren / Zo word' ik uit den angst gered.*

Wat ik ergens las

Het volgende citaat is uit het eerste deel van de *Christelijke huishouding* van ds. Petrus Wittewrongel. Ik citeer daarbij wat de onder ons bekende Prof. dr. W.J. op 't Hof in de inleiding van dat boek heeft geschreven. "In het moderne tijdsgewricht worden wij van twee kanten ernstig bedreigd, als het al niet meer en verder is dan bedreigd. In de eerste plaats van binnenuit. Binnen de rechterflank van de gereformeerde gezindte ziet het er aan de buitenkant over het algemeen nog redelijk uit. Zeker op zondag. Veelal grote kerken die tweemaal per zondag vol zitten. Houdt men echter daarbij nog eens door de week kerk, dan blijkt op de meeste plaatsen hoezeer de schijn bedriegt, want dan is er veelal van een volle kerk geen sprake. Heel vaak is binnen de refowereld sprake van een schrijnende tegenstelling tussen de zondag en de werkweek, tussen de leer en het leven. De refojeugd is net zo hard verslaafd aan de digitale wereld van computer, internet, mobiele telefoon, iPod en wat dies meer zij, als de seculiere jeugd. De refojeugd brengt grotendeels de zaterdagavond door op plaatsen waar zij God niet kunnen ontmoeten. Hoe komt dit alles? Het antwoord hierop is hetzelfde als dat op de vraag wat daaraan gedaan dient te worden. Wittewrongel moest tot zijn grote verdriet en smart constateren dat het gereformeerde Amsterdam een broeinest van ongerechtigheid was en dat het leven van vele gereformeerden niet in overeenstemming met hun leer was. Volgens hem lag de oplossing in een grondige en radicale reformatie. Alle andere reformatoren waren het daarover eens. Het bijzondere van Wittewrongels positie was dat hij bewogen en ernstig opriep om die noodzakelijke hervorming te beginnen in het gezin.

Als er één inzicht is dat voor onze tijd actueel is, dan is het wel dat de broodnodige reformatie in het huisgezin dient te starten. Als onze gezinnen kleine kerkjes worden waar de vreeze van Gods Naam ruist, waar alle dingen op het Woord van God geënt zijn en waar de liefde het samenbindende element is, dan zullen de gewetens van onze kinderen daardoor gevormd worden. Niet dat onze kinderen dan beter zullen zijn, maar ze zullen dan wel het verschil voelen. Er zal meer beslag zijn en meer beslag bewaart voor veel zonden. Een opvoeding waar ouders alleen maar verbieden stoot af, maar een voorgaan in de praktijk der godzaligheid, trekt aan."

Bijbelkring

Op 29 januari en 12 februari hopen we de Bijbelkring voort te zetten. Het lag in het voornemen de 15^e januari art. 2 van de NGB te behandelen en in het vervolg hopen we telkens een artikel te bespreken. De Heere geve dat het onderzoek van de NGB ertoe mag leiden, dat we de Schrift beter zullen verstaan. Zoals Adam in het paradijs door de inblazing van Gods Geest tot een levende ziel werd, zo is door de inblazing van boven de levende ziel van de Schrift ontstaan. Daarom moeten wij voor deze allerhoogste autoriteit zwichten. *Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.* De Schrift is doorademd van de Geest van God, waarvan het beademingscentrum de hemel is. Zo hebben de Bijbelschrijvers onder leiding van Gods Geest de woorden Gods mogen optekenen. De Heere geve ons een gezegende voorbereiding én gezegende avonden. Aanvang steeds om 20.00 uur in de Opstandingskerk.

Vrouwenvereniging Sifra

Na de 1^e bijeenkomst op 6 januari hoopt Vrouwenvereniging Sifra op de dinsdagavonden van 20 januari en 3 februari bijeen te komen in de Opstandingskerk (aanvang 19.30 uur). Ook dit samenbindende onderdeel van het gemeentelven is een middel in Gods hand om Bijbels onderwijs te geven en daarbij tevens de onderlinge band te versterken. Aan het begin van het nieuwe jaar roepen wij daarom alle dames van de gemeente op om ook deze bijeenkomsten van de gemeente te bezoeken. U allen hierover Gods zegen toegewenst.

Jongvolwassenenkring Ora et Labora

De volgende bijeenkomsten zijn op D.V. 21 januari en 4 februari, aanvang 20.00 uur, in De Voorhof bij de Oude Kerk. De jongeren willen verder gaan met het bestuderen van de brief van Paulus aan de Romeinen. Wij roepen aan het begin van dit jaar alle jongvolwassenen in de gemeente op dit onderwijs in getrouwheid te bezoeken, en wij wensen hen hierbij veel wijsheid en Gods vertroostende nabijheid en de werking van Zijn Geest toe.

Tot slot

We zijn aan het eind gekomen van de berichten. Leven en dood liggen zo dicht bij elkaar. Deze KerkWijzer legt daar een sprekend getuigenis van af. Wat is het toch noodzakelijk om ernst te maken met de dingen van de eeuwigheid. Van nature zoeken wij de Heere niet en vragen we niet naar Hem. Wat is het een wonder wanneer wij het voorwerp worden van de zondaarsopzoekende liefde van God. Met Nieuwjaarsmorgen zijn we als gemeente bepaald bij het gebed: Heere, laat hem ook nog dit jaar, tot dat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; en indien hij vrucht zal voortbrengen, zo laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem naamaals uithouwen. Wat erg als wij, evenals de onvruchtbare vijgenboom deze aarde onnuttiglijk beslaan. De Heere zij een ieder in zijn of haar vreugdevolle en moeitevolle omstandigheden nabij. De Heere gedenke de rouwdragenden, de alleenstaanden en allen die het moeilijk hebben. Ontvang vanaf de Westerlookade een hartelijke groet.

ds. H. Juffer
en kerkenraad

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorzanger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

Van het bestuur

Als lezer van de KerkWijzer wil ik namens het bestuur u een voorspoedig en gezond 2015 toewensen.

Zondag 18 januari middagconcert

Door ziekte van een van de leden van het TRIO Orionus is het geplande zondagmiddagconcert afgelast.

Zondag 25 januari
10.30 uur ds. K. Bezemer
Organist: Henriek Dijkstra

Zondag 1 februari
10.30 uur Hoeksteenlezing
Kleuren van de ziel deel II



Een tweede lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van dia's van zijn werk door Ruud Bartlema. Entree: € 7,-; Hoeksteenleden en -vrienden € 5,-; (incl. koffie/thee).

Ook in deze tweede lezing maken we, net als in de eerste (1 december 2013), aan de hand van afbeeldingen van Chagall's schilderijen een tocht door het werk vanaf 1922 tot en met zijn laatste levensjaren in Zuid Frankrijk. Chagall werd bijna 98 jaar oud en werkte tot op de dag van zijn dood op 28 maart 1985 in Saint Paul de Vence in de Franse Provence. *Deze tweede lezing is ook uitstekend te volgen voor wie de eerste lezing niet meemaakte.*

Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar aan de Vrije Academie in dezelfde stad en volgde daar lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbe. Al meer dan een kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall en geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen over. Op dit moment woont en werkt hij als beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek in Soest.

Zondag 8 februari
10.30 uur ds. R.F. Philipp,
Remonstrantse dienst
Organist Albert van der Haven

Kringen
Dinsdag 20 januari

15.00-16.30 uur Den Haag en omstreken en literatuur
Leiding: ds. Katrijine Bezemer
Diverse bekende schrijvers hebben verhalen in of rond Den Haag gesitueerd. We kunnen denken aan Louis Couperus met Eline Vere en Jan Siebelink met Suezkade. Ook zijn er diverse dichters die aspecten van het Haagse leven beschreven. Het is altijd bijzonder om in boeken straten en pleinen beschreven te zien die je kent en de hoofdpersonen op jouw bekende plaatsen aan te treffen. Op deze middagen geven we

aandacht aan verschillende boeken en schrijvers rond Den Haag en gaan met elkaar in gesprek.

De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave niet nodig, iedereen is welkom.

Donderdag 29 januari

19.30 uur In het spotlicht
Leiding: ds. Katrijine Bezemer
Opgave niet nodig, iedereen is welkom.

We gaan in gesprek; overleggen en discussiëren. De basis van deze gesprekken vormen plaatjes, foto's of anderszins illustraties van onderwerpen waar u met anderen over wilt spreken. Deze kunnen uit een krant of tijdschrift komen maar u kunt ze ook zelf hebben gemaakt. Iedereen is welkom maar dient wel een foto of plaatje ter bespreking mee te brengen.

Dinsdag 2 februari

14.00 uur Latijnse leeskring
Inl: tel. 3472807.

Donderdag 5 februari

10.30 uur Ontmoeting
Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten.

Donderdag 12 februari

15.00 uur Poëziemiddag met maaltijd
Leiding: ds. Katrijine Bezemer

Bijeenkomst in de donkere maanden, waarop poëzie, muziek en gezelligheid centraal staan. We luisteren naar gedichten en muziek en gaan met elkaar in gesprek. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd. 12 februari is het thema *protest*.

Opgave: op de lijst in de kerk of bij kbezemer@cistron.nl of 071-5320438. Deelname: € 5,-.

U bent op al onze bijeenkomsten van harte welkom.

Simon van Proosdij

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2015

Kerkbalans 2015 begon voor de PGV al in november vorig jaar. Het College van Kerkrentmeesters heeft u toen gevraagd om zo mogelijk digitaal uw toezegging te doen. We danken de gemeenteleden die inmiddels digitaal of schriftelijk hebben gereageerd.

Kerkbalans eindigt hier echter niet. De landelijke actieperiode van Kerkbalans 2015 loopt van 18 januari tot en met 31 januari. Dit is de periode dat in Voorburg, net als in alle andere gemeenten van de PKN, vrijwilligers op pad zijn met toezeggingsformulieren. Gemeenteleden die nog niet hebben gereageerd vragen we alsnog een toezegging te doen voor een bijdrage aan onze Protestantse Gemeente Voorburg.

Bijdragen van gemeenteleden zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de PGV. Dankzij uw bijdrage kunnen we een actieve geloofsgemeenschap zijn, die vanuit onze twee wijkgemeenten De Open Hof en Opstandingskerk-Oude Kerk invulling geeft aan het zijn van een Christelijke gemeente in al zijn verschijningsvormen.

Natuurlijk zijn bij al onze activiteiten veel vrijwilligers aan het werk, maar zonder professionele krachten zoals predikanten en organisten gaat het niet, en die kosten geld. Geld is ook nodig om onze gebouwen in stand te houden, om ze te verwarmen en om de uitrusting op peil te houden. In het vorige nummer van de KerkWijzer heb ik u al geïnformeerd over de begroting 2015. Alle kosten van de PGV bij elkaar bedragen zo'n € 777.000,-. Onze inkomsten bedragen zo'n € 683.000,-. Met een begrote opbrengst van € 400.000,- is de opbrengst van Kerkbalans dus veruit het grootste deel van die inkomsten en van groot belang voor de PGV.

De kerkrentmeesters doen een dringend beroep op u om het werk dat de Protestantse Gemeente Voorburg in grote en kleine kring uitvoert, mogelijk te blijven maken. Wij hopen dat u zich aangesproken weet en vragen u om, ondanks de financieel en economisch lastige tijden, daaraan ruimhartig bij te dragen. Uw steun is van onschatbare waarde!

Eelco Nieuwenhuis
Voorzitter

College van Kerkrentmeesters

Kerkelijke berichten

Samen met je kind naar de kerk, op zondagmiddag 8 februari

Veel ouders van jonge kinderen (tot een jaar of 6) komen er niet toe om naar de kerk te gaan. Je zou het wel willen, samen met je kind iets beleven

van geloof en kerk. Maar in de praktijk blijkt dat lastig. Daarom is er nu af en toe op zondagmiddag 'kerk-op-schoot.' Kerk-op-schoot is een kerkdienst van een halfuurtje, speciaal voor jonge kinderen en hun (groot) ouders, om samen naartoe te gaan. We zitten in een kring op een mooie plek in de kerkzaal. We doen de Paaskaars aan, bidden, zingen liederen en luisteren en beleven een Bijbelverhaal. Kinderen mogen meepraten en meedoen, maar ook rustig op schoot 'de kat uit de boom kijken.' Aan het eind zingen we elkaar de zegen van God toe. Dan is er iets te drinken, wat lekkers en gelegenheid om nog wat na te praten en te spelen. Spreekt dit je aan, kom dan ook eens kijken! De komende kerk-op-schoot is op zondagmiddag 8 februari om 15.30 uur in de Koningkerk. Thema: Op zoek naar het schaap... Ds. Els van der Wolf en Anneke Larooi hebben de leiding. Henriek Dijkstra speelt piano. Wil je meer weten, neem gerust contact op (evanderwolfkox@gmail.com, tel. 2128279). Graag tot ziens!

ds. Els van der Wolf

Godly Play

Ds. Joke van Maanen was tot voor kort voorzitter van de Raad van Kerken van Leidschendam-Voorburg. Zij en haar man zijn zeer bevriend met kerkvolk uit Leipzig. Laat de diaconie van Leipzig nou een grote sociale werkplaats hebben, waar ook materiaal van Godly Play gemaakt wordt. En laat die nou een prachtige veelkleurige groep in de aanbieding hebben, die de wereldwijde oecumene uitbeeldt. Verenigd rond schrift en tafel ...! Onder toezicht van de Goede Herder...! De conclusie was snel getrokken. Een mooier slotakkoord van haar voorzitterschap was niet denkbaar.



De Dorpskerk werd de beheerder en alle kindernevendiensten van Leidschendam, Voorburg en Leidscheneven mogen ermee aan de slag. Want oecumene hoor je met de paplepel binnen te krijgen...

Wil men er gebruik van maken, dan is het contact Wilma Bemer (fam.bemer@ziggo.nl) tel. 3203212. Wilt u ook een "verhaal" geven? Hier kunt u kijken wat er te koop is: <http://www.godlyplay-materialien.de/>

High Tea met dialezing over de schoonheid van Spanje



foto: Wim Algera, Voorburg

Op zondag 1 februari organiseert de werkgroep Kerk en Buurt weer een high tea in de Koningkerk. De high tea is een gezellige ontmoeting op de zondagmiddag onder het genot van een kopje thee met iets lekkers erbij en een goed programma. De deuren van de kerk gaan open om 14.00 uur en de lezing begint om 15.00 uur.

De Voorburgse kunsthistoricus Wim Algera, en tevens lid van wijkgemeente de Open Hof, neemt ons onder de prikkelende titel 'De schoonheid van Spanje', en aan de hand van prachtige dia's, mee op reis door dit grote land aan de Middellandse Zee, dat velen kennen van een mooie en warme vakantie. De lezing behandelt de hoogtepunten van het Romeinse, Romaanse, Moorse en Katholieke Spanje. Spanje was ooit een belangrijk deel van het Romeinse Rijk. Imposante steden als Merida vormden een schakel op het netwerk van Romeinse wegen in dit grootse rijk. Nadat de moslims een groot deel van het Iberisch Schiereiland hadden veroverd, vluchtten enkele edelen naar het bergachtige noorden van Spanje. Daar ontwikkelde zich het christelijke koninkrijk van Asturië. In Noord-Spanje zijn kerkjes te vinden uit de middeleeuwen. Toen Alfonso II, el Casto, regeerde werd Oviedo de hoofdstad en bisschopszetel van het Asturische rijk. Alfonso II had grootse plannen: de bouw van een paleis en kathedraal in zijn hoofdstad Oviedo. Terwijl in het noorden van Spanje in de middeleeuwen Santiago de Compostela een populaire bedevaartsoord werd (graf van de apostel Jacobus) ontwikkelde zich in het zuiden de Moorse cultuur.

Plaatselijke berichten

Prot. Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 20 januari in de Koningkerk te Voorburg, Br. Ingenhoeslaan 4, aanvang 14.00 uur. Notaris mev. Van Eck zal dan een lezing houden over het "levenstestament". U bent allen van harte welkom.

J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg

Zoals de afgelopen maanden komt de Vrouw en Geloofsgroep elke derde woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur bij elkaar. Steeds in een ander kerkgebouw in Leidschendam of Voorburg. In het nieuwe jaar is dat helaas steeds in Leidschendam, het rooster ziet er als volgt uit:

Kruisheuvelkerk	21 januari
De Haard	18 februari
De Haard	18 maart
Kruisheuvelkerk	15 april
Dorpskerk	13 mei (slotochtend)

Zoals tijdens de voorgaande bijeenkomsten wordt ook tijdens deze bijeenkomsten aandacht besteed aan het boek *Leven met hart en ziel* van Anselm Grün. Cornelia Vreugdenhil is 21 januari de inleidster.

Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 te Leidschendam.

Voor verdere informatie

Plony Korving, tel. 3203172
of Sophia Brokke, tel. 3989117

Expositie in Leidsenhage

Van 19 januari tot en met 14 maart exposeert Conny Bogers-Taal in De Schakel in Leidsenhage schilderijen met als thema: "De mens uit diverse landen". Conny is in 1952 geboren in Scheveningen en woont tegenwoordig in Leidscheneven. Sinds mei van dit jaar geniet zij van haar vervroegd pensioen, zodat zij nog meer tijd heeft voor het schilderen, een grote hobby sinds 2007. Zij volgt lessen bij docente Maria Grazia Stella in Atelier Brugman in Voorburg. Haar stijl wordt bepaald door de keuze van kleuren en het gebruik van diverse technieken, zoals olieverf, pastel en acrylverf. Het dagelijks leven is haar inspiratiebron. Als jong meisje de wandelingen met haar opa: het strand, het Westbroekpark, de waterpartij, het bos aan de Scheveningseweg. Met zijn mooie



verhalen leerde hij haar eerbied, ontzag, en respect voor de prachtige natuur en de mens te hebben. Van haar vader heeft zij het reizigersbloed; oneindig veel dia's maakte hij van al zijn reizen. Conny laat zich op haar reizen inspireren door de cultuur, de mens en de natuur. Ook zij maakt veel foto's, wat soms tot uiting komt in haar schilderijen. Zo word zij geraakt of ontroerd door het moment of gebeurtenis. Zij is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zich te uiten. Het ontdekken en de gevoelens om te zetten in een persoonlijke stijl, het bij zichzelf ontdekken van verborgen talent, altijd nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zien in materialen. Zij exposeerde eerder in Den Haag (2012) en in Piershil (2013).

U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van De Schakel om de expositie te bekijken. De Schakel is geopend op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Aglow Voorburg

Op maandagavond 9 februari is er weer een bijeenkomst in de Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 4. Margreet ten Pierick komt spreken. Er is zang en gelegenheid voor (persoonlijk) gebed. Uiteraard ook ontmoeting met elkaar bij de koffie of thee. We beginnen om 19.45 uur. Tram 2 en bus 23. Inl. tel. 3853076 of 3993222.

Overige

berichten

Vijfde editie van The Passion in Enschede

Enschede vormt op 2 april het decor

van The Passion. De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad. The Passion is een een groots en uniek muziekerevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. De namen van de deelnemers zijn nog niet bekend. De uitzending is 2 april, 20.30 uur, live bij EO-KRO op NPO 1.

'De mens kan prima zonder kerk'

In een interview met het dagblad Trouw zegt de theoloog Harry Kuitert dat sinds de Verlichting de mensen zich prima zonder kerk hebben kunnen redden.

Ik zal dan maar bekennen dat ik niet hoor bij 'de mensen'. Zonder de kerk zou ik me niet kunnen redden. Ik zou diep ongelukkig zijn als er op zondagmorgen geen kerkklok meer zou luiden. Ik wil het experiment liever niet wagen, maar het zou met mijn ziel slecht aflopen wanneer ik niet samen met anderen het loflied zou aanheffen. Ik zou met mijn zondag geen raad weten als er niet een plaats was om God te vereren. Er zou iets in mij sterven als ik niet in de kring mocht staan, brood in de hand krijg en iemand zegt: 'het lichaam van Christus voor jou'. Wat zou ik ze missen, die grijze koppies, die jonge kinderen, die mijn broeders en zusters zijn, in Jezus naam.

Momenteel zijn er nog miljoenen mensen die het zonder de kerk niet kunnen redden. Het is de plaats van hoop, van troost, van diepe vreugde. Hebben zij de Verlichting nog niet meegemaakt? Het zou kunnen, het zijn tenslotte maar mensen, zoals bijvoorbeeld in een sloppenwijk van een miljoenenstad in Afrika. Als ik Kuitert goed begrijp, hebben zij de kerk dus nog nodig. En wij niet meer.

En wat te denken van al die mensen in de westerse cultuur die zich sinds de Verlichting met hart en ziel verbonden hebben geweten aan een christelijke gemeenschap? Hebben zij misschien de lessen van de Verlichting nog niet geleerd?

Het interview in Trouw is naar aanleiding van een boek van Kuitert met als titel: 'de kerk als constructiefout'. Dan zit ik voortaan maar in de kerk die een constructiefout is. En met mij 'een schare die niemand tellen kan'. Als het erop aankomt zullen ze allemaal kiezen om liever in die foute kerk te zitten, dan in een heel deug-

delijk instituut, waar het gezonde verstand ons vertelt dat geloven in God onzin is.

Wie een leven lang meeloopt in de kerk, weet wat er allemaal mis kan gaan. Die heeft geen enkele behoefte om constructiefouten te ontkennen, fouten van opzichters goed te praten, scheve muurtjes te ontkennen, het gehannes van de gelovigen onder het tapijt te schuiven. Wie een leven lang meeloopt, weet dat de kerk het moet hebben van de trouw en goedheid van God. Die is hemelhoog.

'Maar weten ze dan niet dat God een uitvinding is van mensen?' Hier is de theoloog Kuitert op uitgekomen. Dit is inderdaad de kernvraag. Of de mens is naar het beeld van God geschapen, of God naar het beeld van de mens. Of de mens is een inbeelding van God, of God een inbeelding van de mens. De wetenschap beslist hier niets. Hier staat het ene geloof tegenover het andere.

Ooit liepen er twee mannen van Jeruzalem naar Emmaüs. Zij zaten dicht tegen de opvatting dat het allemaal inbeelding was geweest. Die avond braken zij het brood met een vreemdeling in hun midden. En hun ogen gingen open en zij herkenden hem. En zij stonden op met brandend hart. Dat was opstanding uit de dood. Hij was hier. Hij is hier. De levende Heer. En het herhaalt zich honderden, duizenden malen. Dat is de kerk. 'Hier in dit stervend bestaan, wordt Gij voor ons geloofwaardig'. Moge ik nooit van deze kerk gescheiden worden. Ik kan niet zonder.

*dr. Arjan Plaisier,
scriba van de generale synode
van de Protestantse Kerk
in Nederland
20 november 2014*

Ridderzaaldialoog: Overheid en religies complementair

Als er één iemand bang is, verliest iedereen, zei minister Asscher in zijn toespraak tijdens de Ridderzaal dialoog. Jan Post Hospers (Ontmoeting Moslims) geeft zijn impressie.

'Het initiatief voor deze bijeenkomst op donderdag 20 november was genomen door rabbijn Awraham Soetendorp', zo schrijft Post Hospers. 'Na de moord op Theo van Gogh is er ook een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. Door de Islamitische Staat en de Gaza-oorlog is ook in Nederland het gevoel van onveiligheid toegenomen. Synagogen moeten worden beveiligd en er zijn geweldsincidenten bij moskeeën. Daar komen nog alle uitingen van haat en discriminatie die mensen op straat ervaren bij.'

De plannen van de verschillende organisaties en groepen om het gesprek te bevorderen, werden aangeboden aan premier Rutte. Deze zei blij te zijn met deze bijeenkomst, omdat die niet gericht was op de mensen die altijd negatief zijn, maar op de groep die bereid is om zich in te zetten voor verandering en het verschil kunnen maken. Minister Asscher sloot af met de woorden dat hij graag bereid is om verder in gesprek te gaan over creatieve ideeën die het verschil kunnen maken.

Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp wil 'kwetsbare' kinderen laten genieten van een onvergetelijke vakantie bij gastgezinnen en gastouders in Nederland. Om dit mogelijk te blijven maken, zijn zij op zoek naar mensen die iets willen doen voor een 'kwetsbaar' kind en hen een periode van rust, liefde, aandacht en structuur willen geven; naar mensen die deze kinderen een onvergetelijke vakantie laten beleven, en een ervaring mee geven die hun verdere leven positief kan beïnvloeden.

De vakantiekinderen komen uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Oostenrijk.

Europa Kinderhulp is een 'non-profit' organisatie met CBF-keurmerk, zonder overheidssteun en zonder betaalde krachten: iedereen is vrijwilliger.

Synode voert stevige discussie over notitie 'Brandpunten in verkondiging'

Na een intensieve discussie heeft de generale synode de theologische handreiking 'Brandpunten in de verkondiging' aanvaard als aanzet tot gesprek in de kerk over de kerkelijke verkondiging. De notitie geeft antwoord op de vragen: 'Waar komt het in de verkondiging in onze tijd op aan? Waar staat de kerk voor?' Of zoals in de inleiding van de notitie staat: Zoals de Reformatie vroeg om aanscherping, verlenging en toespitsing van bepaalde accenten uit het geloofsgoed van de kerk in het licht van de eisen van de tijd, zo vraagt onze culturele context daar niet minder om.'

De aanzet tot gesprek kan dienen voor persoonlijke bezinning, maar zou ook besproken kunnen worden in bijvoorbeeld werkgemeenschappen van predikanten en kerkenraden en in het vormings- en toerustingswerk van de gemeente een plaats kunnen krijgen.

Synode denkt na over kerk in 2025

Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Hoe gaan we op weg naar de kerk van de

toekomst? Welke uitdagingen komen er op de kerk af? Over dit soort vragen heeft de generale synode op vrijdagavond 14 november nagedacht.

In een korte notitie schetst scriba Arjan Plaisier de essentie van dit vraagstuk: Wanneer we ons bezighouden met de kerk op weg naar 2025 zullen we ons moeten realiseren dat de kerk niet een project van ons is. De kerk is van de Heer. Van ons wordt gevraagd oog te hebben voor de weg die de Geest met ons gaat. Als wij nadenken over de kerk op weg naar 2025 gaat het niet om het leggen van een organisatorische puzzel. Het gaat om de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus' naam.' De notitie pleit dan ook voor een beweging 'back to the basics'

Commentaar bij de tijd - In Loppersum beeft de aarde

En niet alleen in Loppersum. In grote delen van noordoost Groningen worden mensen opgeschrikt door bevingen. De intensieve gaswinning van de NAM tast de dieptestructuur van bodem aan. Aardbevingen zijn het gevolg. Wat dat met je doet? Luister naar een boerin:

'Het is dertien minuten over drie als ik wakker schrik van een luide knal. Echt een harde knal. Na een seconde of twee realiseer ik me dat we weer een aardbeving beleven. Mijn man is ook wakker. Ik ben angstig vanwege de harde knal en verder is het donker. We doen het licht aan, als de knal overgaat in gerommel. Luid gegrom, het gegrom gaat over in bewegen. Het bed gaat heen en weer. Ik ben bang.'

De grond waarop je een leven lang hebt gewoond, is geen vaste bodem meer. Muren die de tand van de tijd hebben doorstaan gaan rillen en scheuren. Vandaag gebeurde het. Morgen misschien weer. Vandaag was het 3.00 op de Schaal van Richter. Wat als het morgen 4.00 is?

'Ga dan ergens anders wonen', zo weten ze je te vertellen. Alsof mensen zwevende geesten zijn. In noordoost Groningen houden mensen van hun huis, hun omgeving. Het is de plaats van het voorgelacht, de plaats waar je anderen ontmoet, de grond waar je innig mee verbonden bent. Een mens is geen plant. Zeker, verhuizen hoort bij het leven van velen. Maar wie denkt dat mensen speelballen zijn in de hand van anonieme economische wetten en trends, heeft onderweg veel aan menselijkheid verloren. Verhuizen? Je huis is intussen zodanig in waarde gedaald, dat je het aan de

straatstenen niet kwijtraakt. En wat betekent verhuizen voor de regio?

Predikanten uit die regio hebben me aangesproken op wat er in Groningen gebeurt. Er is een platform 'kerk en aardbevingen' opgericht. Voorgangers en gemeenteleden zijn een luisterend oor voor hun mensen en tonen medeleven in het gevoel van onveiligheid, frustratie en boosheid. Ze stellen vragen bij de gedragscode van de NAM en de overheid. Ze zijn bereid aan te schuiven bij tafels waar over de toekomst van de regio gesproken wordt. Zo zijn ze echt kerk. We weten ons met hen en met hun mensen verbonden.

Noordoost Groningen betaalt een hoge prijs voor het aardgas. Dat aardgas brengt het land heel wat op. Vanaf de jaren '50 tot nu wordt de opbrengst op 250 miljard euro geschat. Dat zijn de lusten waar het hele land van profiteert. De lasten komen eenzijdig in noordoost Groningen te liggen. Zeker, er wordt gecompenseerd, schade uitbetaald, voorzichtig geïnvesteerd in aardbeving-bestendig bouwen. Het gaat niet aan de regering af te schilderen als een groep botterikken. Toch is het de vraag of de maatregelen genoeg zijn. Veel Groningers zijn er niet gerust op. Het gevoel van onveiligheid blijft. Het idee dat je vergeten gebied bent, ver weg van 'het centrum', wordt versterkt. De lusten zijn voor ons allen en de rekening ligt in Groningen.

Wij halen uit de bodem wat we kunnen gebruiken. Maar is 'Loppersum' ook niet een teken aan de wand? Ook als het om aardgas in de grond gaat, zijn we niet de bezitters van de aarde, maar hebben die in bruikleen. De miljarden kunnen we goed gebruiken en welvaart is een waarde. Wat betekent echter die waarde wanneer we een leeggeroofde, aangetaste, uitgeholde en instabiele planeet aan onze kinderen nalaten? Daar helpt geen dichtsmieren van de scheuren in de muren aan. Alleen minder is meer. 'Loppersum' is een seismograaf. We lezen erop af hoe het staat met ons besef dat we de aarde in bruikleen hebben.

27 november 2014 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienstgeheimen: Bijbel in de kerk open?

De rubriek Dienstgeheimen behandelt in Kerkinformatie december de vraag: Hoort de Bijbel in de kerk altijd open te liggen?

In heel wat protestantse kerken zie je een steevast geopende Bijbel op de preekstoel liggen. Niet zelden is dat nog een oude Statenbijbel, waar ondertussen meestal niet meer uit gelezen wordt. Zo'n 'kanselbijbel' fungeert dan feitelijk als een soort onderlegger voor de preekmap van de predikant, zelfs als hij met een kunststof beschermkap is overdekt.

In de eredienst worden de schriftlezingen soms ook vanaf de preekstoel gedaan, maar doorgaans wel uit een andere Bijbel, in een nieuwere vertaling. Mooier is het om dat vanachter een aparte lezenaar te doen, waarin de – uiteraard gesloten – Bijbel ligt opgeborgen. Dat gebeurt na het gebed van de zondag of het zogenoemde gebed om de opening (!) van het Woord. Vóór de lezingen wordt deze Bijbel dan bovenop de lezenaar gelegd en opengeslagen, om er daarna weer dichtgeslagen in teruggelegd te worden.

De Bijbel is immers niet per definitie een 'open boek', ook niet voor geregelde kerkgangers. Hij hoort dus bij voorkeur niet steevast geopend te liggen, niet op de kansel en niet op de lezenaar. Een in sommige kerken richting het kerkvolk geopende 'pronkbijbel' (op standaard) op de tafel maakt in mijn ogen van zowel de heilige Schrift als de daar niet voor bedoelde tafel bijkans museale ornamenten en is dus zeker ongepast. Is het trouwens niet opmerkelijk dat er in de 'Toelichting' in het Dienstboek van onze kerk over de plaats en de omgang met de Bijbel helemaal niets te vinden is? (Bron: Kerkinformatie nr. 231, december 2014)

1 december 2014 - Reindert Reitsma is lid van de werkgroep Eredienst

Pioniersplek 'De Brug' in Huizen: voor wie de drempel naar bestaande kerken te hoog is

Vorig jaar november ging De Brug Ontmoetingsdienst in Huizen van start: wekelijkse samenkomsten om God en elkaar te ontmoeten, speciaal voor mensen die op zoek zijn naar God, maar voor wie de drempel naar de bestaande kerken te hoog is. Vanaf maandag 8 december 2014 is De Brug Ontmoetingsdienst officieel een 'pioniersplek' van de Protestantse Kerk in Nederland. 'En daar zijn we erg blij mee', reageert Jan Verkerk, evangelist en voorganger van de Ontmoetingsdienst.

Deelname aan het landelijke programma verandert niets aan de opzet van de Ontmoetingsdienst. Jan Verkerk: 'We gaan door op dezelfde voet. Maar we zijn wel ontzettend blij dat

we nu deel uitmaken van dit landelijke netwerk van pioniersplekken. Onder meer vanwege de begeleiding die we hierdoor ontvangen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland, de IZB (vereniging voor zending in Nederland) en de erkenning voor deze manier van kerk-zijn.'

'Pioniersplekken' zijn nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk, die allereerst zijn gericht op mensen die het evangelie niet kennen.

Bajesagenda: steun en houvast aan gevangenen Nederlanders

Jaarlijks maakt Ark Mission een pastorale agenda voor gevangenen in ons land en voor Nederlanders die in het buitenland gevangenen zitten. De unieke Bajesagenda bevat onder andere bijbelteksten, gebeden, een bijbelleesrooster en uitleg over het christelijk geloof. Daarnaast ook gedichten en tekeningen van gedetineerden. De agenda helpt de ingesloten mannen en vrouwen om structuur aan te brengen in het monotone dagritme in de bajes. Maar bovenal is de agenda een ruggensteun met woorden van God die kracht en steun wil geven. De agenda wordt gemaakt en verspreid in gevangenissen via het Protestant en Rooms-Katholiek Justitiepastoraat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Bajesagenda is niet te koop, maar Ark Mission vraagt particulieren of kerken de Bajesagenda mogelijk te blijven maken met een gift.

Thomas Merton, inspiratiebron voor meditatieven leven

Op 31 januari is het honderd jaar geleden dat Thomas Merton werd geboren. Hij was monnik, dichter en schrijver. Zijn autobiografie Louteringsberg maakte hem in één klap wereldberoemd. Ook na zijn dood in 1968 bleef hij een veelgelezen auteur. Thomas Merton wist de rijke christelijke traditie zo te vertalen dat ze ook voor deze tijd gaat leven. Daarmee is hij een belangrijke inspiratiebron voor mensen die zoeken naar meditatieven leven midden in de wereld. Hij was een pionier van de dialoog met mensen uit andere religies, en verbond zijn contemplatieve

Collecten december

Plaatselijke kerkelijke doeleinden 4.260,58

Diaconie

Kerstgiften 1.082,35

Kerstgroeten Ouderen 679,92

Amnesty International 649,98

Solidaridad 2.246,13

Kinderen in de Knel 469,00

Diaconie plaatselijk 205,77

Avondmaal 234,90

Hersteld Hervormde Gemeente

Kerkvoogdij 1.124,15

Predikantsplaats 938,63

St. Vluchtheuvel 142,30

Avondmaal 120,00

Evangelisatiewerk 183,15

Zendingsbussen 655,25

Diaconie 162,50

levensstijl met een grote maatschappelijke bewogenheid. Het feit dat hij honderd jaar geleden geboren werd is aanleiding om op verschillende manieren aandacht aan hem te besteden. Verschillende boeken van zijn hand zullen in het Nederlands verschijnen, waaronder het beroemde boek *New Seeds of Contemplation*, waarin hij over zijn ideeën over en ervaringen met contemplatie schrijft, vertaald onder de titel *Zaden van Contemplatie*.

Drie organisaties hebben de handen ineengeslagen om het gedachtegoed van Thomas Merton onder de aandacht te brengen. Dat zijn de 'Thomas Merton Vrienden in de Lage landen', 'Meditatie vanuit de christelijke traditie' en 'Vacare, platform voor meditatieven leven in de Protestantse Kerk'. Zij hebben een meditatiegids geschreven onder de titel *Mediteren met Thomas Merton* die door uitgeverij Narratio in Gorinchem wordt uitgegeven. Het boekje helpt om zich meditatieven te verdiepen in *Zaden van Contemplatie* en is geschikt voor persoonlijk gebruik én gebruik in groepen.

Mediteren met Thomas Merton kost € 7,50 en is te bestellen via info@narratio.nl.

Kerkinformatie januari 2015



De aanslag

8 januari 2015

De aanslag in Parijs komt keihard aan. Op klaarlichte dag worden mensen in koelen bloede vermoord. Mensenlevens zijn weggemaaid, nabestaanden zijn in diepe rouw gedompeld en velen verkeren in een shock.

Deze aanslag is gepleegd in naam van het geloof in Allah en vanwege de eer van de profeet Mohammed. Het gebeurt door moslims in het Westen die menen dat de islam dit van hen vraagt. De grote meerderheid van de moslims in het Westen neemt afstand van deze terreur. Zij menen op grond van hun geloof in Allah en hun verstaan van de profeet Mohammed dat moslims in vrede met anderen moeten leven en zich niet zelf mogen wreken op beledigingen die hen worden aangedaan. De strijd om de ware islam wordt niet alleen in het Midden-Oosten gevoerd, maar ook in het Westen. Het is niet aan andersgelovigen om uit te maken wat de ware islam is. Bezwerende woorden in dezen zijn misplaatst.

Geweld en islam

Christenen zullen de eigen erfenis onder ogen moeten zien, ook als het gaat om geweld dat met name in het verleden in naam van God is gepleegd. Dat konden en kunnen anderen niet voor hen doen. Moslims zullen dat ook moeten. Het is met name in dit tijdsgewricht aan de moslimwereld in het Westen en elders om het thema 'geweld en islam' op te lossen. Het is hoopvol wanneer moslims zelf stellen dat wegkijken van dit thema niet meer kan en zich duidelijk uitspreken.

Antimoslim gevoelens

De aanslag in Parijs stelt de westerse samenleving opnieuw op de proef. Wraak op wraak is het slechtste antwoord. Integendeel: moslims zijn vrij om binnen de kaders van de democratische rechtstaat hun godsdienst aan te hangen. Antimoslim gevoelens en uitingen dienen bestreden te worden. Het verdient lof wanneer in Rotterdam een lid van de CU-SGP-fractie tijdens het vrijdaggebed een moskee be-

waakt. Juist christenen dienen op te komen voor de vrijheid van moslims en andersgelovigen. Juist nu.

Beledigen

De aanslag is bedoeld om de westerse samenleving te ontwrichten. Om angst te zaaien. Om kritiek op de islam of Mohammed monddood te maken. Die kritiek verdient in veel gevallen geen bijval. Er zijn vormen van satire die alleen bedoelen te beledigen. Op die vrijheid hoeven we niet trots te zijn. Tegelijk is het zeer bedenkelijk wanneer het vrije woord uit angst voor gewelddadige represaille onderdrukt wordt. Over de grenzen van het vrije woord dient de rechter te gaan. En niet een Kalasjnikov. Angst kan tot zelfcensuur leiden. Het katholicisme kun je in het Westen kennelijk zonder gevolgen beledigen, maar met de islam moet je uitkijken.

Angst

Angst is een slechte raadgever. Een samenleving waar de angst zich in nestelt, kan vreemde kanten opgaan. Wees waakzaam en nuchter, schreef ooit een apostel. Dat is een wijze raad. Waakzaam, om ondermijning van de waarden van de rechtstaat te onderkennen en te weerstaan. En de veiligheidsmaatregelen te nemen die nodig zijn. Nuchter, want waar leven is, is dreiging. Daar kun je je op fixeren en dat kun je breed uitmeten, maar daarmee blaas je de angst op. Die kun je honderd procent willen uitsluiten, maar dat lukt niet. Wat dat laatste betreft helpt het te weten dat je leven in hoger handen is. Dat maakt geen aanslag ongedaan.

dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

In dit Commentaar bij de tijd werpt de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk zijn licht op actualiteiten in kerk en samenleving.