

# Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

## Voorburg



31<sup>e</sup> jaargang no. 7  
10 juli 2015

### In dit nummer o.a.:

- verslag Algemene Kerkenraad
- opblaaskerk Cultureel festival
- Marianne Cantorij, een nieuw begin
- Hersteld Hervormde Gemeente naar kapel Rodelaan
- herfstreisje

## Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  
2273 KR VOORBURG  
Tel. 386.35.02  
E-mail: kerkelijkbureau@  
protestantsegemeentevoorburg.nl  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:  
Maandag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:  
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:  
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:  
(€ 16,- per kaart)  
NL07 RABO 0365900516 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens  
de portokosten voldoen?  
De portokosten bedragen € 0,69  
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor  
5 t/m 12 collectekaarten € 1,38.  
Ook is het mogelijk de collectekaarten  
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:  
NL27 INGB 0000261919 Protestantse  
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:  
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep  
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:  
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.  
Gem. Voorburg

## Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:  
Zie bovenstaande gegevens bij het  
Kerkelijk Bureau.

Redactie:  
A.C. Bronsveld-Voerman  
H. Nauta  
P. Vink

E-mail:  
kwbronsveld@kpnmail.nl  
kwnauta@kpnplanet.nl  
kerkwijzer@  
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen  
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.  
**Kopij voor het nummer van vrijdag  
14 augustus moet uiterlijk donderdag  
6 augustus vóór 17.00 uur worden  
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

**Kerk Wijzer** wordt bezorgd bij alle  
leden van de Protestantse Gemeente  
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt  
u een verzoek om € 19,50 leesgeld  
te voldoen op rekening NL84 FVLB  
0699741858 Administratie Voorburgs  
Kerkblad.  
Aan hen die buiten Voorburg wonen,  
wordt per jaar € 24,- aan portokosten  
in rekening gebracht.



# Kerkdiensten Rooster

## Zondag 12 juli

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. G.J. Wisgerhof,  
Amersfoort  
19.00 uur ds. P. Lugtigheid,  
Delft

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. K.H. Wigboldus,  
Den Haag

**Hersteld Hervormde Gemeente  
Kapel Rodelaan**  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur ds. H. Juffer

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven,  
gebouw: Perron 61, Heicopstraat 61,  
2929 BV Zoetermeer**  
10.00 uur ds. B. Bootsma,  
dovenmeeting

**De Mantel**  
11.15 uur mevr. H.C. Stoop-Quist

## Zondag 19 juli

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. K.H. Wigboldus,  
Den Haag  
19.00 uur ds. P.L.J. Wapenaar

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. P. Lugtigheid,  
Delft

**Hersteld Hervormde Gemeente  
Kapel Rodelaan**  
11.30 uur eerw. hr. D.J. van Keulen,  
Voorthuizen  
17.00 uur ds. H. Juffer

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven,  
gebouw: Koningkerk**  
10.00 uur ds. P. Lugtigheid, Delft

## Zondag 26 juli

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. J. van de Meent  
19.00 uur ds. A.J.G. Dronkert

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. H. Th. Vollebregt,  
Den Haag

**Hersteld Hervormde Gemeente  
Kapel Rodelaan**  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur eerw. hr. B. Klootwijk,  
Alblasserdam

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

## Zondag 2 augustus

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw,  
Den Haag  
19.00 uur mevr. Sybrandi,  
Den Haag

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

**Hersteld Hervormde Gemeente  
Kapel Rodelaan**  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur ds. H. Juffer

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**Kerkdienst voor doven,  
gebouw: Koningkerk**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

## Zondag 9 augustus

**Oude Kerk, Herenstraat**  
10.00 uur ds. T. Koelewijn  
19.00 uur ds. T. Koelewijn

**Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan**  
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

**Hersteld Hervormde Gemeente  
Kapel Rodelaan**  
11.30 uur eerw. hr. J. de Boer,  
Rijnsburg  
17.00 uur ds. H. Juffer

**Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen**  
10.30 uur geen dienst

**De Mantel**  
11.15 uur ds. J.E. van Maanen-Feijen

## Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is vanaf 28  
juni op vrijdag gesloten.

*Joop de Groot  
Karin van Klaveren*

# Opstandingskerk Oude Kerk

Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel. 3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06 20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail: t.koelewijn@gmx.de en ds. A. Hommens-van de Steeg, tel. 06-17490591, e-mail: anne1581@gmail.com  
Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel. 2128279, e-mail: jtvanderwolf@gmail.com

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685, judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115, chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272 BB Voorburg, tel. 3873442, e-mail: scriba@oudekerkvoorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas NL93 INGB 0000 3104 92 t.n.v. Penn. PKN gemeente Opstandingskerk. Rek.nr. wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerk-gemeente.

Websites: [www.oudekerkvoorburg.nl](http://www.oudekerkvoorburg.nl)

[www.opstandingskerkvoorburg.nl](http://www.opstandingskerkvoorburg.nl)

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail: judy.van.e.g@gmail.com

## Bij de erediensten

### Zondag 12 juli

4<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Voorganger is ds. G.J. Wisgerhof uit Amersfoort. Het leesrooster geeft Jesaja 52: 1-6 en Marcus 6: 6b-13.

### Zondag 19 juli

5<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. K.H. Wigboldus uit Den Haag, die wij nog kennen uit de tijd dat hij wijk-predikant van de Koningkerk was, is de voorganger. Het leesrooster biedt Jeremia 23: 1-6; Marcus 6: 30-44.

### Zondag 26 juli

6<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Voorganger in deze dienst is ds. Jaap van de Meent. Als lezingen noemt het oecumenisch leesrooster Jesaja 63: 7-14 en Marcus 6: 45-52.

### Zondag 2 augustus

7<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag is de voorganger. Deuteronomium 10: 12-21 en Marcus 7: 1-23 staan op het rooster.

### Zondag 9 augustus

8<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

## Collectetoelichtingen

Op 12 juli is de eerste collecte bestemd voor het Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg. De diaconie draagt hier jaarlijks aan bij. Dit fonds verleent financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt, waarin wettelijke of voorliggende voorzieningen geen uitkomst bieden.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 19 juli is de eerste collecte bestemd voor het kindertehuis Vliet en Burgh te Voorburg. Dit is een kindertehuis van het Leger des Heils dat voorziet in crisisopvang en observatie van kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor uitstapjes zijn de kinderen afhankelijk van giften die incidenteel binnenkomen.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 26 juli is de eerste collecte bestemd voor het ouderenwerk van de diaconie. U kunt hierbij denken aan de bloemengroet voor kroonjarigen alsmede de huwelijksjubilea. Tevens is deze collecte ter dekking van de kosten voor de diverse bijeenkomsten die in het loop van het jaar voor ouderen worden georganiseerd zoals ontmoetingsdagen en busreizen.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 2 augustus is de eerste collecte bestemd voor het Pastoraal Diensten-centrum De Herberg. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en advies met betrekking tot nazorg en informatie. De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Te denken valt aan mensen die uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatie problemen e.d. De Herberg bood afgelopen jaar 150 gasten onderdak.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 9 augustus is de eerste collecte bestemd voor het bestrijden van de financiële nood. Soms wordt er een beroep op de diaconie gedaan door mensen die al op alle kosten bezuinigd hebben en dan nog niet rond kunnen komen. Ze wachten bijvoorbeeld op een voorschot en een uitkering. Deze mensen worden tijdelijk financieel ondersteund.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

Onze bijstand in het pastoraat, ds. Thomas Koelewijn, gaat ons voor. Het leesrooster biedt 2 Koningen 4: 8-18 (37) en Marcus 7: 24-30.

## Manteldiensten

Op 12 juli gaat mw. H.C. Stoop-Quist voor in de dienst in zorgcentrum de Mantel en op 9 augustus ds. J.E. van Maanen-Feijen. Ook omwonenden zijn welkom in deze dienst, die valt onder de verantwoordelijkheid van onze kerkenraad

## Voorbedenboek

Vanaf zondag 14 juni ligt er een nieuw voorbedenboek in de hal van de Oude Kerk. Voor aanvang van de dienst kunt u daarin een verzoek tot voorbede schrijven.

## Belijdeniscatechese

Denkt u wel eens over belijdenis doen? Mocht u hierover meer willen weten, dan graag contact met ds. Annelies Hommens, tel.: 06-17490591, e-mail: anne1581@gmail.com.

## Kerkelijk huwelijk

Op 31 juli geven Lisa den Heijer en Wouter van den Bergh elkaar het ja-woord ook in de kerk. Lisa is lid van onze protestantse gemeente, Wouter is lid van de R.K. Kerk. Beiden hebben de hartenwens hun huwelijk met Gods Zegen te beginnen en Hem om Zijn leiding te vragen op hun levensweg.

De inzegening zal plaatsvinden in de Sint Martinuskerk en worden geleid door pastoor Bakker en ds. Koelewijn.

De dienst begint om 12.30 uur.  
Toekomstig adres: Prinses Marianne-  
laan 26, 2275 BH Voorburg.

### **Geslaagd!**

Voor hun eindexamen zijn geslaagd: Eva Arons, Marie Sophie van Boven, Philippe Nanusevski, Fiona Nieuwenhuis, Anne van der Schoor en Fleur Verschoor. Maurits van Klaveren heeft enige deelcertificaten behaald. Allen van harte proficiat ook vanaf deze plaats!

### **Giften**

Ontvangen is een anonieme gift van € 50,- via ds. Van de Meent.

### **Vergaderingen**

Het moderamen vergadert op 8 september, de kerkenraad op 14 september.

### **Uit de kerkenraad**

Onlangs is de 4<sup>e</sup> nieuwsbrief verschenen. Na de kerkenraadsvergadering van 8 juli zal weer een nieuwsbrief verschijnen. De kerkenraad hoopt een ieder hiermee zo goed mogelijk te informeren.

U kunt nog steeds uw vragen en/of suggesties inbrengen via de ideeënbus in de hal van de kerk en De Voorhof of per e-mail:

ideeerkvvoorburg@gmail.com

Uw suggesties worden meegenomen in de overwegingen en besprekingen en mogelijk ook later in de uitvoering. In het bericht van ontvangst wordt u hierover ingelicht.

### **Pastoraat en diaconaat**

De wijkteams hebben de brief klaar liggen die -zo mogelijk persoonlijk- wordt bezorgd. Hierin vindt men de contactgegevens van de teamleden, zodat ook vanuit de gemeente berichten en vragen kunnen worden doorgegeven. De predikanten die aan deze teams zijn verbonden, hebben al diverse bezoeken afgelegd, ook op verzoek van gemeenteleden.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685, judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115, chhoek@ziggo.nl). Zij ontlasten hiermee de beide scriba's.

Gebleken is dat er dringend behoefte is aan uitbreiding van de sectieteams. Hierbij denken we aan: ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers. Ook is er behoefte aan gemeenteleden die zonder deze taakstellingen een beperkt aantal bezoeken willen afleggen. Zo wordt het onderlinge

contact in de wijk opgebouwd en versterkt. Wilt u hier eens over nadenken? Als u hiervoor belangstelling heeft of u kent iemand in uw omgeving die u hiervoor geschikt acht, wilt u dit dan doorgeven aan de scriba's?

### **Liturgie en Eredienst**

U heeft gemerkt dat er in de orde van dienst, de inrichting en het gebruik van het liturgisch centrum een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd die waren voorgesteld door de werkgroep en zijn overgenomen door de kerkenraad. Zondag 28 juni hebben we het Heilig Avondmaal voor het eerst in de Oude Kerk lopend gevierd. De eerste reacties waren zonder meer positief. Rondom de viering hebben we nog een paar verbeterpunten geconstateerd die we een volgende keer zeker zullen meenemen.

### **Vervoer**

Helaas is het aanbod van mensen die graag met iemand willen meedrijven groter dan het aanbod van chauffeurs. Jan Stoop (tel. 3861681) verwacht graag uw telefoontje voor assistentie of uw verzoek om mee te rijden. Een aantal gemeenteleden wordt nu met een busje van de Woeij vervoerd.

De werkgroep vervoer heeft zich ook gericht op de bewoners van Het Anker. Fysiek vervoer is om diverse redenen voor sommigen niet mogelijk. In het huis volgen een aantal bewoners nu gezamenlijk de dienst via de Kerkomroep. Binnenkort wordt het mogelijk om via een nieuwe camera en een internetverbinding de dienst ook via het tv-scherm (met aangepast modem) te volgen. Door medewerking van Het Anker en een investering vanuit een ontvangen legaat wordt dit allemaal mogelijk.

### **Projectenwerkgroep**

Dit is een nieuwe werkgroep waarin de Activiteitencommissie, de Pelikaancommissie en de werkgroep Oude Kerk Open hun krachten hebben gebundeld. Zo denken ze mee met elkaars activiteiten en versterken elkaar daardoor. De startzondag in september met het thema "Goede Buren", is hiervan het eerste resultaat. U hoort binnenkort meer hierover. Tijdens de startzondag kunt u weer actief meedoen. Ook ligt er dan een gids klaar waarin de wijkgemeente zich naar binnen en naar buiten presenteert met het programma van activiteiten voor het seizoen 2015-2016.

### **Vier thema-gespreksgroepen**

Over de onderwerpen Vieren, Leren,

Spelen en Aandacht voor elkaar zijn begin juli groepen bijeen geweest. De uitkomsten hiervan zijn voor de kerkenraad belangrijke indicaties over hoe er in de gemeente gedacht wordt.

### **Terugblik barbecue 20 juni**

Terwijl het een frisse dag was brak juist op het moment van de barbecue de zon door. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst voor jong en oud. 80 Gemeenteleden hebben hier elkaar op informele wijze weer wat beter leren kennen. We namen hier afscheid van Yvette van der Geest, die jaar in jaar uit samen met Remco de organisatie hiervoor stevig in handen had. Arjan van Mourik overhandigde haar een bos bloemen en deed een oproep aan de aanwezigen (maar ook u bent hiervoor uitgenodigd!) om de ontstane lege plaats in te vullen.

*Judy van Engeldorp Gastelaars  
ouderling*

### **Marianne Cantorij, een nieuw begin**



Een nieuw begin voor de cantorij Opstandingskerk-Oude Kerk. Vanaf Pinksteren waren de cantorijen al samengegaan, maar tijdens de laatste repetitie voor de zomer, op 23 juni, is de naam voor de nieuwe cantorij feestelijk onthuld door de cantorij-oudsten Annie Neeleman, Bep Manten en Alex Booms.

De naamgeving van de cantorij is ingegeven door Prinses Marianne, die in Voorburg heeft gewoond en het naar haar genoemde orgel aan de kerk heeft geschonken. Iedereen kent natuurlijk het bronzen standbeeld van Prinses Marianne voor de Oude Kerk. Uit de geschiedschrijving is bekend dat zij vanuit Duitsland naar Voor-

## De vioolspeler op het dak over traditie

*Een tijd geleden was ik bij een uitvoering van de musical Anatevka. Deze musical wordt ook de "Fiddler on the roof" genoemd, oftewel: "De vioolspeler op het dak".*

*Je moet het voor je zien. De violist speelt z'n wijsje en tegelijkertijd probeert hij z'n evenwicht te bewaren. En dat valt niet mee: vioolspelen is al lastig, helemaal als je ook nog eens staande probeert te blijven op de nok van het dak. Het is een beeld voor ons leven: we staan als het ware allemaal op het dak terwijl we proberen ons deuntje te spelen. En de vraag is: hoe bewaar je je evenwicht? In de musical wordt daar een opmerkelijk antwoord op gegeven door het liedje "Tradition". De traditie houdt ons staande. "Door de traditie weten wie we zijn en wat God van ons verwacht" zegt één van de spelers uit de musical.*

*Traditie heeft soms een wat negatieve klank. Je denkt al gauw aan oude en vastgeroeste gewoontes. Maar traditie komt van een Latijns woord wat letterlijk 'doorgeven' betekent. Traditie is dat wat doorgegeven wordt.*

*Stel je voor dat we geen enkele vorm van traditie kenden. Stel je voor dat we elke minuut van de dag ons zouden moeten afvragen wat en hoe we onze dingen moesten doen.*

*We zouden geen leven hebben. We zouden continu bezig zijn het wiel opnieuw uit te vinden. We zouden steeds bezig zijn met nadenken: wanneer eten we?, hoe laat gaan we naar bed?, hoe begroeten we elkaar?, hoe bidden we? en wat doen we als iemand overlijdt? We steunen in deze dingen gelukkig op tradities; gewoontes en gebruiken die zijn doorgegeven. Daarom kunnen we staande blijven en leven.*

*Doorgeven. Ook dat is een beeld. De ene generatie geeft het stokje van leven en geloven over aan de volgende. Maar elke generatie zal dat stokje van leven op z'n eigen manier aanpakken en vasthouden. Er zijn zaken die hetzelfde blijven, er zijn ook altijd dingen die veranderen. In Hebreëen 13: 8 staat: "Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid." Jezus Christus blijft dezelfde, maar het geloof in Hem zal in elke tijd een eigen vormgeving kennen. Het is een dynamisch proces. In ieder geval leven we en geloven we dankzij de traditie. We blijven niet alleen staande, we maken ook muziek. Dankzij de traditie zit er muziek in het leven!*

ds. Jan van der Wolf



## Wijkgemeente De Open Hof

Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvanderwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

### Bij de diensten Zondag 12 juli

Onze voorganger is deze morgen ds. Klaas Wigboldus, oud-predikant van de Koningkerk. Fijn, dat hij weer bij ons voorgaat!

### Zondag 19 juli

Dr. P. Lugtigheid uit Delft is de voorganger deze morgen. Ook hij is inmiddels een bekende gastpredikant in ons midden.

### Zondag 26 juli

Ds. H. Th. Vollebregt, emerituspredikant te Den Haag, is onze voorganger vanmorgen.

### Zondag 2 augustus

Het koninkrijk van God is een centraal begrip in de Evangelieën. In twee opeenvolgende diensten proberen wij er meer zicht op te krijgen. Vandaag lezen we Lucas 17: 20-21. Op de vraag van de Farizeeën wanneer het Koninkrijk van God komt geeft Jezus een opmerkelijk antwoord. De voorganger is ds. Jan van der Wolf.

### Zondag 9 augustus

Iedereen maakt zich wel eens zorgen. Een eigenlijk weet je ook allemaal wel dat je daar niet zoveel mee opschiet. Maar hoe kan je daarin veranderen? Volgens Jezus speelt 'het koninkrijk van God' hierin een belangrijke rol. We lezen Lucas 12: 22-32. Deze dienst is de tweede van een tweeluik (2 augustus is de eerste). Ds. Els van der Wolf gaat voor.

### Vakantie

T/m 28 juli vieren wij vakantie. Ons huis zal in die tijd gewoon bewoond zijn. Als u dringend een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met Theo Kimmel (tel. 06-21253704) of Richard de Bakker (tel. 3874337). Zij weten wie er beschikbaar is.

burg is gekomen om een nieuw begin te maken met haar leven.... Met een knipoog zien we de twee oude cantorijen ook een nieuw begin maken. Speciaal voor deze gelegenheid is er een taart gebakken, met dank aan Fiona Nieuwenhuis en Anne van de Schoor. Onder genot van drankje en hapje werd na afloop van de repetitie -koffie plus plus- de taart aangesneden en de samenvoeging van de cantorijen met de nieuwe naam op informele wijze gevierd.

Door het samengaan van de cantorijen is er een prachtige groep ontstaan van bijna 40 leden. De stemverdeling is nog beter geworden: 15 sopranen, 10 alten, 7 tenoren en 7 bassen. 'Dat belooft heel wat goeds' zegt Wim

Loef, die met de cantorij vanaf 25 augustus iedere dinsdag in De Voorhof/Oude Kerk repeteert van 19.45 tot 21.15 uur. Het plan is om met de Marianne Cantorij 1 keer in de 5-6 weken de eredienst te verrijken met liederen. Naast liturgische ondersteuning zingen we repertoire voor evenwings en cantatediensten als b.v. *Cantate Domino* van Guiseppe Ottavio Pitoni, dat u tijdens de vesper in juni heeft kunnen horen. Tijdens de laatste repetitie zijn we begonnen met het oefenen van nieuwe stukken, waaronder *A Gaelic Blessing* van John Rutter, op weg naar een nieuw seizoen samen zingen voor God, voor onszelf en voor u/jou.

Irma Nieuwenhuis



### Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle  
Savallelaan 2  
2273 JX Voorburg  
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:  
[www.huisartsenpraktijksmid.nl](http://www.huisartsenpraktijksmid.nl)



**AGTERDENBOSCH**  
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45  
[www.agterdenbosch.nl](http://www.agterdenbosch.nl)

### FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFENIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



**hollandse  
indruk**

[drukkers.die.meedenken.nl](http://drukkers.die.meedenken.nl)

Leemansstraat 7

4251 LD Werkendam

0183 - 50 85 57

[www.hollandseindruk.nl](http://www.hollandseindruk.nl)

## DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL](http://WWW.DEVOSVERF.NL) / 070 347 36 31

### J. Looije

schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
  - Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking
- Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie  
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg

070 - 399 57 87

Fax 070 - 399 57 87

## Tot slot

een gebed (te vinden op blz. 523 van het Liedboek 2013)

Goed is de hand  
die mij leidt  
uit het donker van de nacht  
naar het licht van de dag.  
Goed zijt Gij, God,  
onzegbaar goed.  
Zegen deze dag  
en al mijn dagen  
dat ik onderweg ben naar U.

*ds. Jan en Els van der Wolf-Kox*

## Vergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert op 1 september en de kleine en wijkkerkenraad op 15 september in een van de zalen van de Koningkerk.

*Roelie Dröge  
secretaris*

## Hersteld Hervormde Gemeente

Predikant/bijstand in het pastoraat: ds. H. Juffer, Westerlookade 20, 2271 GA Voorburg, tel. 2050257, e-mail: h.juffer@kliksafe.nl  
Scriba: K. Larooij, Jan Mulderstraat 33, 2273 VE Voorburg, tel. 3867746, e-mail: scriba.hhg.voorburg@kliksafe.nl. Rekg.nr. Diaconie NL88INGB0006362218 t.n.v. Diaconie HHG Voorburg, Rekg.nr. Kerkvoogdij NL74INGB0000542373 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Voorburg.

## Diensten des Woords

### Zondag 12 juli

Kapel Rodelaan  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur ds. H. Juffer  
Collecte bij de uitgang voor de diaconie

### Zondag 19 juli

Kapel Rodelaan  
11.30 uur D.J. van Keulen,  
Voorthuizen  
17.00 uur ds. H. Juffer  
Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

### Zondag 26 juli

Kapel Rodelaan  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur B. Klootwijk, Alblasserdam  
Collecte bij de uitgang voor de Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordt

### Zondag 2 augustus

Kapel Rodelaan  
11.30 uur ds. H. Juffer  
17.00 uur ds. H. Juffer  
Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

## Zondag 9 augustus

Kapel Rodelaan  
11.30 uur J. de Boer, Rijnsburg  
17.00 uur ds. H. Juffer  
Collecte bij de uitgang voor de diaconie

## Zieken en zorgen

Op dinsdag 23 juni moest *dh. Hayes*, Beatrixstraat 8, 2712 CK Zoetermeer worden opgenomen in Het LangeLand Ziekenhuis, Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer (k415). De zorgen en onzekerheden zijn groot en verder is het afwachten wat de toegediende antibiotica zullen gaan doen. Geve de Heere dat de medicijnen mogen aanslaan en dat de middelen die worden aangewend nog gezegend mogen worden. Wat is het leven dan toch onzeker en broos. Alles kan zomaar opeens op losse schroeven komen te staan, zodat ervaren wordt *Al wat uit het stof is neemt een end / Door de tijd, die alles schendt. Maar gij hebt, o Opperwezen / nooit verandering te vrezén*. De Heere zij hem nabij en geve dat ook deze weg geheiligd mag worden aan het hart. De Heere zij ook zijn vrouw nabij, want als er toch één lid lijdt, dan lijden ze allemaal. Wat kan er ook dan een moeilijke weg doorgemaakt worden. Wat wordt het dan bewaarheid: waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Zo zijn er nog meer moeiten en zorgen in de gemeente, ook al worden ze niet met name genoemd. Wilt u de (psychisch) zieken, de alleenstaanden, bedroefden en beproefden gedenken? Een kaartje van meelevén of be-moediging kan zoveel doen.

## Dankbetuiging familie De Jong

Geachte gemeente,  
Langs deze weg danken wij een ieder hartelijk die ons tot steun is geweest, door middel van gesprekken, telefoontjes en kaarten, na het verlies van onze dochter Ina. Veel dank daarvoor.  
*fam. W. de Jong*

## Huwelijksaankondiging

*Arend van der Vlucht* en *Eibertje Theodora Juffer* willen u, namens wederzijdse ouders, kennisgeven, dat zij op DV 7 augustus in het huwelijk hopen te treden. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden in het stadhuis van Leidschendam, terwijl zij een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die geleid wordt door de vader van de bruid, op naam van de Hersteld Hervormde Gemeente in de Oude Kerk, Herenstraat 77 te Voorburg. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.  
Hun toekomstig adres is:  
Steneweg 57, 3241 XG Middelharnis.

## Wat ik ergens las

'Dat het in het huwelijk op trouw aankomt, blijkt duidelijk uit het feit dat het met elkander aangaan van een huwelijk 'trouwen' wordt genoemd. Het elkaar plechtig trouw beloven in het bijzijn van getuigen, zowel voor de ambtenaar van de burgerlijke overheid als ook in het midden van de gemeente Gods voor het aangezicht van de HEERE, is een zaak van grote betekenis. Het geven van het ja-woord aan elkaar, voor God en mensen, houdt meer in dan menigeeen beseft. (...)

Het kan beslist geen kwaad om, als gehuwde mensen, van tijd tot tijd nog eens na te gaan of na te lezen wat men beloofde bij de huwelijks-sluiting. Het is een goede gewoonte geworden om de zogenaamde trouwpreek op te laten nemen. Een aantal echtparen heeft mij verteld dat zij de gewoonte hebben om elk jaar dat bandje opnieuw te beluisteren op de verjaardatum van hun huwelijksluiting. Dat gaf telkens weer de mogelijkheid van evaluatie en bijstelling van het gedragspatroon in het licht van het op de trouwdag gehoorde en beloofde. Ik meen, dat dit een goed voorbeeld ter navolging is'. (ds. A. Elshout, uit: *Samen het huwelijk in*)

## Vakantie en rustperiode

De schoolvakanties zullen in juli beginnen. Velen zullen de komende maanden een reis naar verre oorden ondernemen, terwijl anderen thuisblijven, om welke reden dan ook. Bedenk dat ook in de vakantie Zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Probeer juist ook in de vakantie wat te lezen of te onderzoeken, waar je anders niet aan toe komt. We denken in het bijzonder aan hen die niet op vakantie (kunnen) gaan, om welke reden dan ook. Laten we ook daarin aan elkaar denken. We wensen u allen een fijne vakantie toe en een behouden thuiskomst. Zelf hebben we ook vier weken vakantie (week 29 en 30, week 34 en 35). We gaan niet op vakantie, maar blijven in de buurt en we hopen niet dat het nodig is, maar voor eventueel crisispastoraat blijf ik beschikbaar. Voor de overige zaken dient u met de scriba of een ouderling contact op te nemen.

*Genees mij, Heer, dan zal ik  
gezond zijn, red mij, dan zal ik  
veilig zijn. Kon ik u niet altijd  
prijzen? Jeremia 17: 14*

## Gedicht

*Wat baat het veel gereisd,  
in landen wijd gelegen,  
Zo gij niet gaat,  
in 's Heeren smalle wegen?  
Wat baat te bezien zo menig mooie stad,  
Zo gij het hemelrijk in het harte niet bevat?*

*Wat baat het, dat gij weet,  
en veel daarvan kout (spreekt)  
Hoe hier en daar een waard zijn gasten onderhoudt?  
En gij niet weet,  
hoe dat gij moet onthalen,  
Die Gast, die vanuit de hemel in uw ziel komt dalen.*

*Wat baat het dat gij weet,  
van veler lande spraken,  
Indien des Geestes taal u niet kan vermaken?  
Reist vrij ter plaats waar gij vreemde dingen ziet,  
Maar wacht u, en vervreemd van Uwe Schepper niet.*

*Jakobus Revius*

## Situatie kerkgebouwen

De oplettende lezer zal het niet ontgaan zijn dat bij onze kerkdiensten nu overal vermeld staat: Kapel Rodelaan. Dat betekent dat wij niet meer samenkomen in de gebouwen van de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) en dat is toch wel wennen, ja. Vele (tientallen) jaren gebruikten wij gebouwen van (eerst) de Hervormde Kerk en sinds 2004 van de PGV. Maar na 2004 was de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) in feite 'alleen maar' huurder, en zodoende was de band -formeel althans- een andere dan voorheen. En dat krijgt na de sluiting van de Opstandingskerk dus nu zijn beslag in het uit (moeten) wijken naar een niet-PGV locatie. Wat is dat alles in feite snel gegaan. Vorig jaar rond deze tijd was niet te voorzien dat wij nu al op een nieuwe locatie bijeen zouden (moeten) komen, laat staan dat de kapel aan de Rodelaan in zicht was. En de afgelopen maanden zijn er veel intensieve gesprekken gevoerd, zowel met de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV) als met de burgerlijke gemeente Leidschendam-Voorburg. En ziedaar, zo kon het toch nog onverwacht snel tot een aantrekkelijke overeenkomst komen voor het gebruik van de kapel aan de Rodelaan, en in vertrouwen ziet de kerkenraad uit naar de toekomst, want "Hij zal het maken en Hij zal niet begeven noch verlaten wat Zijn hand begon". Dat betekent niet dat 'alles' nu rond

is, de komende maanden zullen er best nog allerlei vragen of misschien zelfs problemen naar voren komen. Maar ook dat mogen en willen wij tot Hem brengen in het gebed en wij roepen u allen op in afhankelijkheid en geloof deze stap te zetten. De Heere zij ons daarin nabij en genadig. Een meelevend gemeentelid stelde voor de naam "Rehobothkapel" te gebruiken, met een verwijzing naar Genesis 26 vers 22: "Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt en wij zijn gewassen in dit land." Deze inhoudsvolle naam willen wij vanaf nu graag hanteren, in elk geval voor intern gebruik. Met ingang van de volgende KerkWijzer zal de locatie dan ook als zodanig worden aangeduid. Deze locatie is overigens ook reeds als zodanig terug te vinden op Kerkomroep en heet daar: Kapel Rodelaan. Over de vraag wat dit alles betekent voor de band met de PGV zullen wij de komende weken nadenken en hier (na de zomer) afspraken over maken, waaronder ook het schrijven in de KerkWijzer en allerlei praktische zaken zullen vallen. Zonder direct te spreken van een afscheid moeten we toch wel spreken van een mijlpaal. Misschien moeten wij elkaar ook hierin 'dwingen de Tweede Mijl te gaan'? In elk geval zijn wij dankbaar dat wij op deze wijze en in goed overleg afspraken kunnen maken en wij zien er naar uit de contacten met de PGV op deze wijze voort te zetten.

## Gij en ik

Onlangs kwam het aangrijpende gedicht "Gij en ik" (waarvan de dichter niet met zekerheid bekend is) weer eens ter sprake en werd afgesproken het ook op te nemen in het kerkblad. Geve de Heere dat wij deze taal herkennen en verstaan in ons eigen leven:

Eens waart GIJ NIETS  
IK was toen AL!  
Ik leefde in zonde.  
Maar sinds Uw Woord mij wondde,  
en mij de zielerust ontstal,  
vond ik mij zelf belogen!  
Mijn IK had mij bedrogen!

GIJ werd toen IETS!  
Maar IK bleef veel!  
'k Zou zelf mijn heil doen dagen;  
voor niets zou ik versagen.  
IK droeg vol moed het zwaar gareel  
der wet, maar al mijn strijden  
kon niet mijn ziel bevrijden.

Toen werd GIJ veel!  
Maar IK bleef IETS!  
Ik zou dan door mijn smeken

U wel het harte breken.  
Maar.....o, mijn ziel, het baatte niet!  
De hemel ging niet open,  
bij al mijn worstelend hopen!

Toen werd ik NIETS  
en GIJ werd AL!  
O, grondeloos erbarmen!  
Daar zink ik in UW armen.  
Geen hel, die U mij roven zal.  
God, die oneindig groot is,  
Hooft hem die gans ontbloot is!

## Tot slot

We zijn zo weer aan het eind gekomen van onze berichtgeving. Hopelijk zijn we niets vergeten. Als je zo achter je pc zit en dit van je af zit te typen, dan gaan je gedachten door de gemeente heen en zie je de noden en zorgen die er zijn en ben je bang dat je iemand vergeet. De Heere zij u in al uw vreugdevolle en moeitvolle omstandigheden een God van nabij en niet van verre. Weest allen Gode bevolen. Ontvang, mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet.

*ds. H. Juffer*

## Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorzitter: mev. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

## Luchtige zomeravondontmoeting

Lezing door Aart Rietveld over 'De hoofdsteden van de Baltische landen' op 16 juli, Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg. Aanvang om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur, in de pauze koffie/thee. Na afloop drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden.



De lezing begint met Vilnius, het centrum van het eens grote koninkrijk Litouwen. We zien o.a. de burcht, de kathedraal en enkele uitbundig ver-



sierde barokke kerken. Ook betreden we het sinistere voormalige KGB gebouw.

Riga, de hoofdstad van Letland, werd gesticht door Duitse kooplieden en kruisridders. Het ontwikkelde zich tot een welvarende Hanzestad. Duitse adel regeerde, ook toen Rusland de heerschappij overnam. Buiten de stadsmuren verrees rond 1900 een nieuwe wijk in een eigen, imposante Art Nouveau stijl.

Tallinn, de hoofdstad van Estland, is de lieveling van vele toeristen. Op de geheel ommuurde Domberg ligt de Lutherse kathedraal en de 19<sup>e</sup> Eeuwse Russisch-orthodoxe kathedraal. In de eveneens ommuurde benedenstad zijn vele Hanze koopmanshuizen te bewonderen. Vilnius, Riga en Tallinn, ze zijn onze belangstelling meer dan waard!

De spreker is drs. Aart Rietveld, die vele jaren les gaf in geschiedenis en kunstgeschiedenis. Hij is graag op reis en heeft dan een goede camera bij zich.

Hartelijke groet,

*Simon van Proosdij*

## Algemene Kerkenraad

### Uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 19 juni

In een uitgebreide opening heeft ds. Jan van der Wolf de AK-leden aan de hand van Lucas 17: 20 en 21 laten nadenken over het Koninkrijk van God. In deze laatste AK-vergadering van het seizoen stond het punt Beleid Middengroep uit het beleidsplan PGV op de agenda. Het lijkt niet eenvoudig om een doelgroepenbeleid voor de PGV te bepalen. Na discussie zijn twee besluiten genomen: beleid Middengroep c.q. doelgroepenbeleid is maatwerk en hoort meer bij de wijkgemeente thuis vanwege het persoonlijk contact met een wijkgemeente. Daarnaast is besloten om voor de septembervergadering het beleidsplan PGV te evalueren en zo nodig aan te passen aan de huidige situatie. In november bestaat de PGV 10 jaar. Er is heel wat gebeurd in de afgelopen jaren. Misschien niet altijd reden tot feest. Het idee is om vooruit te kijken en een symposium te organiseren voor alle leden van de PGV of breder met als thema: *Hoe ziet de kerk eruit in 2025?*

Verder is de AK akkoord met het voorgestelde advies van het College van

Kerkrentmeesters inzake Pastorieën PGV. De twee leegstaande pastorieën aan de Parkweg en de Schellinglaan worden gerenoveerd in afwachting van de te beroepen predikanten voor de wijkgemeente Oude Kerk-Opstandingskerk. Als blijkt dat de pastorieën niet nodig zijn wordt tot verkoop overgegaan. Tot zover de berichtgeving van de AK.

Wij wensen u een goede vakantieperiode.

De volgende vergadering van de AK is 17 september in De Voorhof van de Oude kerk.

De agenda kunt u opvragen via [secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl](mailto:secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl)

Met vriendelijke groet,

*Anneke Vader*

*secretaris Algemene Kerkenraad*

## Kerkelijke berichten

### Herfstreisje

Evenals vorige jaren zijn we er weer in geslaagd een prachtig, interessant reisje aan te bieden. Dit keer van *maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober*. Met de bus naar Mechelen in zuid Limburg waar we een optie hebben bij hotel De Oude Brouwerij, een gezellig, heel goed hotel, op basis van half pension. Juist deze maand kregen ze de vierde zilveren ster van ZOOVER, met een klantenbeoordeling van 8.9! Zoals vorig jaar naar Groningen zal ds. Klaas Wigboldus onze reisleader zijn.

We hebben een prachtig interessant programma: met o.a. een bezoek aan het witte plaatsje Thorn; in Maas-tricht bezoeken we de Jezuietengrotten waar in de verlichte mergelstenen gangen prachtige Bijbelse- en andere voorstellingen zijn uitgehouwen (naar men zegt zijn dit de mooiste grotten van de wereld!!!); Bastogne in Luxemburg (Ardennenoffensief); een tocht door het heuvelland met zo mogelijk een bezoek aan een wijngaard; Margraten en eventueel nog een kasteel. Op de thuisreis nog een gezamenlijk diner.

De prijs voor deze prachtige week kan ik nog niet noemen, daar de busprijs wordt berekend naar het aantal deelnemers. Hebt u zin om mee te gaan, laat het dan zo gauw mogelijk weten, dan kunnen we de prijs ook snel aan u doorgeven.

*Ali Stolk*

*Tulpentuin 213, tel. 3861077*

## Help de Opblaaskerk



Op zaterdag 29 augustus staat voor de 3<sup>e</sup> keer tijdens het Cultureel festival de Opblaaskerk op het Koningin Julianaplein. Helpt u mee? Vorig jaar kwamen er erg veel mensen op bezoek in de kerk. We deelden kaarsjes uit met als boodschap: "Ik steek dit kaarsje aan voor...". En mensen konden een hartekreet op het enorme houten bord achter in de kerk prikken. Aan het eind van de dag hingen er honderden briefjes. Dit jaar herhalen we deze succesformule. We zamen ook weer voedsel in voor de Voedselbank, de bloemschikgroep maakt bloemstukjes waarvan de opbrengst naar de Voedselbank gaat, de eigen organisten geven gratis concerten op het orgel in de kerk en iedereen kan meedoen aan de reuze gezellige zangworkshops. Voor de kinderen staat naast de kerk een enorm opblaaskussen. Wij vragen uw *hulp* om de aanwezigheid van onze Protestantse gemeente op dit feest, waar duizenden bezoekers op afkomen, tot een succes te maken. Wij zoeken enthousiaste gastheren en gastvrouwen die de bezoekers van het Cultureel festival uitnodigen om de Opblaaskerk te bezoeken, een kaarsje mee te nemen en een hartekreet op het kruis te prikken. Als u meedoet, graag een e-mail of telefoontje naar Atte Roskam ([atteroskam@hetnet.nl](mailto:atteroskam@hetnet.nl), tel. 06-11923478), Hilbert van Essen ([hcvanessen1@gmail.com](mailto:hcvanessen1@gmail.com), tel. 3818186) of Kees Koenen ([kees.koenen@kbenp.nl](mailto:kees.koenen@kbenp.nl), tel. 06-43363443).

## Plaatselijke berichten

### Expositie Margreet Sens in De Schakel

Van 6 juli tot en met 29 augustus exposeert Margreet Sens in De Schakel in Leidsenhage, na een aantal tentoonstellingen in onder andere bejaardentehuizen. Margreet volgde een aantal jaren schilderles bij Roza



Bahrami, een meerdere malen onderscheiden beeldend kunstenaar die in 2012 zelf ook in De Schakel exposeerde. Zij schildert vooral vanuit haar gevoel en niet zozeer realistisch en zij hoopt dat bezoekers dit ook zo zullen ervaren. Zij werkt vooral met acryl, soms vermengd met zand en met kleuren die in elkaar over lopen.

U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van De Schakel om de expositie te bekijken. De Schakel is geopend op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

## Muzikale berichten

### Orgelconcert Oude Kerk

Op 11 juli zal Rien Donkersloot (1985) een orgelconcert verzorgen in de Oude Kerk van Voorburg. Hij behaalde zijn orgeldiploma's cum laude aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. Daarnaast volgde hij orgelcursussen bij beroemde organisten zoals Harald Vogel en Olivier Latry. Hij studeerde ook cum laude af als beiaardier.

Rien Donkersloot is vaste organist van de Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarnaast is hij beiaardier van Haarlem, Goes en Ridderkerk. Hij heeft een uitgebreide concert- en lespraktijk en is ook actief als (koor)begeleider. Hij zal werken spelen van Joh. Seb. Bach, Sigfrid Karg-Elert, Marcel Dupré en Joseph Gabriel Rheinberger.

Plaats en tijd: Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg, aanvang 16.00 uur. Entree € 7,-. Jongeren t/m 16 jaar gratis.

## Overige berichten

### Vakantiebijbelgids

De opvolger van de vertrouwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission heet Ark Mission Expedition. Het minimagazine biedt bijbeloverdenkingen en suggesties om het evangelie in vakantietijd handen en voeten te geven. Er staan praktische tips in als: help je buren door je gereedschap uit te lenen of deel je kookkunsten met anderen. Een verhaal over vrijwilligerswerk kan lezers aanmoedigen om zelf tijd en talenten ergens aan te bieden. De overdenkingen zijn geschreven door Carianne Ros, Jos Douma en Erica Kramer. Ark Mission Expedition telt 32 pagina's en is gratis verkrijgbaar via de christelijke boekhandel of te downloaden vanaf onderstaande website. Kerkelijke gemeenten kunnen grotere bestellingen plaatsen voor verspreiding in de gemeente, aan vakantiegasten of tijdens missionaire activiteiten. De eerste 20 exemplaren zijn gratis en worden tegen betaling van de verzendkosten toegestuurd. Daarboven bedraagt de vergoeding € 0,19 per stuk.

Informatie: [www.arkmission.nl](http://www.arkmission.nl)

### Psalm of lied?

Vraag: Omdat het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk na de psalmen doornummert, hebben sommige mensen de neiging om 'Lied 23' te zeggen in plaats van 'Psalm 23'. Moeten we niet gewoon psalm blijven zeggen?

Antwoord: Het woord 'psalm' is altijd gebruikt voor de 150 gedichten die in het Bijbelboek Psalmen staan. De berijmingen van deze psalmen, die we zingen in de kerk, zijn ook altijd met 'psalm' aangeduid, hoewel het geen vertalingen maar (christelijke) bewerkingen zijn. Zo spreekt de berijmde Psalm 23: 2 van een 'nachtsmaal der genade', verwijzend naar het avondmaal – een begrip dat in de oorspronkelijke psalm ontbreekt. Misschien heeft het Liedboek wel terecht het woord 'psalm' in de ondertitel bij de eerste 150 nummers gezet en niet in de hoofdtitel. Toch zou het goed zijn om van 'psalm' te blijven spreken, vooral met het oog op de verbondenheid met Israël. Deze benaming verwijst dan in de eredienst naar Israël, zoals ook de Tien Geboden en de lezing uit het Oude Testament. We hebben deze teksten tenslotte van Israël ontvangen. Wel is het de vraag welke bewerking wel en welke niet

met 'psalm' aangeduid mag worden: alleen de traditionele psalmberijmingen op de Geneefse melodieën of ook de alternatieven? Nummers 23a, 23b, 23c, 23e en 23f zijn evengoed berijmingen van de Bijbelse Psalm 23. Dat daarin soms een christelijk element opduikt, doet daar niet aan af. 'Psalm 23c' lijkt me even legitiem als 'Psalm 23'. Bij nummer 23g zou ik van 'lied' spreken, omdat het slechts één vers van de Bijbelse psalm verwoordt.

*Eveline van Staalduine-Sulman  
lid van de werkgroep Eredienst*

### Koorweek Lutherse Werkgroep Kerkmuziek

De Lutherse Werkgroep Kerkmuziek organiseert een week vol kerkmuziek voor koorzangers. De muziek wordt ingestudeerd en op de zondag uitgevoerd in viering en concert.

De deelnemers aan de lutherse koorweek komen uit het hele land en hebben allen zeer diverse achtergronden. Zangervaring is eigenlijk wel een vereiste en vlot van blad kunnen zingen is zeker een pré. Er moeten namelijk in korte tijd veel nieuwe noten worden ingestudeerd. De muziek wordt pas bij aankomst uitgedeeld, zodat iedereen dezelfde start maakt.

Er zijn zes repetities per dag. Halverwege is er een vrije middag, waar gelegenheid is om van de mooie omgeving te genieten en een gezellige 'bonte' avond. Op het programma staan werken van oude en hedendaagse componisten voor groot- en kleinkoor. Daarmee zullen ook de verschillen in zangniveau en zangambitie worden aangesproken. De werkweken trekken ieder jaar zo'n 45 à 50 zangers. De muzikale leiding ligt in handen van professioneel geschoolde en ervaren dirigenten.

Data: ma 27 juli t/m zo 2 augustus. Plaats: Huize Elisabeth te Denekamp. Kosten: vanaf € 550,- (eenpersoonskamer) tot € 490,- (tweepersoonskamer). Jongeren zonder inkomen: € 260,- (tweepersoonskamer). Meer informatie en aanmelden via [www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl](http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl).

### Internetkerk MijnKerk.nl verdubbelt bezoekers en vernieuwt website

Internetkerk MijnKerk.nl, een initiatief van de Protestantse Kerk, heeft in het laatste halfjaar de bezoekers zien verdubbelen. De internetkerk met dominees Janneke Nijboer en Fred Omvlee en hoofdredacteur Adrie Stemmer, zag de bezoekers stijgen tot 8700 unieke bezoekers per maand. Omvlee: "Dat is een verdub-

beling sinds afgelopen najaar. Toen is ook dominee Janneke Nijboer het team komen versterken, naast een aantal vrijwillige eindredacteuren en bloggers. Het geeft aan dat de internetkerk in een behoefte voorziet." Mensen kunnen dagelijkse inspirerende berichten en filmpjes zien via de website [www.mijnkerk.nl](http://www.mijnkerk.nl) maar ook via de Facebookpagina Mijn-Kerk, de besloten Facebookgroep, het Twitteraccount en het YouTube-kanaal. Ook kunnen mensen lokale meetups bezoeken, zoals de Top-2000kerk meetup, waar mensen aan de hand van hun favoriete popmuziek nummer met elkaar in gesprek gaan.

### Protestants zijn: dat je een vrij mens bent

Ds. dr. Margriet Gosker: Geliefd en gewaardeerd om wie je bent, zonder dat je daar iets tegenover hoeft te stellen. Dat is voor mij protestantisme.

In mijn jeugd werd vaak gebeden: "Niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus' wil". Echt protestants is dat. Je hoeft God niet te paaien met mooie beloften, want je bent al gerechtvaardigd. Dat is toch schitterend? Maar wie snapt dat nog? Ik bad het laatst in Someren.

"Waarom zeg je dat? Het maakt me kwaad", mopperde een kerkganger. "Iedereen verdient toch waardering en liefde?" Het duurde een kwartier eer ik snapte wat hij bedoelde en nog een kwartier totdat hij snapte wat ik bedoelde. Maar omdat we elkaar wilden begrijpen, kwamen we er toch uit.

Ineens snapte ik, dat hij dacht dat ik discrimineerde. En hij snapte, dat de vrijheid van Gods kinderen inhoudt dat je er niks voor hoeft te doen. Genade. Je hoeft niks af te kopen, zei Maarten Luther. Je krijgt Gods liefde zomaar onverdiend, zonder bijzondere prestaties, als een groot geschenk.

Dat hamerde hij er flink bij de mensen in. En dat hamerde hij als Stelling 37 op die deur in Wittenberg, krap 500 jaar geleden....

Ds. dr. Margriet Gosker is op 1 juni 2015 gestart om als projectmanager, op vrijwillige basis, leiding te geven aan het project Jubileum 500 jaar Protestantisme in 2017.

### Eenheid in verscheidenheid: Urdu en Protestantse Kerk

*'Kijk naar de schaal rijst. Een deel is oranje, een deel is groen. De kleuren van Nederland en Pakistan. In onze kerk horen we bij elkaar.'*

Het was maar één van de dingen waarmee tijdens een lange feestelijke avond de dankbaarheid tot uitdrukking werd gebracht voor de wijze waarop de Urdu-gemeente buitengewone gemeente van de Protestantse Kerk geworden is. Met een viering, diverse toespraken, muziek, een maaltijd en cabaret werd het synodebesluit van 24 april uitgebreid gevierd. Het was aangenaam te merken hoe ook humor deel uitmaakte van de feestelijkheden. "Ik zal niet te lang preken, want autochtone Nederlanders eten graag om zes uur", gaf ds. Sarwar Eric te kennen.

Tijdens de toespraken kwam het ontstaan van de Urdu-gemeente nogmaals ter sprake. Halverwege de jaren tachtig ervoeren mensen uit Pakistan hoe zij het misten dat zij geen kerkdiensten in de eigen taal hadden. De Nederlandse taal en de Europese muziek raakten maar moeilijk hun hart. De eerste bijeenkomsten in het Urdu zorgden ervoor dat hun geloof weer gevoed werd, waardoor zij zich verder juist gemakkelijker thuis konden gaan voelen in de Nederlandse samenleving.

Inmiddels zijn die eerste bijeenkomsten uitgegroeid tot een volwaardige Urdu-sprekende geloofsgemeenschap, met kerkdiensten in Rotterdam

en Amsterdam. Het is met het oog op de toekomst dat de Urdu-gemeente graag deel uit wil maken van de Protestantse Kerk.

Een jongen van ongeveer twaalf jaar oud verwoordde het ontroerend mooi. "Als jongeren spreken wij vooral Nederlands. Maar onze ouders en grootouders beleven hun geloof in het Urdu. In die taal kunnen zij het aan ons overdragen en leren wij het kennen. Wij zijn blij dat we de ruimte hebben om een kerk met twee talen te zijn. En we zijn ontzettend dankbaar dat we in de toekomst bij de Protestantse Kerk horen. Nu maken ook wij deel uit van een kerk die altijd zal blijven bestaan."

Het was een bijzondere avond. De Urdu-gemeente sprak haar dankbaarheid uit. Wij hebben aangegeven dat we ook als Protestantse Kerk blij zijn dat onze kerk zo verrijkt wordt met een nieuwe inbreng. Zo ervaar ik dit synodebesluit ook.

In een samenleving waarin veel verschillende bevolkingsgroepen samenleven, vinden we in onze geloofstraditie een taal die ons in staat stelt om kloven te overbruggen. Met de Urdu-gemeente weten we ons één in Christus, we spreken samen de taal van geloof, hoop en liefde. Het is een eenheid in diversiteit. En juist die diversiteit zorgt ervoor dat de geest gaat waaien.

*ds. Karin van den Broeke,  
preses van de generale synode  
van de Protestantse Kerk  
in Nederland*

*Vol van uw scheepselen is de aarde,  
Heer. Zend uw adem en zij worden  
geschapen, zo geeft u de aarde een  
nieuw gelaat.*

*Psalm 104: 24*

## KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website [deopenhofvoorburg.nl](http://deopenhofvoorburg.nl) staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

# NA *schrift* Open cheque voor pastores

*Het Luchthavenpastoraat bestaat 40 jaar. Dat vierden ze vrijdag 26 juni op Schiphol met enkele causerieën en ook twee vrijwilligers werden op het podium genodigd. 'Zijn de passagiers veranderd in de achterliggende jaren?' wilde de gastvrouw weten. 'Ja', antwoordde Peter Daas, een voormalig pursher en al jaren actief als vrijwilliger, 'mensen hebben een korter lontje dan vroeger. Toen waren ze aimabeler'. 'Komt dat misschien ook doordat de gebedsruimte op Schiphol multireligieus is?', vroeg de gastvrouw. 'Nee', zei de man, 'het heeft te maken met de mensen zelf; en ook wel met de cultuur'. Op JFK heb je voor iedere religie een eigen gebedsruimte en in Arabische landen kennen ze alleen een ruimte voor de moslims. 'Iemand uit Saoedi-Arabië sprak ik er op aan, die zei, dat hij het prachtig vond. Maar op de vraag of hun gebedsruimte dan ook multireligieus zou worden, zei hij: 'Dat krijg ik in mijn land niet voor elkaar'. 'Daar kan je ook om bidden', heb ik toen gezegd.*

Er waren vier officiële inleidingen over het crisispastoraat en over het flitspastoraat, zoals dat bij de drie luchthavenpastores en de 26 vrijwilligers wordt gepraktiseerd. Het kan toeval zijn, maar de twee jonge pastores, vrouwen, kozen een basis in hun eigen identiteit en hun eigen kerk. 'Je hebt een stabiele verankering nodig in je eigen traditie', zei de rooms-katholieke pastor van het AMC. De twee oudere pastores, mannen, reflecteerden meer vanuit het contact met de andere mensen, waarbij het woord 'eigen identiteit' niet direct onder woorden werd gebracht.

Ruard Ganzevoort, hoogleraar in praktische theologie, was voorzichtig. Pastoraat suggereert iets van aanbod, en eigenlijk ging hem dat al wat ver. Hij zag toch vooral als kern van het flitspastoraat het verbinden van het verhaal van de mens met het verhaal van de heilige. De pastor kan helpen woorden te vinden die er op aan komen in een concrete situatie om bijzondere ervaringen te benoemen. Pastores weten een klein beetje de weg in de omgang met de heilige, zei hij. En dat is van belang als mensen een grens overgaan in het niemandsland, als ze moeten loslaten alvorens ze nieuwe werelden kunnen ontdekken. Hij wilde daarbij geen onderscheid maken tussen een meer seculiere doelgroep en een kerkelijke doelgroep.

Drs. Corine van der Loos, rooms-katholiek verzorger van het AMC, was stilliger. 'Ik word betaald door het ziekenhuis en ben gezonden door de bisschop', zei ze met een vriendelijke blik naar mgr. Jozef Punt, die ook in de zaal zat. Ze merkte dat er nogal wat mensen zonder veel kennis van geloofselementen in het ziekenhuis belandden. 'Soms verzochten we wel eens: hadden de pastores niet meer werk kunnen doen, voordat de mensen ziek werden'. Zij zei dat het pastoraat daarin verwantschap heeft met missionair werk en soms ook catechese.

Dr. Jorien Holsappel, beleidsadviseur van stichting Impact, hield een inleiding vanuit haar proefschrift, waarvoor ze zo'n honderd stiltecentra verkende. Voor haar is het centrale woord 'identiteit'. Ze noemde vijf principes die ze vanuit de identiteit bij crisispastoraat belangrijk vindt (vanuit het werk van Hobfoll): gevoel van veiligheid, kalmte, zelfredzaamheid, verbondenheid en hoop.

Mgr. Dr. Dick Schoon mocht bij het symposium de rij sluiten. Hij typeerde de veranderingen in de geseculariseerde samenleving: verzuiling maakt plaats voor het individu, mobiliteit neemt toe en moderne communicatiemiddelen maken snelle interactie mogelijk. Voor Schoon is de teruggang van het instituut geen zorgelijke ontwikkeling. Vanuit een kleine kerk is hij gewend aan enige relativering. En de massiviteit van de instituten zoals sommigen die koesteren is toch vooral een negentiende-eeuwse uitvinding, betoogde hij. Hij noemde het luchthavenpastoraat zeer waardevol in een meer seculiere omgeving, zeker ook vanuit diaconale optiek; en een plek waar je juist vanuit algemene menselijke vragen wordt aangesproken.

Jos Nijhuis, de CEO van Schiphol opende de bijeenkomst. Hij kenschetste kort de groei van Schiphol in de veertig jaar dat er nu een luchthavenpastoraat is. Alleen al het vervoersaanbod groeide van 7,5 miljoen passagiers naar 55 miljoen. Hij preeste de inzet van de pastores en de vrijwilligers met een citaat van Martin Luther King: 'Their willingness to go far beyond the call of duty'. Wat Schiphol zelf betreft ziet hij twee uitwerkingen van de kerntaak van verbinden. Men is bezig met 'connecting to compete' en met 'connecting to complete'. Bij die tweede doelstelling gaat het om de sociale waarden, die het luchthavenpastoraat zo hoog in het vaandel heeft staan.

Het luchthavenpastoraat krijgt volgend jaar een nieuwe interreligieuze gebedsruimte, die klaar zal zijn als Schiphol zelf honderd jaar bestaat. De CEO gaf de chaplains een passend geschenk, een cheque waar ze zelf het bedrag op mochten invullen, en wat in zijn geheel besteed moet worden aan een kunstwerk in het gebedscentrum. 'Ik nodig u uit uw gebruikelijke bescheidenheid daarbij maar even achterwege te laten als u het bedrag invult', aldus de CEO.

Bij het symposium werd een boek gepresenteerd getiteld 'Oase in een miljoenenstad', waarin verhalen van het pastoraat zijn opgenomen. Vanuit de Raad van Kerken is het boek van een inleiding voorzien. Tenslotte behoort het Schipholpastoraat tot één van de voorposten van het oecumenische werk. Op dit moment werken er drie pastores op de luchthaven: Wina Hordijk-van der Zwaag, Nico Sarot en Gerard Timmermans.

*Raad van Kerken, Actueel juni 2015*