

# Kerkwijze

Uitgave Protestantse Gemeente te Voorburg

## Voorburg



31<sup>e</sup> jaargang no. 6  
19 juni 2015

### In dit nummer o.a.:

- adviescommissie verkoop PGV kerken ingesteld
- jaarrekeningen Diaconie en Kerkrentmeesters ter inzage
- Dovenpastoraat zoekt versterking
- lunchconcert VVE in de Koningkerk
- Kerkelijk Bureau op vrijdag gesloten

## Kerkelijk Bureau

Bruijnings Ingenhoeslaan 2  
2273 KR VOORBURG  
Tel. 386.35.02  
E-mail: kerkelijkbureau@  
protestantsegemeentevoorburg.nl  
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Telefonisch bereikbaar/geopend:  
Maandag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.00 uur.

Enkele bank- en giro nummers:  
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:  
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Bestelling collectebonnen:  
(€ 16,- per kaart)  
NL07 RABO 0365900516 Protestantse  
Gemeente Voorburg

Wilt u bij uw bestelling tevens  
de portokosten voldoen?  
De portokosten bedragen € 0,69  
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor  
5 t/m 12 collectekaarten € 1,38.  
Ook is het mogelijk de collectekaarten  
af te halen bij het Kerkelijk Bureau

Diaconie:  
NL27 INGB 0000261919 Protestantse  
Gemeente Voorburg

ZWO Werelddiaconaat:  
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep  
ZWO Prot. Gem. Voorburg

Zending:  
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.  
Gem. Voorburg

## Kerk Wijzer

Administratie en bezorging:  
Zie bovenstaande gegevens bij het  
Kerkelijk Bureau.

Redactie:  
A.C. Bronsveld-Voerman  
H. Nauta  
P. Vink

E-mail:  
kwbronsveld@kpnmail.nl  
kwnauta@kpnplanet.nl  
kerkwijzer@  
protestantsegemeentevoorburg.nl

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen  
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.  
**Kopij voor het nummer van vrijdag  
10 juli moet uiterlijk donderdag  
2 juli vóór 17.00 uur worden  
ge-e-maild naar de redactieadressen.**

**Kerk Wijzer** wordt bezorgd bij alle  
leden van de Protestantse Gemeente  
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt  
u een verzoek om € 19,50 leesgeld  
te voldoen op rekening NL84 FVLB  
0699741858 Administratie Voorburgs  
Kerkblad.  
Aan hen die buiten Voorburg wonen,  
wordt per jaar € 24,- aan portokosten  
in rekening gebracht.



# Kerkdiensten Rooster

## Zondag 21 juni

### Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. J. van de Meent  
19.00 uur ds. J. van de Meent,  
cantorijendienst

### Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

Geen dienst  
**10.30 uur** ds. E. van der Wolf-Kox,  
oecumenische viering in de Verrezen  
Christus Kerk, Fonteynenburghlaan 36,  
Voorburg

### Hersteld Hervormde Gemeente

**Oude Kerk**  
11.30 uur eerw. hr. D.J. van Keulen,  
Voorthuizen  
17.00 uur ds. H. Juffer

### Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur ds. K. Bezemer

### Kerkdienst voor doven

Zie boven onder Koningkerk

## Zondag 28 juni

### Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. J.J. Blom, Almere, H.A.  
19.00 uur kand. R. ten Hoopen,  
Den Haag

### Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. J.T. van der Wolf

### Hersteld Hervormde Gemeente

11.30 uur Opstandingskerk:  
ds. D. Zoet, Ouddorp  
17.00 uur Oude Kerk: ds. D. Zoet

### Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

### Kerkdienst voor doven, gebouw:

**Koningkerk**  
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf,  
gez. dienst met IC Zoetermeer

## Zondag 5 juli

### Oude Kerk, Herenstraat

10.00 uur ds. J.A. Berkheij, Woerden  
19.00 uur mw. B. van 't Veer-Zwaan

### Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan

10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

### Hersteld Hervormde Gemeente

11.30 uur ??? ds. J. v.d. Beek,  
Biddinghuizen  
17.00 uur ??? ds. J. v.d. Beek

### Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

10.30 uur geen dienst

### Kerkdienst voor doven, gebouw:

#### Koningkerk

10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

## Opstandingskerk Oude Kerk

**Oude Kerk** Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.  
3863220.

Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06  
20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.

Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail:  
t.koelewijn@gmx.de en ds. A. Hommens-van de  
Stee, tel. 06-17490591, e-mail: anne1581@gmail.com  
Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel. 2128279, e-mail:  
jtvanderwolf@gmail.com

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een  
van deze predikanten kunt u contact opnemen  
met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685,  
judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115,  
chhoek@ziggo.nl).

Scriba's: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272  
BB Voorburg, tel. 3873442, e-mail: scriba@oudekerk  
voorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg,  
Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.

Rek.nr. wijkkas NL93 INGB 0000 3104 92 t.n.v. Penn.  
PKN gemeente Opstandingskerk. Rek.nr. wijkkas  
NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Oude Kerk-  
gemeente.

Websites: www.oudekerkvoorburg.nl en  
www.opstandingskerkvoorburg.nl

Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp  
Gastelaars (ouderling), tel. 3897685,  
e-mail: judy.van.e.g@gmail.com

## Bij de erediensten

### Zondag 21 juni

*1<sup>e</sup> zondag van de zomer*

*Kleur: groen*

Voorganger is onze interim-predikant  
ds. Jaap van de Meent. In deze dienst  
zullen we een zegen vragen over het  
werk van onze bijstand in het pas-  
toraat, ds. Annelies Hommens-van  
de Steeg. We lezen uit het Evange-  
lie, Marcus 4: 35-41 (de storm op het  
meer).

In de avonddienst zingen de cantorij-  
en van onze kerk en van De Open Hof  
samen onder leiding van Wim Loef.  
We zingen o.a. *Die mij droeg op ade-*

## Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is vanaf 28  
juni op vrijdag gesloten.

*Joop de Groot  
Karin van Klaveren*

laars vleugels (Huub Oosterhuis), *Die ons schiep*, een verstillend avondlied van Sytze de Vries (lied 266), psalm 84 in de vorm van de Engelse 'chant' en *Cantate Domino* van Guiseppe Ottavio Pitoni. Van harte aanbevolen!

### Zondag 28 juni

2<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Ds. J.J. Blom uit Almere gaat ons voor. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer en nemen we afscheid van enkele ambtsdragers die ons gaan verlaten, zie het bericht van ds. Van de Meent. Het leesrooster biedt Jesaja 3: 25 - 4: 6 en Marcus 5: 22-43.

### Zondag 5 juli

3<sup>e</sup> zondag van de zomer

Kleur: groen

Vorganger in deze dienst is ds. J.A. Berkheij uit Woerden. Als lezingen noemt het oecumenisch leesrooster Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1-6a.

### Tienerdienst

Voor de periode tot aan de zomervakantie komen de tieners bij elkaar op de zondagen 21 en 28 juni.

### Voorbedenboek

Vanaf zondag 14 juni ligt er een nieuw voorbedenboek in de hal van de Oude Kerk. Voor aanvang van de dienst kunt u daarin een verzoek tot voorbede schrijven.

### Vervoer

Iedere zondag rijdt er een busje van Woej naar en van de Oude Kerk. Dit vertrekt om 9.30 uur vanaf Het Anker en rijdt na de kerkdienst terug naar Het Anker. Het is de bedoeling dat deze bus blijft rijden totdat er voldoende vrijwilligers zijn om de mensen naar en van de kerk te rijden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Jan Stoop, [stoop.quist@ziggo.nl](mailto:stoop.quist@ziggo.nl), tel. 3861681.

### Catechese

Laatste catechese voor de zomervakantie is vrijdagmiddag 26 juni van 17.00-18.00 uur in een zaal van De Voorhof. Iedereen van 12-18 jaar is hartelijk welkom! Als je vragen hebt, mail of app mij dan even ([anne1581@gmail.com](mailto:anne1581@gmail.com) of tel. 06-17490591).

ds. *Annelies Hommens-van de Steeg*

### Wij gedenken

Op woensdag 13 mei is in de leeftijd van 93 jaar overleden *hr. Jacob van der Kooij* die, voordat hij met zijn vrouw ging wonen in Rustoord in Leidschenveen, woonde aan de West-

## Collectetoelichtingen

Op 21 juni is de eerste collecte bestemd voor vakantiegiften. Het is niet voor alle gemeenteleden vanzelfsprekend om in de grote vakantie een uitje te kunnen maken. De diaconie geeft bijvoorbeeld aan mensen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben een bijdrage om dit wel te doen. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 28 juni is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van het GHZV Zomerkamp. In augustus gaan kinderen en tieners onder leiding van enthousiaste jongvolwassenen op zomerkamp. Oorspronkelijk was het kamp bedoeld voor kinderen van wie ouders/verzorgers niet in de gelegenheid waren om samen met hun kinderen op vakantie te gaan. Voor een deel van de kinderen die meegaan, geldt dit nog steeds. Voor veel kinderen is het inmiddels een jaarlijks terugkerende week van ontspanning en plezier.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Op 5 juli is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk van de PKN. Eind 2014 introduceerde JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, de Kliederkerk: speciale vieringen waarin kinderen helemaal meedoen. De Kliederkerk is voor gezinnen de ideale manier om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Vanaf de introductie waren plaatselijke gemeenten direct enthousiast over de Kliederkerk. Binnen de kortste keren popten er allerlei Kliederkerk-initiatieven op bij allerlei verschillende Protestantse gemeenten. JOP merkt dat deze manier van vieren ook erg geschikt is om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Kliederkerk blijkt duidelijk in een brede behoefte te voorzien. JOP wil gemeenten ondersteunen om de Kliederkerk op nog veel meer plekken in Nederland te beginnen. Daarvoor biedt JOP materialen, trainingen en advies. Met de opbrengst van deze collecte kan JOP meer Kliederkerk-initiatieven ondersteunen en worden nog meer kinderen en hun ouders bereikt met de boodschap van de liefde van God.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.

vlietweg 132. Tijdens de gedachtenisdienst trok ik de vergelijking met Job, omdat ook Jaaps leven lichte en donkere kanten kende. Op 11-jarige leeftijd verloor hij zijn moeder. Zijn jongere broer stierf op zijn 45<sup>e</sup>. Maar de zwaarste slag was toch het onbegrijpelijke verlies van zijn dochter Mieke in 1988, moeder van twee nog zeer jonge kinderen. Dat hij het verdriet in zich meedroeg was niet direct van hem af te lezen. Jaap was een montere, blijmoedige man, die kon genieten van het spel (schaken en bridgen met name) en hartelijk kon lachen, want gevoel voor humor had hij zeker. Hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen en verwendte in het bijzonder de laatsten. Drie achterkleinkinderen zagen het levenslicht tijdens zijn leven, zij het dat het derde een dag voor zijn overlijden geboren werd. Zijn werk als amb-

tenaar bij justitie leverde hem een koninklijke onderscheiding op. Als trouw meelevend gemeentelid droeg hij zijn steentje bij aan de kerk, zij het bescheiden op de achtergrond. Jarenlang diende hij als diaken. Ook zorgde hij er vele jaren voor dat de bloemen voor de zondagse bloemengroet op tijd in de kerk waren en heeft hij meegewerkt aan de ledenadministratie. Tot nog maar een paar jaar geleden liep hij mee voor de Actie Kerkbalans en bezorgde hij Rond de Oude Kerk. Hij bezocht de vergaderingen van de confessionele vereniging en was een trouwe deelnemer aan het Bijbels leerhuis. De betrokkenheid bij de diensten zette hij met zijn vrouw na hun verhuizing voort in huize Rustoord. Het was alles geen buitenkant, maar in Jaap's innerlijk leefde de overtuiging die Job als het ware gebeiteld wilde heb-

ben in een rots: Ik weet: mijn Redder leeft! In dat vertrouwen is hij ook heengegaan.

Tijdens de gedachtenisdienst, die op woensdag 21 mei werd gehouden in de Oude Kerk, zochten we troost bij die woorden van Job in Job 19: 23-27 en bij Openbaring 21: 1-7, waarna de teraardebestelling plaatsvond op de Oosterbegraafplaats. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Katrien, die meer dan zestig jaar met hem gehuwd mocht zijn, en bij zijn dochter Nel, schoonzoons Kees en Piet, Anja en de kleinkinderen. Onze goede God zij hen troostend nabij.

*ds. A. Sterrenburg*

Op 18 mei is overleden *dh. Gerrit Bergshoeff* in de leeftijd van 78 jaar. Gerrit Bergshoeff is als lid van de wijkgemeente Fonteinkerk jarenlang vrijwilliger geweest bij de OKO (Oude Kerk Open). De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 20 mei in de Koningkerk. Wij leven mee met onze gemeenteleden Marjolein, Cor, Wouter, Anna Fleur en Daniël Taal-Bergshoeff.

Op 28 mei is door zijn Heer en Heiland thuisgehaald *dh. Willem Rondeel* in de leeftijd van 96 jaar. Tot voor anderhalf jaar geleden woonde hij in Het Anker en bezocht hij de diensten in de Opstandingskerk. Zijn vrouw overleed 5 jaar geleden. Vanwege toenemende dementie werd hij naar Leilinde overgeplaatst. Wij wensen zijn dankbare kinderen de troost van de Heer.

### Gemeentebarcue

Als u dit nog op tijd leest, kom dan zaterdag 20 juni naar de barbecue bij de Oude Kerk. Tijd: van 17.30 tot ca. 20.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

### Vergaderingen

Het moderamen van de kerkenraad vergadert op 30 juni, de kerkenraad op 8 juli.

### Giften

Ontvangen is een bedrag van € 100,- van fam. J. Het bedrag is opgedeeld in drieën: € 50,- voor Nepal, € 25,- voor de diaconie en € 25,- voor de wijkkas.

### Feest van de Geest

Pinksterzondag vierden we in onze nieuwe plaats van samenkomst, de Oude Kerk, het feest van de Geest. Er was, in de week daaraan voorafgaand, hard gewerkt om alles op orde en klaar te krijgen. Zowel in de kerk als in De Voorhof. Voor wie er

oog voor had was er al heel wat veranderd in het interieur. De Commissie Inventarisatie & Inrichting denkt na over verdere veranderingen in inrichting en interieur, met als doel de aantrekkelijkheid ervan te vergroten en een ruimte te scheppen waarin iedereen zich thuis kan gaan voelen. Er was een grote opkomst, vrijwel geen plaats bleef onbezet. En dat gaf een goed gevoel. De dienst begon met de intocht van enkele voorwerpen uit de Opstandingskerk: kanselbijbel, gedachtenisboek en de kaarsen van de kinderdienst, binnengebracht door jongeren uit ons midden. Voorop liepen de jongeren die de beide Paaskaarsen de kerk indroegen, die van de Oude Kerk en die van de Opstandingskerk. De kaarsen symboliseren het nieuwe begin voor de beide wijkdelen. Ze staan nu beide voor in de kerk, naast de kansel, en dit zal zo blijven tot Pasen 2016. Op de tafel waarop de kathedraal stond was nu een prachtig liturgisch bloemstuk geplaatst, samengesteld uit vurige tongen (strelitzia's) en rode en witte bloemen (uit de tuin van de Opstandingskerk!) in één gemeenteboekje, verwijzend naar de uitgieting van de Geest en het vuur van Pinksteren. Op de plaats van de kathedraal stond nu een Avondmaalstel en dat zal daar blijven staan. De gebeden en de lezingen vonden plaats vanaf de ambo, waaraan het Koptisch kruis nu prijkt. Buiten deze zichtbare veranderingen was het verdere verloop van de dienst heel gewoon, met een Orde van Dienst zoals deze door de Commissie Liturgie & Eredienst is aangebracht. Maar in het gewone was de dienst toch ook weer bijzonder, mede door de aanwezigheid van de cantorij en de mooie liederen. Het was goed, ook voor degenen die tegen de gang naar de Oude Kerk hadden opgezien. In dit alles hebben we de Geest in ons midden mogen ervaren. Aan het slot van deze inspirerende viering overheerste dan ook de dankbaarheid, de dankbaarheid aan God, die ons had samengebracht en onze harten heeft vervuld. Soli Deo Gloria, alleen aan Hem de eer!

### Zegen voor Annelies Hommens

Op zondag 21 juni hoop ik zelf weer voor te gaan. In deze dienst zullen we een zegen vragen over het werk van onze bijstand in het pastoraat, ds. Annelies Hommens-van de Steeg. Samen met ds. Thomas Koelewijn is zij in onze gemeente werkzaam. Naast haar pastorale taak verzorgt zij de catechese. We lezen uit het Evangelie, Marcus 4: 35-41 (de storm op het meer).

### Heilig Avondmaal en afscheid ambtsdragers

Zondag 28 juni vieren we het Heilig Avondmaal volgens de Orde van Dienst zoals deze is aangereikt door de Commissie Liturgie & Eredienst. Dit zal voor sommigen wellicht wat wennen zijn. Dit geldt voor zowel de opbouw van de dienst als de viering van de Maaltijd van de Heer. Er is om praktische redenen gekozen voor een 'lopend' Avondmaal, met een of twee uitdeelpunten van het brood. De leiding van de kinderdienst verzorgt de uitdeling van druivensap.

Ook wordt in deze dienst afscheid genomen van een drietal ambtsdragers, twee, Remco van der Geest en Fred van Klaveren, vanwege verhuizing en een, Roel Loen, om persoonlijke redenen. Remco gaat in Voorthuizen wonen en Fred vertrekt voor zijn werk naar Dubai. Een gevoelige aderlating voor onze gemeente, want met hen nemen we ook afscheid van twee betrokken gezinnen die zich jarenlang hebben ingezet. We laten hen dan ook dankbaar, maar node, gaan. Dit laatste geldt uiteraard ook voor Roel.

*ds. Jaap van de Meent*

### Terugblik gemeente uitje



Op de zonnige ochtend van zaterdag 6 juni stapten zo'n 20 gemeenteleden op de fiets voor een mooie tocht via Voorschoten naar Leiden. Het reisdoel was de Apothekersdijk alwaar een rondvaartboot van De Leidse Rederij voor ons klaar lag voor een rondvaart van 1,5 uur door de Leidse grachten. Hier sloten ook een aantal gemeenteleden aan die niet met de fietstocht meededen. Tijdens de rondvaart werd een heerlijke lunch genuttigd en de schipper vertelde op een leuke manier over de Leidse bezienswaardigheden en weetjes die we onderweg tegenkwamen. Na de rondvaart hebben we in een restaurant nog iets gedronken.

Omstreeks half 4 vertrokken we weer op de fiets richting Voorburg. De route ging nu langs de Vliet (en tegen de wind in, pfff).

Het was een mooie en fijne dag met elkaar!

*Activiteitencommissie  
Opstandingskerk-Oude Kerk*

## Wie als eerste.....?

*"Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf."  
(Matteüs 22: 39b)*

*Als je op je beurt staat te wachten in een drukke winkel en er is geen nummertjesautomaat, dan let je er extra op dat niemand eerder geholpen wordt. We vinden dat een normale reactie. In zo'n situatie moet je ook aan jezelf denken. Eigenbelang is soms nodig.*

*In veel situaties speelt dit aspect van eigenbelang een belangrijke rol. Sommigen hebben daar zelfs een ideologie of een leuze van gemaakt. "Eigen volk eerst".*



*Hoe zit dit nu als je dit bezieet in het licht van het tweede gebod, waar Jezus het heeft over de liefde voor de naaste en de liefde voor jezelf? Jezus verbindt daar de belangen van de ander met het eigenbelang. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat beiden gelijk zijn. Er mag liefde voor jezelf zijn als de liefde naar de naaste maar niet minder is. De mate van het liefhebben van jezelf, hoe groot het eigenbelang mag zijn, wordt niet uitgewerkt. Beiden, jezelf en de naaste, lijken evenveel aandacht te krijgen.*

*Is dat zo?*

*Deze vraag intrigeerde mij na een discussie in een gezelschap van theologen en politici. Het was in de dagen dat de "bed, brood en bad" discussie Nederland sterk bezig hield. En het vraagstuk van de vele vluchtelingen. Hoe moet je omgaan met het feit dat er duizenden vluchtelingen verdrinken en dat velen een beroep doen op hulp, asiel en aandacht. Tot hoever mag Europa, c.q. Nederland, eerst aan zichzelf denken?*

*Als een gemeente huisvesting moet vrijmaken voor asielzoekers, waardoor jongeren, voor wie deze huizen bestemd waren, langer moeten wachten, kan dan een beroep gedaan worden op het eigenbelang van burgers? Zodat de eigen bewoners niet behoeven te wachten.*

*Het trof mij in de discussie dat dit aspect van eigenbelang snel en als een vanzelfsprekend argument naar voren werd gebracht. Zelfs belangrijk voor het draagvlak van politiek handelen. Deze vanzelfsprekendheid klinkt in maatschappelijke discussies sterk: bij asielzoekers toch vooral denken aan eigen volk. De eigen grenzen vooral toch bewaken.*

*Kijkend naar dit tweede gebod, kwam ik tot de vraag of Jezus deze gelijk stelt: de naaste en jezelf.*

*Mijn antwoord is dat Jezus deze niet gelijk stelt. Want de naaste wordt als eerste genoemd.*

*Betekent dat niet dat hij voorrang heeft? Ook al hoeft dat niet ten koste van jezelf te gaan.*

*Beslissingen in het eigen denken en in de politiek worden daardoor niet gemakkelijker. Want steeds zal er een afweging tussen eigenbelang en de belangen van anderen moeten zijn. Maar de naaste wordt wel als eerste genoemd. Natuurlijk ook aandacht voor eigenbelangen, ja, maar niet ten koste van de naaste. Eerst hij dan ik....*

*Dat is moeilijk. Daarom is het nodig dat wij blijven bidden en zingen:*

*Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezin  
de minste willen wezen. (Nieuw Liedboek 838: 2)*

Pé L.J. Wapenaar

### Beste gemeenteleden

Graag willen wij iedereen hartelijk danken die Ton niet vergeten is! Of dit nu is in de vorm van een kaartje, een bloemetje of een bezoekje. Wij denken dat hij hier echt nog wel iets van meekrijgt. Nogmaals hartelijk dank voor alle aandacht voor mijn man en onze vader!

*De familie van Ton Rotteveel*

## Wijkgemeente De Open Hof

**Koningkerk** Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279 e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R. Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhofvoorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874. Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372. Website: www.deopenhofvoorburg.nl

### Bij de kerkdiensten

#### Zondag 21 juni

'Samen op zoek...' is het thema van de oecumenische viering, samen met de Verrezen Christus Parochie. Let op, deze viering begint om 10.30 uur en wordt gehouden in de kerk van de Verrezen Christus, Fonteynenburghlaan 36, Voorburg(-west). In de Koningkerk is er deze zondag geen dienst. Wel is er vanaf kwart voor 10 een autorij-service van de Koningkerk naar de Verrezen Christus Kerk. Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de Verrezen Christus Kerk kan komen. De viering wordt geleid door de leden van de oecumenische werkgroep, samen met ds. Els van der Wolf. Er is kindernevendienst en opvang voor kinderen onder de vier jaar.

#### Zondag 28 juni

"Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens." Veel mensen zetten zich in voor hun kwetsbare medemens. Wat beweegt hen daarin? Vaak is het uit fatsoen of door het idee dat je ook zelf geholpen zou willen worden als je hulp nodig hebt. Maar het gaat ten diepste om je mensbeeld, om je kijk op je (kwetsbare) medemens. De Bijbel laat ons zien wat de waarde van een mens is. In de eerste eeuwen voltrok zich door de invloed van het Christendom een revolutie in het denken over de mens. In deze dienst lezen we uit Genesis 1 en Matteüs 25. Ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

#### Zondag 5 juli

Deze zondag staat als 'slotzondag' in



### Gerard Smid, huisarts

Gezondheidscentrum Savalle  
Savallelaan 2  
2273 JX Voorburg  
tel 070-3867103

OPEN VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN

Kijk voor nadere informatie op:  
[www.huisartsenpraktijksmid.nl](http://www.huisartsenpraktijksmid.nl)



**AGTERDENBOSCH**  
NVM MAKELAARS



telefoon: 070 386 42 45  
[www.agterdenbosch.nl](http://www.agterdenbosch.nl)

### FA. A. H. KERKHOF & ZN.

van 1892

BEGRAFNIS – CREMATIEVERZORGING

diverse rouwcentra – telefoon 3451676

FAMILIEONTVANGKAMER en KANTOOR:

Groot Hertoginnelaan 227 – Den Haag



**hollandse  
indruk**

[drukkers.die.meedenken.nl](http://drukkers.die.meedenken.nl)

Leemansstraat 7

4251 LD Werkendam

0183 - 50 85 57

[www.hollandseindruk.nl](http://www.hollandseindruk.nl)

## DE VOS VERF

Voor hoogwaardige lak, muurverf en plamuur

Voor professioneel advies



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING  
HOFLEVERANCIER

[WWW.DEVOSVERF.NL/070 347 36 31](http://WWW.DEVOSVERF.NL/070_347_36_31)

### J. Looije

schilders- en afwerkingsbedrijf

WANNEER U NOG EISEN STELT AAN:

- Verzorging van binnen- en buitenschilderwerk
  - Witwerken, muurbesputtingen en wandafwerking
- Vraag dan vrijblijvend offerte of informatie  
Winterschildertarieven - Lid KVOS-NCOS

Prinses Mariannelaan 276-2275 BP Voorburg

070 - 399 57 87

Fax 070 - 399 57 87

ons rooster. Ik (ds. Els) vind dat altijd een rare naam. Het is de tegenhanger van de startzondag. Maar toch, alsof de kerk op slot gaat in de zomer. Gelukkig niet. Misschien kunnen we het beter zomerzondag noemen. Wat op deze zomerzondag wel wordt afgesloten, is het seizoen voor basiskatechese en tienerdienst. De jongeren zullen kort in de kerkdienst zijn en gaan dan iets (anders) leuks doen. Het thema van de kerkdienst is 'mensen van de Weg.' Zo worden christenen volgens Handelingen genoemd. Blijkbaar is christen zijn: een weg gaan, op weg zijn, in beweging zijn. Dat hebben we in de Bijbelkring in het afgelopen seizoen ook gezien bij Jacob. Steeds weer moet hij op weg om nieuw leven en zegen te vinden. Achterlaten en verder gaan. Wat betekent dat voor ons? Na afloop van deze dienst op zomerzondag is er gezellig koffie en aansluitend een benefiet-lunch voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Een mooie combinatie: ontmoeting en een goed doel.

### **Wij gedenken** *Gerrit Bergshoeff*

Op Hemelvaartsdag, 14 mei 2015, overleed in Huis Nebo Gerrit Bergshoeff. Hij was 78 jaar oud en woonde tot voor kort met zijn vrouw Mary aan de Spinozalaan 37A (2273 XC). Gerrit is geboren in Voorburg en heeft hier zijn hele leven gewoond. In 1962 trouwde hij met Mary. Zij kregen drie zoons en een dochter, en later 9 kleinkinderen. Samen hadden zij een woningtextielzaak in de Theresiastraat in Den Haag.

Gerrit was een trouw gemeentelid, in de Koningkerk en later in de Fonteinkerk. Hij is verschillende keren ouderling geweest. Zijn hart lag vooral bij het bezoekwerk in Nieuw-Heeswijk/De Sonneruijter. Zingen was zijn lust en leven, samen met Mary op de oratoriumvereniging en later in het Christelijk Residentie Mannenkoor.

Op 20 mei was de begrafenis, na een dankdienst in de Koningkerk, waarin ds. Engelen Hulsman, geestelijk verzorger van Nebo, voorging. We lazen Psalm 111. 'Van ganser harte loof ik Hem.'

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Mary, kinderen en kleinkinderen en ieder die Gerrit Bergshoeff zal missen.

### *Hielkje Helena Margaretha Heeres-van Garwe*

Op 19 mei is in Huis Nebo Hielkje Helena Margaretha Heeres-van Garwe overleden. Zij was 87 jaar oud en woonde voor opname in het Nebo aan

de Laan van Nieuw Oosteinde. Hielta en haar man Sjoerd kwamen uit het Friese Sint Nicolaasga naar Voorburg. Sjoerd kon hier als onderwijzer aan de Julianaschool aan de slag. Zij kregen vier kinderen en leefden mee in de Vaste Burchtkerk en later in de Koningkerk. Mw. Heeres leidde voortvarend het gezin. Zij was een gelovige vrouw. Op 27 mei vond de crematie plaats in de Meerbloemhof te Zoetermeer. Daarvoor was er een samenkomst waarin we onder anderen luisterden naar het gedicht Najaarslaan van Jacqueline van der Waals en naar geloofslieiders die voor haar belangrijk waren.

We denken aan de kinderen, kleinkinderen en ieder die mw. Heeres zal missen. Correspondentieadres: F.J. Heeres, Biezenveen 4, 4823 HN Breda.

### **Achter de schermen**

Langzamerhand gaan we qua activiteiten richting de zomer. Dan wordt er wat minder vergaderd. Kringen stoppen een paar maanden. En ook bij de kinderen en jongeren komt de zomervakantie eraan. Intussen wordt er achter de schermen volop nagedacht over het nieuwe seizoen. Mensen bereiden zich voor op een nieuwe taak. Activiteiten worden tegen het licht gehouden. En we vragen ons af hoe we verder gaan met 'wat beweegt je?' En dat alles om een levende gemeente van Christus te zijn, met hart voor God en hart voor mensen.

### **Vakantie**

Het duurt nog even, maar we melden het alvast in deze KerkWijzer: van 7 t/m 28 juli vieren wij vakantie. Ons huis zal in die tijd gewoon bewoond zijn. Als u dringend een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met Theo Kimmel (tel. 06 21253704) of Richard de Bakker (tel. 3874337). Zij weten wie er beschikbaar is.

### **Ten slotte**

In het nieuwe liedboek staat op pg.1415 de volgende 'zegenbede over de stilte,' geschreven door Jan Sutch Pickard:

*God, luisterende God,  
we danken U voor de zegen  
van de stilte.  
De stilte van de zon die opkomt.  
De stilte van de mist over de heuvels.  
De stilte van het luisteren.  
De stilte van het eind van  
het verhaal.  
De stilte tussen de tonen in  
de muziek.  
De stilte tussen vrienden.  
Amen.*

Een hartelijke groet voor u allen,

*ds. Jan en Els van der Wolf*

### **Bedankt**

*Lieve mensen*

Mede namens mijn kinderen Bert, Evert en Anna, Marjolein en Cor en Taco en Ellen danken we jullie voor de belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte van Gerrit. In het huis Nebo heeft hij zoveel bezoeken, kaarten en bloemen ontvangen. Geweldig fijn. Gerrit was er zó blij mee. Hij is verlost, God heeft hem welgedaan. Dank ook aan allen die de dankdienst in de Koningkerk hebben bezocht. Wij gaan met Gods hulp verder.

*Mary Bergshoeff-Wattez*

## **Hersteld Hervormde Gemeente**

Predikant/bijstand in het pastoraat: ds. H. Juffer, Westerlookade 20, 2271 GA Voorburg, tel. 2050257, e-mail: h.juffer@kliksafe.nl  
Scriba: K. Larooij, Jan Mulderstraat 33, 2273 VE Voorburg, tel. 3867746, e-mail: scriba.hhg.voorburg@kliksafe.nl. Regg.nr. Diaconie NL88INGB0006362218 t.n.v. Diaconie HHG Voorburg, Regg.nr. Kerkvoogdij NL74INGB0000542373 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Voorburg.

### **Diensten des Woords**

#### *Zondag 21 juni*

Oude Kerk

11.30 uur D.J. van Keulen,  
Voorthuizen

17.00 uur ds. H. Juffer

Collecte bij de uitgang voor de diaconie

#### *Zondag 28 juni*

11.30 uur Opstandingskerk

ds. D. Zoet, Ouddorp

17.00 uur Oude Kerk ds. D. Zoet

Collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij

#### *Zondag 5 juli*

11.30 uur ??? J. van de Beek,

Biddinghuizen

17.00 uur ??? J. van de Beek

Collecte bij de uitgang voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen

Op dit moment wordt er druk overlegd over de locatie van onze kerkdiensten na 1 juli. Het is nog niet geheel duidelijk waar wij dan onze diensten zullen houden, en of dat ook werkelijk direct per 1 juli in kan gaan. Mogelijk kerken wij ook na 1 juli volgens eerdere plannen 'gewoon' in de Oude Kerk, misschien ook nog – tijdelijk – in de Opstandingskerk (Johanneskapel), maar zoals het er nu naar

uitziet zal het om een voor ons geheel nieuwe locatie gaan. Omdat wij daarover helaas nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven, staan er bij de locatie voor de diensten op 5 juli momenteel vraagtekens, zoals u hierboven ziet. Wij willen de gemeente (vlak) vóór 1 juli informeren over de locatie van de kerkdiensten op zondag 5 juli. In elk geval door de kanselafkondigingen in de voorafgaande diensten, zonodig ook per aparte brief. Let u ook op berichtgeving in media en op specifieke websites hierover, en neem gerust contact op met één van de kerkenraadsleden of medegemeenteleden als u in twijfel bent over de locatie van de diensten op zondag 5 juli (en de zondagen daarna).

### Zieken en zorgen

*Carlo Vrolijk* mag vooruitgang boeken, zodat hij zijn taak als koster inmiddels weer heeft opgepakt. De Heere geve hem alles wat hij nodig heeft. Verder zijn er niet direct bijzonderheden te noemen, wat natuurlijk niet inhoudt dat er geen zorgen zijn. Lichamelijke en psychische zorgen en noden blijven voor sommigen onder ons een voortdurende bron van zorg. We zeggen het wel eens: waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dat wordt door de één meer ervaren dan de ander, maar niemand ontkomt er echt aan. Iedereen heeft wel wat en er is altijd wel wat. En als het met jezelf persoonlijk goed mag gaan, dan zijn er altijd wel noden en zorgen in de kring van hen, die ons lief en dierbaar zijn.

### Terugblik belijdenisdienst

Op de 2<sup>e</sup> Pinksterdag mocht onze dochter *Eibertje Theodora Juffer* haar ja-woord uitspreken op de 4 vragen van Voetius, zoals we die achter het Kort Begrip (althans bij de uitgave van de GBS) kunnen vinden. Als tekst werd haar meegegeven Job 22: 21: *Gewen u toch aan Hem en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen.* In de dienst des Woords stonden we stil bij Hebr. 12: 1 en 2: *Daarom dan ook, alzo wij zo groot een volk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; ziende op de oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.* Het thema van de dienst was: *De christen in de loop-*

*baan van het geloof* en we stonden achtereenvolgens stil bij het feit dat de christen in de 1<sup>e</sup> plaats werd aangemoedigd door vele getuigen, ten 2<sup>e</sup> dat ze vermaand werden om de hindernissen af leggen, en tenslotte moesten zien op de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus. Het beeld van de loopbaan gebruikt Paulus ook als hij aan Timotheüs schrijft: *Ik heb de goede strijd gestreden, de loop beëindigd, het geloof behouden, voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere in die dag geven zal, ja ook aan allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad.* De kroon die aan het eind van de loopbaan wordt uitgereikt, mocht ons allen wel aanvuren tot standvastigheid en volharding. We kunnen veel leren van de spelen in de oudheid. De kinderen van God, gaat het net als hun Meester, eerst het kruis, dan de kroon. Eerst door velerlei verdrukkingen ingaan en vervolgens ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Alleen omdat God getrouw is, zullen ze de eerkroon dragen, anders niet. Met al onze zonden van vroeger en nu hebben de toevlucht te nemen tot Die Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft de zonde weggedragen en de schuld verzoend aan het vloekhout der schande. Ziende op Jezus:

*Op den heuvel Golgotha  
Staat een kruispaal opgeheven,  
Als 'k daarheen de ogen sla,  
Wordt mij alle schuld vergeven.*

De grote Kampvechter, Jezus Christus heeft Zelf in het strijdperk met ere gestreden. Vandaar Zijn hartelijke sympathie met alle ware strijders in de loopbaan. Hij heeft voor de vreugde, die Hem was voorgesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Christus is de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Het woord Leidsman wil zeggen de Auteur, de Oorzaak en de Stichter, de Bewerker van het geloof. Hij schenkt ons door de werking van de Heilige Geest het geloof in de harten, door middel van het Woord van God.

### Luthercitaat – de troost van Gods Woord

De troost van Gods Woord moeten we op alle aanvechtingen toepassen, zodat we leren om de gevaren die ons bedreigen te verachten en de hoop te behouden. Zelfs dan als het er hopeloos met ons voorstaat. Ook als de dood op ons aanvalt, moeten wij ons verkwikken en tegen onszelf zeggen: "Kijk, daar is je 'Rode Zee', je 'zondvloed', je 'doop' en je 'dood', nu is je

leven nog maar een handbreed verwijderd van de dood." Vrees echter niet, het gevaar is maar een handvol water vergeleken met een zondvloed van genade. Daarom zal de dood u niet doden, maar uw dienstknecht en medewerker zijn tot het leven. Hoe zou de dood een christen schade kunnen doen, aangezien men toch op geen andere manier aan de dood kan ontkomen dan door de dood? Want het afsterven van het lichaam is het laatste vóór de verlossing van de geest en de opstanding van het vlees. Zoals ook het voorbeeld van Noach laat zien dat hij in de zondvloed door niets anders werd gedragen dan juist dóór de zondvloed, die alle andere mensen heeft omgebracht. Zo was het ook met de tocht van het volk Israël door de Rode Zee. Want de zee die van nature niet anders kan dan mensen overspoelen en verdrinken, moest stilstaan en het volk zo beschermen dat de golven hen niet zouden overstromen. Wat daarom van nature niet anders dan toorn is, wordt voor de gelovigen genade, en wat niet anders dan dood is, wordt leven. Bijgevolg: alle dingen die in deze wereld te beklagen en te bewenen zijn, moeten voor u, als u tenminste in de Ark bent – dat is: als u gelooft én de beloften van God, in Christus geschonken, aangrijpt – meewerken tot uw zaligheid en vreugde (vgl. Romeinen 8: 28). Dat geldt ook van de dood die u van hier wegneemt om u tot het leven te brengen, en van het graf dat u verslindt en voor u de weg ten hemel moet worden.

### Noodhulp Nepal

Zoals u weet, is onlangs Nepal getroffen door aardbevingen, waarbij veel slachtoffers te betreuren waren. Er zijn toen diverse acties gehouden. Onze gemeente heeft hiervoor geen extra collecte gehouden, maar in plaats daarvan heeft de diaconie € 250,- uit de eigen middelen overgemaakt naar de Generale Diaconale Commissie ten behoeve van de noodhulp aan Nepal.

### Wel in de wereld.....

Wij nemen hier graag een – uiteraard vertaald – stuk op dat een elders aantroffen. Het komt oorspronkelijk voor in een brief aan een zekere Diognetus die leefde in de 2<sup>e</sup> eeuw. Nu zoveel eeuwen later kan het geen kwaad te bezien of wij ons in onze situatie in de inhoud van deze brief herkennen en wat dat ons te zeggen heeft. Ze (christenen) wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers,



maar hebben alles te lijden als vreemdelingen.

Elk land is hun een vaderland en elk vaderland is hun vreemd.

Ze trouwen als ieder ander.

Ze krijgen kinderen, maar leggen ze niet te vondeling.

Ze delen hun tafel maar niet hun bed.

Ze leven 'in het vlees', maar niet 'naar het vlees'.

Ze vertoeven op aarde, maar zijn thuis in de hemel.

Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar door hun levenswijze overtreffen ze deze wetten.

Ze hebben alle mensen lief en worden door iedereen vervolgd.

Ze zijn niet gekend, en worden toch veroordeeld; ter dood gebracht, en ten leven gewekt.

Ze zijn arm als bedelaars en maken velen rijk.

Ze lijden aan alles gebrek, en hebben alles in overvloed.

Ze worden onteerd, en die ontering strekt hen tot roem.

Ze worden belasterd en worden gerechtvaardigd.

Ze worden gesmaad en ze zegenen; beledigd en ze bewijzen eer.

Doen ze goed, dan worden ze gestraft als boosdoeners; worden ze gestraft, dan verheugen ze zich als werden ze tot leven gewekt.

Door de Joden worden ze bestreden als mensen van een andere stam, door de Grieken worden ze vervolgd.

En die hen haten kunnen geen reden voor hun vijandschap geven.

Om het maar eenvoudig te zeggen: wat de ziel is in het lichaam dat zijn de Christenen in de wereld.

De ziel is verspreid over alle ledematen van het lichaam en de Christenen over de steden van de wereld.

De ziel woont wel in het lichaam, maar is niet van het lichaam.

De Christenen wonen in de wereld, maar zijn niet van de wereld.

### Tot slot

De Heere zij u in alle omstandigheden nabij en ontvang namens ons allen de hartelijke groeten vanuit de pastorie (= herdershut) aan de Westerlookade.

*ds. H. Juffer en kerkenraad*

## Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen

Vrijzinnig Centrum "De Hoeksteen", Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan 9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris: dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK Voorburg, tel. 0620617539.

### Kerkdienst

#### Zondag 21 juni

10.30 uur ds. K. Bezemer  
Organist Henriek Dijkstra  
m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zingt tijdens de dienst:

Nada te turbe

Taizé

Ich bete an der Macht der Liebe

D. Bortniansky

Vater unser im Himmel

J.P. Frische

### Kringen

#### Dinsdag 30 juni

14.00 uur Griekse leeskring

Inl.: tel. 3472807

#### Donderdag 4 juli

10.30 uur Ontmoeting

Op elke eerste donderdag van de maand is er gelegenheid om bekenden en onbekenden in de koffieruimte te ontmoeten. U hoeft zich niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.

U bent van harte welkom op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

*Simon van Proosdij*

## Algemene Kerkenraad

### Uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) van 21 mei

De voorzitter opende de vergadering met het lezen van 1 Joh. 4: 7-12 en ging voor in gebed. De vergadering stond in het teken van de jaarrekeningen 2014 van de colleges van Kerkrentmeester en Diakenen. Heel veel cijfers, maar op bestuurlijk niveau van groot belang.

Verder is er besloten om een adviescommissie in te stellen voor de aanpak van de verkoop van de PGV kerken.

De vraagstelling voor deze commissie omvat de volgende aspecten:

\*In kaart brengen van mogelijke leerpunten uit het verkoopproces met de Fonteinkerker.

\*Heroriëntatie van de uitgangspunten betreffende bestemming en opbrengst.

\*Voorstellen doen voor verbetering van het verkoopplan, zodat dat als basis kan dienen voor het vervolgtraject.

Leden van deze commissie zijn Kees de Groot (voorzitter), Pé Wapenaar, Eppe Beimers en Teunis-Jan van Varik. Omdat er sprake is van frequente belangstelling voor beide kerken is het gewenst het advies van de commissie

in de AK-vergadering van 17 september beschikbaar te hebben, opdat het verkoopplan kan worden aangepast en met geïnteresseerde partijen verder kan worden gesproken.

De volgende vergadering van de AK is op 18 juni in De Voorhof van de Oude Kerk. De agenda kunt u opvragen via [secretaris@protestantsegemeente-voorburg.nl](mailto:secretaris@protestantsegemeente-voorburg.nl)

Met vriendelijke groet,

*Anneke Vader*  
secretaris Algemene Kerkenraad

## Diaconie

### Jaarrekening 2014

Voor alle gemeenteleden ligt de verkorte jaarrekening 2014 van het College van Diakenen ter inzage op het Kerkelijk Bureau en bij de wijkgemeenten. Deze beknopte versie kan als flyer worden meegenomen. Gedurende twee weken na het verschijnen van deze KerkWijzer krijgt de gemeente de mogelijkheid om vragen en opmerkingen op de jaarrekening te maken. Deze kunnen worden gericht aan het Kerkelijk Bureau. Daarna zal de Algemene Kerkenraad de jaarrekening definitief vaststellen. Namens het College van Diakenen,

*Bert van Aller*

### Opbrengst Noodhulp Nepal

Afgelopen mei hebben wij op verzoek van Kerk in Actie een extra inzameling gehouden voor de slachtoffers van de grote aardbeving in Nepal. Deze inzameling, inclusief de giften op de rekening van de Diaconie, heeft bijna € 1.300,- opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Namens de Diaconie en de ZWO commissie,

*Bert van Aller*

## Kerkrentmeesters

### Jaarrekening 2014

In zijn vergadering van 21 mei heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening over 2014 van de Protestantse Gemeente Voorburg voorlopig vastgesteld. De jaarrekening 2014 sluit met een tekort van €93.109,-. Begroot was een tekort van € 119.700,-. De opbrengsten waren dit jaar € 13.204,- lager dan begroot, de uitgaven vielen € 39.795,- lager uit dan de begroting. Aan de inkomstzijde zien we een iets lagere opbrengst van de vrijwillige bijdragen dan verwacht. Ook zijn er lagere huuropbrengsten. Andere posten vallen iets gunstiger uit. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door veel lagere kosten voor de

gebouwen dan verwacht. De jaarrekening 2014 zal gedurende 2 weken na het verschijnen van deze KerkWijzer ter inzage liggen in de kerken en bij het Kerkelijk Bureau. Gemeenteleden worden uitgenodigd vragen te stellen of opmerkingen te maken over de jaarrekening. Uw reacties kunt u schriftelijk sturen aan het College van Kerkrentmeesters via het Kerkelijk Bureau. Het (mail-)adres daarvan vindt u in de colofon van deze KerkWijzer. De Algemene Kerkenraad zal na het ter inzage leggen de jaarrekening 2014 definitief vaststellen, waarbij uw reacties worden meegewogen.

*Elco Nieuwenhuis,  
Voorzitter College  
van Kerkrentmeesters*

### Verantwoording ontvangsten uit nalatenschappen

De Protestantse Gemeente Voorburg mocht recent bijna € 161.744,- ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw K. De PGV is één van de erfgenamen van mevrouw K. Op grond van haar testament en de verschuivingen die sinds het opstellen daarvan binnen de PGV hebben plaatsgevonden, dient dit bedrag ten gunste te komen aan de wijkgemeente Opstandingskerk – Oude Kerk. Conform stand beleid zal het bedrag worden toegevoegd aan de reservering die voor deze wijkgemeente wordt gevestigd. De Protestantse Gemeente Voorburg is dankbaar voor het feit dat zij op een dergelijke wijze door mevrouw K. is gesteund, en dat zij een dergelijke rol in haar leven heeft mogen spelen.

*Elco Nieuwenhuis,  
Voorzitter College  
van Kerkrentmeesters*

### Kerkelijke berichten

#### Secretaris en commissielid gezocht voor het dovenpastoraat

Elke twee weken is er in de Koningkerk een gecombineerde dienst samen met dove gemeenteleden. De bijzondere band tussen de Koningkerk en de dove kerkleden heeft al een lange geschiedenis. Zo heeft de plaatselijke commissie (IC) van het Interkerkelijk Dovenpastoraat hier haar thuisbasis. Door het vertrek van Joke Vercoouteren is deze commissie op zoek naar versterking. We zoeken iemand die als contactpersoon namens de Koningkerk in de commissie

wil plaatsnemen. Daarnaast zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Dit kan een en dezelfde persoon zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Tot de taken van de secretaris behoort onder andere het maken van de notulen (4 à 5 vergaderingen per jaar) en het verwerken van de post. Bij de vergaderingen is altijd een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig. Mocht je interesse hebben of iemand weten die deze taak zou zien zitten, neem dan contact op met: dsberitbootsma@ctkerk.nl of tel. 3596239.

### Muzikale berichten

#### Lunchconcert 28 juni 'The best of ....het Voorburgs Vocaal Ensemble'



Op zondag 28 juni verzorgt het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren het laatste lunchconcert van het seizoen. Onder de titel 'The best of...' brengt het VVE een gevarieerd programma met de mooiste liederen uit het brede repertoire van het Voorburgs Vocaal Ensemble ([www.voorburgsvocaalensemble.nl](http://www.voorburgsvocaalensemble.nl)). Zo kunt u luisteren naar werken van Schütz, Nystedt, Lauridsen, Ducret, Elgar en Mäntyjärvi en wordt een drietal solistische intermezzi gebracht door enkele koorleden. De vakkundige dirigente van het VVE, Marijke van Klaveren, introduceert de verschillende werken, zodat het luisteren naar deze muziek nog meer diepte en plezier zal geven.

Het lunchconcert vindt plaats in de Koningkerk en begint om 12.00 uur. De toegang is - zoals altijd - gratis. Wie iets eerder komt kan een boterhammetje mee eten. Na afloop sluiten we het concert af met een gezellig glaasje in de Voorhof.

Als de lunchconcerten voor u naar meer smaken zien we u graag vanaf september weer terug bij de nieuwe serie lunchconcerten 2015-2016. De lunchconcerten vinden in de regel plaats op de laatste zondag van de maand. Informatie over de lunchcon-

certen is te vinden op de site van de wijkgemeente De Open Hof in Voorburg ([www.deopenhofvoorburg.nl](http://www.deopenhofvoorburg.nl)). U bent van harte welkom!

*Wergroep lunchconcerten  
Wijkgemeente De Open Hof  
Rita Bakker*

#### Orgelconcert Oude Kerk

Op 11 juli zal Rien Donkersloot een orgelconcert verzorgen in de Oude Kerk van Voorburg. Rien Donkersloot (1985) behaalde zijn orgeldiploma's cum laude aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. Daarnaast volgde hij orgelcursussen bij beroemde organisten zoals Harald Vogel en Olivier Latry. Hij studeerde ook cum laude af als beiaardier.

Rien Donkersloot is vaste organist van de Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarnaast is hij beiaardier van Haarlem, Goes en Ridderkerk. Hij heeft een uitgebreide concert- en lespraktijk en is ook actief als (koor)begeleider.

Hij zal werken spelen van Joh. Seb. Bach, Sigfrid Karg-Elert, Marcel Dupré en Joseph Gabriel Rheinberger.

Plaats en tijd: Oude Kerk Voorburg, aanvang 16.00 uur. Entree € 7,-. Jongeren t/m 16 jaar gratis.

#### Zomerconcert in de St. Martinuskerk

Op vrijdagavond 24 juli geeft het gerenommeerde Hamburgs St. Georgs-koor een concert in de mooi gerestoreerde Sint Martinuskerk, Oosteinde 54 in Voorburg. Het St. Georgs-koor komt zingen op uitnodiging van het bestuur van de parochie Sint Maarten-Trinitas. Achtergrond voor de uitnodiging was een jarenlange vriendschap van een parochiaan met een lid van het Hamburgse koor. Op het programma staat de Messa di Gloria van Puccini, die wordt voorafgegaan door enkele kortere werken van Mendelssohn, Buxtehude en Schutz. Het 60 leden tellende koor wordt begeleid door organist Martin Schneekloth. De muzikale leiding is in handen van dirigent Ingo Müller. Solisten bij de uitvoering zijn Joachim Gebhardt (bas) en Stephan Zelk (tenor). De St. Martinuskerk gaat om 19.30 uur open. Het concert, dat om 20.00 uur begint, duurt ongeveer een uur en een kwartier. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Iedereen is van harte welkom!

Het St. Georgs-koor (Chor St. Georg) voert al sedert jaren grote oratoria en missen uit in de Hamburgse St. Ge-

orgskirche, een van de grote luthers-evangelische kerken in deze Hanze-stad. Tot de uitgevoerde werken behoren o.a. de Paulus en de Elias van Mendelssohn, het Requiem van Verdi, Beethoven's Missa Solemnis, das Deutsche Requiem van Brahms, Stabat Mater van Dvořák, Hayden's Schöpfung en uiteraard het Weihnachtsoratorium van Bach. Het St. Georgs-koor onderneemt geregeld concertreizen. Zo zijn onder meer Genua, Brno, Boedapest, Bamberg, Dresden en drie jaar geleden ook Groningen bezocht. Deze zomer is het koor wederom in Nederland, met concerten in Dordrecht en in Voorburg. Koordirigent Ingo Müller, de bas Joachim Gebhardt en de tenor Stephan Zelk zijn geschoolde beroepsmuzici met vele succesvolle optredens in Duitsland en op andere Europese podia, vooral ook met de uitvoering van oratoria en missen. Het belooft een mooie muzikale zomeravond te worden!

Marie Hulsmann

## Overige berichten

### Zomerconcert

Op zaterdag 20 juni vindt het jaarlijks zomerconcert plaats van de Academy of Vocal Arts (ACVA). Dit jaar nemen de 120 leerlingen (in de leeftijd van 4 tot 16 jaar) de bezoekers mee naar het ACVA museum: een muzikale geschiedenis van 25 jaar kinderkoorzang in de regio Haaglanden. Het concert vormt de start van het 25-jarig jubileum van de Academy of Vocal Arts. Het programma biedt uiteenlopende muziek van componisten als Bikkemberg, Poulenc, Gershwin, Strauss en van Klavieren die de bezoeker meevoert naar de eigen jeugd, naar momenten van vreugde en schoonheid.

Wie een mooie en vooral verrassende middag wil beleven, kan op zaterdag 20 juni terecht in de Hulp & Heilkerk, Veursestraatweg 185, Leidschendam; aanvang 15.30 uur. Reserveren via [www.acva.nl](http://www.acva.nl).

De Academy of Vocal Arts verzorgt een complete zangopleiding voor kinderen en jeugdigen, waarbij het kind als uitgangspunt genomen wordt en kwaliteit en maatwerk centraal staan. Daarnaast wordt een evenwicht gecreëerd tussen de eigen individualiteit en het samenwerken door te zingen in een koor.

### Werkweek voor liturgie en kerkmuziek 14-17 juli

4 dagen samen in een oud klooster, 4 dagen zingen, 4 dagen leren over liturgie en kerkmuziek....

De Protestantse Kerk in Nederland organiseert deze zomer voor de 43<sup>e</sup> keer de werkweek voor liturgie en kerkmuziek.

Het thema van de werkweek is: "Versta je me?" Het zal gaan over de taal van de liturgie. Het thema wordt uitgediept in lezingen, workshops, muziek en in vieringen. Alle vormen van communicatie in de liturgie komen aan bod. In de prachtige kapel van Centrum Bovendonk in Hoeven zullen de vieringen plaatsvinden. Voor predikanten, kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, zangers en voor iedereen die zich betrokken weet bij de kerk, het vieren, de muziek. De stafleden zijn Elske te Lindert, Monique Schendelaar, Gijs van Schoonhoven, Rienk Bakker, Theo Menting en Ko Joosse. Op donderdagmiddag is de gastspreker en docent Carlo Balemans. Lering en vermaak op een prachtige locatie! Voor meer informatie, de kosten en aanmelden zie [www.protestantsekerk.nl/pcte](http://www.protestantsekerk.nl/pcte) > cursussen en studiedagen > studiedagen, telefonisch 030-8801560 of per e-mail: [pcte@protestantsekerk.nl](mailto:pcte@protestantsekerk.nl).

Wilt u meer weten, dan kunt u ook bellen met Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 3897685 (gaat dit jaar voor de 17<sup>e</sup> maal mee.)

### Moslingroet voor Ramadan

Moslims vieren dit jaar de jaarlijkse Ramadan van 18 juni tot 16 juli. Op 17 juli vindt daarna het Suikerfeest plaats. Christenen die een groet in verband met deze dagen naar de moslingemeenschap willen sturen kunnen gebruik maken van een opzet, die vanuit de Raad van Kerken wordt aangeboden.

De groet van 2015 sluit aan bij de actuele situatie, waarin helaas nogal wat mensen bij het horen van het woord islam allerlei (naar ons idee verkeerde) associaties hebben van intolerantie, angst en zelfs geweld en oorlog. 'In de vastenmaand wordt zichtbaar waar het in de islam ten diepste om gaat: om het delen met diegenen die niets te eten hebben, om een concentratie op de Allerhoogste, om de menselijkheid', aldus de groet. 'Wij wensen u een gezegende Ramadan toe, vol medemenselijkheid en vrede en we hopen dat dit een uitstraling mag hebben naar onze samenleving en naar onze wereld'.

In het afgelopen jaar stonden moslims, joden en christenen samen stil bij de beeldvorming. Er was onder meer een congres in Amsterdam onder de titel 'De verlegenheid van de religies'. Daarin werd een toelichting gegeven vanuit verschillende religies hoe men omgaat met fundamentalisme wat te weinig voeling houdt met de kern van het geloof, waar de hele groep voor wil staan.

*Jakobus schreef: Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.*

*Jakobus 2: 26*

## KerkWebRadio

Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.

Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) zijn de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop bovenaan klikt. Op de website [deopenhofvoorburg.nl](http://deopenhofvoorburg.nl) staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.

Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button "Mijn kerken", waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.

Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.

## Kritiek op dominante kerk

*Het gewapende conflict in het oostelijk deel van de Oekraïne heeft geleid tot een menselijke catastrofe. Hele steden en dorpen zijn vernietigd en vele duizenden burgers en soldaten zijn omgekomen. Het conflict heeft anderhalf miljoen mensen op de vlucht gedreven. En triest genoeg zijn dit slechts de zichtbare tekenen van de tragedie. Het sociale, culturele en psychologische effect is onmeetbaar. De crisis representeert een urgente uitnodiging voor de globale kerk om solidariteit te betuigen met hen die lijden, om zich op te stellen als pleitbezorgers voor religieuze vrijheid, en om bij te dragen aan het herstel van vrede, gerechtigheid en verzoening.*

De tijd dat de Wereldraad van Kerken de meest duidelijke verklaringen uitbracht over probleemgebieden – zo blijkt – is voorbij, voor zover er ooit sprake van is geweest. Want bovenstaande woorden komen niet uit Genève, maar uit het Lambeth Paleis in Londen, waar tot vorige week evangelische en baptistenkerken bijeen waren uit Oekraïne en Europa. Zij spraken over de situatie in Oekraïne en kwamen met een zeer eenduidige verklaring. Wat opmerkelijk is, omdat in Nederland bijvoorbeeld baptisten niet eens lid zijn van de nationale raad van kerken, daar ze een terughoudender koers in allerlei zaken voor ogen staat.

Ongetwijfeld moet je bij het begrijpen van de toezetting van dergelijke verklaringen ook letten op de zusterkerken die er in een bepaalde regio zijn van een koepelorganisatie. Zij bepalen mee de toon van een 'internationale analyse'. Vandaar dat de Wereldraad bijvoorbeeld scherp spreekt over de situatie rond Palestina, omdat juist Palestijnse christenen zich hebben aangesloten bij de Wereldraad, terwijl de Wereldraad in Oekraïne voorzichtiger is, tegelijk ook rekening moet houden met de Russisch-Orthodoxe Kerk die ook lid is van de Wereldraad. De evangelische kerken en baptisten hebben deze loyaliteitsvragen naar orthodoxen niet en spreken dus veel eenduidiger over Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne, zo zegt de verklaring, heeft serieuze uitdagingen gecreëerd op het gebied van religieuze vrijheid, mensenrechten en religieuze diversiteit in de Krim en in het pro-Russische deel bezet door separatisten. De pan-Slavische Orthodoxe notie van de zogenaamd 'Russische wereld' monopoliseert de ideologie en de praktijk in deze regio's. Er is de constante dreiging van discriminatie en vervolging als je daar niet bij aansluit. Katholieken, protestan-

ten en andere religieuze minderheden lijden onder de gewelddadige vervolging en zijn aangewezen op onze solidariteit en steun, aldus de verklaring.

### Tveit

Op het moment dat baptisten en evangelische christenen in Londen aan hun tekst werkten, was ds.dr. Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad, op bezoek in Moskou met een delegatie van het Centraal Comité. Hij was onder meer de gast van patriarch Kirill, leider van de Russisch-Orthodoxe Kerk en metropoliet Hilarion, verantwoordelijk voor de buitenlandse relaties van zijn kerk. Tveit had beide thema's geagendeerd: de vervolging van christelijke minderheden en de situatie in de Oekraïne. Maar natuurlijk ging de bespreking omzichtig te werk en in de verklaring naar buiten toe bleef de diplomatie tot het einde toe aan het woord. Tveit uitte 'solidariteit met de Russisch-Orthodoxe Kerk', lid van de Wereldraad, terwijl hij het had over het 'pijnlijke conflict' in de Oekraïne. De patriarch was het dan ook hartelijk met hem eens. Tveit noemde na afloop de Russisch-Orthodoxe Kerk een belangrijke partner van de Wereldraad van Kerken. 'Daarom heb ik ook gevraagd om een ontmoeting met patriarch Kirill van Moskou om met hem te bespreken hoe we kunnen bijdragen aan vrede in Europa, ook als vervolg op een recent bezoek van oecumenische leiders in Oekraïne'. Ds. Karin van den Broeke van de PKN maakte deel uit van de delegatie die in Oekraïne op bezoek was.

Prof. dr. Heleen Zorgdrager, regelmatig actief als gastdocent in Oekraïne vanuit de Vrije Universiteit, prijst de duidelijkheid van de verklaring van baptisten en evangelische christenen die is uitgebracht.

*Raad van Kerken, Actueel mei 2015*